

# **Kristian Grøntveds Dagbøger**

**fra 17. august 1925**

**til 5. april 1930**

## 1925

### 27. august

I eftermiddag kl. 3 var der generalforsamling i brugsforeningen og derefter i foderstofforeningen i forsamlingshuset. Da vi havde ventet en times tid var vi blevet 10, og kl. 4½ begyndte vi med, at Kristian Krøgholt bød velkommen, og mejeribestyrer Storgaard oplæste regnskabet, som godkendtes. Der var ikke andet til forhandling. Derefter holdt foderstofforeningen generalforsamling, hvor uddeler Nielsen oplæste regnskabet, der godkendtes. Det vedtoges at udbetale 40 øre pr. 100 kg købte foderstoffer til medlemmerne og henlægge 20 øre pr. 100 kg købte foderstoffer til reservefonden. Jeg sagde, at jeg ønskede mig fritaget for hvervet som formand, men blev alligevel opfordret til at fortsætte.

### 28. august

Høstfest i Odden Skov. Der var kun mødt ganske få mennesker.

### 30. august

Jeg og Holger var i Frederikshavn og Skagen, hvor jeg i Skagen var med til at stifte en biblioteksforening for Hjørring Amt. Vi var med Tversted bilen til Hjørring, med tog til Frederikshavn og igen med Skagenstoget. I Skagen så vi biblioteket, der var meget tarveligt i forhold til Centralbiblioteket i Hjørring. Bøgerne var gamle og defekte.

Vi lejede en bil ud til badhotellet og så gik vi ud til det yderste punkt, hvor Skagerrak og Kattegat mødes. Havet var noget uroligt på nordsiden – der lå en del skibe på sydsiden og ventede på gunstig vind. Kl. 5.15 tog vi med toget tilbage til Frederikshavn – det standsede ved alle stationer. Da vi kom til Frederikshavn, blev det forespurgt, om vi kunne komme med eksprestoget mod at betale hurtigtogsbillet, men svaret lød, at vi skulle betale fuld billetpris. Vi bestemte os til at tage med aftentoget. Efter at have spist resten af vor medbragte mad på banegårdsrestauranten, gik vi så hen og besøgte folkebiblioteket, var en tur i plantagen og på kirkegården. Vi så en flok spejderdrengene, der kom cyklende, og mødte Frelsens Hær, der kom med fuld musik. Vi gik så på Hotel Dania for at drikke kaffe. Der stod en mand derinde og gned på en violin, medens en dame spillede på et orgel. Kl. 9.15 tog vi toget fra Frederikshavn.

### 31. august

Først på eftermiddagen kom en flyvemaskine sejlene herover.

Modtog 2. del af Hjørring Bys historie fra C. Klitgaard.

### 8. september

Jeg og Martinus Krøgholt var hos fodermesteren på Odden og meddelte ham, at han skulle møde i Hjørring på lørdag for at hensættes på tvangsarbejdsanstalten i 66 dage som betaling for et underholdsbidrag på 65 kr. Han var meget gnaven og sagde, at det var den nye formand i Albæk, der var skyld i det. *Fodermesteren lånte efterfølgende beløbet af godsejer Niels Olesen, så han slap for at komme på tvangsarbejdsanstalten.*

9. september

Talte med Anders Mølgaard, der er misfornøjet med skoleordningen i Snevre. De har nu fået en ny vikar i stedet for frk. Kristensen. Lærer Niels Ørnbøl er noget sløj til at passe sin skole.

Bestyrelsesmøde i centralbiblioteket. Efter en længere forhandling vedtoges det at udbyde arbejdet ved opførelsen af det nye centralbibliotek i licitation. Arkitekt Jakobsen skal udbyde det i aviserne.

10. september

Søren Nørmark meddelte mig pr. telefon, at jeg var valgt til bestyrelsen for Bjergby Mygdal Sparekasse og bad mig komme til bestyrelsesmøde den næstfølgende dag.

11. september

Mødet foregik hos Søren Nørmark, der genvalgtes som formand. Det blev vedtaget, at bestyrelsesmedlemmerne i fremtiden skal have 5 kr. i diæt pr. mødedag.

16. september

Jeg var hos mejeribestyrer Storgaard og fik en bøde af ham på 25 kr., fordi han havde undladt at skolde spande og vogne.

27. september

Til fabrikant Sophus Thomsens sølvbryllup på Hotel du Nord var mødt 204 gæster, der sad ved bordet i 7 timer. De fik 7 retter – prisen pr. kuvert skulle være 35 kr.

29. september

I aftes holdtes en større afskedsfest for jordemoderen i Bjergby Forsamlingshus – der var 250 gæster.

30. september

Bestyrelsesmøde på centralbiblioteket. Arkitekt Jakobsen fremlagde overslag over udgifterne ved opførelse af biblioteket – i alt 120.110 kr. Der skal forhandles med brandkasserer Andreasen om et lån på 50.000 kr. – til juridisk konsulent blev antaget borgmester Schmidt.

2. oktober

Holger var på vejen hele dagen og kørte sand fra Oddens sandgrav og hen på den nye vej til mejeriet.

Skomager Mortensens hustru, Petrea, er død i nat. Jeg gav senere 5 kr. til en mindesten over Petrea.

5. oktober

I aften kl. 7 var der gudstjeneste ved pastor Hansen fra Elling. Jeg, Holger og tjenestefolkene, Stine og Laurids, var i kirke.

13. oktober

Laurits Kylesbæk har byttet sin gård Hestehaven i Mygdal med Peter Petersens gård Terpetgaard i Tversted sogn. *Allerede i begyndelsen af november mageskiftede Peter Petersen Hestehaven med Niels Jensens ejendom Lille Vestermark i Sindal.*

15. oktober

Jeg var til eksamen i søndre skole i formiddags og i nordre i eftermiddag.

I søndre skole var børnene ret flinke, men sangen var ikke videre bevendt. Dagen efter var jeg om formiddagen til eksamen i Bjergby og om eftermiddagen i Snevre.

I Bjergby skole var børnene ret livlige, særlig hos frk. Schultz. Der var meget livlig sang, og børnene var også flinke til at svare. Efter at vi havde spist til middag hos lærer Rasmussen, kørte han os i sin bil til Snevre skole. Denne skole er ikke videre god – der er et meget ringe børnetal. I 2. klasse 12 og i 1. klasse 14. Lærer Ørnboel er en søvnig fyr, og lærerinden, Ingrid Dam, er også temmelig ukendt med forholdene.

#### 24. oktober

Jeg var sammen med andre tidligere sognerådsmedlemmer hos guldsmed Hassing og købte en elektrisk bordlampe til 75 kr. til Ottenius Sørensen sølvbryllup i morgen. Bagefter var vi oppe på Landmandshotellet og drak kaffe på Hassings regning.

Jeg modtog min stok med sølvhåndtag, der har ligget i årevis hos Hassing til reparation.

#### 25. oktober

I eftermiddag holdtes Ottenius Sørensen sølvbryllup i Bjergby Forsamlingshus kl. 5. Søren Gaardens søn var kørende efter os. Vi kom lidt tidligt, så vi så det nye gymnastikhus og genforeningsstenen. 5 musikanter med deres horn var mødt og spillede flittigt under festen. Der var 200 gæster og mange taler. Lærer Chalmer Rasmussen åbnede talernes række med at minde om sine svigerforældres virke og bragte dem en tak for, hvad de havde været for børnene og for ham. Der blev også sunget flere salmer, men noget over midnat drak vi kaffe.

Hen ad kl. 1 brød vi op, og Søren Gaardens søn kørte os til Mygdal.

#### 17. november

Grundstensnedlæggelse til centralbiblioteket. Arkitekt Jakobsen kom det af bestyrelsen underskrevne pergamentdokument ned i en glaskapsel, som kom i en blikkapsel, hvor låget blev loddet på. Derefter blev kapselen lagt ned i en åbning i en forhøjning, hvor talerstolen skal stå. Derefter blev åbningen lukket med 3 sten. Den første blev lagt af amtmand Nørgaard, den næste af borgmester Schmidt, den tredje af adjunkt Winther.

Bagefter gik vi op i de voksnes læsestue, hvor der blev serveret et glas vin og en kage samt serveret cigarer. Der var 34 personer ved bordene, og der blev holdt et utal af taler.

#### 21. november

Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg kørte til kirke med Ingeborg og satte hesten ind i Degnbøl. Efter gudstjenesten var der begravelse med Kristen Stens enke, Else Johanne, hvis kiste var hensat i ligkapellet. Folk havde ventet, at kisten skulle have været inde i kirken, men den blev båret lige til graven. Det var nok efter Julius Steens ordre.

#### 23. november

I aften har husmandsforeningen indvarslet til møde i forsamlingshuset – et møde, der skal protestere mod ejendomsskyldens forhøjelse.

#### 28. november

Snefog sidste nat og i dag sneede det jævnt hele dagen. Mælken blev kørt i slæde til mejeriet i dag.

#### 4. december

I aften var jeg oppe i forsamlingshuset til møde. Der var mødt 30 mennesker. Pastor Thaarup holdt først et foredrag i anledning af, at det i år er 100 år siden, at Grundtvig udgav sit skrift "Kirkens genmæle". Bagefter var der forhandling om, hvorvidt vi skulle benytte særkalke under altergangen eller ej. 18 stemte for, ingen imod – jeg stemte ikke.

#### 6. december

Lærer Jensen og Johanne holdt sølvbryllup. Flagene var hejst i skoledistriktet. Tidligt i morges kom Søren Gaarden kørende med Bjergby Musikkorps, der gav nogle numre.

Først på aftenen kørte jeg og Ingeborg op til skolen – Holger var med og kørte den gule hjem. Vi lagde tøjet i den vestre skolestue og gik ind i den østre. Jensen, Lundergaard, sagde til mig, at vi kunne vel sidde sammen. Vi fik så plads ved samme bord som familien, præstefolkene og lærerfolkene.

Der var adskillige taler. Pastor Thaarup sagde bl.a.: "Vi så forleden dag i avisen, hvorledes Jensen som ung blev forældreløs og måtte tjene sit brød ved at arbejde for fremmede som hyrdedreng og karl, og hvorledes han nåede at komme på seminariet. Det er dog ikke disse ydre data, som begrunder, at et sølvbryllup bliver til en festdag. Det, der giver denne dag sit værd, er minderne om det liv, der i hjemmet ligger skjult for offentligheden. Samarbejdet i sorg og glæde, hvor 2 hjælper hinanden med at udfylde deres plads i livet". Thaarup havde altid været glad for at komme i Jensens hjem, og han bragte ham sin tak for hans arbejde i skolen og medhjælp i kirken.

Der var ca. 100 gæster, og det var i det hele taget en ret fornøjelig fest under tvangsfrie former.

#### 7. december

I denne tid konstateres der mund- og klovesyge i en del besætninger, senest hos Hans Knudsen i Ørnbøl.

Skolekommissionsmøde i "Fattiggården", hvor præsten oplæste en klage fra nogle beboere i Snevre, der gik ud på, at børnene lærte for lidt hos lærerinden. De fandt hendes måde at tiltale eleverne på for uheldig, og de mente, at skolekommissionen tog for lidt hensyn til beboernes ønske ved ansættelse af vikar. Klagen var bl.a. underskrevet af købmand Ole Nielsen, Anders Mølgaard, Martin Vestergaard, Mikkell Steffensen, Gammeljord og smed Kr. Jensen. Pastor Thaarup og Kristian Boelt havde overværet undervisningen i hendes skole i formiddag, og de havde ikke fundet nogen væsentlig grund til anke. De syntes, at hun gjorde sig megen flid – hun har kun 7 børn i klassen.

Vi blev enige om, at præsten og Kristian Boelt skulle tale med lærerinden og meddele hende, hvordan landet lå, da hun er uvidende om den mod hende rejste opposition, medens ellers fandt vi ikke anledning til at foretage videre i sagen.

#### 8. december

Generalforsamling i andelsmejeriet. Her vedtog man at nedsætte et udvalg, der skulle undersøge, om der skulle etableres en mund- og klovesygeforsikring inden for mejeriets område. *Det blev senere vedtaget ikke at etablere en sådan forening.*

18. december

I dag bliver jernbanen fra Hjørring til Hirtshals åbnet.

21. december

På grund af vejret opgav vi at køre mælk til mejeriet om morgenen – om eftermiddagen var vejrforholdene dog således, at mælken kunne leveres.

Vi fik ingen post – postbilen var kørt fast i sneen i Højene.

31. december

Så er året 1925 udrundet. For os har året ikke været særlig begivenhedsrigt. Vi er i det svundne år blevet bedsteforældre, idet Kristian og Kjelmine har fået en søn, Lars Kristian Grøntved, født 1. maj.

Hvad er der i øvrigt sket i året, der kan have interesse findes anført i efterstående oversigt.

Økonomisk har året været dårligt, vel nok det dårligste jeg har prøvet, siden jeg blev mand.

Dertil kommer den slemme misere med mund- og klovesyge. som jeg hidtil er gået fri for, men som jeg har betalt til og fremdeles skal betale meget til. Så selv om det var et meget godt år, hvad avlen angår, så bliver det alligevel er dårligt år med stærkt faldende priser på alt, hvad man har at sælge uden tilsvarende fald i udgifterne.

De åndelige forhold her i sognet har været meget sørgelige inden for Indre Missions tilhængere.

De få missionsfolk, der findes, har delt sig i to lejre, der gensidigt forkætrer hinanden. Den egentlige grund til striden er vel nok mangel på det, der skal være og alle dage har været kendetegnende på Guds sande menighed: "Den indbyrdes kærlighed".

Alt i alt må året dog siges at have været et godt år. Jeg blev fri for hvervet som sognerådsformand den 1. april – i 8 år har jeg været betroet det hverv.

19264. januar

I eftermiddag gik jeg op til Mygdal søndre skole til fest med lærerinden, frøken Johanne Lauridsen. Over broen til skolen havde Else Træholt og Mads Chr. Pedersen, Grøntved, rejst en æresport. Næsten alle skoledistriktets beboere var mødt – vi sang først en salme, hvorefter der blev serveret chokolade og kaffe. Fra 66 beboere havde frk. Lauridsen modtaget en kaffekande af sølv. Der blev holdt en del lovtaler. Hun blev bl.a. betegnet som skolebedstemoder.

16. januar

Jeg var i Hjørring, og da jeg kom til Museumsgården stod tandlæge Holger Friis og Jens Iversen der. Holger Friis sagde til Jens Iversen: "Der kommer en museums ven – lad os få ham med".

Skønt jeg havde dårlig tid, fulgtes jeg med dem ind på museet, og vi gik gennem alle værelserne.

Holger Friis er en interessant mand som rundviser. Vi var først inde i huset i gården. Der skal laves et kartotek over alle museets bøger – det er man gået i gang med.

18. februar

I eftermiddag cyklede Holger til Hjørring for at deltage i et kursus for landboudommen – det

afholdtes på det gamle højskolehjem.

#### 19. januar

Generalforsamling i brugsforeningen. Der blev anket over, at der ikke blev handlet i brugsen søndagen før jul. Man mente, at der kunne sælges meget den dag. For i øvrigt var der en noget kritisk stemning blandt de mødte. Det var nok Steffensen, der særlig var skyld deri.

*Er par dage efter betegnede uddeler Nielsen generalforsamlingen som en grim oplevelse. Han sagde, at han kunne måske have lyst til at få en anbefaling fra den gamle bestyrelse, da forholdene nok kunne arte sig sådan, at han foretrak at rejse herfra. Han mente, at hvis Fælleslageret blev nødt til at likvidere, så kunne der også være fare for brugsforeningen. Vi kom til at tale om forholdene blandt Indre Missionsfolkene her i sognet. Jeg opfordrede ham til at få de stridende parter til at mødes, men det ville han ikke indlade sig på, da han mente, at det var håbløst, og at det bedste var at lade det trække sig i lave af sig selv. Det, mente jeg, gik ikke så let.*

#### 22. februar

På bestyrelsesmøde i brugsforeningen blev jeg valgt som formand.

#### 24. februar

Menighedsrådsmøde i fattiggården. Vi drøftede spørgsmålet om vejret over Niels Rishøjs eng til præstegårdens eng. Niels Rishøj forlanger 600 kr. for jorden til vejen eller også et stykke eng. Præstegården har en gang tidligere haft vejret over Ramsgårdens mark. Vi var enige om først at få undersøgt, om denne ret ikke længere var til stede.

Det vedtoges at anskaffe 30 forsølvede bægre a 5 kr. pr stk. og 30 glasbægre a 1,50 kr. pr. stk. De forsølvede bægre skal bruges ved Mygdal Kirke.

#### 27. februar

Uddeler Nielsen omgås stadig med tanken om at flytte fra brugsforeningen. Han er nok ked af de store beløb, han har ude blandt folk. Det er vist også generende for ham med den modstand, som han møder fra nogle på grund af hans standpunkt i kirkelig henseende.

#### 1. marts

I aften var der gudstjeneste i Mygdal Kirke ved pastor Kildebæk, Sindal, og bager Madsen. Jeg, Holger, Otto og Stine var i kirke – der var mødt alle dem, der kunne sidde i stolene. Han var noget hæs og talte kort, men så fik han bager Madsen til at tage over.

#### 15. marts

Generalforsamling i fælleslageret. Efter mange drøftelser foretoges afstemning, om hvorvidt fælleslageret skulle fortsætte eller ej. Der var flertal for at fortsætte, men jeg stemte imod.

#### 16. marts

Holger kørte skærver fra Martin Thøgersen til vejen hele dagen. Han kørte 6 læs – i formiddags kørte 5 og i eftermiddag 7 vogne.

Dyrlæge Kjellerup vil bygge et hus i Bjergby øst for genforeningsstenen.

#### 28. marts

Sidste gudstjeneste i Mygdal Kirke kl. 15.30 i anledning af enkedronningens bisættelse. Holger

og Otto var i kirke. Kirken var fuld af mennesker.

#### 10. april

Jeg og Ingeborg var oppe i Vestergaard. Jeg gik en tur i marken sammen med Marinus – vi så det sted i engen ved Trumpgaard, hvor der blev fundet en ligkiste, som nu opbevares på museet i Hjørring.

#### 20. april

Eksamen i Mygdal nordre Skole kl. 9 og kl. 1. I 3. klasse er der 45 børn og i 2. klasse 22 børn. De, som blev konfirmeret i foråret, var også mødt. Præsten fortalte, at den gamle Kurve-Marie døde sidste nat.

#### 19. maj

I Teatersalen blev der foretaget valg af en repræsentant til kreditforeningen. Der var tilstrømning dertil som til et rigsdagsvalg i gamle dage. Jeg stemte på Marius Hejlesen, men Nielsen, fhv. Thirup, blev valgt.

#### 22. maj

Bestyrelsesmøde på Centralbiblioteket. Det blev efter afstemning vedtaget at forsyne bygningen med kobbertag og med kobbertagrender.

#### 28. maj

Det fortælles, at de i Horne arbejdede på at få pastor Bitsch væk. Hans kone skal være nedkommet med en søn – de blev jo gift lille juleaften i fjor.

#### 5. juni

I dag, grundlovsdag, var der møde i Odden Skov ved pastor Thaarup og Nielsen, Stabæk. Holger, Otto og Stine var deroppe. Thaarup talte om biskop Peder Palladius.

#### 7. juni

Besøg af sparekassetilsynet i sparekassen. Der blev fundet uvæsentlige småfejl, men det blev pointeret, at sparekassen i overensstemmelse med vedtægterne skulle holde 2 kontordage om måneden, og formanden måtte ikke indføre noget i hovedbogen uden for kontortiden. Tvangsauktion over gården Træholt. Gården blev tilskødet den hidtidige ejers farbroder, Ludvig Kristensen, fra København for 60.000 kr.

#### 11. juni

Kl. 19 var der rejsegilde på det nye bibliotek. Der var ca. 50 mennesker – hele bestyrelsen samt håndværkere, der arbejder på den nye biblioteksbygning. Vi blev bænket ved 3 lange borde inde i de voksnes læsestue. Vi spiste kartofler og kød samt sveskebudding. Vi fik også øl, vin og cigarer.

Der blev holdt en del taler, bl.a. af tømrermester Martin Pedersen, Kongensgade, der udtalte sin glæde over, at bestyrelsen havde bestemt sig for kobbertag, da det var meget tættere og varigere end et skiffertag, ligesom han også anså det for heldigt, at yderdøren blev af teak i stedet for af eg.

Bygmester Aakvist holdt en interessant tale om de 3 slags søjler: den doriske, den joniske og den korintiske. Når der skal bygges et hus, så er der 2 ting, der skal være i orden: Det, der bærer, og



det, der skal bæres. Søjlerne opgave er at bære. Han udviklede det på en meget humoristisk måde.

Arkitekt Jakobsen talte for håndværkerne. Kristian Ugilt gjorde opmærksom på, at det var alle i bestyrelsen, der havde stemt for kobber, hvortil tømmermester Martin Pedersen udtalte, at det havde han ikke vidst. Kandidat Thomassen havde ordet et par gange og talte humoristisk. Bjørn talte for kvinderne, der havde stået for anretningen. Efter at bordet var hævet, gik de fleste af os ned for at se den nye biblioteksbygning og derfra tilbage til kaffen.

### 13. juni

Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke. I dag blev særkalkene benyttet for første gang under altertjenesten. Der var 10 altergæster.

### 19. juni

Generalforsamling i Historisk Samfund i Sæby kl. 3 på Missionshotellet. Der var kun mødt en snes mennesker. Vi besøgte først Sæby Kirke og hørte om kalkmalerierne m.v. Derefter kørte vi til Sæbygaard, hvor lærer Rørsig holdt foredrag om gården og dens ejere, inden godsejer Arenfeldt og frue viste rundt.

### 21. juni

Menighedsrådsmøde i fattiggården, hvor der især drøftedes sagen om adgang til præstegårdens engstykke. Det blev vedtaget at drøfte sagen med Stiftsøvrigheden i Aalborg, inden man indgik endelig aftale med Niels Rishøj.

### 23. juni

I aften blev der brændt St. Hans blus oppe ved Nyeng. Bagefter havde ungdomsforeningen sammenkomst ved kaffen i forsamlingshuset.

### 28. juni

Birgitte Taagaard havde været til Kristian Skarndals guldbryllup. Der havde været 80 gæster, men hun syntes, at det havde været en tarvelig fest – der blev ingen taler holdt. Kristiansen sang nogle viser. Kristian havde i aviserne frabedt sig opmærksomhed i dagens anledning, fordi han ikke ønskede, at konens slægt skulle komme, men de kom alligevel.

### 1. juli

Kristen Holtegaards svigersøn fra Hundeleve har købt den netop afdøde Svenske Oles ejendom i Højtved for 17.000 kr.

Lærer Jensen fortalte, at den nye ejer af Hestehaven, Niels Jensen, ikke lader sine børn gå i skole. Han er en af pastor Henriksens folk. Jeg opfordrede ham til at tale med Niels Jensen derom.

### 19. juli

I dag blev Edvard Knudsens kone, Marie, begravet på Bjergby kirkegård – jeg skulle have været bærer, men da vi har fået mund- og klovesyge, måtte jeg blive hjemme.

Der var mødt mange mennesker – både pastor Thaarup og pastor Hindsholm fra Albæk talte. Sønnen, Hans Knudsen, bragte en tak til de mødte.

20. juli

Jeg leverede mælk til mejeriet sammen med andre naboer, der har mund- og klovesyge. Jeg modtog en del sager fra brugsen efter rekvisition af dyrlæge Kjellerup: Soda, tjæreolie, klorkalk og lysol. Vi skal have spandene overkalket.

Jeg talte med vor nye nabo, Sofus Kristensen, som var oppe for at se til sin nye ejendom.

29. juli

I dag flytter vor gamle nabo, Niels Jakobsen, til Tversted, og Sofus Kristensen flytter herop til Grøntved. De havde 2 lastbiler, som kørte 2 læs for hver af de 2 parter. Niels Jakobsen var her og bød mig farvel – jeg fik 1 kr., som jeg havde til gode. Agnes var inde ved Ingeborg og sagde farvel – hun havde det mindste barn med.

Hun fortalte, Sofus Kristensen havde udbetalt 10.000 kr. – Agnes havde ikke været imod, at de skulle flytte – det havde Sofus' kone derimod været meget imod.

Kristas forlovede, Ejnar Houbak, vil have en større gård – det er Niels Jakobsen meget imod.

2. august

I dag arbejdede vi med at gøre rent i kostalden og desinficere denne.

5. august

I dag nedbrændte udhusene til Gammeljord i Bjergby.

21. august

Jørgen Holtegaard har haft Oddens damptærskværk til at tærsk rug og byg.

26. august

I eftermiddag kl. 2 var der møde i "Fattiggaarden". Det var sognerådet, der havde indbudt menighedsrådet for at forhandle, om der kunne sættes arbejder i gang i præstegårdens eng for at afhjælpe arbejdsløsheden. Peder Thirup oplyste, at sognerådet ikke havde noget arbejde at anvise, idet der i Bjergby var så stort et oplag af skærver, at der var nok de første 2 år. Man havde så tænkt sig, at der muligvis kunne fås noget planeringsarbejde i præstegårdssengen. Jeg spurgte, hvor pengene skulle komme fra til sådant arbejde. Pastor Thaarup mente, at de kunne lånes i stiftskassen i Aalborg. Efter en længere forhandling enedes man om på mit forslag at få konsulent Madsen til at komme ned til engen og lave et overslag over hvilke arbejder, der skulle udføres og betalingen derfor. Præsten og Kristian skulle så anvise arbejdet, medens sognerådet skulle bestemme hvem, der skulle udføre arbejdet.

Efter dette møde havde sognerådet indstilling til bestyrerpladsen på "Fattiggaarden". Den nye bestyrer blev Harald Christensen fra Lørslev.

3. september

Holger og Otto var cyklende til dyrskue i Hjørring.

8. september

Jeg var i Hjørring, hvor jeg hos Jensen & Kjærsgaard købte 6 roeskærerknive til 9 kr. Senere kom Kjærsgaard i tanke om, at betalingen var for høj, og opsøgte mig i byen og betalte mig 1 kr. 80 øre tilbage.

Bogudvalgsmøde på centralbiblioteket. Der blev talt om at udsætte indflytningen i de nye

lokaler – arkitekten tilrådede at vente med at flytte bøgerne, til rummene var godt tørre.

### 30. september

I eftermiddag blev pastor Madsen-Hindsholm begravet på Bjergby Kirkegaard. Jeg og Ingeborg kørte med Marius Gaarden derop – han kørte 2 gange med folk fra Mygdal. Folk strømmede til kirken pr. bil, vogn og cykel. Eller til fods. Omsider kom ligtoget, der bestod af en række biler, forrest en lastbil med den hvidmalede kiste og derefter nogle personbiler. Biskop Gøtsche kørte selv en bil. Jeg var med til at bære kisten ind i kirken. Kirken var smukt pyntet med sørgeflor i kordøren. Sønnen, pastor Arne Hindsholm holdt en tale, hvor han omtalte sin fader på en meget smuk måde. Han sagde bl.a., at de havde egentlig mistet deres fader, da han for 9 år siden blev syg, men under sin sygdom havde han vist megen tålmodighed. Derefter talte pastor Thaarup og biskop Gøtsche fra Viborg – han havde kendt den afdøde i mere end 40 år. Sønnen foretog jordpåkastelsen.

### 5. oktober

Laurits Jakobsen har solgt sin gård til Henry Houbak, som så har solgt sin ejendom til sin broder, Ejnar, der 14. oktober skal giftes med Krista Jakobsen.

### 14. oktober

Martinus Krøgholt fortalte, om sin nylig afdøde datter, Petra, som var gift med smed Bernhard Pedersen, Nygade, Hjørring. Hun døde umiddelbart efter en barsel – hun havde ingen smerter under sygdommen – lægen havde sagt, at hendes blod var så forgiftet, at hun ingen smerte kunne føle.

### 17. oktober

Gudstjeneste i Mygdal Kirke. Der blev lyst til ægteskab for vor søn, landbrugskandidat Laurits Peter Grøntved, Høng, og Anna Marie Vestergaard.

### 18. oktober

I dag cyklede Peter til Hjørring, hvor der er et 2-dages lederkursus hos KFUM og K.

### 22. oktober

I dag holdes eksamen i begge Mygdals skoler. Kl. 8 begyndte vi i søndre skole. Peder Thirup var mødt – noget efter kom Laurids Dalsgaard, som meddelte, at fru Thaarup pr. telefon havde meddelt, at pastor Thaarup ikke kom til eksamen, da han var syg. Efter at vi havde drukket kaffe, holdt vi eksamen i 2.klasse, som bestod af 4 drenge og 8 piger. Vi blev enige om, at Laurids Dalsgaard skulle lede eksamen i søndre, og jeg i nordre. I religion fortalte børnene om Moses. I Danmarkshistorien om Erik af Pommern. I geografi om Rusland. De gjorde nogle regnestykker, skrev retskrivning og læste lidt. Derefter var vi inde i frk. Lauridsens klasse, hvor der var 5 drenge og 11 piger. Der fortalte børnene noget om Josua, og vi så deres færdighed i regning, skrivning og læsning. Bagefter foretog vi oprykning af børnene til 3. og 2 kl.

Sognerådet vil købe 1 skp. land af Niels Peter Skovsmose af den jord, der ligger nærmest nord for skolen. Han vil imidlertid ikke sælge jorden, og skal han tvinges, vil han have 500 kr. for jorden, som ikke kan eksproprieres til legeplads.

Efter at vi havde spist til middag, kørte lærer Winther os ned til nordre skole i sin bil. Her drak vi

kaffe hos frk. Nielsen, inden vi holdt eksamen i 2 kl. med 10 drenge og 11 piger. I religion hørte vi om Abraham og Isak, i geografi om Storbritannien og Irland. Endvidere havde de regning, retskrivning og læsning. Derefter var vi i 1. kl., hvor der var 16 drenge og 13 piger. Børnene fortalte om David, om Rolf Krake og lidt geografi. Vi hørte lidt læsning og hovedregning. Bagefter var der oprykning i klasserne. Vi var oppe for at se lærerindens nye kvistværelse, og bagefter spiste vi mellemmad hos lærer Jensen.

#### 24. oktober

I formiddags var jeg oppe i brugsforeningen og hørte i Niensens radioapparat en gudstjeneste i Frederiksberg Kirke, hvor provst Vinther prædikede.

#### 26. oktober

Møde om fælleslagerets fremtid – 2 brugsforeninger har meldt sig ud. Der faldt mange udtalelser, der viste, at man anså oprettelsen af fælleslageret for et stort fejlgreb. Det er i det hele taget uhyggeligt at mærke, at de, der står for styret, ikke er situationen voksen.

#### 10. november

Bogudvalgsmøde på Centralbiblioteket. Vi købte bøger for 500 kr. N. P. Petersen var meget medgørlig i dag og villig til at bestille bøger hos Lohses Forlag.

Jeg var nede for at se det nye bibliotek. Jeg talte med en muremester (Vangsted), som ikke syntes om taget. Det, syntes han, var alt for lavt og havde nærmest karakter af taget til et skur.

#### 12. november

Opstillingsmøde til menighedsrådet i Mygdal. Man blev enige om en fællesliste – 4 fra Indre Mission og 4 andre – som hidtil. Også i Bjergby blev man enige om en fællesliste.

#### 16. november

I eftermiddag var jeg til sparekassemøde hos Søren Nørmark.

#### 23. november

Vælgermøde i forsamlingshuset. Det varede 4 timer. 3 talere og mange indlæg.

#### 30. november

I aften gik jeg og Sofus op til brugsforeningen efter indbydelse af Nielsen for at høre en valgtale af statsminister Stauning i radioen. Han talte fra kl. 7.15 til 7.45. Det var noget bavl, han opvartede med. Han var tillige noget hæst i stemmen. Vi sad der en rum tid bagefter og talte om forskellige ting.

#### 2. december

Folketingsvalg – vi stemte i forsamlingshuset. Frede Jensen havde stillet et radioapparat med højtaler i den store sal. Derfra gik jeg til brugsforeningen til bestyrelsesmøde i lokalforeningen og i brugsforeningen. Vi blev enige om at tiltræde en henvendelse til fælleslagerets bestyrelse om at få afholdt en generalforsamling inden nytår med følgende dagsorden: Likvidation af både isenkramafdelingen og manufakturafdelingen - men bibeholdelse af bygningerne indtil videre.

#### 3. december

I eftermiddag var der gudstjeneste i Mygdal Kirke ved pastor Kent fra Kingoskirken i København og pastor Thaarup. Vi sad længe og ventede på præsterne – efter ½ times venten kom de

omsider. Pastor Thaarup meddelte, at de på grund af et biluheld var blevet forsinket. Thaarup prædikede først og derefter pastor Kent, der er en lille fast mand med et venligt ydre. Han fortalte om arbejdet blandt mormoner og blandt emigranterne i Canada.

Pastor Bitsch havde været kørende med de 2 andre præster. Da de drejede fra amtsvejen ned til Odden, gled bilen i det glatte føre, og egerne i det ene hjul gik i stykker, men der skete ikke anden skade. De gik så ned til Odden og fik værkføreren til at komme og køre dem til kirken. Samtidig telefonerede de til Hjørring efter en mand, som kunne reparere bilen. Da de kom tilbage fra gudstjenesten, var bilen atter i brugbar stand, og Bitsch kunne køre tilbage til Hjørring.

Derefter tog vi sammen med Andreas og Martha Degnbøl til Lyngsig, hvor Kristen og Mine holdt sølvbryllup. Vi spiste en ret god aftensmad, sang en salme og Kristen oplæste en fortælling fra en julebog.

#### 6. december

Vilhelm kørte op til Nørmark Mølle i Bjergby efter hvedemel.

Menighedsrådsmøde for både Bjergby og Mygdal sogne i "Fattiggaarden". Pastor Bitsch blev valgt til formand for begge menighedsråd – jeg til næstformand i Mygdal. Ottenius Sørensen blev næstformand i Bjergby.

Man diskuterede igen at få præstegårdens eng sat i kultiveret stand. De samlede udgifter ville udgøre 3.150 kr., som man håbede at låne af Stiftsøvrigheden.

Det bestemtes, at Ejnar Pedersen skulle åbne fattigblokken ved vestre side af døren i Mygdal Kirke. Nøglen er blevet væk, og blokken har ikke været åbnet i mange år. De penge, der muligvis er, skal nok uddeles til en fattig familie i Mygdal til julen.

Mygdals gamle sognefoged Niels Kristian Jensen er død – han var noget svækket. I sin tid var han meget i forgrunden her i sognet. Han var en tid sognerådsformand, og i mange år var han sognefoged og lægdsmand, ligesom han havde brevsamlingssted, fra det blev startet til for få år siden. Han havde oprettet købmandsforretning i Retholt - efter først at have været hører i Mygdal by - og drevet den i mange år og sad som en velholden mand, men så blev den yngste datter gift med Kristian Dam. Han ødelagde alt, hvad han fik mellem hænderne. Det gik også stærkt tilbage for Niels Kristian Jensen, som hjalp datteren og svigersønnen med penge og kaution. Han måtte derfor for nogle år siden bede sognerådet om aldersrente. *Et barnebarn, Svend Aage Dam, forsøgte sig også som købmand i Retholt med det resultat, at han gik fallit.*

#### 22. december

Jeg og Otto ville til Hjørring med Søren Gaarden, men læge Sporon- Fiedler tog os op i sin bil. Otto satte sig ved siden af lægen, medens jeg tog plads på det bageste sæde ved siden af lægens store røde jagthund og bøssen. Vi blev forsinket på turen til Hjørring, for sønden for Fælled lå en bil, der vendte hjulene op.

#### 31. december

Så er 1926 gået ud af sagaen. Det må siges at have været et godt år, hvad den økonomiske andel angår, selv om det har været et nedgangsår, og mange har døjet med at klare deres forpligtelser.

Det ser slet ikke lyst ud for mange. Herhjemme er der ikke sket store forandringer. I sommerferien havde vi besøg af Kristian, Kjelmine og deres dreng. I sommer tog Julius studentereksamen fra Rønde kursus med et meget godt resultat, Sidst i København rejste han til København for at læse filosofikum. Den 6. november blev Peter og Anna Vestergaard gift, og den 1. november flyttede Peter fra Høng Højskole op til stationsbyen Jerslev, men han vedblev at arbejde som konsulent i samme kreds som hidtil. Den 1. november flyttede Vilhelm fra Ollinggaard og hjem. Først på sommeren kom Karl ud at sejle med et tremastet sejlskib Flora af Thurø. Han blev afmønstret derfra først i julen. Den 6. november rejste Holger hjemmefra til Haslev Landbrugsskole. I årets løb er min svoger Kristian Lønsmanns kone død. Vi har fået en ny nabo i sommer, idet Niels Jacobsen har byttet sin gård med Sofus Kristensen, Tversted. I november var der menighedsrådsvalg, ved hvilket jeg blev genvalgt som medlem. 3. december var der folketingsvalg. Dette havde til følge, at der blev regeringsskifte, hvorved vort sognebarn, Madsen-Mygdal, blev statsminister.

## 1927

### 1. januar

Er nyt år er oprunden. Gud give, at det må blive et godt år for os alle. Et gammelt ord siger: " Ingen ved, hvad sig kan hænde, førend dagen er til ende". Dette kan med større ret siges om året end om dagen.

I Vendsyssel Tidende læses den 29. december: "Mejerikassereren havde et underskud på 18.000 kr. En beklagelig sag er i denne tid genstand for megen omtale i en mejerikreds vest for Hjørring. Det viste sig nemlig for nogen tid siden, at mejeriets kasserer havde et betydeligt underskud i mejeriets kasse. Egentlig har han forbrugt 18.000 kr., men 5.000 kr. er senere dækket, og det drejer sig altså nu for mejeriet om 13.000 kr. Underskuddet er opstået i løbet af de sidste 2½ år, og penge er vistnok gået ind i mandens bedrift, idet han tilsyneladende ikke har ekstravageret. Han har altid været anset for en absolut solid og hæderlig mand, hvorfor sagen også vækker så megen større opsigt i sognet. Det menes at være mulighed for, at han kan skaffe pengene, og i så fald sker der næppe anmeldelse til politiet. Mejeriet holder snart generalforsamling, og andelshaverne vil da tage beslutning om, hvorledes man skal forholde sig til sagen i tilfælde af, at manden ikke kan betale.

Den ovenfor omtalte kasserer skal være gårdejer Jens P. Larsen, Solbjerggaard i Astrup. *Senere viste det sig, at underskuddet ikke var 18.000, men kun 10.000, idet man havde glemt, at mejeriet havde haft et tab på 8.000 kr. på indestående i Andelsbanken.*

### 17. januar

Forpagter Goth har købt Baggessvogn af kgl. fuldmægtig Bech, København. Lærer Jensen meddeler, at lærerinde, frk. Nielsen, er syg af influenza og spørger, om ikke det var bedst at lukke skolen et par dage. Præsten konfererede med amtslægen, hvorefter skolen blev lukket.

18. januar

I eftermiddag var der gudstjeneste i Bjergby Kirke ved pastor Arne Hindsholm fra Albæk. Lærer Jensen bad mig lægge mappen med bidragsydernes navne op på alteret. Da vi kom til kirken, var vi henne for at se mindestenen, der er en høj granitsten. Øverst på stenen står pastor Hindsholms navn samt fødsels- og dødsdato. Præst i Bjergby – Mygdal 1894 – 1914. Derunder står: ” Den retfærdiges ihukommelse er til velsignelse” og nederst på stenen ”Fra venner”. Vi gik så ind i kirken og kort efter kom pastor Hindsholm og hans moder. Pastor Hindsholm holdt en god prædiken, og der var også mødt mange mennesker. Bagefter var der en lille højtidelighed ude ved graven, hvor pastor Hindsholm bragte en tak til bidragerne. Peter Nørskov sagde også noget om grunden til, at man havde rejst mindestenen.

20. januar

Edvard Jespersen har købt Jens Løths ejendom i Mygdal for 9.000 kr. Jens Løth har så købt Gudmund Niensens hus på Vestermark i Bjergby.

27. januar

Betalte sidste rate, 12 kr. 50 øre, til Centralbiblioteket. Jeg har dermed indbetalt 100 kr. dertil.

1. februar

Stuehuset ved Bastholm i Bjergby, tilhørende U. Beck nedbrændte i går. Årsagen dertil formodes at være skorstensild.

23. februar

Kristen Baand, Bjergby, er udnævnt til dannebrogsmænd.

25. februar

Sognemøde i ”Fattiggaarden”. Sognerådsformand, Peder Thirup, begrundede mødet med, at sognerådet havde set sig nødt til at forhøje budgettet for det kommende år med 6.000 kr., skønt tiderne ellers opfordrede til at gå den modsatte vej. Der var megen diskussion.

6. marts

I eftermiddag var der ringridning oppe på Laurits Dalsgaards mark.

8. marts

En uvorn kvie, der skulle trækkes fra Asdalgaard til Baggesvogn slap løs og søgte at overfalde folk, bl.a. fru Grønbech, der fik en hjernerystelse og måtte have lægehjælp. Den blev fanget, men så mange folk var involveret, at et husmandsmøde i forsamlingshuset – med foredrag og fremvisning af lysbilleder – måtte udskydes til ved 22-tiden.

11. marts

I eftermiddag brændte udhusene til Niensens gård på Tagsighede. Ilden menes at være opstået ved en rundsav.

12. marts

Jeg og flere fra Mygdal var til generalforsamling på andelsslagteriet. Mødet holdtes i svalehallen. Der var mødt en stor og urolig forsamling – flere end der kunne rummes i den store hal. Mange kravlede op og satte sig på jernbjælkerne – flere råbte, at generalforsamlingen skulle holdes udenfor. Men dertil sagde formanden, Kr. Ugilt, nej. Han bød velkommen og aflagde

beretning om slagteriets drift, stadig afbrudt af urolige hoveder. Der udspandt sig en del forhandling, hvor mange var nærgående mod både bestyrelse og direktør. Direktøren oplæste regnskabet – ved afstemningen om dettes godkendelse ræktes kun få hænder i vejret. Derefter drøftedes ændringer af vedtægternes § 11 og § 14. Der var Bertel Mølgaard, der var ophavsmand til disse forslag, og han tilrådede at vedtage dem, medens Kristian Ugilt ikke kunne anbefale dem. I forhandlingen deltog bl.a. Erik Møller, Aldershaab – han blev tilbagevist af Hasselbalch, Linderumgaard. Jens Sørensen spurgte gentagne gange, om direktøren spekulerede i ejendomme uden for slagteriet – uden at få svar derpå. Hans Nielsen oplæste et langt brev, han havde skrevet til direktøren, efter at han og Anders Nørgaard havde været til kontrol på slagteriet. Flere havde ordet. Da afstemningen begyndte, gik jeg min vej – jeg undlod at stemme, da jeg syntes meget ilde om den opførsel, der blev udvist af mødedeltagerne – og de, der blev foreslået var de værste urostiftere.

Anton Jakobsen sendte mig "Vendsyssel Land og Folk VI".

### 13. marts

Edvard Knudsen, Ørnboel, var på besøg – han fortalte, at sønnen, Hans, havde gården i forpagtning på 4 år – han giver 2.400 kr. om året i forpagtning  
Fredag aften døde jomfru Mikkelsen, Horne – hun var datter af fhv. lærer Mikkelsen, Horne. I de sidste år har Høker Martha været hos hende og passet hende. Posten siger, at Høker Martha skal arve jomfru Mikkelsen.

### 16. marts

Generalforsamling i "Fælleslageret" på Højskolehjemmet. Søren Rugholm åbnede mødet med at byde velkommen og henstillede til forsamlingen at vise en mere værdig opførsel end den, der blev vist på generalforsamlingen i slagteriet i lørdags.

Der blev megen diskussion, bl.a. på grund af betydelige nedskrivninger på varelageret.

Mejeribestyrer Storgaard, Mygdal, blev indvalgt i bestyrelsen. For Fælleslagerets fortsættelse stemte 125 – for likvidation 17.

Uddeler Nielsen fortalte, at ungdomsforeningen holder møde i forsamlingshuset de samme aftener, som der er møde i kirken. Han ville have mig til at tale med ungdomsforeningens formand, smeden, derom.

Ingeborg gik ned til Hans Nielsen, Bakkegaard. Hun fik lovning på Hans Niensens datter, Inge, til at tjene os fra 1. maj til 1. november. Hans Nielsen sagde, at hun ikke skulle have løn. Han forlangte blot, at Ingeborg ville holde hende ren, og han ville være taknemmelig, om Ingeborg ville lære hende at malke. Pigen er 10 år og går i 2. klasse. Ingeborg sagde til hendes moder, om hun havde noget imod, at hun skulle dele seng med pigen. Det sagde hun nej til.

Gudstjeneste i Mygdal Kirke. Efter gudstjenestens slutning blev der sunget 2 salmer af nogle oppe på pulpituret (Hans Jensen, Albert Jensen, dennes husholderske, skomagerens datter Maria). De sang: "Sjælen længes her i Kedars hytte" og "Kom I kære, kom at skue". Da de var begyndt at synge, forlod organisten, lærer Winther, kirken og straks efter gik lærer Jensen også ud af kirken.



21. marts

I middag gik der ild i Kristianshedes lade. Alle udhusene nedbrændte. De havde brugt traktoren til at tærse en stak med og mente, at ilden var opstået fra denne.

24. marts

Hedningemissionsmøde med gudstjeneste i St. Cathrine Kirke i Hjørring. Ingeborg, nabokonen, Ane, og et par andre var kørende derop med Marius Gaarden.

I Mygdal var der grundtvigsk gudstjeneste i Mygdal og møde i forsamlingshuset.

25. marts

I dag blev det nye centralbibliotek i Brinck Seidelins Gade indviet. Jeg og 3 andre kørte med Marius Gaarden i hans lillebil. I Hjørring gik jeg ind på Hotel Skandinavien, hvor jeg var indbudt til frokost kl. 11. Der var mødt hele bestyrelsen. Winther og N. P. Petersen havde deres koner med. Endvidere mødte bibliotekar Faurholt, borgmester V. Schmidt, biblioteksdirektør Døssing, professor Steenberg, en repræsentant fra Statsbiblioteket i Aarhus, Sophus Thomsen og frue, kunstmaler V. Andersen og frue samt lærer Krarup, Skagen. Vi fik en solid frokost, der bestod af ferske rødspætter, ål, duesteg o. s. v. med øl og snaps. Da spisningen var til ende, gik vi atter ind ved siden af, hvor der blev serveret kaffe. Kristian Ugilt sagde, at vi ikke skulle betale kaffen i eftermiddag. Biblioteksdirektør Døssings kone er fra Dalsager i Ugilt. De har en tjenestepige fra Kratgården i Ugilt.

Indvielsesfesten stod i det nye centralbiblioteks udlånsal, der var tæt pakket med mennesker, og nogle stod i læsesalen ved siden af. Der var opstillet et klaver ved siden af talerstolen. Lidt over kl. 13.30 åbnede Winther mødet og holdt en tale, hvor han gjorde rede for bibliotekets tilblivelse. Der blev sunget flere sange, og Sophus Thomsens datter, Ingeborg (*vistnok senere gift med isenkræmmer Børge Christensen*) spillede, hvilket hun skilte sig ret godt fra. Derefter holdt biblioteksdirektør Døssing en tale, hvorefter man gik op i teatersalen på Hotel du Nord, hvor der var opstillet borde og stole både i salen og på balkonen. Hver plads blev besat. Jeg fik plads oppe ved det øverste bord og havde postmester Klitgaard på min ene side og forfatteren Thomas Olesen Løkken og hans hustru på den anden side. Der blev serveret kaffe og kage og holdt en mængde taler og sunget 3 sange af Thomas Olesen Løkken og råbt hurra efter hver tale og klappet i hænderne. Musikken spillede, når der blev sunget. Der blev holdt tale af adjunkt Winther og professor Steenberg. Sidstnævnte måtte fatte sig noget kort, fordi Kristian Ugilt også skulle tale, og han skulle til sølvbryllup kl. 18. Kristian Ugilt talte og fremdrog minder fra den første tid, hvor der blev arbejdet for folkebogsamlinger. Lærer Horn talte for Winther og N. P. Pedersen, som han betegnede som siamesiske tvillinger. Bjørn talte for arkitekten og senere for bibliotekar Faurholt og det øvrige personale ved biblioteket. Thomassen talte for kunstmaler Andersen og frue. Kl. 18 sluttede festen – hver af deltagerne modtog et festskrift og sange.

30. marts

I går havde sognerådet møde med skatterådet, der var mødt fuldtalligt. Anledningen var den, at skatterådet ikke mente at kunne godkende en stor del af ansættelserne. Der var omkring 50

skemaer, der var noget at udsætte på. Da sognerådet og skatterådet ikke kunne komme overens om at forandre ansættelsen, vil skatterådet forhandle med den enkelte skatteyder derom. En landmand havde været oppe på mejeriet og fået sine mælkepenge, idet han foregav, at han nødvendigvis skulle bruge dem. Det var et fif af ham – jeg havde nemlig skrevet til ham, at han måtte betale forfalden gæld til lokalforeningen, da vi ellers lagde beslag på hans mælkepenge. Smeden har afskediget sin svend – uddeler Nielsen tror, at det er, fordi han har tilsluttet sig indre mission.

#### 6. april

Sammen med bl.a. bibliotekar Faurholt og lærer N. P. Pedersen gik vi ud til Georg Østergaards enke på Bagterpvej. Hun ville sælge sin afdøde mands bogsamling. Vi gennemgik samlingen og lagde ca. 180 bøger og hefter til side. Vi var ikke enige om, hvad bøgerne var værd, men efter en del diskussion blev vi enige om 75 kr. – et bud som fru Østergaard accepterede.

Jeg købte en bog af C. Klitgaard: "Hvetbo Herred I" for 1 kr., og så fik jeg oveni K. G. Brøndsteds bog om Estrup, da N. P. Pedersen ikke ville have den på biblioteket.

I dag rejser nogle fra Bjergby til Canada, deriblandt høkerens søn, Peter, og Kristen Rams med deres familier samt Andreas Mølgaards søn fra Snevre.

#### Skærtorsdag den 14. april

Jeg og Ingeborg var kørende til kirke. Kristian Larsen, Degnbøl, havde en søn i kirke. Han fik navnet Poul Larsen (*må være den senere ejer af Højgaard*).

#### 21. april

Hans Kristian Kristensen (Knurborg) døde i aftes efter længere tids sygdom. Han var søn af afdøde sognefoged Kristen Pedersen, Nørmark i Bjergby, og var gift med en datter, Lise, af lærer Lund i Bjergby. De boede i mange år i Stenshede (Knurborg) i Mygdal. Da de blev ældre, solgte de gården til Kristian Kristiansen og købte den ejendom østen for Odden, hvor Martin Bidstrup nu bor. Denne solgte de senere til Hans Jensen og flyttede til Bjergby, hvor de boede i det lille hus på østre side af vejen nord for Kristen Pedersens. Der boede de indtil for et års tid siden, hvor de på grund af svagelighed flyttede til deres søn, Kristen Lund, Træholthus.

#### 22. april

Bestyrelsesmøde i det nye centralbibliotek.

Byggeudgifterne udgjorde 124.000, hvoraf Carlsbergfonden har dækket 10.000 for malerierne. Indvielsesfesten kostede 1.116 kr. Der havde været en overskridelse på 6.000 kr.

Det besluttedes ikke at ansætte en bogbinder – portnerstillingen er blevet ledig – der tilbydes en månedsløn på 600 kr. + fri husleje.

Lånerkort skal fortsat koste 25 øre om året – en låner i byen må højst låne 2 stk. skønlitteratur af gangen. En låner fra landet må låne 3 stk.

#### 27. april

Bertel Mølgaard har købt Kristianshede for 160.000 kr. af Hobro Bank, der i øvrigt har fået kgl. bevilling til at kalde gården Kristiansminde. Arealet er på 256 tdr. land.

Nogle dage senere spørger Bertel Mølgaard, om hans 2 skolepligtige børn på 9 og 11 år måtte gå

i nordre skole.

#### 28. april

Smed Kr. Kristensen var her og reparerede ved akslen på vindmotoren – det var muffen, der bærer akslen, der var gået løs. Han lavede et nyt hul i akslen til at sætte skruen i.

Bent Faurholt, der gennem 6 år har ledet centralbiblioteket og gennem et stort og dygtigt arbejde har gennemført ændringen fra folkebibliotek til centralbibliotek, forlader sin stilling for at få en tilsvarende på centralbiblioteket i Slagelse.

#### 4. maj

Jeg kørte til Hjørring med den lille brune hest for den lille vogn – jeg kørte om Vestergaard og fik Peter, Anna og Rikke med.

Til portnerstillingen på centralbiblioteket var 71 ansøgere – bygningsudvalget havde udtaget 6. Efter at der var diskuteret en tid foretoges afstemning 2 gange med det resultat, at Marius Mogensen (murerarbejdsmand hos Vangsted) fik 5 og Jørgen H. Jensen fik 4 stemmer. *Jørgen H. Jensen – søn af smed Søren Jensen – blev senere borgmester i Hjørring.*

#### 6. maj

I eftermiddag pløjede Vilhelm og så satte Otto, Asta og Inga kartofler efter ploven – der blev sat 3 tdr. land.

Theodor Jakobsen og Niels Jensen, Hestehaven, har byttet ejendomme. Theodor skal give 35.000 kr. i bytte.

#### 12. maj

Ved tvangsauktionen over Kobbersholt overtog Hjørring Diskontobank ejendommen som ufyldstgjort panthaver for 30.000 kr.

#### 17. maj

Strandingsauktion i V. Tversted. Jeg kørte derned med den lille brune – Sofus fik kørende med mig. Vi kørte gennem Aagaard, Tronsmark, forbi Terpet. Vi kom forbi Niels Jakobsens gård, der ligger lidt vesten for vejen. Jeg satte hesten ind i krostalden. Vognen blev sat ude på vejen – der er mærkværdigvis ingen gårdsplads ved kroen, ligesom der heller ikke var nogen gårdskarl tilstede. Vi gik så hen til auktionspladsen – der var mødt mange mennesker, men der var kun lidt auktionsgods. Langt om længe kom fuldmægtig Ramsing fra Frederikshavn, og auktionen kunne begynde. Jeg købte intet – det gjorde Sofus så. Efter auktionen gav Sofus kaffe i kroen. Jeg kørte så til Mygdal Brugsforening, hvor jeg satte hesten ind og var inde og drikke kaffe og få en række varer. Derfra kørte jeg til kontordag i Bjergby Sparekasse hos Søren Nørmark.

Jeg talte med Martin Henriksen – han lovede at takke for mig i sommer.

#### 18. maj

I dag var der session i Hjørring. Holger mødte og blev taget som infanterist. Der var mødt 20 karle fra Mygdal og 9 fra Bjergby.

#### 19. maj

I aften kl. 8 var der gudstjeneste i Mygdal Kirke ved pastor Ryving Jensen fra Tversted. Jeg, Ingeborg, Vilhelm og Asta var i kirke. Hverken lærer Jensen (*kirkesanger*) eller Winther

(organist) var mødt. Ryving Jensen spillede selv på orglet. Han holdt en god prædiken over Fadervor. Der var mødt en ret talrig forsamling.

### 23. maj

Jeg gik til kontordag i sparekassen. Hele bestyrelsen var mødt. Vi gennemgik dokumenter m.v. Vi vedtog at skænke 10 kr. til KFUM's soldaterhjem i Aalborg og 10 kr. til det grundtvigske soldaterarbejde i København. Det var et langt møde, så vi spiste mellemmad hos Søren Nørmark. Kl. 20 gik jeg ned i præstegården for at underskrive en erklæring – derefter gik jeg over til smed Bertelsen for at betale en regning. Endelig købte jeg en rulle skrå til 50 øre hos købmand Ejner Jensen.

### 24. maj

I dag kom køerne ud på græs. I eftermiddag kørte jeg op til brugsen, hvor jeg satte hesten ind. Jeg tog så med fragtbilen til Uggerby og gik ned til elværket, hvor jeg på brugsforeningens vegne overværede generalforsamlingen. Formanden, Niels Sørensen, bød velkommen og meddelte, at grunden til, at interessenterne var sammenkaldt, var, at ejeren af Hestehaven havde byttet ejendom med Theodor Jakobsen og havde overdraget ejendommen til ham uden at få ham til at overtage forpligtelsen som interessent i elværket. Dette, mente man, var i modstrid med foreningens love, men 2 sagførere havde udtalt, at det var lovligt nok, da forpligtelsen var påhæftet ejeren og ikke ejendommen. Bestyrelsen havde så ment, at det ville være heldigst at få en tinglyst prioritet i interessenternes ejendomme for at forhindre gentagelse. Jurister havde dog foreslået, at interessenterne skulle underskrive en deklaration, der lød på, at hæftelsen for værket skulle påhvile ejendommen. Det gav livlig diskussion – man talte i munden på hinanden. Søren Nielsen var i starten meget kritisk - senere gik han til den anden side og ville have forbindelse med elværket i Hjørring. Anders Nørgaard, Karlsminde, frarådede det – han mente, at det blev for kostbart.. Martin Jepsen, Østeraaen, ville have elværket sprængt i luften!! Efter megen diskussion vedtog man enstemmigt at gøre ansvar gældende mod den tidligere ejer af Hestehaven, Niels Jensen. Formanden mente, at der skulle anskaffes et batteri til 2.400 kr. – der forhandlede om, hvorvidt disse penge skulle opkræves eller lånes.

Efter mødets afslutning var Kristensen, Stejlbjerg, så galant at køre mig og Anders Nørgaard op til brugsforeningen, hvor vi skulle til bestyrelsesmøde.

### 25. maj

I eftermiddags var Inga fra skolen oppe ved Peder Smeds – de havde samlet 25 af skolepigerne sammen.

### 26. maj

Thomas Mikkelsen er blevet færdig med at grave mine tørv i mosen. Han har gravet 13.000 stk. – det kostede 26 kr.

### 28. maj

Jeg var kørende til Hjørring med den lille brune for den gamle fjedervogn. Hos fru Østergaard, Bagterp, lånte jeg 3 bøger: Hjørring højere Almenskole 1872 – 1922, en gammel dagbog af Jens Chr. Sørensen (veteran fra 3 års krigen) samt en visebog, skrevet af Jens Peter Kristensen,

Hellevad.

### 31. maj

Jeg var i Aalborg til generalforsamling i andelscementfabrikken - uddeler Nielsen, Hans Nielsen og Jeppe Bastholm skulle også med Kristian Smed fra Uggerby – de skulle til kredsmøde i Fællesforeningen. Undervejs punkterede det ene baghjul, men Kristian fik hurtigt sat et andet dæk på. Jeg var til generalforsamling i godt 2½ time. Kl. 17 samledes vi 4 på missionshotellet, hvor vi fik noget at spise. Hjemturen gik over Hjallerup. Undervejs mødte vi flere kobbelt heste – et sted lå der en død hest i grøften. Da vi kom til markedspladsen, gjorde vi holdt ½ times tid – det egentlige marked begynder først i morgen. Folk var travlt beskæftiget med at rejse og ordne telte. Kroens store stalde var fulde af heste. En mand kørte i en bil, der havde form som en liggende ølflaske. Vi kørte så videre over Dannerhøj, Flauenskjold og Dybvad. Vi kørte videre til Hørby, hvor jeg måtte give kaffe på hotellet, fordi jeg havde tabt et væddemål.

### 2. juni

I Bjergby Brugsforening er de kommet i urede med sig selv – de har 10.000 kr. i forfalden gæld til Fællesforeningen. De er nok også indbyrdes splidagtige.

### 5. juni – 1. pinsedag – grundlovsdag.

I eftermiddag cyklede Vilhelm, Holger og Otto op til Rugtved Skov, hvor der var grundlovsmøde. Bagefter var de en tur i Hirtshals – de cyklede hjem i regnvejrr.

### 6. juni

I eftermiddag kl. 4 var der møde i Odden Skov ved lærer Stensig og Nielsen, Stabæk. Asta var deroppe.

### 7. – 13. juni

Jeg havde overnattet hos Kristen Lønsmann i Hjørring. Jeg stod tidligt op og gik til jernbanestationen, hvor jeg købte et 8 dages kort for 40 kr. Kl. 6,56 tog jeg toget til Aarhus, hvor jeg tog færgen til Kalundborg. Jeg tog så toget til landsbyen Jerslev, hvor min søn Peter ventede mig ved stationen. De har en rummelig lejlighed med 3 stuer og køkken samt bilgarage. Da vi havde fået noget at spise, kørte Peter og jeg i hans bil ned til Tissø og Sæby Skov. Vi var også inde i Sæby Kirke, der er en meget gammel og sjælden kirke.

Den næste dag kørte Peter med mig og Anna op til Uby Kirke. På kirkegården så vi Vilhelm Beck's forældres gravsted. Herfra kørte vi til Kalundborg, hvor vi parkerede på torvet og gik hen til den gamle kirke med 5 tårne. Den er bygget af Esbern Snare. Der er ingen faste bænke i kirken, men løse stole. Senere var vi på museet og på centralbiblioteket. Om torsdagen tog jeg med toget fra Jerslev til Slagelse. Der så jeg Sct. Mikkels Kirke og centralbiblioteket. Jeg talte med en kvindelig assistent, der stammede fra Raabjerg, og som glædede sig over, at Faurholt snart bliver ansat som bibliotekar. Jeg tog så toget til Ringsted, hvor jeg gik nogen tid og var inde i den katolske kirke, inden jeg tog toget til Farendløse. Jeg gik så til Nordrup. Kristian – min søn - var ude at radrense – han havde et par mand til at tynde roer. Jeg og lille Lars Kristian gik så ud til Kristian, som kom hjem kort efter. Den næste dag kørte Kristian mig til Ringsted, hvor jeg tog toget til København, hvor jeg gik hen til Julius' værelse i Griffenfeldtsgade. Julius havde samme

dag været til eksamen i filosofikum, hvor han havde fået ug.

Herfra gik vi hen til Johannes – vi gik over Assistents Kirkegård, hvor vi så en række grave, bl.a. Søren Kirkegaards.

Næste dag gik jeg og Julius ud til Valby - vi gik over Vestre Kirkegaard, hvor vi bl.a. så socialistføreren, Louis Pio's grav. Vi gik ud til Bjørnsonsvej 103, hvor vi traf den 79-årige Mine Thomsen, der stammer fra Røde Mølle. Hun lovede at sende mig noget materiale om hendes barndomstid der – hun fortalte, at hun lige havde sendt et manuskript til Historisk Samfunds årbog. *Artiklen af Mine Thomsen findes i Vendsysselske Aarbøger fra 1928 (side 98 til side 121) og 1929 (side 177 til side 202).*

Herfra tog vi sporvognen til Christiansborg og gik op til Universitetets spisesal, hvor vi fik et måltid mad. En lærer fortalte, at det var gået dårligt med deres eksamen i sprog for eleverne fra Rønne Kursus. Julius mente, at det var sproglærerens skyld.

Udenfor Bethesda så vi en større sammen stimlen af folk – der var fest i anledning af, at Zahles Pigeskole havde 50 (eller 100) års jubilæum.

Sidst på dagen tog Johannes, Julius og jeg sporvognen ned til havnen, hvor vi så en række kendte steder.

Søndag var Johannes, Julius og jeg i St. Lukas Kirke – senere på dagen var jeg på besøg hos Bartholdy og Maria.

Hen ved midnatstid tog jeg toget mod Jylland – jeg var med den nye store færge over Store Bælt. I Aarhus stod jeg af toget for at gå til generalforsamling i Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger. Inden jeg tog toget til Hjørring, så jeg Statsbiblioteket og Dragonkasernen. Jeg var i Hjørring kl. 22 og tog så med postbilen til Mygdal

#### 14. juni

Ved tvangsauktion over Adolf Vinters gård i Bjergby, blev den købt af Hans Svendsen for 60.000 kr.

#### 29. juni

Dyrskue ved Odden Mølle i Mygdal.

#### 1. juli

Modtog brev fra Julius, som havde bestået 1. del af embedseksamen med udmærkelse.

#### 6. juli

I aften kl. 7½ er der gudstjeneste i Mygdal Kirke ved valgmenighedspræst Thorvald Krøgholt (*født på Krøgholt*)

#### 8. juli

Bestyrelsesmøde i Centralbiblioteket. Der var 6 ansøgere til stillingen som leder af biblioteket. Man vedtog at ansætte Helge Nielsen.

#### 15. juli

Skolekommissionsmøde i Fattiggården. Der forelå en skrivelse fra Peder Thirup (sognerådsformanden), hvor han meddelte, at sognerådet ønskede, at frk. Kristensen, Snevre, skulle skaffe en lægeerklæring, om at hun kunne overtage og passe sin gerning i skolen, eller

også måtte hun tage sin afsked fra skolen. Skolekommissionen tiltrådte henvendelsen.

#### 19. juli

Lidt før kl. halv fem slog røg ud af laden på Vestergaard i Snevre, tilhørende Steffen Steffensen. Ejeren og folkene var i marken, men da man netop i år er ved at opføre en ny kostald, var flere håndværkere beskæftiget på ejendommen. Ilden bredte sig med så rivende hast, at det ikke lykkedes at få dyrene ud. Således indebrændte en hest, 6 kviekalve og 14 fedesvin samt 4 søer, heraf en med grise. En af søerne fik man ud, men den var så forbrændt, at den måtte slagtes. Ejeren gjorde, da han kom 5 minutter efter ildens optræden, et forsøg på at redde den skrigende hest, men måtte opgive det. I løbet af ganske kort tid var laden og den østre længe nedbrændt til grunden. Stuehuset og den nye kostald blev ikke antændt. Ilden er forårsaget af ejerens 4-årige tvillinger, som havde fået fat i en æske tændstikker.

#### 11. august

Martinus Krøgholt overgav mig 2 bankbøger, dels 1 på 200 kr. indestående i Vendsyssel Bank til vedligeholdelse af Søren Villadsens gravsted, dels 1 på 386 kr. indestående i Hjørring Diskontobank vedr. statsrevisor Madsen-Mygdals gravsted – med henblik på at menighedsrådet burde administrere disse beløb.

#### 18. august

Bryllup i Bjergby Kirke mellem Hans Svendsens datter, Ingrid, og Alfred Rasmussen fra Astrup, søn af Peter Rasmussen, Volhøj.

#### 19. august

Anders Degnbøl fortalte, at vor broder, Johannes, er i Hjørring og kommer herud i dag. Johannes kom så på besøg og forærede mig en bog, han har skrevet om: Undersøgelser af danske overdrev.

#### 24. august

Tømmerhandler Møller Lee har købt Kristian Jespersens hus ved tvangsauktion.

#### 25. august

Generalforsamling i brugsforening og lokalforening. Der var kun mødt 6 personer, incl. mig, og uddeler.

#### 27. august

I middags rejste Julius hjemmefra. Han tog Søren Gaarden til Hjørring, og så var han bestemt på at tage med dampskibet fra Aalborg til København.

#### 4. september

Hjørrings tidligere borgmester, Vilhelm H. V. Thomsen, er død 77 år gammel. Han var fra 1895 til 1903 byfoged og borgmester i Hjørring – herefter var han indtil 1919 herredsfoged i Hasle m.fl. Herreder med domicil i Aarhus.

#### 8. september

Bogudvalgsmøde på Centralbiblioteket, hvor den nye bibliotekar, Helge Nielsen, var med. Jeg sagde til ham, at jeg gerne ville se de kasserede bøger, inden de blev brændt.

#### 13. september

Ludvig Kristensen har købt S. Gøggaard for 100.000 kr.

### 3. oktober

Sidste nat var der en orkanagtig storm over hele landet, og der skete stor skade på huse, vindmotorer og stakke. Her på gården skete der ingen skade udover, at der røg noget af halmstakken. I Ørnø blæste vindmotoren ned. På nordre side af Martin Pedersens lade i Kabbeltved blæste 3 spær og en del tag af. I Sofus' have var et træ væltet og havde slået vor telefontråd over.

### 4. oktober

Grosserer Otto Jakobsen, Hjørring, der har været meget syg, er død 55 år gammel.

### 6. oktober

Der skal holdes fest for lærer Jensen den 11. oktober i forsamlingshuset i anledning af, at det er 25 år siden, han kom til Mygdal.

I aften var jeg og Ingeborg i Aagaard Missionshus til møde, hvor pastor Granild, Hjørring, talte.

### 14. oktober

Jeg og Ingeborg kørte til Hjørring i dag. Vi kørte hjemmefra kl. 8. Vi spændte fra i Karl Jensens købmandsgård og gik så i St. Cathrine Kirke, hvor der var gudstjeneste kl. 10 ved pastor Sørensen fra Hinge. Foretog indkøb og var på centralbiblioteket. Spiste middag hos søster Maria. Kl. 3 var vi til bibeltime i missionshuset, hvor forstander Davidsen, Haslev, talte. Kl. 17.30 kørte vi hjem.

### 18. oktober

Jeg var til eksamen i nordre og søndre skole i dag. Pastor Thaarup og Laurits Dalsgaard var også mødt. I søndre skole er børnetallet ringe. I 2 klasse er der 16, 4 drenge og 12 piger. I 1. klasse 16, 8 drenge og 8 piger. Børnene var jævnt flinke. Winther kørte os ned til nordre skole i sin bil. I nordre skoles 2. klasse var der 28 børn og i 1. klasse 25 børn.

Peter Nielsen, Retholt, har en søn, der rejser til Canada sidst i denne måned. Han er kun 18 år gammel, men har selv tjent pengene til rejsen. Hans forældre ville have ham til at vente til i foråret, men det ville han ikke.

### 27. oktober

I eftermiddag kl. 14,30 blev Jens Kristian, Kabbeltved, begravet på Mygdal Kirkegård. Jeg gik op til kirken, og kort efter kom ligtoget, der bestod af 3 vogne og 3 biler samt nogle gående – en del stod ved kirken. Martin Andersen, Kabbeltved, kørte med kisten. Foruden ham kørte Anders Kabbeltved og Villads Klodske. Bilerne var Marius Gaarden, mejeribestyrer Storgaard og præsten. Søren Gaarden var kørende med rutebilen. På kisten lå 6 – 8 kranser.

Pastor Thaarup holdt en kort tale ud fra ordet: "Der er en udrakt hånd på Herrens trone". Han talte godt og omtalte ikke den afdøde. Han nævnte kun, at vi måtte tro, at Herrens hånd også havde været udrakt mod Jens Kristian. Efter en salme blev kisten båret ud af kirken og nedsænkedes i graven. Præsten foretog jordpåkastelsen, og vi sang. "Klokken slår".

Martin Andersen bragte naboerne en tak, fordi de havde været flinke til at besøge Jens Kristian under hans sygdom, og takkede alle, der var mødt i dag, også dem, som havde skænket tavlen,



samt præsten og læreren. Han indbød også hele følget til at komme med hen til forsamlingshuset og drikke en kop kaffe, hvilket sidste vistnok alle, deriblandt jeg, efterkom. Foruden Anders og Martin var der ingen af Kabbeltvedfamilierne mødt, og jeg så ingen udensogns boende. Bro-Maren og hendes søn, Ejnar, samt 2 døtre fulgte. Den mindste af døtrene så noget sorgfuld ud, men ellers var der ingen, der syntes at sørge. Der var noget trist over denne begravelse.

Jens Kristian var ikke meget afholdt. Han var jo noget ensidig, men kunne også vise sig tjenstvillig. Han var en uægte søn af Gade-Else fra Tversted – hun var ikke gift. Hans fader var en broder til Peder Højer (Asdal). Som ganske ung, nylig konfirmeret, tjente han i 3 år hos min fader. Fader roste ham for hans akkuratesse, og han var en god hestepasser. Medens han tjente her, mistede vi en følhoppe. Dette gik Jens Kristian så nær til hjertet, at han græd. Han tjente senere i Sødstrup, Kabbeltved og flere steder. Han aftjente sin værnepligt i Aalborg som infanterist. Han kom atter til Kabbeltved og tjente sammen med min broder, Jens, og han blev så gift med Anders Kabbeltveds datter, Grethe, og overtog Gammel Kabbeltved. Han flyttede gården fra dens plads ved bækken og sønder hen på marken. Her boede han så, til han i 1909 solgte gården til Martin Andersen og flyttede op i huset syd for skolen, hvor han siden har boet. Af offentlige hverv var Jens Kristian i en valgperiode medlem af Bjergby – Mygdal sogneråd. I flere år sad han også i mejeriets bestyrelse, og han har også været i sparekassens bestyrelse. Hans forhold til Bro-Maren kastede en grim skygge over hans færd, særlig medens konen levede. Hun har i øvrigt vist nok passet ham godt under hans lange sygeleje. I dag var provst Sevaldsen i Mygdal nordre skole for at visitere – han kom uanmeldt. Der har ikke været visitats af nogen provst siden 1909.

#### 5. november

En tyv har onsdag aften, medens folkene spiste aftensmad, aflagt besøg i karlekammeret i Røde Mølle, hvor han har stjålet 100 kr. fra andenkarlen. Om morgenen så folkene en mandsperson forsvinde fra laden, men da var tyveriet endnu ikke opdaget. Tyveriet er meldt til politiet. Også på Klodskegaard har tyven været på spil og stjålet 300 kr. af tjenestekarlens tegnebog, som lå i lommen på hans jakke, der hang på væggen.

#### 9. november

I dag er der Ydre Missions dag i Hjørring, startende med gudstjeneste i St. Cathrine Kirke ved pastor Busch.

Kl. 15 var der møde i Missionshuset, hvor missionær frk. Poulsen talte om Indiens kvinder. Missionær Olesen fortalte om begravelse i Kina. Pastor Busch holdt den afsluttende tale. Efterfølgende var der basar med udsalg. Maria og Anna stod ved et bord og solgte – fra dette bord blev stjålet en lysedug til 8 kr.

Jeg var bedt om at komme ind i Diskontobanken, hvor en af direktørerne bød mig ind på et kontor, hvor han trakteredede med en cigar. Han spurgte om NN var god som kautionist for 4.000 kr. Jeg sagde, at de kunne gøre den pågældende en tjeneste ved ikke at godkende ham som

kautionist.

#### 14. november

Bestyrelsesmøde i brugsforeningen. Vi forhandlede om at nedsætte renten på indestående i indlånsafdelingen fra 6 til 5½%. Flere frarådede. Forslaget lod vi derfor falde.

Jeg foreslog, at medlemmerne skulle betale rente af den sum, der skyldtes ved hvert halvårs opgørelse. Bestyrelsen skulle så kunne disponere over beløbet til dækning af tab ved usolide kunder.

Anders Nørgaard var ikke rigtig stemt for dette forslag, men det bestemtes, at der skulle udarbejdes et forslag, som så skulle drøftes på et bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen.

Der var en klage fra et medlem over at uddeleren ikke ville skaffe et spil l'hombre kort.

Storgaard syntes, at Nielsen skulle skaffe et sådant spil for at undgå vrøvl, men det ville Nielsen ikke. Jeg sagde, at jeg syntes, at det var en ringe sag at beskæftige sig med og mente ikke, at vi skulle have Steffensen til at fungere som overbestyrelse. Anders Nørgaard sagde, at han nok skulle skaffe Steffensen kortene.

Jeg havde solgt 13 gæs gennem brugsen til København. De kostede 2 kr. pr. kg for de 66 kg, men efter omkostninger, bl.a. fragt, var der 1 kr. 70 øre tilbage pr. kg., svarende til 113 kr.

#### 15. november

I eftermiddag var jeg oppe hos Søren Nørmark til kontordag i sparekassen.

Hedevig Thomsen, Dalsgaard, har solgt sin gård til en karl fra Furreby for 29.700 kr.

#### 21. november

Jeg var oppe på Stenshede, hvor jeg traf den døvstumme sadelmager, Nielsen. Jeg fik ham til at følges med mig hjem og reparere seletøj.

Bankdirektør Th. C. Christensen, Hjørring, er i aftes pludselig afgået ved døden i sit hjem, 70 år gammel. Den afdøde har i de senere år været meget svagelig, navnlig efter en større operation i foråret. Som dreng blev han ansat i Hjørring Diskontobank, og der blev han resten af sit liv, i alt over 56 år. Han blev i 1909 direktør og blev kendt af en række mennesker fra by og land. Sin ungdom igennem og helt op mod de 50 år, hvor han giftede sig, boede han hos sin moder, der var asylmoder i Jernbanegade. Ud over bankvæsenet havde han én glødende interesse – musikken. Han spillede både klaver og violoncel. Med sidstnævnte instrument har han deltaget meget i byens musikliv.

#### 22. november

Jeg gik op til Frederik Uslev, hvor vi skulle med Kristian Smed til brugsforeningsmøde i Aalborg. Vi kørte mod Hjørring, men da vi kom til den søndre side af Skajbjerg bakke (*mellem Højene og Varbro å*), kørte vi i stå. Der var megen sne, så vi opgav at køre videre og gik så til Hjørring, hvor vi tog toget til Aalborg.

Kl. 12 gik jeg hen i Højskolehjemmet på Boulevarden til møde. Salen blev efterhånden helt fuld, og en ½ time over tiden åbnede Søren Pugholm mødet. Mødet handlede primært om kreditgivning, og om uddeler og/eller bestyrelse bærer ansvaret for denne.

#### 28. november

I dag holder Søren Skovsmose og hustru, Karoline (Hans Sandagers datter) sølvbryllup. Festen holdes i forsamlingshuset. Der er indbudt til kaffe og chokolade.

### 30. november

Til bestyrelsesmøde i lokalforeningen i brugsen. På vejen mødte jeg lærer Jensen, der sagde, at de skulle have en ny bibelhistorie i skolen, da Tangs bibelhistorie, som de hidtil har brugt, ikke bliver optrykt mere. Menighedsrådet skal bestemme hvilken bog, der skal bruges.

Ved bestyrelsesmødet gennemgik vi listen over medlemmernes gæld.

### 11. december

Mejeribestyrer Martin Kristensen, Houbak Mejeri, er død. Han har været syg en halv snes dage, men var i bedring og kunne i går morges hjælpe til med arbejdet i mejeriet. Han havde nok en hjertefejl.

Menighedsrådsmøde i fattiggården, hvor jeg først så bedriften med bl.a. 22 køer.

På mødet behandledes en skrivelse fra provst Sevaldsen m.fl., der opfordrede menighedsrådene til at give en gave til biskop Ludwigs, der holder 25 års jubilæum. Det blev fremhævet, at han havde haft store udgifter i anledning af sin sygdom. Hvert menighedsrådsmedlem gav 2 kr.

Det vedtoges at lade Hertz' bibelhistorie anskaffe til brug i skolen.

Holger og Otto var til karlemøde hos Albert Jensen.

### 13. december

Peter og Kathrine Degnbøl har købt gården af Andreas og Martha for 30.000 kr. samt ophold (aftægt) til Andreas og Martha. I tilfælde af at Andreas og Martha flytter fra gården, forhøjes købesummen til 40.000.

### 16. december

Niels Olsen, Odden, har været i Norge for at hente sin kones søster, der i efteråret blev gift med en norsk vejassistent. Han var rejst til Norge først og havde bedt hende bo på hotel foreløbig, men da hun kom til Norge, gjorde han sig usynlig for hende, og så satte hun kursen mod Danmark igen. Hun har en 1½ år gammel datter med hjem fra Norge.

### 17. december

Jeg kørte til møllen efter mel til julebakingen og derfra til brugsen, hvor jeg optalte lageret.

### 20. december

Holger kørte op til brevsamler Steffensen og leverede den sidste gris af det store hold. Den vejede 91 kg, og han fik 60 kr. i forskud. *(Hos Steffensen kunne man levere de svin, der skulle på slagteriet).* På vejen hjem fik han et anker øl i brugsen.

Jeg var til kontordag i sparekassen hos Søren Nørmark, og kl. 7 skulle jeg til bestyrelsesmøde i brugsen. *(Jeg var på sidste generalforsamling blevet indvalgt i bestyrelsen uden at være til stede).* Laurids Dalsgaard blev formand, og jeg blev næstformand.

### 24. december

Afsendt julekort og modtaget julekort. Vi havde et juletræ tændt.

### 31. december

Så er atter et år udrundet. Vi står atter ved en milepæl på livsvejen: 1927 har ikke været særlig for os i nogen henseende. Alt er gået sin jævne gang for os. I årets løb har Kristian fået en ny søn og Peter en datter. Karl er i Canada i julen – han har ikke været hjemme siden julen i fjor. I sommer var Ingeborg og jeg en tur på Sjælland. Jeg var også inde i København.

## 1928

### 1. januar

Sidste nat var vor møgbør og slæden blevet transporteret hen til Holtegaard-vejen. Ved skolen var opstillet 7 møgbøre, 1 slæde og 1 vogn. Hos Ole Frederiksens var der opstillet 7 skabe (?) – den ene havde et nytårskort, hvorpå stod: Glædelig nytår ønskes dig af dine søstre. Klæderne fra karlens seng var borte.

Gud råder for, hvad året skal bringe, plejede der at stå på en gammel almanak. Disse ord indeholder en stor sandhed, og gid jeg og vi alle måtte mere give os ind under hans varetægt og lægge alt i hans himmelske faders hånd. Herre lær os kun at ville, hvad du vil, og bøj os til dig, når du taler. Og giv os så at tage mod alt, hvad der bliver beskikket med et taknemmeligt sind.

### 7. januar

Jens Kristian Kristensen Løth er død. Han var søn af Kristen Løth, der boede, hvor nu Thomas Mortensen bor. Han tjente som arbejdskarl i mange år, en del år tjente han i Houen, bl.a. sammen med mig. Senere overtog han sit hjem og boede der en del år, så solgte han til Thomas Mortensen og købte et hus i Mygdal By, den gamle skolelod. Der boede han til i 1927 og solgte så til Edvard Jespersen og købte i stedet et hus på Vestermarken i Bjergby. Hans broder, Anders, der er enkemand, boede hos ham den sidste tid.

### 14. januar

Besøg hos Nissen og dennes husbestyrerinde, Laura Gru. Jeg ville gerne have oplysninger om hans oldefader, Frederik Gram Rasmussen, der døde i februar 1866, 95 år gammel. Han boede i det hus på Tagsig Hede, hvor nu Marius Jørgensen bor. Han var murer om sommeren og holdt skole om vinteren i sit hjem. Blandt hans elever kunne nævnes: Niels Wejen, Kristen Træholt, Peter og Søren Krattet. Han var med til at flytte gården Degnbøl i 1851 – tidligere lå den syd for kirken. Da han var 80 år gammel, gik han langs ad rygningen af Mygdal Kirke med en spand kalk i den ene hånd. Han havde 2 døtre. Den ene blev gift med murer Anders Johnsen, der overtog hjemmet på Tagsig Hede. Anders Johnsens datter, Marie, blev gift med Kristian Mikkelsen, der så overtog hjemmet på Tagsig Hede. Den anden datter blev gift med Peder Frandsen i Hvirrekjær.

Nissen, som jeg besøgte, var uægte søn af nævnte Marie og en forvalter Schjoldager, der tjente hos Rygaard på Odden.

Nissen er et begavet menneske med noget skuespillertalent. Når han viste, hvordan lærer Madsen-Mygdal tørrede sin pen af på vesten, så var det livagtig, som man selv havde set Madsen-Mygdal gøre det.

Medens han oldefar levede, havde han vænnet ham til at læse bordbønnen. Når de begyndte at rasle med træallerkenerne, skulle han begynde på et vink af den gamle.

Jeg lånte nogle papirer af Nissen, nemlig en købekontrakt af 2. januar 1834 mellem Frederik Gram og hans svigersøn, Anders Johnsen. Pastor Barfoeds ligtale over Frederik Gram samt en mindevers over Frederik Gram, der i sin tid har hængt i Mygdal Kirke. Frederik Gram havde en del bøger – dem hentede Niels Vejen, da Frederik Gram var død. Frederik Gram skal have været en ret dygtig lærer og fungerede også en tid som kirkesanger.

### 19. januar

I eftermiddag afholdtes efter indbydelse af sognerådet sognemøde i forsamlingshuset. Jeg gik derop og fik Sofus med. Der var mødt en talrig forsamling, for hvem sognerådsformanden oplæste regnskabet for 1926/27 og budgettet for 1928/29, idet han knyttede nogle bemærkninger dertil. Han sagde, at budgettet var lagt med udskrivning af samme skattebeløb til næste år som i år, i alt 75.000 kr., heraf 45.000 på ejendomsskylden og 30.000 på indkomsten. Underskuddet ved fattiggården, der i fjor var 7.000 kr., mente han i år blev 3.000 kr. Der var foretaget nedskæringer på mange poster. Aldersrenten var gået meget ned – invaliderenten ligeså. Vedligeholdelsen af skolerne havde sidste år kostet over 4.000 kr. – dette mente, man kunne sættes til 3.000 kr. for næste år. Karl Kristensen syntes, at dette var for højt i forhold til vejbudgettet. Peder Jacobsen hævdede, at lærerne i Mygdal var beskedne i deres fordringer. Lærer Jensen sagde, at loftet i hans skole var meget dårligt.

Derefter gik Peder Thirup over til at omtale udfyldningen af skatteskemaerne – det gav anledning til en livlig diskussion, særlig angående ansættelsen af værdien af besætning, avlsredskaber, vindmotorer m.v. Der blev sagt, at der kun var 2 mænd, som havde opgivet ærligt. Anders Nørgaard sagde: Det var sikkert 2 mænd, der ikke svarede skat (munterhed). Jeg spurgte Peder Thirup om, hvordan sognerådet stillede sig over for deltagelsen i betaling af underskuddet ved Hirtshalsbanen. Peder Thirup svarede, at sognerådet ikke havde modtaget nogen meddelelse derom. Han var personlig imod at betale noget dertil. Jeg spurgte lærer Rasmussen, om sognerådet havde bevilget noget til Centralbiblioteket. Han svarede, at de havde betalt 75 kr.

### 23. januar

Jens Østergaard, Skovfogedhuset, var her og ville sælge uldtøj og manufakturvarer. Ingeborg købte for 1 kr. 25 øre.

### 31. januar

Grosserer Sørensen Holt, der havde forretning i Brinck Seidelinsgade, er pludselig død i går eftermiddags. Han begyndte som ung at lære handel hos daværende Niels Højrup på Torvet.

### 5. februar

Jeg foreslog uddeleren, at vi skulle arbejde for et møde i missionshuset i næste uge for at drøfte forskellige ting, bl.a. kasserervalget. Jeg mente ikke, at det havde været heldigt. Nielsen ville ikke være med til et sådant møde, når et valg skulle omstødes. Det kunne let blive et spektakelmøde. Han mente, at det var bedre at vælge en bestyrelse på 3 mænd, som så skulle

ordne og lede møderne i missionshuset. Disse kunne så evt. vælge en kasserer.

#### 9. februar

Bestyrelsesmøde i brugsforeningen. Man vedtog at udbetale 6% i dividende.

#### 22. februar

Jeg var på Centralbiblioteket og lånte en bog om kunstmaleren Larsen Stevns, der skal udsmykke den nye biblioteksbygning. Bibliotekaren fortalte, at Larsen Stevns er gift med hans kusine og spurgte, om jeg vidste, hvor der var et hus, Larsen Stevns kunne leje for sommeren.

Jeg skulle derefter til møde i "Fælleslageret". Formanden, Søren Rugholm, oplæste regnskabet og udtalte, at han var glad for, at regnskabet viste et overskud på 1.181 kr.. Han opfordrede stærkt til at stå fast om "Fælleslageret". Flere udtalte sig i samme retning, men så fandt jeg anledning til at sige, at jeg ikke kunne dele deres syn på stillingen. Jeg var blevet meget skuffet over at se regnskabet, der efter min mening udviste et underskud på hen ved 9.000 kr., idet der var opført renter fra brugsforeningen 10.102 kr. Disse penge kunne ikke, med rette, regnes "Fælleslageret" til gode, idet det var renter af den kapital, som nedskrivningen udgjorde. Der udsprang sig nogen diskussion herom. Formanden for Skallerup var enig med mig og mente, at det ville ende med, at "Fælleslageret" ødelagde brugsforeningerne. Jeg forlangte også oplysning om, hvordan der forholdt sig med huslejen i bygningen. Der blev diskuteret frem og tilbage til kl. 15,30, så kom vi ind og drak kaffe.

Storgaard var noget ængstelig for, at vi ikke skulle komme tidlig nok hjem til Mygdal Brugsforenings generalforsamling. Jeg sagde til ham, at det ikke hastede så meget med at komme hjem, da det var meningen, at der skulle laves "mudder", og jeg havde instrueret Anders Mølgaard om at begynde. Jeg fik nogle pølser hos røgeren, og så bilede vi til Mygdal.

Kort efter at vi var kommet til brugsforeningens generalforsamling, åbnede jeg generalforsamlingen med at byde velkommen. Jeg valgtes til ordstyrer. Steffensen ankede over, at foderstofforeningen betalte for lidt i leje af lagerlokaler. Han mente, at det ville være en fordel for brugsforeningen at være fri for denne handel, da uddeleren så kunne nøjes med en karl. Uddelerens frihandel burde også ophøre o .s .v. Der var imidlertid ingen jordbund for disse tanker blandt de mødte – man tog det fra den gemytlige side.

Jeg forlangte at få en afstemning, om man burde udmelde brugsforeningen af "Fælleslageret". 2 stemte for – 2 imod, så det kunne bestyrelsen ikke bruge til noget.

#### 28. februar

Bestyrelsesmøde i brugsforeningen. Da vi ikke var mødt fuldtalligt, udsatte vi konstitueringen til et senere møde. Uddeleren fik tilladelse til at opføre et bilskur i brugsforeningens gård.

Kl. 18 var der bestyrelsesmøde på mejeriet. Der var intet videre at drøfte. Formanden og Storgaaard fik tilladelse til at rejse til Smørekspøstens generalforsamling i marts.

#### 11. marts

Ingeborg fulgte Vilhelm til Hjørring i dag. Vilhelm rejser til USA/Canada.

Ja, så har Vilhelm begivet sig ud på den lange rejse. Herren holde sin beskærmende hånd over ham og lede ham, så at selv om han ikke finder den jordiske lykke, som han trakter efter, så dog

må finde den fred, som består i troen på vor frelser som forsoner, så at han, selv om vi ikke mødes mere her på jorden, så må forundes at møde hinanden i himlen, når vi kaldes herfra. I toget slog Vilhelm følge med nogle fra Hæstrup og en karl fra Skallerup, som han fik den overvægtige del af sin bagage lagt over på.

#### 26. marts

Forårseksamen i nordre skole. Hele skolekommissionen var mødt. Vi holdt først eksamen i 3. kl., og efter at have holdt middag i 2. kl. Eksamen forløb ret tilfredsstillende. Lærer Jensen var nok ved at blive irriteret i religionstimen, da pigerne ikke kunne svare hurtigt nok på de stillede spørgsmål.

#### 27. marts

Kontordag i sparekassen hos Søren Nørmark. Der var meget at føre ind i bøgerne. Der blev talt om Kristian Molsens søstersøn, Aksel Sørensen, der bor i Lyng-Sørens hus, og som døjer med at klare udgifterne. Han købte i sin tid Højene Central for 18.000 kr., men da centralbestyrerens løn blev sat ned fra 1.200 til 1.000 kr., og der samtidig var nogle abonnenter, der meldte sig ud, kunne de ikke klare skærene.

I Bjergby er de højt oppe i forbindelse med valg af ny mejeribestyrer. Det skal afgøres i denne uge, og der er udtaget 5 af 83 ansøgere. Blandt bestyrelsens medlemmer skulle meningene være stærkt delte. Blandt de indstillede er også vikaren, som har fået en meget pæn karakter hver gang ved bedømmelserne i Frederikshavn. Derimod har han været uheldig ved en bedømmelse på forsøgslaboratoriet. Det havde været bestyrelsens mening at hemmeligholde denne, men så havde Inger, enke efter den afdøde mejeribestyrer, læst det, og hun havde så bragt det videre. Blandt de indstillede er også en bestyrer på Dalum Mejeriskole, der er forlovet med den afdøde mejeribestyrers datter. Endvidere er indstillet mejeribestyrere fra Bælum, Hørmested og Gærum. *Det blev vikaren, der blev ansat.*

#### 28. marts

I aften kl. 19.30 var der gudstjeneste i kirken ved pastor Hansen fra Elling. Der var mødt en ret stor forsamling, selv om grundtvigianerne havde holdt forårsmøde i eftermiddag med gudstjeneste i kirken kl. 14 ved provst Rubak og møde i forsamlingshuset kl. 16 ved pastor Vestergaard, Elling.

#### 1. april

Efter et møde i missionshuset foranledigede uddeler Nielsen en samtale, baseret på, at han sagde, at der intet samarbejde var mellem de unge og ydre missionskredsen. Han mente ikke, at de kunne undvære hinanden, og slog på, at der måtte være nogen til at tage sig af denne sag. Det var sørgeligt, at folk, der hørte til samfundet, ikke kunne arbejde sammen. Børnegudstjenesten havde ingen tilslutning, og missionsugen kunne man ikke få sat i gang.

#### 2. april

På Vendsyssel Tidendes ekstraordinære generalforsamling valgtes enstemmigt bladets mangeårige medarbejder og redaktionssekretær, J. Jepsen Petersen, til ansvarshavende redaktør. Til redaktionssekretær valgtes journalist Ejnar Glerup.

**4. april**

Sølvbryllupsfest på Kristiansminde. Orkestret fra Sindal var mødt og glædede brudeparret med musik på morgenkvisten, og der var af folkene på gården rejst en smuk æresport ved indkørslen. Straks fra formiddagen begyndte der at komme gratulanter med lykønskninger og gaver. Om eftermiddagen samledes familien, naboer og venner i et antal af ca. 150. Fra Mosbjerg var der mødt særligt mange frem fra ægteparrets tidligere virkekreds. Ved bordet talte lærer Clarup fra Bollerholt Skole for sølvbrudeparret ud fra den betragtning, at det i en tid, hvor så meget går i stykker, er det glædeligt at se andre bygge op. Han talte ligeledes for brudgommens gamle moder, Maren Mølgaard, der trods sin høje alder, ca. 80 år, rask og rørig deltog i festen. Søren Rugholm, Taars, talte for Bertel Mølgaard som andelsmand og takkede for godt samarbejde i Fælleslagerets bestyrelse og bragte en hilsen og lykønskning fra andelsslagteriets bestyrelse. Overlade, Mosbjerg, mindede om de første år i Kæret og takkede sølvbrudeparret for venskab gennem årene. Sluttelig takkede Bertel Mølgaard alle, der havde bidraget til at gøre dagen lys og festlig for ham og hans hustru. Den sidste takkede han, fordi hun trofast havde stået ham bi. Var han til tider ved at blive træt under arbejdet, så forstod hun altid at komme med nye impulser, så det gik. Til festen indløb et utal af telegrammer, gaver og blomster, bl.a. en prægtig blomsterdekoration fra Hjørring Elektricitetsværk, af hvis bestyrelse (transformatorforeningerne) Bertel Mølgaard er medlem. Først hen på de små timer sluttede den vellykkede fest.

**12. april**

Bestyrelsesmøde i Centralbiblioteket. Bygningen havde kostet 138.000 kr., heraf 10.000 til kunstmaler Larsen Stevns. Udlånet var i det forløbne år gået noget tilbage.

**14. april**

Uddeler Nielsen har besluttet sig til at købe en bil med det første. *(19. maj købte han en ny Chevrolet)*. Han tilbød at køre til Elling Præstegård med mig, når forårstravlheden var ovre. Han ville senere køre en tur til Landsarkivet i Viborg

**15. april**

Konfirmation i Mygdal Kirke med 21 konfirmander. Der blev lyst til ægteskab for Thomas Brogaard og Martin Thøgersens datter samt for afdøde mejeribestyrer i Bjergby Kristensens datter og en mejerist fra Dalum.

**16. april**

Hans Hansen Løth kan ikke blive ved sin gård Riskjær. Julius Steen har nok overtaget den.

**29. april**

Kl. 15.30 viedes i Mygdal Kirke Thomas Brogaard (søn af Peder Brogaard, Nyeng) og Kristine Thøgersen, datter af Martin Thøgersen, Grøntved. Otto var der henne med en plat de menage til 7 kr. som gave fra os samt et telegram fra uddeler Nielsen.

**1. maj**

I aften gik Ingeborg og jeg hen til Martin Thøgersen og lykønskede det nye brudepar og deres forældre. Der var mødt over 30 gæster – det var alle dem, der havde sendt gaver. Vi gik derhen



kl. 20 og var der til midnat. Efter at alle gæsterne var kommet, og vi havde siddet og talt sammen en stund om vejvæsen, mergelkørsel m.v. blev vi trakteret med kaffe og kage, og før vi gik, fik vi smørrebrød og kaffe.

Det fortæltes, at manden fra Sõttrup vil sende en adresse til sognerådet med anmodning om 1.000 kr. i tilskud til en ny vej fra Kabbeltved og lige over til Bindslev Kirke. Martin Pedersen mente ikke, at der kunne være tale om, at sognerådet her ville give noget tilskud. Det måtte være private, der skulle gøre det.

Frederik Uslev fortalte, at præstefruen havde udtalt håbet om, at der blev lagt dug på bordet, når de spiste hos Sofus. Deres tilkommende svigersøn skal være tjenestekarl der.

Thomas og Kristine skal bo i den søndre ende af den store stue, der skal deles i to.

I aften kom vor nye tjenestepige, Inga, her. Den tidligere, Asta, modtog resten af sin vinterløn 72 kr.90 øre.

#### Fredag den 4. maj St. Bededag.

Jeg var i kirke. Der blev samlet ind til Københavns Kirkefond. Karl Kristensen, Gøggårds Mølle, fik døbt en søn, der fik navnet Johannes Kristensen.

Efter gudstjenesten blev Mathilde Hedegaard Jonathans datter begravet. Kisten stod i ligkapellet og blev båret ind i kirken, der var pyntet med grankviste og påskeliljer i enden af stolestaderne . Pastor Thaarup holdt en kort tale ved kisten. Han omtalte ikke den afdøde og sagde, at hun havde kendt lyse dage, men så brød ulykken ind over hende. Ellers holdt han en god og sand tale.

#### 9. maj

Martin Pedersen, Kabbeltved, var her i aften. Han talte om den påtænkte nye vej fra Kabbeltved over Sõttrup og Hedegaards marker til Bindslev Kirke. Ejeren af Sõttrup er meget opsat på at få den lavet og vil have den i brug i sommer, hvis han kan få hjælp dertil. Nu vil Martin Pedersen, Peder Thirup og Niels Kristensen prøve at få de folk i Mygdal, som kommer heromkring, når de kører i mosen, til at tegne sig for bidrag dertil. Jeg lovede at tegne mig for 20 kr. Sognerådet i Bindslev er positiv og har lovet at overtage vejen, når den er færdig.

Da tegningslisten senere kom, tegnede jeg mig for 40 kr. til vejen.

#### 16. maj

Gårdejer Anders Mølgaard, Snevre, er blevet beskikket som sognefoged i Bjergby Sogn i stedet for Søren Nørmark, der har bedt sig fritaget.

#### 18. maj

Møde i forsamlingshuset om den nye vej over Sõttrup og Hedegaards mark til Bindslev. Den skulle gå i skellet mellem Martin Pedersen og Johs. Pedersen. Sognerådet ville bygge en bro over bækken, men forlangte, at beboerne skulle afgive jord til vejen uden betaling samt foretage opfyldningsarbejde over engen.

Der blev diskuteret en nordligere linjeføring, der var kortere, men også ville blive dyrere.

Der blev foretaget afstemning om hvilken linje, der skulle vælges. For den nordlige stemte 15 og for den sydlige 9, men desuagtet blev det bestemt at vælge den sydlige. Der blev nedsat et

udvalg bestående af Martin Pedersen, Johannes Pedersen og Martin Pedersen. Flere forhøjede deres bidrag til vejen, bl.a. jeg, der forhøjede til 50 kr.

### 22. maj

Var til fællesforeningens årsmøde i Aalborg. Det varede 4 timer, men der skete ikke noget særligt. Da jeg kom hjem ved 8-tiden om aftenen, var Ingeborg oppe i Degnbøl. Peters kone, Kathrine, var nedkommet med en datter.

I morges, da jeg gik op til brugsen, mødte jeg Martin Pedersens datter og Sofus' Magda. Den første havde glemt sin skoletaske, og nu ville de hjem for at hente den. Jeg fik dem til at vende om, og så var jeg inde hos lærerinden, frk. Nielsen, og fik hende til at telefonere til Martin om at tage den med, når han kort tid efter skulle denne vej.

### 27. maj

I formiddags kom min søn, Peter, bilende med sin kone, Anna, og deres lille datter, Ingeborg. Uddelerens søn blev døbt og fik navnet Børge Nielsen. Forvalter Konnerup, Odden, har købt Mads Klits gård i Skallerup af Diskontobanken for 50.000 kr. Der skal høre 250 tdr. land. til gården.

### 29. maj

Uddeler Nielsen og jeg kørte ned til lærer Tophøj i Sdr. Bindslev og så hans bøger. Jeg købte 20 bøger for 30 kr., og Nielsen købte bøger for 45 kr.

### 31. maj

Husmandsforeningerne holdt møde hos Jens Trumpgaard. Peter, min søn, holdt et møde om plantesygdomme.

### 5. juni

I eftermiddag kl. 15.30 var der møde i Odden Skov ved pastor Thaarup og Nielsen, Stabæk.

### 13. juni

Historisk Samfunds generalforsamling i Dronninglund. Kristian Smed kom bilende og hentede mig – vi kørte til Hjørring og tog lærer N. P. Pedersen med. Vi kørte til Ø. Vraa og gjorde holdt hos smed Martin Nielsen (uddeler Niensens broder), hvor vi drak kaffe og var inde for at se hans lager. Vi kørte videre til Sæby, hvor vi så kirken og havnen. Derfra videre gennem Lyngsaa og Søraa til Voersaa, hvor vi stoppede. Vi var inde og drikke limonade for 40 øre og så kaptajn Holsts store og interessante samling af genstande fra Afrika. Der var en hel del arbejder, udkåret af elfenben, elefanttænder, aber, slangeskind, spyd og fugle. Vi så også den smukke have, der ligger så idyllisk ved åen. Vi kørte videre til Asaa, hvor vi så havnemolen. Derfra videre til Dronninglund, hvor vi gjorde holdt ved hotellet. Da vi kom for tidligt, kørte vi ud i skoven og spiste den medbragte mad. Anton Larsen gav en flaske øl til hver.

Vi kørte tilbage til hotellet og hørte postmester Klitgaards beretning. Senere drak vi kaffe. Jeg var henne og hilste på Hans Tausen Pedersen, der har en guldsmede- og boghandlerforretning i en bygning, der er bygget sammen med hotellet. Han har 6 børn – den ældste, en søn, er maskinist.

Lærer Rørsig holdt et foredrag om digteren Thøger Jensen Møller fra Dronninglund. Vi kørte

herefter til Herregården Dronninglund, hvor der var et par foredrag. Derefter gik vi ind i kirken, hvor kapellanen, pastor Laier, holdt en tale til minde om de gamle munke, som havde færdedes i kirken og klosteret.

### 17. juni

Lærer Jensen talte med mig og præsten om hvad, der kunne gøres for at blive fri for luseplagen i skolen. Jensen forlangte, at skolekommissionen skulle pålægge læreren at undersøge børnenes hoveder og så træffe foranstaltning til, at børn, der var befængt med utøj, blev gjort rene. Præsten syntes, at det ville være latterligt at gøre så meget ud af det, når læreren vidste, hvorfra lusene stammede. Så måtte han kunne pålægge vedkommende at blive rengjorte. Jeg holdt med lærer Jensen og opfordrede præsten til at sende lærer Jensen en skrivelse med pålæg om at undersøge børnene. Præsten antydede, at sagen kunne behandles i skolekommissionsmødet på tirsdag, men jeg syntes ikke, at det var værd at gøre hele kommissionen bekendt med det. Jensen blev nok noget stødt over, at præsten og jeg ikke tog på sagen med den alvor, som han synes, at vi burde.

### 19. juni

Ved skolekommissionsmødet i Fattiggården var der 20 ansøgere til lærerindeembedet i Snevre. Snevre beboerne er stemt på at beholde vikaren, frøken Bang, skønt hun ikke har noget godt tag på at vinde børnenes tillid. Alligevel blev hun indstillet som nr. 1.

Kl. 18.30 måtte jeg og Laurids Dalsgaard gå, da vi skulle til bestyrelsesmøde på mejeriet. Vi fik kørende et stykke med postbilen. Vi bestemte osteprisen, og til festudvalg i anledning af mejeriets 40 års jubilæum valgtes Martin Andersen, Ejnar Pedersen og Vilhelm Kristensen. I eftermiddags var repræsentant Vestergaard og hans datter, Grethe, bilende her – hun søger en elevplads på Centralbiblioteket.

### 21. juni

Jeg kørte til Hjørring i eftermiddag med den lille brune hest. Jeg havde en række ærinder og hørte, at pastor Vinding og frue fra Cedar Falls er hjemme på besøg for tiden. Jeg var nede på Centralbiblioteket og sorterede de kasserede bøger – jeg udtog 61, som jeg tog med hjem.

### 23. juni

Dyrskue i Mygdal.

### 24. juni

Peter og Kathrine Degnbøls datter blev døbt Solvejg. Ingeborg var i Degnbøl efter kirke – jeg skulle også have været der, men blev hjemme, da de unge var rejst til Frederikshavn til ungdomsmøde. Holger, Otto og Asta cyklede til Sindal og tog derfra toget til Frederikshavn.

### 28. juni

Det årlige Slotved møde holdtes i dag. Jeg og Ingeborg kørte derhen og satte hesten ind i præstegården. Kl. 11.30 åbnedes det 1. møde ved pastor Kildebæk – derefter talte pastor Hansen, Sæby. Kl. 12.45 til 14.45 var der pause, hvor folk spiste deres mad og talte sammen. Derefter var der atter møde med pastor Jensen, Skibsted, og pastor Flintholm, Aalborg.

30. juni

I eftermiddag kørte Marius Gaarden til Hjørring. Vi var til møde i teatersalen, hvor statsminister Madsen-Mygdal talte om politik. Salen, balkonen og scenen var overfyldt. Han talte godt 1½ time og klarlagde med megen dygtighed den politiske situation.

1. juli

Vi kørte op til missionshuset til møde kl. 18. Kristen Lyngsig læste en prædiken, og Hans Jensen sluttede. Der var kun mødt få mennesker.

7. juli

Jeg skulle til Jydsk Andels Foderstofforenings generalforsamling i Aarhus. Uddeleren kom og hentede mig kl. 4 – ved brugsforeningen ventede vi på Magnus Mølbak, der var kommet cyklende fra Tversted. I Bjergby fik vi Hans Knudsen og Lene med. Køreturen gik godt, til vi kom noget syd for Randers, hvor der var sket en bilulykke, således at vi måtte køre over Hadsten for at komme til Aarhus – Viborg vejen. I Aarhus satte vi bilen ved domkirken. Da vi var kommet i god tid, fulgtes vi ad ned til Kongeskibet "Dannebrog" for at hilse på min søn, Karl. Vi blev sejlet over til molen, hvor "Dannebrog" lå. Jeg hilste på et par befalingsmænd og spurgte, om jeg kunne komme til at tale med matros Grøntved og kort efter kom Karl og hilste på os. Vi snakkede med ham og sagde, at hvis han kunne få fri, skulle han komme til bilen kl. 12.30. Jeg og Mølbak gik så til generalforsamling i Jydsk Andel – da vi kom var der overfyldt både i salen og på balkonen. Jeg var der til kl. godt 12 og hørte formandens og direktørens beretning og regnskab samt revisor Andersens bemærkninger til regnskabet. Der var kritik af, at bestyrelsen havde forhøjet direktørens og funktionærernes lønninger. Direktøren får 40.000 kr. og kan ved tantieme få op til 50.000 kr.

Da jeg kom til bilen, kom Karl i sit helligdagstøj – han havde fået orlov til mandag morgen.

Vi fulgtes så ad ned til Jydsk Andels store pakhús ude ved havnen. Det er kolossale forhold derude. Vi var så inde for at se domkirken. Fra domkirken gik vi til hotel "Skandinavien", hvor jeg gav kaffe til selskabet – 5 personer – det kostede 4 kr. 40 øre.

Vi var også i Statsbiblioteket og i den katolske kirke. Kl. 17.30 kørte vi hjem – vi kørte lidt fejl et par gange. Da vi kom til Støvring, gjorde vi et kort ophold og spiste resten af vor mad og drak sodavand til. Ved pontonbroen i Aalborg betalte jeg bropengene 60 øre. Kl. 23 var Karl og jeg hjemme efter en ret fornøjelig og interessant tur.

I Aarhus havde jeg købt Aarhus Stiftstidende, hvor ulykken var omtalt.

11. juli

Møde på Centralbiblioteket. Ansættelse af en elev – det blev frk. Mikkelsen efter afstemning. Det blev afslået at få gulvene i bog- og avismagasin belagt med linoleum i år.

14. juli

Kl. 18 holdtes der fest i forsamlingshuset i anledning af mejeriets 40 års jubilæum. Kl. 19.30 gik Ingeborg og jeg derop, og vi kom, da de var i færd med at synge sangen: Jeg elsker de grønne lunde.

Der holdt 4 biler uden for og en stor mængde cykler. Vi kom ind og fik plads. Der var sat 4 borde langs gulvet med bænke på begge sider, og de blev efterhånden optaget. Jeg tror, at der mødte 150 mennesker. Efter indbydelse var de tidligere bestyrere: Jensen, Lundergaard, og Th. Steffensen mødt. De havde fået plads ved højre side af formanden og hans ægteviv. Over for formanden sad mejeribestyrer Storgaard og Ninna. Ved siden af dem sad æresgæsterne: Marinus Vestergaard, Rikke, Villads Klodske, Svendtine og Kristian Skarndal., der havde været leverandører fra mejeriets start. Huset var pyntet under Mads Kr. Pedersens ledelse – hist og her var anbragt en tom smørdrittel og flag – vort flag var også deroppe. Papirroser så store som et lille hvidkålshoved var anbragt overalt.

Og på den vestre væg var anbragt et par store tabeller med en række tal, der skulle bevise forskellen mellem afregning efter fløde- og fedtprocent. Lillehedens musik var mødt og fra Vendsyssel Tidende var mødt en ung referent. En række unge piger i gule strømper og i kjoler, der nåede omtrent ned til knæene, hjalp Mads Kristian med opvartningen, der bestod i kaffe og cigar (til manden).

Mejeribestyrer Storgaard gav nogle oplysninger om mejeriet gennem de forløbne år på grund af den beretning, som jeg skrev ved mejeriets 25 års jubilæum.

Th. Steffensen holdt en tale, hvor han omtalte den første mejeribestyrer Hansen som en dygtig mejeribestyrer, der var uheldig med ostelavning på grund af de dårlige lokaler, der var til opbevaring af ostene. Steffensen mente, at han og Jensen havde været lige dygtige. Jensen duede ikke til at lave ost, men så var han bedre til at snakke med leverandørerne. Storgaard roste han som en ordensmand. Kristiansen, Stenshede, fortalte under megen munterhed, hvordan man, før mejerierne kom, døjede med at få smørret lavet, og udtalte, at tiderne slet ikke er dårlige nu, men vi er blevet forvante og viser ikke de unge noget godt eksempel. Vi rejser for meget, og de unge følger vort eksempel. Han bragte Storgaard sin hyldest og omtalte hvor krakilsk, bestyrelsen havde været over for Steffensen, mens han var på mejeriet.

Jensen, Lundergaard, bragte folk i Mygdal en tak for den tid, han havde været her, og for deres trofaste venskab og udbragte et leve for mejeriet.

Peder Thirup talte for Storgaards kone, der altid mødte med sit smil og ikke var bange for at tage en tørn med i mejeriet, når det gjordes nødt. Han roste også Storgaard for hans sparsomhed og dygtighed som mejeribestyrer. Lærer Jensen talte for Storgaards børn. Til sidst holdt en konsulent foredrag om malkning af køerne.

### 23. juli

Kontordag i sparekassen. Der hørte jeg, at i forbindelse med mejerijubilæet i Bjergby holdt de fest i 2 dage med dans og halløj – der var nok 5 – 600 mennesker med. Mejeriet betalte det hele.

### 30. juli

Laurits Dalsgaard fortalte, at Vendsyssel Bank har standset sine betalinger i dag. I den anledning skal der være bestyrelsesmøde på mejeriet i morgen.

### 31. juli

Bestyrelsesmøde i mejeriet i anledning af Vendsyssel Banks betalingsstandsning. Mejeriet har en gæld på ca. 20.000 kr. til Vendsyssel Bank.

Det blev besluttet, at Laurits Dalsgaard og Martinus Krøgholt skulle forhøre hos Diskontobanken og Hjørring Sparekasse, om på hvilke betingelser mejeriet kunne få et pantelån på 50.000 kr.

#### 9. august

I dag vies i Mygdal Kirke Kristen Møllers søn og Julius Steens datter. Julius har på sin mark bygget en ny gård til dem.

I morges døde ejeren af Karlsminde, Anders Nørgaard. Han havde det vist ellers lidt bedre, men så stødte lungebetændelse til, og det kunne han ikke komme over. Lægen havde sagt til ham i aftes, at det blev han sidste nat her på jorden. Det er noget vemodigt at tænke på. Anders var ellers en kraftig mand. Sidst jeg så ham var for 14 dage siden ved mejeriets generalforsamling, hvor han var sund og rask og vittig, som han plejede at være ved slige lejligheder. Han blev valgt til kasserer i stedet for Martinus Krøgholt. Jeg har siddet i brugsforeningens bestyrelse med ham. Han var meget selvstændig, men ellers flink nok. Han havde været i USA nogle år og senere boet på Tagsighede og Tolstrupgaarden i Uggerby og nu sidst i Karlsminde, som han for en del år siden købte af Hans Svendsen. Han var en dygtig landmand. Hans kone, Jakobe, er en datter af Kristen Bastholm i Bjergby. Han blev senere begravet på Bjergby Kirkegård. I Vendsyssel Tidendes referat af begravelsen står bl.a., at efter præstens tale trådte afdødes hustru, Jakobe, frem ved kisten og udtalte bevæget, medens næsten alle øjne duggede, at Anders havde bedt hende bringe alle sine kære og venner farvel og tak, da han ikke under sit korte smertefulde sygeleje havde kunnet tåle at modtage besøg. Hans gamle moder vågede trofast over ham til det sidste.

Mejeribestyrer Storgaard fortalte, at det tidligere omtalte fælleslager var blevet lukket, og at han derfor skulle til møde. Et par dage senere kunne Storgaard fortælle, at de havde opsagt bestyreren af fælleslagerets manufakturafdeling. Men så havde regnskabsføreren opdaget, at der var købt nogle varer, der ikke var faktureret til fælleslageret, og som han altså ville have solgt for egen regning. Dette fik regnskabsføreren, Niels Svendsen, til at erklære, at enten skulle bestyreren væk straks, eller også ville han fratræde sin bestilling. Derfor havde bestyrelsen opsagt bestyreren til omgående fratræden og lukket butikken.

Det er så meningen, at den kommis, der er der, og som har været der i flere år, skal være bestyrer foreløbig. Kommisen skal være både dygtig og sparsommelig. Den afskedigede bestyrer havde været ansat i Fællesforeningen, før han kom til Hjørring. Han er uduelig og vil slet ikke rette sig efter bestyrelsens pålæg.

#### 10. august

Landsbiblioteksmøde på Kypers Hotel. Biblioteksdirektør Døssing aflagde beretning og omtalte især den strid, der har været ført i bladene mellem redaktør Nielsen, Holbæk, og bibliotekstilsynet. Efter en frokostpause på 1½ time med frokost i Svanelunden fortsatte Døssing indlægget. Derefter havde redaktør Nielsen ordet og talte længe og trættende. Han slog særlig på, at han ikke ville have folkebogsamlingerne centraliseret under centralbibliotekerne, hvilket,

han påstod, var bestyrelsens mening. Han blev imødegået af mange – det hele endte med, at der vedtoges en resolution, der udtalte tillid til tilsynet.

Kl. 18.30 var der fællesspisning på Hotel Skandinavien. Jeg deltog i denne, men måtte gå før kaffen, da jeg ikke havde lygte til hestevognen. Jeg gav 55 øre for en bajer, ellers kostede middagen ikke noget.

### 13. august

Voldsomt uvejr. Lynet slog ned flere steder. I Stenshedes stuehus og i Nørmark i Bjergby, hvor det vestre fløjhus nedbrændte. Centralen i Mygdal blev også ramt, så der ikke kunne fås forbindelse.

Villads, Klodske, har solgt gården til sønnen, Lars, for noget over 30.000 kr.

### 14. august

Holger kørte 2 grise op til samlestalden ved Steffensen, der ikke kunne udbetale noget forskud. Han havde ikke flere penge, der var blevet leveret 140 svin den dag.

Bestyrelsesmøde i brugsen. Det vedtoges at optage et fast lån i Diskontobanken på 50.000 kr. til 6% rente uden provision.

### 18. august

Karetmager Ole Kristensens kone i Bjergby er død, og Møller Lee og Jens Houbak vil nok tage huset fra ham. Han har 2 gravide døtre hjemme.

### 22. august

Jens Baand fortalte, at hans morfader, Jens Chr. Andersen, der var "klokkemager"/urmager havde boet på den ejendom, som Jens Baand bor på, men dengang lå huset nord for Thomas Mortensens nuværende ejendom.

### 25. august

I eftermiddag kl. 3 var der møde på Forsamlingsbygningen i Hjørring angående oprettelse af en ny bank i Hjørring. Uddeler Nielsen kørte derop med Sofus og mig. Kort efter at vi var kommet derop, åbnedes mødet af arkitekt Vejby Kristensen, der meddelte, hvad der var vedtaget af det foreløbige udvalg. Der havde været drøftet 3 former for en ny bank, nemlig for det første en aktiebank, for det andet en andelsbank i tilslutning til Dansk Andels- og Folkebank og for det tredje en lokal andelsbank. Der havde været enighed om at danne den på et bredt grundlag, således at alle kunne komme med. Aktiebeløbene var derfor sat til 25 kr.

Landsretssagfører Nielsen, der er formand for Dansk Andels- og Folkebank, fortalte om, hvordan denne bank havde virket siden oprettelsen i 1926. Proprietær Spliid gav nogle oplysninger om filialen i Aalborg. Derefter havde flere ordet for at oprette en bank i tilknytning til Dansk Andels- og Folkebank, bl.a. Møller, Aldershaab, og Kristian Ugilt, medens bankassistent Thomsen, Vendsyssel Bank, og sagfører Lützen tilrådede oprettelsen af en aktiebank. Ved en foretagen afstemning stemte de fleste for en bank i tilslutning til Dansk Andels- og Folkebank, hvorefter der valgtes et udvalg til at foretage de forberedende arbejder.

### 30. august

Generalforsamling i brugsforening og lokalforening. Intet væsentligt. Jeg bad mig fritaget for

hvervet som bestyrelsesmedlem i lokalforeningen. I stedet valgtes Peder Thirup.

### 31. august

Generalforsamling i sparekassen. På forslag af lærer Rasmussen besluttede man at annoncere 4 gange om året i de 2 venstreblade i Hjørring for at gøre folk opmærksom på sparekassens eksistens. De 2 gange skal være før november og maj, for at tjenestefolk kan sætte deres penge ind, når de har noget til overs af lønnen.

### 5. september

Fælleslagerets manufakturafdeling har et underskud på 6.000 kr., man da den afskedigede bestyrer har stillet en kaution på 10.000 kr., lider Fælleslageret ikke noget tab.

### 9. september

I kirke. Der blev lyst til ægteskab for fhv. forvalter Konnerup, Odden, og Jørgen Holtegaards datter, Helga Jørgensen.

Efter tjenesten talte præsten med mig og Laurids Dalsgaard, om ikke det var bedst at opslå lærerembedet i søndre skole på den måde, at det ikke absolut var nødvendigt, at læreren kunne spille orgel. Det kunne jo tænkes, at der var en ansøger, der ikke kunne spille orgel, men som kunne foreslå kirkesang. Der skulle så tales med lærer Jensen om, at han eventuelt ville overtage tjenesten som organist.

Kristian Degnbøl sagde til præsten, at han ønskede at fratræde som bælgetræder til 1. oktober. Jeg sagde til præsten, at Johannes Mortensen nok ville have den bestilling.

### 12. september

Der skal holdes en fest for lærer Winther, der har fået en førstelærerstilling i nærheden af Viborg. Festen skal holdes hos Laurids Dalsgaard – nogle er misfornøjet med denne ordning – lærerinden havde tilbudt sin lejlighed og skolestuen til festen. Der skal betales 75 øre til kaffe, og man kan tegne sig til en gave, dog ikke mere end 2 kr.

Festen blev holdt 23. september – næsten alle beboerne fra søndre skoledistrikt var mødt. Vi blev placeret i vognskuret, hvor vi blev beværtet med kaffe og kage og en cigar. Der blev sunget en del sange fra højskolesangbogen, ligesom der blev holdt en række lovtaler. Gaven fra beboerne var et sølvskrivetøj og en glasskål.

### 15. september

Lars Kristian Thomsen, kaldet Lars Ledet, er død, 82 år gammel. Han overtog sammen med sin hustru Tine i en ung alder Dalsgaard i Mygdal, hvor de i over 50 år havde deres hjem, og hvor de også fejrede deres sølvbryllup. I deres alderdom besluttede de sig for at gøre rejsen over Atlanterhavet til USA, hvor de boede hos 2 sønner. Der døde Tine, og den gamle mand kom til at længes efter Danmark og rejste hjem og bosatte sig til sidst i Danmark.

### 20. september

Skolekommissionsmøde i fattiggården vedr. vikarpladsen, hvortil var indkommet 23 ansøgninger. 1 time senere mødte sognerådet også. Der var mange drøftelser. Møller Madsen tilrådede at tage seminarist Møll fra Thorshøj. Laurids Dalsgaard var stødt over, at Møll ikke havde aflagt ham besøg. Efter skriftlig afstemning blev Møll antaget som vikar.



26. september

Søren Nørmark er død, 70 år gammel. For kort tid siden frasagde han sig sognefogedstillingen, men han havde fortsat en række tillidshverv, f. eks.: brevsamler, sognebestyrer for brandforsikringen og formand for sparekassen. Jeg har lært Søren Nørmark at kende som en human og rettænkende mand. Medens han var yngre, var han vel nok noget mere fremtrædende. Han var også i en række år formand for Bjergby Mygdal Aktieteglværk. Han var en af egnens fremtrædende radikale – han havde adskillige tillidshverv inden for partiet og tog ofte ordet ved politiske møder.

Han blev begravet 3. oktober, hvor kisten lidt over kl. 3 blev båret ud og sat ved den søndre ende af huset, hvor lærer Rasmussen holdt en kort tale, hvor han priste Søren Nørmark som en mand, der stræbte efter at være sine medmennesker til gavn. I sin ungdom havde han været på Askov Højskole og derfra havde han fået et præg på sig, som aldrig forlod ham. Han sluttede med fadervor.

3. oktober

Basar i missionshuset. Overskud 756 kr. 82 øre, der deles ligeligt mellem Dansk Missionselskab og Sudan Missionen.

4. oktober

Jeg tegnede en andel på 100 kr. i den nye Andelsbank.

5. oktober

Bestyrelsesmøde i sparekassen hos Ane Nørmark (enken). Til ny formand valgtes Kristian Pedersen efter lodtrækning med Ottenius Sørensen – de havde begge fået 3 stemmer. Efter at Kristian Pedersen var blevet valgt, blev han noget nervøs. Han bad mig skrive i protokollen, hvad der blev forhandlet. Søren Nørmarks svigersøn, landpost Schjoldager, har overtaget bestillingen som sognebestyrer for brandforsikringen, medens Ane Nørmark nok vedbliver at være brevsamler.

9. oktober

Sidste nat døde fhv. gårdejer i Kabbeltved, Niels Kristian Pedersen, 72 år gammel. Han er født i Ingstrup – i sin ungdom gik han omkring som uldhandler, og på sine rejser kom han også her på egnen, og han bejlede så til Marianne, der var enke efter sin første mand, der også hed Niels Pedersen. Han og Marianne blev gift i oktober 1881. Jeg tjente hos dem fra 1881 til 1882. Niels har drevet gården godt op – opdyrket en stor del hede og merglet en del. Gården har han også bygget op, da han kom var der kun en vinkelbygning. Niels var ikke en mand, der blev brugt til offentlige hverv, men han var en redelig mand i sin færd. Han kom meget til missionsmøder og var vist en oprigtig kristen – men han havde ikke evner til at være leder.

23. oktober

Præstens datter, Else, var bilende med præsten i købmand Jensens bil til eksamen i nordre skole kl. 8. Hun kom også derned i middags og kørte os til søndre skole. Eksamen forløb roligt og stille i begge skoler. Lærer Møll gør indtryk af at være en flink lærer.

25. oktober

I eftermiddag gik jeg op til Fattiggården til generalforsamling i sparekassen. Efter at vi havde ventet en times tid, bød Kristian Pedersen velkommen og meddelte, at der skulle vælges et bestyrelsesmedlem i stedet for Søren Nørmark. Han foreslog at vælge Harald Sørensen, Sakstrup. Da ingen andre blev foreslået, var han valgt. Kristian bad mig være skriftfører og indføre det vedtagne i forhandlingsprotokollen. Kristian ville gerne have den ordening, at der intet måtte foretages vedr. sparekassen til andre tider, end når der var kontordag. Der blev sagt, at så måtte der jo være kontordag en dag om ugen. Andre mente også, at det ville skade sparekassen, når folk ikke kunne komme på den for dem mest bejlige tid.

#### 20. november

Søndag aften nedbrændte Johs. Thomsens ejendom, Granly, i Bjergby til grunden. Det er den ejendom, der tidligere var ejet af Thomas Henriksen.

#### 23. november

En optiker Nielsen fra Lindholm ved Nr. Sundby var her og ville sælge briller. Da han kom ind ad bryggersdøren, spurgte han, om der var nogen, der holdt fødselsdag i dag, for så ville han forære denne et par briller – han plejede at tilbyde det, hvor han kom. Han blev her og spiste middagsmad, og efter megen snakken købte jeg to par briller til Ingeborg for 16 kr. Det ene par til 10 kr. skal være til at gå med – det andet par skal bruges ved læsning og stillesiddende arbejde.

Gårdejer Alfred Knudsen i Uslev er død. Han og konen, Mine, kom til Uslev for nogle år siden. De blev snart kendt, især blandt Indre Missions folk, men også blandt andre, da de var en del selskabelige. De havde bygget et stort, flot stuehus, hvilket bevirkede, at gælden blev temmelig stor.

#### 4. december

Generalforsamling i mejeriet. Jeg fik 717 kr. i overskudsudbetaling og mælkepenge. Martnus Krøgholt ville ikke modtage genvalg som kasserer – i stedet valgtes jeg. Lønnen til kassereren var 150 kr. Denne blev foreslået forhøjet til 250 kr., men dette frarådede jeg til stor moro for forsamlingen.

#### 6. december

Postmester Klitgaard fylder 60 år. I dag holder Senius Kristensen (Bolsjevik) og hustru, Ørnblø Mark, sølvbryllup – samme dag vies deres datter, Betty Elisabeth Kristensen og landmand Bertin Kristiansen, Mygdal.

#### 18. december

Der er konstateret mund- og klovesyge i besætningen på Odden, hvorfor det er forbudt at køre gennem Odden Gård, og der må ikke leveres mælk fra Odden.

#### 24. december

I aften havde vi juletræ tændt inde i dagligstuen. Vi sang: "Glade jul, dejlige jul", hvorefter jeg læste en prædiken af Aksel Moe fra Indre Missionstidende og bagefter sang vi "Det kimer nu til julefest". Derefter uddelte Ingeborg gaver til de unge. Holger fik et par handsker og Toftemarks lommebog. Karl fik noget kravetøj og sømandens julebog. Otto fik et håndklæde og almanakken:

”Det nye år”. Erna fik et forklæde, et par strømper og KFUK’s julebog. Hun forærede Ingeborg en stor kobberplatte. Desuden blev der uddelt en pose med nødder, et æble og en appelsin.

#### 26. december

Sne og regn om formiddagen. Gudstjenesten blev aflyst, da der ikke var mødt nogen folk på grund af vejret.

#### 27. december

Sidst på eftermiddagen var der juletræsfest for unge i missionshuset. Karl kørte derop med Otto, Peter og Anna. Holger cyklede derop og tog derfra til Hjørring – han skulle møde i Aalborg om aftenen.

#### 31. december

Så er 1928 gået ud af sagaen. Året har været et godt nådeår for herren til os. Godt også i timelig henseende. I hjemmet er der ingen forandring sket. I marts måned rejste Vilhelm til Canada. Karl har aftjent sin værnepligt som marinesoldat, og den 9. november mødte Holger i Aalborg som infanterist. Andreas har solgt sin gård Degnbøl til svigersønnen, Peter. Af folk, som har fået hjemlov i det svundne år, og som vi havde eller har haft samkvem med, vil jeg nævne: Georg Bartholdy, København, Jens Kr. Weinkouff, Søren Chr. Pedersen Frie, Gjellerup. Mange flere, som jeg har haft samkvem med, er gået bort.

## 1929

#### 2. januar

Storgaard kørte til Hjørring med mig – jeg var inde i Diskontobanken og fik 12.600 til udbetalingen på mejeriet. Da vi kom tilbage til mejeriet, foretog jeg udbetalingen af mælkepenge til de forskellige ruter.

#### 9. februar

Møde om skærvebelægning af vejene. Lodsejerne skal selv bidrage – jeg tegnede mig for 350 kr.

#### 14. februar

Snefog hele dagen. Hård frost. Det er ved at blive besværligt med den langvarige frost. Adskillige møder bliver udsat.

#### 17. februar

I formiddags var Otto og Gunnar oppe at kaste sne sønden for Frederik Uslevs. Det var i anledning af brylluppet i Kabbeltved i eftermiddag. Efter gudstjenesten i Mygdal Kirke var der bryllup med den nye ejer af Ø. Uslev, Ejnar fra Nr. Stokholm, og Anders Kabbeltveds datter, Anna. Der kørte 15 slæder til og fra kirken.

#### 18. februar

Kristian Krøgholt spurgte mig, om jeg ville overtage hvervet som sognefoged, da hans fader, den nuværende sognefoged, var meget syg. Jeg svarede, at det ville jeg nok foreløbig. Kort efter ringede han igen. Politimesteren havde konstitueret mig.

Hen på eftermiddagen gik jeg ned på Krøgholt, hvor jeg modtog en del bøger og en liste samt en pengekasse med 4.377 kr.

Jeg kom ind til Martinus Krøgholt, som gav mig hånden og sagde mig tak for, at jeg ville overtage sognefogedbestillingen. Der var måske for få penge i kassen, og der var nogle, der skulle udpantes. Jeg sagde, at det nok kunne ordnes. Hans søster, Bolette, fra Skeen Mølle sad ved sengen, og sønnen, Kristian, sagde til faderen, at han havde haft nok bryderi med de sager. Martinus takkede mig atter og sagde: "Du har været mig en god makker". Jeg bød ham farvel og gik hjem.

Lidt før midnat døde Martinus Krøgholt – 75 år gammel.

Med ham er et af de betydeligste mennesker i Mygdal Sogn blevet kaldt herfra. Jeg har kendt ham, fra jeg var barn, men det var først for 25 år siden, at vi kom i nærmere berøring med hinanden. Det var i skolekommissionen, hvis møder dengang ikke altid var lige hyggelige. Vi var langt fra altid enige, og jeg havde på følelsen af, at Martinus så noget skeptisk på mig. Siden kom vi til at arbejde sammen i sognerådet, og jo mere vi kom til at lære hinanden at kende, jo mere voksede tilliden og forståelsen. Vi har arbejdet sammen i teglværksbestyrelsen, i brugsforeningen, i foderstofforeningen og i sparekassens bestyrelse – jeg har lært Martinus at kende som en mand, der tog med alvor og samvittighedsfuldhed på hvad, han fik med at gøre. Han hørte til den grundtvigske retning og var i sin tid højskoleelev på Vallekilde. Han yngste søn, Thorvald, er valgmenighedspræst i Balle. *Han blev senere provst.*

Den gamle murer, Kristian Rishøj, er død 92½ år gammel. I mange år boede han i et hus i Mygdal Bakker. Han var med ved Dybbøl i 1864 og var dannebrogsmænd.

#### 20. februar

Jeg blev spurgt, om jeg også ville overtage lægdsmandsbestillingen – jeg foreslog Kristian Krøgholt, men han ville ikke, hvorfor jeg lovede at ville påtage mig bestillingen som lægdsmand. Otto var i forsamlingshuset til dilettant

#### 23. februar

Marius Krøgholt blev begravet i dag fra Mygdal Kirke. Der var mødt mange folk, biler og slæder. Pastor Thaarup holdt tale i kirken, ligesom sønnen, pastor Thorvald Krøgholt, holdt en tale for sin fader. Han sagde bl.a., at han havde lært sine børn at lyde og at arbejde – og han var deres ven. Efterfølgende var der kaffe i forsamlingshuset, hvor mejeribestyrer Storgaard bl. a. talte

#### 16. marts

I går var der bryllup i "Rentekammer" med Marinus Vestergaards søn, Kristen, og Inger Rentekammers datter, Tine. Vi blev inviteret derop i aften. Vi blev beværtet med kartofler og steg, og før vi rejste, fik vi kaffe. Jeg havde min sognefogedbeskikkelse med op til lærer Jensen til bekendtgørelse ved kirkestævne ved Mygdal Kirke i morgen.

#### 20. marts

Skovauktion i Odden. Godsejer Olesen sagde, at sognefogeden altid plejede at møde, når der var auktion. Landbetjenten sagde, at Martinus Krøgholt mødte altid og fik noget at spise, men ellers gjorde han intet, og jeg behøvede ikke at møde.

#### 23. marts

Lidt før middag kom telefonarbejder Stendys fra Sindal og opstillede det radioapparat, som

Holger havde købt. Derefter kørte han op til Degnbøl og opstillede et radioapparat der. Uddeler Nielsen kom senere cyklende og så på radioapparatet – han mente, at akkumulatoren var udbrændt.

### 1. april – 2. påskedag

I aften var der møde i missionshuset ved missionær Johnstrup fra Vodskov. Samtidig var der møde i forsamlingshuset ved Madsen, Næsby. Det var brødrene, Hans og Albert Jensen, der havde fået dette sidste møde i stand. Det var først bestemt, at Madsen skulle have været i missionshuset, men han havde ikke tilladelse til at tale i missionshuset, så det blev ændret.

### 3. april

Stiftende møde i den nye Andels- og Folkebank på Højskolehjemmet – mejeribestyrer Storgaard kom i den nye bestyrelse.

### 22. april

Erna var cyklende ned til Skeen elektricitetsværk efter andeæg – hun betalte også 26 kr. for de 3 radiolamper, som var rekvireret til vor radio.

Lærer Jensen er meget misfornøjet med sognerådets dispositioner angående skolens rengøring. Han vil ikke gøre latrinerne og kloakkerne rene for eftertiden.

### 28. april

I formiddags hørte vi en prædiken af pastor Fibiger i radioen – Sofus var inde for at høre den. I eftermiddag kom Ane og hørte en prædiken af Richard.

### 29. april

Fortsat drøftelse om skærvebelægning af vejen – efter kommunens opfattelse skal lodsejerne betale 1/3 af udgifterne, d. v. s. 3.666 kr. Jeg og Sofus har hver en andel på 400 kr. Vi sad længe og forhandlede om fordeling af de sidste 66 kr., men enden blev, at vi 8 mænd fra Kabbeltved og Grøntved deler beløbet mellem os. Der skal tinglyses en deklaration på ejendommen for beløbet, til det er betalt. Det skal betales i løbet af 6 år.

### 30. april

Sne hele dagen.

Jeg betalte Erna hendes vinterløn – hun fik 95 kr. – hun har fået 5 kr. i forskud. Hun har været en meget flink pige. I aften kom Hans Niensens kone med datteren, Esther. Hun skal tjene her i sommer.

### 7. maj

Søren Houens søn, Peter, har købt Øster Træholt for 76.000 kr. Magnus Andersen har købt Odden Hede, ca. 13 tdr. land, for 150 kr. pr. td. land. Olesen, Odden, skal låne ham heste til at opbrække halvdelen af heden.

### 19. maj

Vendsyssel Tidende skriver: "Den sidste af den fhv. statsminister Madsen-Mygdals brødre, cand. phil. Emanuel Madsen-Mygdal, døde i onsdags 63 år gammel. Han var oprindeligt en højt usædvanlig begavelse, der vakte forbløffelse bl.a. ved sin enestående evne til at lære udenad. Så kom på en gang en nervesygdom og slukkede lyset".

I de sidste år af min skoletid sad jeg sammen med Emanuel på skolebænken. Han var som dreng noget underlig i sit væsen. Da han senere blev student, blev han sindssyg. Han kom vist i lag med "Politikens" kristendomsfjendske flok, og det endte med, at han kom på sindssygehospital, hvor han nok har været i 40 år.

#### 24. maj

Enkepastorinde Th. Hindsholm, blev i dag begravet på Bjergby Kirkegaard. Vi var med til begravelsen. Der var ikke noget stort følge, og jeg så ikke et flag i Bjergby hejst.

#### 2. juni

Vognmand Frands Pedersen (Hirtshalsposten) er død. Frands, som han i daglig tale kaldtes, var en både kendt og afholdt person og i de mange år, han var dagvognschauffør mellem Hirtshals og Hjørring, vandt han sig mange bekendte og venner for sin rolige og venlige optræden. Han var ugift.

#### 20. juni

Ingeborg og jeg var til det årlige Indre Missionsmøde i Slotved Skov. Talerne var: Pastor Petersen, Raaby, og landstingsmand Rasmussen Byskov.

#### 2. juli

Uddeler Nielsen fortalte, at Harritslev præst skulle tale i forsamlingshuset på torsdag. Det er Hans Jensen, der har fået ham til at komme. Nielsen ville ikke derhen, da han mente, at disse møder blev arrangeret for at splitte samfundet.

I eftermiddag kl. 3 blev Maren Holtegaard begravet fra Mygdal Kirke. Jeg og Ingeborg gik derop – det var et stort følge. I kirken talte pastor Thaarup og ved graven takkede lærer Jensen for udvist deltagelse og indbød følget til at komme i forsamlingshuset og drikke kaffe.

#### 3. juli

Dyrskue i Mygdal på Tage Grønbechs ejendom.

#### 13. juli

Klodskegård er af gårdejer Søren Larsen solgt til svigersønnen, Peder Jakobsen, før Søndermarken, for 64.000 kr.

#### 16. juli

I aften var der møde hos Hans Jensen. Mathias Hansen, Løgumkloster, talte. Der mødte nok ikke andre end Albert Jensen og hans husholderske samt Kristen Lyngsig og Mine.

#### 6. august

Det blev fortalt, at Ottenius Sørensen var blevet ked af at være i Bjergby, efter at skatterådet havde haft ham under behandling. Han rejste fra Bjergby uden at tage afsked med nogen.

#### 11. august

I dag viedes i St. Cathrine Kirke gårdejer Lars Jensen, Klodske, og syerske Agnes Kristiansen, Hjørring. Hun er datter af en skrædder, der har boet på Aagaards mark.

#### 12. august

Generalforsamling i sparekassen. Ottenius Sørensen udtalte, at det var bedst at vælge en anden i stedet for ham, da han jo er flyttet fra kommunen. Da ingen opfordrede ham til at

blive i bestyrelsen, ville Niels Bak foreslå Jeppe Jepsen, Kærgaard. Formandens løn blev forhøjet til 800 kr. Bestyrelsesmedlemmernes dagpenge til 6 kr.

#### 16. august

Peter Degnbøl har købt en selvbinder, der har været brugt i Hedegaard for 400 kr. at betale med 100 kr. halvårligt.

#### 20. august

I sparekassen. Hans Knudsen skal have sit hjem i forpagtning endnu et år. Hans Knudsen er meget dygtig. Han er dog tidlig med at få sået. De døjer med at have tjenestefolk – det er særlig konens skyld. Hun ligger i sengen til midt på formiddagen, og så må pigerne, hvis der var nogen, sørge for at få børnene gjort rene o. s. v.

Kr. Olesen, Rugtved, har endelig fået tilladelse til at udstykke den gård, han har bygget til et af børnene. Hindringen derfor var hans kautionsforpligtelse for broderen på Odden.

#### 21. august

Postmester C. Klitgaard, Brønderslev, er udnævnt til postmester i Hjørring fra 1. okt.

#### 27. august

Frederik Poulsen i Mejeriby og Ejnar Møller, Horne, er antaget som førere for den tromle, som kommunerne i fællesskab har købt, under navnet "Mygdal og Omegns Tromleselskab", til en løn af 80 øre pr. arbejdstime. Lejen til kommunerne ansættes til 3 kr. pr. time, indbefattet 2 mand.

#### 24. september

Sofus har byttet sin vindmotor med en petroleumsmotor og skal give 1.350 kr. i bytte. Han bytter også tærskemaskine og kværn.

#### 30. september

Jeg var henne hos Jens Østergaard i Skovfogedhuset. Han var ved at bygge et værksted. De har 13 børn, hvoraf den ældste er 13 år og tjener hos Jens Trumpgaard.

#### 4. oktober

I dag døde amtmand P.Nørgaard, Hjørring, 63 år gammel.

#### 13. oktober

I dag holdt Søren Peter Nielsen og hustru, Ida, Retholt, deres sølvbryllup. Jeg gik derhen lidt før kl. 17, til hvilket tidspunkt de gennem aviserne havde bedt folk komme. Ude ved amtsvejen var rejst en æresport. Festen holdtes i deres stuehus, hvor der var dækket op i 3 stuer. Vi blev beværtet med steg og kartofler samt is og kaffe. Der blev holdt flere taler.

#### 7. november

Jeg tog med Søren Gaarden til Hjørring. Første gang jeg kørte i hans nye bil.

#### 3. december

Generalforsamling i mejeriet. Der blev nedsat et udvalg til at søge oprettet en kontrolforening – alene for mejeriet.

#### 12. december

I radioen hørte jeg foredrag af seminarieførster Stig Bredstrup om Kristen Kold og et af biskop Ludwigs om Mads Nielsens digte.

30. december

Uddeler Nielsen fortalte, at Kristen Rams skulle have udtalt, at han ville skænke 2.000 kr. til et missionshus i Bjergby. Nu havde Nielsen fået den ide, at der burde indsamles penge til et missionshus i Mygdal eller til at flytte det gamle. Jeg mente ikke, at det lod sig gøre, eller at tiden dertil var inde. Jeg hævdede, at der først skulle være et levedygtigt samfund til at bruge huset. Nielsen sagde, at Hans og Albert Jensen er blevet opmærksom på, at pastor Thaarup har forandret sig efter sit sygehusophold og prædikede anderledes end før - det har jeg nu ikke mærket noget til.

31. december

I radioen hørt: Ærbødigst: 1929 i vers og toner v/skuespiller Knud Hegelund. Nytårsdigt af N. F. S. Grundtvig v/skuespilleren Elith Reumert.

Atter er et år henrundet, et nådeår for herren. Det har været et godt år for os – uden særligt gennemgribende tildragelser. I familiekredsen kan nævnes, at Kristian og hans familie var heroppe på besøg i sommer. Kjelmine har gennemgået et længere sygehusophold i Ringsted. Julius studerer stadig i København – han har fået noget arbejde ved Botanisk Museum for en professor og tjener noget derved. Peter og Anna har fået familien forøget med tvillinger. De har det godt. De var også heroppe på besøg i sommer.

Vilhelm er fremdeles i Canada – han har sat sig som mål at komme i besiddelse af en landejendom. Karl var ude at sejle først på året og tog derefter på navigationskolen i Svendborg, hvor han læser til styrmand. Han har forlovet sig med en pige fra Tjørring ved Herning. Holger var i militærtjeneste først på året som infanterist i Aalborg, men han blev fri derfor i april ved at købe sig fri og har været hjemme siden. Fra 1. november har han fået sit hjem i forpagtning dog uden, at der er oprettet nogen skriftlig kontrakt. Den 1. november flyttede Otto fra hjemmet 1. gang. Han flyttede til Kristian Sandager i Astrup, hvor han har plads som anden karl.

Af begivenheder, som jeg finder anledning til at nævne, skal anføres, at jeg i foråret, da sognefoged Martinus Krøgholt var død, blev konstitueret og derefter beskikket til sognefoged og lægdsmand. Når jeg modtog denne bestilling til trods for min høje alder, så er det begrundet i, at jeg føler mig træt af det grovere arbejde, men ikke er ked af at have en del at virke med. Dertil kom, at Martinus Krøgholts familie satte meget pris på, at jeg overtog bestillingen efter Martinus.

Efter at jeg havde haft sæde i skolekommissionen i 25 år (siden januar 1904) frabad jeg mig genvalg i foråret og blev afløst af sognerådsformand Peder Thirup.

Året har været godt, hvad angår det økonomiske - jævnt gode priser på svin og mælk. Vi har drænet en del på gården sydøst for gården.

Vi fik i foråret installeret et radioapparat, som Julius sendte hjem fra København – det har vi haft megen fornøjelse af.

Vor himmelske fader skal have tak, fordi han holdt sin skærmende hånd over os – trods alle vore



fejl og fald. Det kristelige liv blandt os har været præget af nogen splittelse, stammende fra den bevægelse, der kalder sig med navnet "De gamle stier".

## 1930

### Nytårsdag – 1. januar

I formiddags kom Martin Pedersen og Anna fra Kabbeltved herop og hørte gudstjenesten i Eliaskirken med prædiken af pastor Nedergaard.

Søren Houen vil til at bygge et hus på det stykke jord, østen for gården, som han har købt fra Kristianshede. Hans søn, Ejnar, skal have det. Han skal giftes med en pige fra Skibsby Central, der har tjent hos Grønbech, Ellelund, og der før i Degnbøl. Han har et barn med hende.

### 3. januar

Jeg var til møde hos Martin Pedersen i Kabbeltved om vejsagen. Martin meddelte, at han havde stillet sognerådet et forslag, der gik ud på, at vi indbetalte det fulde beløb, som vi havde tegnet os for til vejens belægning med skærver i år – mod at sognerådet så fik vejen fra Kirkevejen og ned til Grøntved belagt med skærver i år. Vi sad og drøftede dette forslag, til det blev aften. Alle vi fra Grøntved og Kristiansen, Stenshede, var stemt derfor, medens Martin Andersen og Johs. Pedersen var noget misfornøjet med at skulle betale hele beløbet i et år. Enden på snakken blev, at vi alle gik med dertil. Kabbeltved mændene og Martin Thøgersen klagede over, at Martin Thøgersen ville lægge kirkestien over hans mark øde eller pløje den, så den ikke er til at passere. Jeg tilrådede dem at sende et andragende til sognerådet om at få den optaget på regulativet, hvilket de straks var med på.

### 7. januar

Sognerådet er blevet meget uenige om lærerindespørgsmålet i Snevre. Beboerne i Snevre har forlangt, at sognerådet skal lade dem få lærerindens skolestue, og så ville de selv holde og lønne lærerinden, men det har sognerådets flertal nægtet.

### 21. januar

Bestyrelsesmøde i sparekassen. Vi vedtog at annullere den i sin tid af bestyrelsen vedtagne bestemmelse om ikke at udlåne penge mod prioritet i ejendomme – grundet at vi for tiden har ca. 25.000 kr. som indskud i bankerne.

### 30. januar

Jeg udfyldte min selvangivelse. Skattepligtig indkomst 3.700 kr. Skattepligtig formue 37.089 kr.

### 31. januar

Jeg skrev under på et andragende til sognerådet om at få stien fra sydvestre hjørne af vor mark til sognevejen østen for Houens Bro optaget på regulativet som offentlig gangsti.

### 1. februar

Ole Nielsen i Snevre har solgt sin købmandshandel i Snevre og købt en større bondegård ude ved Brønderslev.

### 4. februar

I aften holder venstrevælgerforeningen møde i forsamlingshuset med lærer Horn og Holger Mikkelsen som talere.

#### 8. februar

Statspolitibetjente i Hjørring skal være suspenderet fra deres bestalling på grund af drukkenskab. Glarmester Spindler var kommet ind på et værtshus og havde set 2 af dem sidde og være berusede. De havde nok været grove over for ham, og han havde derfor ringet til politikontoret og bedt dem om at tage sig af de to. Den ene var så gået hen til læge Sporon-Fiedler og bedt ham om en attest for, at han ikke var beruset. Det sagde lægen "nej" til og sagde, at han var så fuld som en gammel almanak, og tillige kunne han fortælle, at politimesteren også var fuld på Baggessvogn den dag, der var ildebrand. Der er kommet et par mand fra København for at foretage undersøgelser i sagen.

#### 11. februar

I aften var Holger og Erna oppe i forsamlingsbygningen til vækkelsesmøde. Det er nogle møder, Hans Jensen har arrangeret. Der var mødt ca. 30 mennesker. Der blev talt af Clausen fra Frederikshavn og en købmand fra Ulsted. Manufakturhandler Vang fra Bindslev og Hans Jensen assisterede med musik og sang.

#### 20. februar

Generalforsamling i brugsforeningen. Det vedtoges at nedsætte indlånskontoens rente fra 6 til 5½% og så lade den være lige for alle indskydere. Det vedtoges at tegne en andel i den nye Andelsbank på 400 kr., at betale i 4 rater.

Der var nogen forhandling om lokalforeningens leje i brugsen – den andrager 50 kr., hvilket Storgaard fandt alt for lavt.

#### 27. februar

Sammen med uddeler Nielsen var jeg til gudstjeneste i Tversted Kirke, hvor biskop Støylen fra Kristiansand prædikede.

#### 3. marts

Koncessionshaverne i Hjørring – Aalbæk banen har spurgt sognerådet, om det vil gå med til at opgive at få banen bygget mod, at sognerådet får de deponerede 11.000 kr. retur.

#### 4. marts

Det blev sagt, at lærerne i Bjergby er uvillige til at gøre tjeneste i missionsugen. I fjor havde lærer Rasmussen sagt, at det var modbydeligt for ham at gøre tjeneste i kirken ved disse møder, og lærer Ørnboel havde undskyldt sig med, at han var optaget. Missionsfolkene i Bjergby havde lejet den lille sal månedligt året rundt – det giver de 50 kr. for. De holder også børnegudstjeneste – disse blev en tid holdt i Snevre Skole, men da lærer Ørnboel var imod det, og han begrundede det med, at beboerne var misfornøjet dermed, havde de holdt møderne i private hjem.

Vi var til gudstjeneste i Bjergby Kirke ved pastor Hindsholm. Pastor Thaarup gjorde tjeneste som kirkesanger og fru Thaarup som organist.

#### 6. marts

Kristian Degnbøl er død. Han var født i Degnbøl og har været i Mygdal alle dage, indtil han sidste efterår flyttede til Frederikshavn.

Han lærte snedkerhåndværket hos Jens Peter Larsen, Skarndal, og har brugt dette håndværk sammen med tømmerhåndværket. Han var vores håndværker og kunne også arbejde sammen med andre håndværkere. Da han blev gift med Hanne fra Tversted, byggede de på Degnbøl Mark den ejendom, som Kristian Larsen nu bebor. De drev også landbrug, men det gik tilbage for dem – det var nok Hanne, der var uøkonomisk anlagt. Denne ejendom byttede han så med Andreas Degnbøl for det stykke jord, som Jens Pedersen nu har – der har været hede dengang. Der byggede de så et hus, og Kristian drev så håndværket. Der blev oprettet en husflidsskole i Mygdal, hvis bærende kraft var Kristian – der var mange karle, der søgte den. Jeg var selv med dertil og har tilbragt mange hyggelige aftener der. Vi arbejdede med snedkeri og bogbinderi. Imidlertid kunne de ikke blive ved med at få det til at gå rundt. Ejendommen blev så solgt til Laurits Hansen, og de købte så den ejendom i Mygdal by, hvor skolen tidligere lå – der hvor Edvard Jespersen nu bor. Der var de i nogle år, inden de solgte til Kristen Akselsen og i stedet købte det hus i Taaghøj ved østre side af amtsvejen, hvor Hans Chr. Larsen nu bor.

#### 16. marts

I dag var der ringridning oppe hos Laurids Dalsgaard – Otto var deroppe.

#### 17. marts

Jeg var til samfundsmøde i Bangsbostrand. Uddeler Nielsen bilede derned. Hovedtaleren var pastor Bartholdy, Ravnkilde. (*Blev senere en kendt formand for Indre Mission i Danmark*).

#### 24. marts

Menighedsrådsmøde i Fattiggaarden. Vi lånte 700 kr. hos stiftsøvrigheden til betaling af et engstykke på 2 tdr. land, som blev tillagt præstegården ved åreguleringen. Thomas Bæk vil ikke fortsat være graver ved Bjergby Kirke – i stedet blev ansat Johannes Thomsen.

#### 29. marts

Jeg var i Hjørring. Da vi skulle køre fra byen, kom et par politibetjente og gjorde en bemærkning om, at bilen var overfyldt. 5 – 6 mennesker gik så ud og kom ind igen på Skagensvejen!!!

#### april

Kypers Hotel bliver missionshotel. Den nye ejer hedder Baagøe og har været hotelvært i Skjern. Hotellet skal koste 168.000 kr. – der er lån for 141.000 kr. Den nye ejer forlanger, at folk fra Indre Missionssamfund skal stå bag ham og tage aktier for 10.000 kr. – fordelt på 100 kr's aktier. Disse skal forrentes med 5% og afvikles over 10 år.

.

