

Tangsgårdsvej 84 – Tangsodde - matr. nr. 4f Sakstrup

Ejendommen blev bygget i 1850 eller 1851 af Søren Chr. Christensen, Saxtrupgård, til brug for daglejer Christen Sørensen, født 1828 i Bjergby, og Christine Christensdatter, født 1822 i St. Olai. De boede der til efter 1870 og blev afløst som lejere af Kristen Nielsen, født 1829 i Bjergby, gift med Trine Elisabeth Kristensen, født 1831. Kristen var også murer, og han boede der til efter 1890. Ottenius Sørensen, der havde overtaget Saxtrupgård, i 1887, solgte 1903 Tangsodde til arbejdsmand Frederik Kristian Theodor Thomsen, født 1870 i Nørresundby, og Nielsine, født Kristensen 1878 i Bjergby (i et nu forsvundet hus ved Varbroen), de var blevet gift i 1895. I 1914 købte Kristian Thomsen et nedlagt hus, Skovholm syd, beliggende vest for Tangsgårdsvej (før bækken) af Kristian Grøn. Det blev brudt ned, og Kristian fragtede nu mursten og træ op til ejendommen og byggede selv huset, der ligger der endnu. I 1915 købte Kristian Thomsen 4 parceller engjord med henblik på tørvegravning.

En 6.000 år gammel moseeg, der oprindeligt har ligget som planke over en bæk nord for ejendommen blev reddet og hængt til pynt ved Tove og Frode Houbak.

Kristian Thomsen døde i 1950 og kun ½ år efter døde Sine. Ejendommen bliver nu solgt til Svend Larsen, født 1925 i Aså, og Karen, født Jensen 1930 i Understed. De øgede besætningen til 10 – 12 køer og fik elektrisk lys indlagt i 1951-52. I 1964 sælger Svend Larsen ejendommen til Johannes Frederiksen, der året efter solgte til kutterreder Knud Christensen, som havde planer om at lave en stor minkfarm, men disse planer blev opgiver, da ejendommen den følgende vinter var sneet inde i flere måneder. Ejendommen sælges så til Johannes Thomsen, der var født på ejendommen i 1914. Han var i 1939 blevet gift med Sara Brita Dael, datter af pastor Niels Dael, Liselund, ved Slagelse, der jo har Bjergby relationer. Der blev slidt med tilplantning af ejendommen, men Johannes dør 3 år efter. Sara Brita, kaldet Lillan, sælger i 1975 til Tove og Frode Houbak, således at ejendommen vender "hjem" til Saxtrupgård. Bygningerne bliver herefter sat i stand og kunne nu udlejes til turister m.v.

I 1986 sælges ejendommen med 4,7 ha til Lone og Jan Ekman Hørsel, som allerede i 1988 sælger til Grethe og Flemming Visti Nielsen, der siden har ejet ejendommen

Historien om Sine og Kristian Thomsen på Tangsodde fra 1903 til 1950

Frederik Kristian Theodor Thomsen	f. 31.01.1870 i Nørresundby	d. 26.07.1950
Nielsine Thomsen	f. 27.04.1878 i Bjergby (v. Varbro) f. Christensen	d. 26.09.1950
De blev gift i Bjergby kirke 8. marts 1895, fordi Sine ventede deres første barn sidst i april, der dog blev hjemmedøbt, men døde før Jensine kunne døbes i kirken.		
Børn:		
Jensine Thomsen	f. 29.04.1895 hjemmedøbt, død som spæd	
Thomas Kristian Thomsen	f. 15.06.1896 d. 22.12.1968	G. m. Dagny Bonde. Boede i Sommersted.
Kristen Marinus Thomsen	f. 17.04.1898 blev sømand og døde under 1. verdenskrig	
Jensine Marie Thomsen	f. 23.05.1901 flyttede til Esbjerg, g. m. Karl Bahnson,	apotekersøn.
Alfred Thomsen	f. 23.06.1904 d. 29.06.1971 i Uslev, Mygdal, begr. i Bjergby, g.	m. Marie.
Agnes Thomsen	f. 06.01.1907 kom til Hirtshals – sky overfor fremmede.	
Johanne Thomsen	f. 09.12.1909 rejste til Amerika. G. m. Poul Møller Larsen.	
Anna Kathrine Thomsen	f. 19.07.1912 d. 7.08.1952 i Vidstrup, g. m. Lars Thomsen Larsen,	
Mølgård		

Johannes Thomsen f. 26.11.1914 kom til Slagelse og blev gift med Lillan Dael fra Liselund
Krista Martine Thomsen f. 27.04.1921 d. 30.04.1985, gift med Kurt, der var lokofører i Hvidover.

Kristian Thomsens forældre er:

Fader murer Thomas Kristian Larsen og moder Jensine Johanne Marie Jensen i kirkebogen opgivet til at være 33 år og fra Nørresundby, men moderen også fra Tornby, men er ikke i Tornby kirkebog.

Nielsine – kaldet Sine Thomsen er fra et hus der lå nær Varbro bro og hendes far var husmand Chr. Larsen og moderen Maren Nielsen.

De første tre børn Jensine, Thomas Kristian og Kristen Marinus blev vist alle født ved Sines forældre i "Varbrohus", mens de øvrige er født på Tangsodde..

Da de blev gift, tjente Kristian Thomsen i Tidemandsholm i Tårs sogn, men han fik arbejde på den nye havn, der blev bygget i Hirtshals efterfølgende. Muligvis boede de en periode i Hjørring, men i folketællingen 1901 bor de i Saxtrup. Er det så til leje, før de køber ejendommen?

I 1903 købte de Tangsodde af Ottenius Sørensen Saxtrupgård for 1300 kr. og der fulgte kakkelovn og komfur med samt en besætning på en ko og to lam. Huset var 15 meter langt og 7 meter bredt i østenden, hvor der var udskud og godt 6 meter i vestenden, hvor der var loft over stue, 2 kamre, gang og køkken. Resten af huset var til lo, lade og kostald. Med i handlen fulgte ret til en sti til bækken nord for ejendommen, hvor Sine hentede vand til husholdning og hun vaskede tøj i bækken. De første mange år passede Sine børn og ejendommen mens Kristian tjente penge på havnen i Hirtshals. Han gik derned meget tidlig mandag morgen og overnattede dernede og kom så hjem sent lørdag aften. Efterfølgende havde han arbejde som åmand og gravede tørv i Varbro enge.

Ca. 10 år efter de havde købt ejendommen med 7-8 tdr. land, købte Kristian Thomsen huset, hvor Kristian Grøn byggede Skovholm 1914. "Skovholm syd", huset lå nord for bækken på vestsiden af vejen, og var aftægtshus fra Tangsgård. Og huset kostede 800 kr. Han kørte selv mursten og tømmer for at bruge det til det "nye" hus, som stadig er sydfløjen på Tangsodde. Måske har faderen, der var murer givet en hjælpende hånd. Da det første hus på ejendommen blev bygget af Ottenius Sørensen fader Søren Chr. Christensen i 1850-51 lå det gamle hus nord for det nuværende og området hed Tangers Odding og blev "døbt" Tangsodde i 1976.

I 1915 købte han også tre engparceller sydøst for ejendommen.

Vi havde fået fortalt, at Sine Thomsen hentede vand og vaskede tøj på en bjælke i bækken nord for ejendommen.

Min far, Henry Houbak, opdagede en vinterdag han var en tur nede i engen, at Sine stod nede i bækken, vaskende og skrubbende tøj i det kolde vand nede i bækken. Far gik straks op til Kristian Thomsen og sagde, nu skal du få lavet en brønd, så I kan få vand derfra. Sine skal ikke vaske tøj nede i det kolde vand i bækken mere. Kristen blev så rasende tosset og gal, men brønden blev lavet.

Mor havde nok også fået det at vide, når hun ved juletid besøgte Sine med en kurv med steg og julegodter. Bjælken Sine havde stået på fandt jeg under rensning af bækken ca. 1970. Det viste sig at være en gammel moseeg, som jeg fik tørret i halm gennem flere år for at den ikke skulle revne. Derefter slebet med stålbørste, til kun det hårde, mørke ved var tilbage. Den har siden hængt til pynt i vores stuer, og fortæller nu historie om gamle dage.

Efter vi købte ejendommen i 1975 var jeg nede i brønden, da vi fik den rensset, og samtidig vandet undersøgt, og kvaliteten var helt OK.

Sine Thomsen gav os også gode minder og uforglemmelige oplevelser for os børn. Ebba fortæller, at når der skulle r, sælges Dybbølmærker, forårsblomstermærker fra skolen til gode formål for Danmark, oplevede

min kusine Lisbeth og jeg, der altid fulgtes ad for at sælge de små mærker til 10 øre pr. stk. når vi nåede ud til Sine Thomsen altid at få et glas hjemmelavet saftevand, der smagte så dejligt.

Men for Sine var tilværelsen hård, som hun sagde, så var dagen hvor hun fødte et barn det eneste fri hun havde. Dagen derpå måtte hun igen ud at malke de 2-3 køer, de havde og marken skulle jo også passes. Skulle der spredes møg på marken, var det hendes arbejde, mens Kristian brugte ploven og nordbaggen. Jeppe Aakjærs sang "når rugen skal ind" passer godt på det lille hjem langt fra alfarvej. Hvor Kristian var stille af natur, var Sine snakkesalig og oplevede en masse, når hun gik til Vidstrup og besøgte familien og fik snakket med mange. Posten fik kaffe, hvis der var brev fra de mange børn spredt rundt i landet.

Den 26. juli 1950 døde Kristian Thomsen ude i marken. Han blev 80 år. Sine gik hen til Niels Grøn, da hun opdagede, at Kristian ikke kom tilbage, om Niels ville hjælpe med at finde Kristian. Det gjorde han, og de fandt ham liggende i roemarken.

Kristian Thomsen havde en meget tyk tegnebog med en masse penge i, som Sine slet ikke vidste noget om. Sine havde slet ikke anet, at både hun og Kristian havde fået aldersrente i flere år. Sine sagde straks, da hun opdagede det, at nu ville hun ha' en ny kjole, en ny frakke og nye sko til Kristians begravelse – og det fik hun.

Den 26. september 1950 – altså nøjagtig to måneder efter døde Sine på Radiumstationen, hospitalet i Aarhus 72 år gammel og blev begravet på Bjergby kirkegård 1. oktober. Sine døde af kræft. Hun var til behandling på Radiumstationen i Aarhus et par gange. En af gangene, hvor hun skulle af sted, havde Kristian Thomsen kørt mødding ud dagen i forvejen, og da der var 3 rækker møg, som Sine ikke nåede at sprede ud (måske ikke havde kræfter til) skulle det gøres inden hun om morgnen skulle gå til Hjørring for at tage toget til Aarhus. Det havde Niels Grøn fået nys om, så Niels og hans karl og Ragna havde i løbet af natten spredt møgrækkerne på marken, så var Sine fri.

Mit (Frode Houbak) kendskab til familien var ikke stor, mens de levede på ejendommen. Deres yngste datter Krista var 29 år, da de døde i 1950 og jeg var 17. Krista havde været ude at tjene siden før krigen.

Svend Larsen købte ejendommen af boet og udvidede besætning, fik lagt strøm ind i 1951-52, men solgte i 1964 til Johannes Frederiksen, der var VVS-mand i Bjergby, men han sælger året efter til kutterreder Knud Christensen. Han sælger så igen året efter, fordi han ville oprette en minkfarm, men vinteren havde været med så meget sne, at det var umuligt at komme derud i flere måneder.

Maj 1966 købte Kristian og Sine Thomsens søn Johannes Thomsen (f. 26.11.1914) og hans kone Sara Brita Marie Thomsen (f. 27.09.1916) ejendommen. Sara blev kaldt Lillan og var datter af Niels Dael, Liselund v. Slagelse.

De to var blevet gift 20.07.1939 og havde købt en gård udenfor Slagelse og havde to børn Birgit Dael Thomsen (f. 28.04.1940) og Niels Christian Dael Thomsen (f. 21.04.1942). Gården blev solgt til Slagelse kommune for mange penge til boligudstyknig og det var de penge Johannes købte Tangsodde for, beregnet til sommerhus. Han var travlt optaget af at plante arealet vest for bygningerne de første 3 år. Herefter var det hensigten at renovere bygningen, der i højeste grad trængte til en kærlig hånd. Der var muldvarpe, der skød op i stuen mellem gulvbrædder og et gammelt centralvarmeanlæg var frostsprængt m. m. Johannes nåede kun at plante og ikke få bygningerne ordnet, da han en dag først i maj 1969 faldt besvimet om. Han kom til sig selv og kørte til Niels Grøn, der ikke var hjemme, men det var Ragna, og hun fik ham med ambulance på sygehus. Han døde kort tid efter.

Da jeg læste til agronom i København 1955-58, fik mor og far Sine og Kristian Thomsens yngste datter Krista og hendes mand, Kurt til at tage sig lidt af mig, så jeg ikke blev "borte" i den store by. Vi havde det fint sammen – jeg besøgte dem ofte i Hvidover og enkelte gange var jeg babysitter på deres to piger, Annie og Kirsten, mens Krista og Kurt var ude en aften, og så overnattede jeg til de kom hjem. Da de i 1975 havde sølvbryllup, blev Tove og jeg inviteret og til festen var også Lillan, som jeg fik en dans eller 2 med. Der spurgte hun om ikke jeg ville købe ejendommen, da hun sjældent var derude, og jeg sagde ja, men havde

ikke checkhæftet med!! Kort tid efter kom hun forbi, mens jeg klippede hæk i Saxtrup og vi fik handlet i drivhuset nede i haven. Dog endelig skrevet, hvor også Tove var med. Siden har vi været på julekort og haft forbindelse til hun døde. Annie og Kirsten har besøgt os ca. 2003 her i Søndervænget.

Vi renoverede huset totalt og Tove og Jeg brækkede ned og slæbte alt det indvendige ud og Tove pudrede bjælker i kostald af, så de blev helt fine. Men vi havde så håndværkere til det meste af opbygningen.

Da vi i 1984 købte Østerled af Kirsten Nielsen, enke efter Henning, der døde lige før vort sølvbryllup, havde vi så 3 steder (gårde) at passe med kalkning af de fleste huse hvert år.

I 1986 – to år efter, syntes vi det var nok, da vi passede både mark og stald uden medhjælp, og solgte Tangsodde til Ekmann Hørsels søn Jan Hørsel. De solgte to år efter Tangsodde til Grethe og Flemming Visti Nielsen.



Tangsodde sidst i 1940erne



Sine og Kristian Thomsen ved guldbrøllet 1945



Sine,



Sine, Kristian og Krista



Gravstedet på Bjergby kirkegård