

Kristian Grøntveds dagbøger

Sidste halvdel af 30'erne

fra 4. juli 1934

til 22. september 1939

1934

4. juli

Pastor Thaarup var inde for at se vort nye hus. Han fortalte, at inspektør Jørgensen ved Botanisk Museum havde været heroppe sammen med Thaarups søn på botanisk undersøgelse. Thaarup havde spurgt ham, om han kendte min broder. Han havde sagt, at han kendte både ham og vor søn Julius.

5. juli

Forleden døde Kristen Berthin Thomsen, søn af Helene Thomsen, Mygdal Jordemoderbolig. En af Hans Niensens sønner, Poul, var druknet i havet i aften – han havde været ude at bade. Falck var blevet alarmeret og var hurtigt kommet, men alle oplivningsforsøg var forgæves.

9. juli

Jeg skulle sammen med Ingeborg have været til begravelse med ovennævnte Poul, men lige før jeg skulle køre, blev der ringet, at Albert Jensens gård i Skarndal brændte, og at jeg skulle komme derop. Da jeg kom derop, var der ild i alle 3 udhuse, som er bygget sammen. Vindmotoren var væltet ned fra taget, spærene på alle 3 huse var faldet. Det brændte stærkt i høet og på kohusloftet. Der var mødt en del biler, motorcykler og cykler og en del mennesker. Falck var kommet med brandsprøjten kort før, jeg kom, men de kunne intet udrette, da der ikke var vand at opdrive. Der blev hentet en tønne vand i Peder Brogaards lergrav, men det forslog jo intet. Lidt efter at jeg var kommet, kom statsbetjent Nielsen og holdt forhør. Det mentes, at årsagen var børns leg med tændstikker. Køerne var kommet ind lige før branden, men både kreaturer og svin kom hurtigt ud, og intet levende indebrændte. Købmand Ole Nielsen, Hjørring, har mageskiftet sin ejendom, Nederdal, i Bjergby på 26 tdr. land med en mindre ejendom i Rakkeby.

10. juli

I formiddags da Martin Andersens søn fra Kabbeltved kørte mælk og kom op i nærheden af mejeriet, kom Albert Jensens karl (Edvard Schjoldagers søn) cyklende forbi ham. Den ene af Martins heste slog op og ramte cyklisten i hovedet, så han blev slemt forslået. Der blev telefoneret efter Falck, som kørte den tilskadekomne på sygehuset.

12. juli

I eftermiddag var der bryllup i Mygdal Kirke med Andreas Kabbeltveds datter, Anna, og Jens Elias, Vester Gøggaard. Det var nok et stort bryllup. Til kirken kørte 10 små biler og Marius Gaardens rutebil.

14. juli

Præsten i Tornby fortæller, at det ikke går så godt med Thomas Olesen og hans forfatterskab. Gyldendal vil ikke udgive hans bøger, da de ikke kan sælges. Thomas Olesen synes, at der bliver gjort for lidt ud af ham, og anser sig for at være en bedre forfatter end Skjoldborg.

23. juli

I eftermiddag var lærer Nielsen, Halvrømmen, bilende her med en ansøger til elevpladsen på centralbiblioteket, nemlig Gerda Thorsen, datter af slagtermester Thorsen i Halvrømmen, hendes fader og amtsrådsmedlem, sognefoged Niels Jensen, Øland. De ville have mig til at stemme på den unge pige på onsdag.

På dette møde blev med 6 stemmer valgt Edith Dam, som i øvrigt modtog mig på rutebilstationen – ovennævnte Gerda Thorsen fik 3.

31. juli

Generalforsamling i sparekassen. Kl. 16.30 var generalforsamlingen sat til, og hen ad kl. 17 kunne vi begynde. Ud over bestyrelsen var kun Niels Bak mødt. Da Kristian Pedersens søn, Kristen, har truet med at afsige telefonen, så bestemte vi at betale et tilskud på 50 kr. til Kristian Pedersen for at han kunne beholde den.

Søren Træholt vil bygge et hus i Bjergby og har derfor købt et stykke jord af Løth pigerne.

5. august

De unge var på udflugt til Frederikshavn. Der var bestilt 2 rutebiler, men kun den ene, Marius Gaarden, kom til at køre, men han fik også hen ved 30 på. Uddeler Nielsen kørte med sin familie samt Andreas Degnbøl og Møller Karls kone. Holger og Erna var med. De kørte først til Elling Kirke, hvor de hørte den nye andenpræst, Andersen. Derfra til Nielstrup, hvor de spiste deres mad. De var så en tur i Strandby og Frederikshavn, hvorimod de ikke kom til Hirsholmene, som den oprindelige plan gik ud på. De var hjemme igen kl. 19. Marius Gaarden fik 50 kr. for turen.

16. august

Der er nogle, der arbejder på at få brugsforeningen med i J.A.K. Uddeler Nielsen vil ikke have noget med det at gøre.

20. august

I dag og i morgen skal jeg pante for amtstueskat m.v. hos ca. 10 personer i sognet. Jeg skal indkassere skat hos en række andre.

10. september

Brandkasserer Andreasen døde på Hjørring Sygehus. *(Han var født i Mygdal og var gennem mange år i byrådet i Hjørring)*

17. september

Min 70 års fødselsdag. Kristian og Jens Ulrich var kommet aftenen før.

Vi havde en del fremmede i anledning af min fødselsdag. Først på dagen tog Holger og Kristian flagstangen ned og fik sat en flagsnor i. De rejste så flagstangen igen og hejste flaget. Kristen havde til mig en smuk tobakstønde, som han havde købt hos møbelhandler Flensted. Det var en gave fra ham, Maria og Anna. Der var også et brev fra Maria, endvidere en kasse cigarer og et kort fra søster Tine. Erna kom herhen i morges med en fed and til mig, som jeg gik i gang med at slagte og plukke. Erna var her en del af dagen og hjalp Ingeborg. Ingeborg og Holger gav mig en pæn salmebog.

Julius sendte med posten et stort fotografi af gården – en forstørrelse af et billede, som han havde taget. Breve fra Peter og Anna i Næstved, Karl og Kristine i København. Otto i Nordrup. Fra min broder Johannes i København.

I eftermiddags var Valborg herhenne med en smuk blomsterbuket. I eftermiddag var der et større rykind af fremmede – så mange kom uventet, at jeg frygtede, at det ville gå galt med Ingeborgs beholdning af fødevarer, men hun klarede det meget godt. Først kom Marinus Vestergaard cyklende. Han vidste ikke, at det var min fødselsdag. Hans ærinde var at blive

udmeldt af Historisk Samfund – han begrundede det med, at han ikke havde læst bøgerne i flere år. Jeg sagde til ham, at jeg nok skulle udmelde ham. Så kom min broder, Andreas, og Edvard Knudsen, Ørnboel. Martin Pedersen, Kabbeltved, og hans kone samt vor nabokone, Ane, kom også. Der blev så stillet an til at drikke chokolade og kaffe – der blev sat en plade i spisebordet, men så kom der en bil kørende fra Hjørring. Det var vognmand Thomas Larsen, Kongensgade, der kom med postmester Klitgaard, kandidat Thomasen, lærer N. P. Pedersen og Jens Iversen, Hundeleiv. Postmesteren bragte mig en smuk kurv fyldt med frugter, en stor melon, bananer, vindruer, pærer og æbler. Den var smuk og har nok været dyr. Klitgaard bragte mig en tak for mit arbejde for Historisk Samfund. Thomasen overbragte mig en smuk blomsterbuket med lykønskning fra Centralbiblioteket samt en kasse cigarer. Der blev sat nok en plade i spisebordet, og så kom vi til bords og drak chokolade og kaffe. Hjørring folkene var inde i bogstuen, og så kørte de til Hjørring. Uddeler Nielsens 3 børn kom med en kurv med dejlige frugter. Nielsen og hans kone var til sølvbryllup i Jerup.

Om aftenen kom Marius Gaarden med en smuk blomsterbuket fra de 4 damer på Centralbiblioteket, og om aftenen kom Gunnar samt Peter og Kathrine Degnbøl.

Jeg har aldrig før været ude for en sådan fødselsdagsfest.

Dagen efter tog Holger et par fotografier af mig, omgivet af de blomsterkurve, jeg var blevet foræret.

Marta Tomine Christiansen (Høker Martha) er død.

19. september

Jeg var i Hjørring. På bogudvalgsmødet vedtog vi bl.a. at købe Lutherstiftelsens bibelforklaring for 65 kr. Jeg stemte for – de andre undlod at stemme.

Hos Vendsyssel Tidende fik jeg 8 eksemplarer af avisen for i dag, hvor der fandtes et stykke i anledning af min fødselsdag. De ville ikke have betaling for aviserne.

20. september

I går eftermiddag fandt man oppe på stranden i Tornby liget af Anders Kabbeltveds datter, der i juli blev gift med Jens Elias Kristiansen fra V. Gøggaard. Hun havde berøvet sig livet ved at drukne sig i havet. Grunden til hendes fortvivlede handling, mener man, har været, at hun længtes. Hun var gået i vandet med tøjet på, men havde badetøj inden under sit tøj.

Ved begravelsen nogle dage senere var Mygdal Kirke helt fuld af folk.

24. september

Aksel Mortensen har købt et lille landbrug ved Nørskov i Astrup for 10.000 kr.. Husene er gamle, men jorden skal være god.

30. september

Søren Houen har fået de penge, han har indbetalt til J.A.K., tilbage mod at betale 2.000 kr.

10. oktober

Peter Nielsens søn, Jens Nørgaard, Karlsminde, og Kristian Nielsen, Odden, var her med deres soldaterbøger, der blev påtegnet af mig.

20. oktober

G. Grønbech, Ellelund, flytter en af de første dage ud til Nørholm. Han søn, Herman, skal vel så overtage hjemmet. Tage Grønbech er ved at købe arbejdsmand Houmanns hus i Mejeriby, hvor det menes, at han vil drive forretning med et eller andet. *Det skal være mejeribestyrer Storgaard, der står bag. Han er blevet fornærmet over, at han ikke fortsat har posten som forretningsfører ved Brugsen.*

22. oktober

Peder Kr. Kristensen, Træholt, 85 år gammel, er død. Han boede i sin tid i Fælled, som han flyttede hen på den nuværende plads.

23. oktober

I dag havde Hans Vandkærs datter bryllup med manden i Højtved.

28. oktober

I eftermiddag blev Thorvald Kramme, Uslev, og lærer Jensens datter, Karen, viet i Mygdal Kirke. Det var et stort bryllup med 70 gæster.

30. oktober

I dag havde skomagerens søn, Aksel, og Martellus Nielsens datter, Astrid, bryllup i Mygdal Kirke.

14. november

Kristian Thøgersen har købt en gård på 100 tdr. land i Læsten ved Randers for 75.300 kr. Det er meningen, at Thomas Brogaard skal overtage Martin Thøgersens gård, når han kan få sin ejendom i Bjergby solgt.

20. november

Anton Jensen, tidl. Vadet, er kommet til at sidde til leje i Niels Bidstrups hus. Han har opstillet en primitiv mølle nord for huset. Han har selv samlet delene. Vindrosen stammer fra et hjul til en hesterive.

24. november

Jeg var hos postmester Klitgaard og gav ham et manuskript om udstykningerne i Mygdal, som han lovede at gennemgå.

24. november

Frode Hansen har måske købt købmandsforretningen for dyrt. Han gav 18.000 for ejendommen + varelager og fik 34.000 kr. for gården i Hørby. Da Jens Jensen købte forretningen af Jens Thøgersen, gav han kun 13.500.

29. november

I eftermiddag var jeg hos Petrine Jensen, Fælled, for at registrere boet efter hendes fader. Kristian Kjeldsens datter sad der og syede – hun går derop hver eftermiddag og lærer at sy.

1. december

Holger har fæstet Poul Nørgaard, til han skal i militærtjeneste midt i april. Han skal have 135 kr. fra 1. december til den tid.

3. december

I aften var der samtalemøde hos købmand Frode Hansen, der bød velkommen, idet han udtalte, at der, hvor han kom fra, havde man brugt at samles med Guds børn, og det ville de også gøre her. Efter at vi havde sunget et par salmer, holdt han en bøn og læste et stykke i Johannes Evangelium og føjede en forklaring til. Det gik noget trevent med samtalen. Aftenen sluttede med bøn og kaffe. Der var mødt ca. 20 mennesker.

7. december

Niels fra Skarndal var herinde og drikke kaffe. Han er en del på arbejde i Holtegaard, og han fortalte, at de var meget selskabelige. Da Jørgen havde fødselsdag, festede de i 3 dage og havde et par hundrede gæster. En aften, hvor der var spilleselskab, manglede de en makker. Ved midnatstid sendte de så bud efter Martin Sørensen, der ellers var gået i seng.

8. december

Til postmester Klitgaard afleverede jeg et manuskript om Mygdal Sogns udstykning 1798 og 1799, som han mente kunne bruges til Vendsyssel Aarbog 1935.

Jeg mødte missionær Kristiansen, som var af den mening, at Mygdal Missionshus skulle flyttes ud østen for Odden og så kunne Petrine (Murer Peters datter) få en lejlighed i huset og være husmoder der, og så kunne hun jo gøre et arbejde blandt de unge. Da jeg indvendte, at hun jo havde et hus, svarede han, at det kunne sælges.

10. december

Johan Henriksen var bilende til Holger med 1 læs kraftfoder. Østen for stakladen kørte han fast, og vi døjede med at få bilen i gang igen, men det lykkedes dog, så vi fik den tilbage og fik sækkene læsset af. Før han kørte, foretog jeg udpantning i bilen.

31. december

Det svundne år har været et mærkeår for os, idet vi dette er flyttet fra vort gamle hjem, hvor vi har boet hele tiden, siden vi blev gift og jeg længe før, og ind i vort nye og smukke hjem på Rødland, som vi er kommet til at holde af.

Holger og Erna er blevet gift og har en lille datter. Ellers er der ikke sket nogen videre forandring inden for vor nærmeste slægt. Min søster, Thomine, Kristen Lyngsigs hustru, døde den 1. juni efter et kort sygeleje, og vor nabo, Sofus Kristensen, døde meget pludselig 8. maj.

Året har i det hele taget været et godt nådeår, som vi skylder at sige Herren tak for. Vi har haft det ret godt, hvad helbred angår, og vor timelige stilling har også været god.

1935

4. januar

Min broder, Johannes, er udnævnt til bibliotekar ved Botanisk Museum.

26. januar

Johannes Pedersen, Kabbeltved, er blevet formand for Landbrugernes Sammenslutning (L.S.) i Mygdal. Der var 5 fra Mygdal til L.S. møde i Fredericia forleden. Der var i alt 36 mennesker med Marius Gaarden og en rutebil fra Tversted i Fredericia.

Niels Olesen er blevet formand for mejeriets bestyrelse.

31. januar

Møde mellem sparekassens bestyrelse og sparekasseinspektør Olesen. Olesen var ikke fornøjet med sparekassens administration. Han havde fundet et beløb, som var fejlposteret. Han var meget misfornøjet med, at der var så mange renterestancer, og særligt med, at næsten alle debitorer lod være med at betale afdrag. Han forlangte dette ændret og sagde, at han ville komme igen for at se, om forholdet var blevet bedre. Han forlangte, at vi skulle holde en ugentlig kontordag, og at alle forretninger skulle afgøres på denne. Kristian Pedersen måtte ikke ene kvittere for modtagne beløb. Han gik også stærkt i rette med revisorerne.

Bestyrelsen besluttede efterfølgende fra 1. april at holde kontordag hver fredag fra kl. 13.30 til kl. 15.

5. februar

Sparekasseinspektøren havde forlangt, at vi skulle nedskrive vore aktiver med 1.000 kr. – et beløb, som Kristian Pedersen mente, vi nok kunne tabe på usolide debitorer. Kristian Pedersen sender breve til alle sparekassens debitorer, om at der skal betales afdrag. Jeg sagde til Kristian og Kirsten, at vi nok måtte stryge kaffedrikningen, når vi skulle have møde hver uge, men det ville Kirsten ikke høre tale om – men vi skulle ikke drikke kaffe før efter kontordagens slutning. Den nye vognmand oppe ved Fælled kom galt af sted i morges. Han var ved at hælde benzin på og havde samtidig en tændt lygte hos sig. Der gik så ild i benzinen, og både bilen og garagen brændte, ligesom chaufføren blev forbrændt.

6. februar

Kontrolassistenten fortalte, at han havde været hos den kloge kone i Tolne og fået anvist råd mod fedme – hun havde forbudt ham at drikke kaffe.

18. februar

Udbetaling af kornpuljen i forsamlingshuset. Det højeste beløb, der blev udbetalt, var 57 kr. Det fik Peder Degnbøl.

19. februar

I radioen hørte vi sognefoged Holger Mikkelsen holde oplæsning i jydsk mundart, og landsretssagfører Wilfred Christensen holdt foredrag om erstatningsansvar for biler.

22. februar

Edvard Knudsen har solgt sin gård Bidstrupgaarden til Hjørring Sygehus for 47.000 kr. I går var Holger sammen med mange andre kaldt sammen i Fælled til konference med skatteråd og sogneråd.

27. februar

Fuldmægtig Damsgaard, Dommerkontoret, havde noget besvær med L. Rugtveds vinkelskriverier. De var ofte lidt ufuldkomne på grund af hans ukendskab til lovene.

1. marts

I formiddag kom Niels Bahn, Odden Mark, og besværede sig over, at hans naboer ville køre ad hans private vej med deres mælk og ikke ville respektere hans forbud derimod. Naboerne sagde, at han skulle bevise, at de ikke havde ret til at køre der. Jeg henviste ham til formanden for hegnssynsmændene.

9. marts

Thomas Brogaard (søn af Peder Brogaard) har solgt sit hus i Bjergby og fik 4.000 kr. udbetalt. Nu vil han købe Martin Thøgersens gård for 31.000 kr. Han vil gerne låne 7.000 kr. i sparekassen i Bjergby.

13. marts

I dag havde Thomas Brogaard Richard med sit tærskværk for at tærske en stak korn.

19. marts

Præstegårdsforpagter Ernst Madsen har købt Asdal Fattiggaard for 82.000 kr. og skal udbetale 20.000 kr. Niels Jakobsens søn, Harald, der er forlovet med Niels Rishøjs datter, vil sammen med Niels Rishøjs søn forpagte præstegården for de 2 år, der er tilbage af Ernst Madsens forpagtningstid. Menighedsrådet modsatte sig dog dette.

27. marts

Jeg var hos Vendsyssel og fik 20 kr. for en artikel om "Mygdal Sogn i gamle dage", der havde været i avisen 3. januar. Jeg fik også en ny avis.

30. marts

I dag og i morgen holder husflidsforeningen udstilling i forsamlingshuset. Lærer Hansen, Jerslev, skal holde foredrag.

5. april

Kontordag i sparekassen. En arbejdsmand "lange Ejnar" har bygget et træhus i granerne ved Sakstrupvejen. Huset har kostet 800 kr. – grunden 600 kr.

Sognerådskasserer Alfred Jensen fortæller, at der er flere i Bjergby, der søger om akkord.

28. april

Dræningsmester Skjelager har travlt med at dræne – han har 17 mand i arbejde. Nogle dage senere var der 33 mand i arbejde, deraf 18 fra Bjergby og Mygdal. *Der er også en*

dræningsmester Winther.

13. maj

Det har sneet det meste af dagen!! Afsendt 8 blade til Dansk Folkemindesamling.

14. maj

Niels Andersen var her. Han var ude at indsamle bidrag til en gave til folketingsmand Vanggaard i anledning af hans 25 års jubilæum som folketingsmand. Jeg gav 1 kr.

I radioen hørte jeg transmission af festlighederne ved Lillebæltsbroens åbning og indvielsen af Fredericia banegård.

15. maj

Bogudvalgsmøde på centralbiblioteket. Efter mødet så vi på Larsen Stevns udkast til dekoration af børnelæsestuen. Postmester Klitgaard havde en del indvendinger til dem, særlig hvad billedet fra Børglum Kloster angik. Billedet skulle forestille en storm på Børglum Kloster i Skipper Clement fejden, men gården var ikke blevet stormet eller brændt den gang, og bygningerne på billedet er fra omkring 1850.

Jeg var hos postmester Klitgaard, der hævdede, at hovedbygningen til Odden var bygget af Ove Lunge på reformationstiden. Jeg hævdede, at den var ældre og måtte være bygget i den katolske tid, hvilket korset på sydmuren kunne bekræfte. Han sagde så, at man dengang ikke brugte teglsten længere tilbage i tiden, og at en kyndig mand havde skrevet, at Oddens hovedbygning er bygget efter 1500.

16. maj

Bestyrelsesmøde i centralbiblioteket. Vi tog Larsen Stevns malerierne grundigt i øjesyn, og de blev grundigt kritiseret. Særlig blev et af de små billeder, en sædemand, der gik med såsækken kritisk bedømt. Stillingen, han står i, er forkert, idet han sætter højre fod tilbage samtidig med, at han strør sæden ud med højre hånd, og såsækken hænger over venstre skulder, hvilket også er forkert. Forhandlingerne resulterede i, at vi bestemte os for at få kunstmaleren til at komme herop og forhandle med os.

17. maj

I kirke. Et barn fra Fuglebakken blev født og fik navnet Ester Korneliussen. Pastor Thaarup holdt en god prædiken.

24. maj

I radioen hørte vi kronprins Frederiks vielse i Stockholm til prinsesse Ingrid.

29. maj

I morges kl. 7.40 kom chauffør Karl Post fra Uggerby og tog mig og Ingeborg på. Han kørte så til Degnbøl og tog Andreas og Julius Olesens datter, Margit, med og så kørte vi op til "Vestergaard" og fik Rikke på. På stationen købte jeg billetter, inkl. hurtigtog, til København for mig og Ingeborg – de kostede i alt 60 kr. Vi tog eksprestotog til Aarhus og så færgen til Kalundborg. På færgen spiste vi den medbragte mad – jeg købte et glas øl og gav kaffe til selskabet. Det kostede i alt 3 kr. 12 øre. Vi var i Næstved kl. 20, og da vi gik fra toget, kom Anne og børnene os i møde og fulgte os til deres hus ved kvægtorvet. Peter var i København for at udtage nogle redskaber fra fortiden på Landbohøjskolen til en udstilling i Næstved. Peter kom snart efter – de har en stor og smuk lejlighed – det er bare noget højt oppe - på 2. sal. Lejligheden med 4 store stuer + køkken og toilet koster 600 kr. om året.

Den 30. – Kristi Himmelfartsdag - var vi i kirke og med Peter og familien i Stenlille, hvor vi besøgte Hedvig Thomsen. På vejen besøgte vi en stor grusgrav og den smukke Sorø. Fredag var jeg med Peter ude at se kreaturstaldene og senere ude at besøge en landmand, der har været

formand for planteavlsudvalget i 25 år. Senere på dagen tog vi toget til København, hvor vi på banegården blev modtaget af Julius og Karl. Med taxa kørte vi så til Karls bopæl.

Næste dag tog jeg og Karl sporvognen ind til Slotsholmen, hvor vi gik op på Det kongelige bibliotek, hvor jeg gjorde nogle notater. Vi mødte arkivar Ellekilde, der viste os folkemindesamlingen.

Vi besøgte Johannes' datter, Anna, der bor på Falkoner Alle 31. Både Johannes og Julius var kommet fra Botanisk Museum. Børnene var også hjemme, bortset fra Gunnar, der var på udflugt med personalet i den forretning, hvor han arbejder. Johannes viste os en del lysbilleder fra Island og fra Grøntved. I sommer rejser Johannes til Island i 6 uger.

I aften (søndag) var jeg, Julius og Karl til oxfordmøde i en sal ved Filipskirken. Mandag var jeg på Christiansborg og så alle rigsdagens værelser – det kostede 1 kr., men der var også en, der viste os rundt.

Kl. 15 tog vi til banegården og tog toget til Ringsted, hvor vi skiftede tog til Farendløse. Herfra gik vi til Nordrup – undervejs mødte vi Kristians børn.

Den næste dag, onsdag, blev vi kørt til Farendløse station, hvor vi tog toget til Ringsted. Derefter med eksprestog til Korsør og så dampfærge til Nyborg. Herfra tog vi nattoget til Hjørring, hvor vi besøgte familien, inden vi tog Tversted bilen til Mygdal Brugsforening.

Grundlovsdag var der møde i Odden Skov ved pastor Bitsch, Horne. På grund af regnvejr blev mødet flyttet til stakladen. Der havde også været møde hos Lars Jensen i Klodske.

11. juni

Tjenestepigen hos Kristian Lassen, Sdr. Gjøggaard, var rejst i byen i går og er blevet borte. I dag mødte en chauffør for at hente hendes sager. Kristian spurgte mig, om han behøvede at udlevere hendes tøj. Jeg svarede ham, at når hun var gået bort fra af tjenesten uden lovlig grund, behøvede han ikke at udlevere sagerne, før hun mødte hos ham og forhandlede med ham derom. Jeg rådede ham til at henvende sig til Niels Bak, der er forligsmægler i tyendesager, men dette ville han tænke nærmere over.

12. juni

Jens Nørgaard, Thirup, blev begravet i dag.

13. juni

Ved søndre skole er man i stedet for en lille tilbygning i vestre side af skolegården ved at opføre et nyt hus – 26 alen langt. Det skal indeholde 2 bilgarager, vaskehus m.v. Gudmund Nielsen var med sine folk ved at oparbejde nogle graner til bjælker.

15. juni

Ved valget i går i Hjørring til repræsentant for kreditforeningen blev Marius Hejlesen valgt,

16. juni

I aftes efter at jeg var gået i seng ringede Kristian Larsen, Degnbøl, mig op og forlangte mig til at vurdere hans ejendom til lån i Hjørring Sparekasse. Jeg lovede at komme derop onsdag eftermiddag sammen med Peter Kristensen, Degnbøl.

17. juni

Historisk Selskab holdt generalforsamling i Saltum. Man besøgte og hørte om Saltum Kirke. Selve generalforsamlingen foregik i Klitgaards restaurant i Blokhus. Postmester C. Klitgaard fortalte om Blokhus i gamle dage – hans forfædre havde drevet købmands- og studehandel der i gamle dage.

Da man havde spist den medbragte mad, sagde postmesteren, at der skulle holdes generalforsamling, og da der ikke var noget morsomt derved, så var det bedst, at de fleste gik ud

for at se sig omkring.

Mødet sluttede med oplæsning af Thomas Olesen Løkken og Jens Thise.

20. juni

Session på Teknisk Skole. Der var mødt 14 karle. 8 blev udskrevet til krigstjeneste, 1 blev forbigået, 1 blev overført til civilt arbejde og 4 fik tjenestedygtighedspas. Kl. 3 var jeg i missionshuset og spiste middag sammen med de unge karle. Bankbud Olesen var leder. Arrestforvalter Grønbech fortalte en del om forholdene for ungdommen i hans tid, og missionær Olesen fortalte meget morsomt og fængslende om forholdene i Kina, da der var ved at udbrude krig mellem Japan og Rusland.

25. juni

Jeg var ude i Retholt ved købmand Ejnar Pedersen og talte med ham om hans skyld til forskellige.

Marius Gaarden var ude at køre med husmændene – de var i Lønstrup m.v.

30. juni

Marius Gaarden var kørende ned til Lillebæltsbroen med unge karle og piger fra Mygdal.

6. juli

Hans Vandkær fortalte, at hans søn, Johannes, skulle overtage hans ejendom for 18.000 kr.

7. juli

Jeg betalte Andrea Menholt 6 kr. for at holde mine svigerforældres gravsted i Bjergby – det var for 2 år. Hun bor for tiden til leje hos sygeplejersken, men omgås med tanken om at købe et hus af Gustav Ahrensbak – hun regner med, at det kan købes for 3.000 kr.

Hun fortalte, at Søren Rams's hus er solgt ved tvangsauktion, og enken flytter nu til en svigersøn i Asdal. Hun mente også, at folk i Bjergby havde mistillid til sparekassen, fordi Kristian Pedersen har gjort sig selv likvid ved at sælge gården til sin søn, og når hans svigersøn, Anders Kristensen, laver akkord, får sparekassen tab ved ham.

8. juli

I dag er børnene fra Mygdal nordre Skole på udflugt til Aalborg.

9. juli

Jeg var i Hjørring og var henne for at se det nye springvand på Springvandspladsen.

22. juli

I eftermiddag var Ingeborg og Ane med Kristen Toft til Bjergby – de var til kvindemøde i det gamle forsamlingshus ved Houbak. Erna var også deroppe.

4. august

I går blev Karl Mortensen, Skeen Mølle, meget ilde tilredt af en hest. Han var ude i marken og ville flytte den, men den var bremsegal og ville ikke lade sig trække. Idet han rykkede i tøjret for at få hesten frem, faldt han omkuld, og så faldt hesten oven på ham, så at Karl blev helt skamlået. Der blev telefoneret efter læge Sporon-Fiedler og Falck, der kørte ham på sygehuset. Han var ved bevidsthed, da han kom der, men døde kort efter.

5. august

Martin Pedersen, Kabbeltved, fortalte, at Peder Thirup får 900 kr. i løn. 600 kr. som sognerådsformand og for det sociale udvalg og 300 kr. for at føre folkeregisteret. Alfred Jensen får 400 kr. i løn som kasserer. Han sagde, at Peder Thirup er stemt for, at købmænd skal have bevilling til salg af spiritus.

6. august

Poul Nørgaard fra Karlsminde, der aftjener sin værnepligt som garder, er på korporalskole. Han vil søge om at komme ind i politiet.

14. august

Ottenius Sørensen, tidl. Sakstrup er død. Han har været kasserer i sognerådet og bestyrelsesmedlem i Sparekassen.

Der var mødt en del folk for at følge båren fra Hjørring til Bjergby. Gæsterne blev beværtet med kaffe, og før kisten blev båret ind i ligbilen, holdt lærer Rasmussen en kort tale, hvor i han omtalte sin svigerfader som den mand, der havde været stræbsom og omsorgsfuld for sine børn. I sine unge dage havde han været på Vallekilde Højskole, og det havde sat sit præg på ham. Kl. 3 satte ligtoget på 20 biler sig i bevægelse og kørte til Bjergby Kirke. Pastor Thaarup holdt en tale, der dog ikke berørte Ottenius's færd ret meget, men nærmere var en påmindelse til følget om at søge Gud. Kirken var omtrent fuld af folk, og der henlå krans fra den ydre våbenhusdør helt op til koret. Korbuen var omvundet med sørgeflor. Ved graven bragte lærer Rasmussen følget en tak. Jeg fik kørende med Marius Gaarden til Bjergby og kørte også med ham tilbage til Hjørring. Familien betalte for denne kørsel.

29. august

Martin Pedersen, Kabbeltved, var her med et amatør billede af sin moder til brug for nogle optegnelser, som jeg vil sende Vendsyssel Tidende i anledning af hendes 90 års fødselsdag. Martin sagde, at karetmageren oppe ved forsamlingshuset modtager aldersrente, selv om han er håndværker og kan danse en hel nat i forsamlingshuset, når der er bal der.

31. august

Hen på formiddagen fik vi voldsomme regnskyl med lyn og torden. Uvejret var særlig slemt over Mygdal og lavede stor ravage på telefonnettet. Vor telefonråd blev slået over på 2 steder – henne ved Anes gård. I eftermiddags var der en telefonarbejder og reparerede skaden. Han sagde, at der var kun 2 abonnenter under Mygdal Central, der ikke havde skade på ledningerne. Regnen strømmede voldsomt ned – ved middagstid blev det dog bedre vejr. Lynet slog ned i laden på gården Højvælde ved Hjørring, hvis udhuse nedbrændte.

Jeg var i Hjørring og nede hos Ernst Kjærsgaard, der har kiosk på Østergade. Jeg havde indleveret ham et par film, der var blevet fremkaldt, og som han lovede at lave 20 fotografier af – det kostede 4 kr. Det ene billede var af Ingeborg og Inge – det andet af Erna og Inge. Kjærsgaard sagde, at han var en søn af værtshusholder Kjærsgaard på Torvet og havde stået i butikken hos boghandler Beck, hvorfra han kendte mig.

Da vi skulle hjem, var der så mange, der ville køre med Marius Gaarden, at han måtte leje 2 lillebiler til at køre folk til Bjergby.

4. september

I disse dage er missionsteltet opstillet på Odden Mark lidt nord for vejviseren østen for gården. Der holdes møder i 6 aftener, og det første møde holdtes i går aftes med lærer Sørensen fra Poulstrup som taler. I aften var det præsten Hofman Madsen, Ugilt, der var taler. Jeg, Ingeborg og Ane tog med Marius Gaarden derop. Der var mødt mange flere, end teltet kunne rumme. Der var ca. 40, der måtte stå udenfor, men da vejret var mildt og stille, kunne det nok lade sig gøre.

Efter at der var sunget et par salmer, holdt pastor Hofman Madsen en prædiken over lignelsen om Farisæeren og Tolderen.

Da vi gik hjem, kom Gunnar og mødte os, så vi fik kørende hjem.

6. september

Jeg var til kontordag i sparekassen og var bagefter inde på kirkegården, hvor en billedhugger var ved at sætte en stor marmorsten på Ottenius Sørensens grav – den var bekostet af børnene.

22. september

I eftermiddag kl. 3 var der valg af sognekasserer i Løsørebrandforsikringen for Mygdal Sogn. Valget foregik i forsamlingshuset. Søren Pedersen ønskede at fratræde og ville have sin søn, Peder Pedersen, valgt i stedet, men det slog ikke til. Hans Hansen Løth blev valgt med 27 stemmer – derefter havde Peder Brogaard 23 stemmer – Peder Pedersen fik kun 9. Til stedfortræder valgtes Gudmund Nielsen.

27. september

Til møde med sparekasseinspektøren i sparekassen. Han gik alle obligationer og bøger igennem og forlangte, at bestyrelsen sørgede for mere effektivt at få afdrag og renter ind. Der skulle afskrives 3.500 kr. på regnskabet.

29. september

Vi hørte gudstjenesten i Garnisonskirken ved pastor Kr. Holt. Den formede sig som en spejdgudstjeneste i anledning af K.F.U.M. spejdernes 25 års jubilæum.

30. september

I aften var vognmand Møller Kristiansen bilende her med 5 hektoliter kul fra brugsforeningen. Jeg havde kun bestilt 4 hl., men Nielsen havde sat sig for, at jeg skulle have 5. Han sagde, at han var blevet noteret af politiet, fordi han havde 100 % overlæs.

3. oktober

Uddeler Nielsen sendte os nogle rekvisitioner til Fællesforeningens nye herre- og damekonfektionsforretning i Hjørring.

Johannes Pedersen, Tangsgaard, var der og ville tale med os om afviklingen af sin gæld til sparekassen. Han havde lånt 2.000 kr. i sparekassen, og efter at han har gjort akkord, har sparekassen fået meddelelse om, at den kunne få 195 kr. af sit tilgodehavende, men så har sparekassen forlangt, at kautionisterne Edvard Knudsen og Marianne Pedersen skal betale restbeløbet, og dette vil jo sige, at det bliver Edvard Knudsen, der skal betale, da Marianne intet ejer. Hendes penge indestod i gården. Nu ville Johannes have det ordnet, sådan at hans kautionister kunne låne pengene til at betale med, men det sagde Kristian Pedersen, at sparekasseinspektøren havde forbudt.

17. oktober

I dag holdes det årlige udsalg for hedningemissionen i missionshuset.

Herman Grønbech var her i aften i anledning af, at han vil giftes med Erna Pedersen, datter Laurits Pedersen, Dalsgaard.

18. oktober

I aften holder jagtforeningen møde i forsamlingshuset. De havde en kapital på 2.300 kr. for udlejning af jagten i de sidste 5 år, forsamlingshuset skulle have 1.200 heraf, 300 til et nyt klokketårn ved kirken og 300 til missionshuset.

21. oktober

Der var politisk møde i forsamlingshuset med lærer Horn, Hjørring, som taler – efter indbydelse fra venstrevælgerforeningen. Jeg gik derop, og der mødte efterhånden en nogenlunde talrig forsamling.

Lærer Horn holdt et politisk foredrag, der dog ikke indeholdt noget ud over, hvad man kender

fra aviserne. Dog synes jeg nok, at han klarede det aktuelle valutaspørgsmål bedre, end man er vant til at høre. Kristian Kristiansen, Stenshede, bemærkede, at han var utilfreds med, at sygeplejerskerne ville have større løn. Han opfordrede til at stemme på Vanggaard – det samme gjorde Peder Thirup.

30. oktober

Robert Nielsen, Mygdal, har solgt sin ejendom til sønnen, Ernst, for 12.600 kr. Ernst har været karl hos Holger Grøntved. Der hører 10 tdr. land til ejendommen, og der holdes 4 a 5 køer på den. Robert og hans kone bliver boende der i vinter, og han vil så rejse rundt med tærskværket og bruge tømmerhåndværket.

Holger får i stedet, broderen, Otto, som karl – han har tjent i Bringstrup på Sjælland.

3. november

Anton Andersen, Skovsmose, er død. Han havde i fjor solgt sin ejendom i Skovsmose og bygget et nyt hus på et stykke jord, som han for nogle år siden havde købt, og hvor der for nogle år siden lå et hus, Bukhuset kaldet.

5. november

Møde på centralbiblioteket. N. P. Pedersen valgtes enstemmig som ny formand.

Biblioteksinspektør Jørgen Banke var mødt og fortalte en del om sine inspektionsrejser.

8. november

I Bjergby arbejdes for tiden på et vandværk – det skal koste 25.000 kr. I Bjergby har de i sommer bygget et nyt andelsmejeri til 120.000 kr.

12. november

Otto var nede i husflidsskolen i Gl. Barkholt og blev indtegnet – der var indmeldt omkring 40 til skolen. De skal betale 3 kr. ved indtegningen og skal gå 2 aftener om ugen. Otto vil arbejde med snedkeri.

14. november

Søren Houen har solgt sin gård til sin søn, Søren, der bor i Fjeldsted. Han skal give 55.000, der berigtiges ved et nyt kreditforeningslån på 38.000 kr. og et pantebrev til sælger på 17.000 kr. Søren har så fraskrevet sig arv efter forældrene. Sælgeren, Søren Houen, vil nok bygge et hus ved vejen mellem forsamlingshuset og mejeribyen.

15. november

Købmand Ejnar Jensen er dømt til at betale 600 kr. for at have solgt bajersk øl, da en toldembedsmand var der for at optælle lageret af korn.

Folk i Bjergby er blevet ked af at handle med Tage Grønbech – han lader folk sidde der og drikke spirituøse drikke.

20. november

Sidste søndag døde forfatteren J. Chr. Larsen, 77 år gammel. Han har levet et kummerligt liv i fattigdom og smuds til trods for, at han havde mange penge. Han efterlod sig nok 50.000, hvoraf han har testamenteret 20.000 til Centralbiblioteket. Han har skrevet 2 bøger, som har kostet ham en del, da der var få, der købte dem.

2. december

I går døde den 97-årige veteran og dannebrogsmænd Kristen Nielsen Baand, Bjergby. Han var født på den gård i Bjergby, som Højer Frie nu ejer 2. februar 1839, som søn af af gårdejer Niels Kr. Andersen Bahn og hustru, Mette Kristensdatter, Bjergby Nørmark. Han blev gift med Martha Kristensen, Kristen Træholts datter. De havde først hans hjem i Nørmark, så havde de Grimsagergaard i Bjergby og senere et hus i Bjergby. I de senere år modtog de aldersrente. De

havde ingen børn, men opnåede at holde krondiamantbryllup. Han var af et noget sangvinsk temperament. Han har vist døjet en del med Martha, der var en modsætning til ham.

27. december

I dag blev min broder, Andreas Degnbøl, begravet. Kl. 1 kom chauffør Jepsen, Odden Mark, bilende og tog så Ingeborg, Peter, Karen og mig med op til Degnbøl. Der var kommet en del gæster. Vi kom ind og drak kaffe. Alle Andreas' børn var hjemme. Endvidere var kommet min broder, Johannes, Kristian Grøntved, Tamstrup, Arthur fra Birkebakken, Kristian Birkbak fra Faurholt. Kristen Lyngsig og hans børn, uddeler Nielsen og Marie, Kr. Kristiansen og Josefine. Lærer Jensen og hans kone, frk. Nielsen og en del flere.

Kl. 2 gik vi hen til kirken, der var smukt pyntet med lys, sort klæde over korbuen og i gangen lå der kranse, deriblandt mange palmekranse. Efter en salme trådte pastor C. Thaarup hen foran kisten og holdt en god tale, hvori han fremhævede, at Andreas's tid var meget optaget af hjemmet og kirken. Præsten var altid glad ved at tænke på, at det var Andreas, der var ringer ved kirken. Derefter sang vi "At sige verden ret farvel", hvorefter kisten blev båret ud til graven, hvor pastor Thaarup forrettede jordpåkastelsen, og så sang vi sidste vers af "Kirkeklokke ej til hovedstæder". Lærer Jensen bragte på familiens vegne en tak for udvist opmærksomhed under Andreas's sygdom, for de mange kranse og for mindesten. En mindesten, som Kr. Kristiansen og uddeler Nielsen havde indsamlet bidrag til. Fra kirken gik vi til Degnbøl, hvor vi spiste og senere blev beværtet med kaffe. Lidt over kl. 8 kom chaufføren og kørte mig, Ingeborg og Johannes hjem.

30. december

I aften var der juletræsfest for de unge i missionshuset. Holger, Otto og Jenny var deroppe. Der har været juletræ for børnene i eftermiddag.

31. december

Vi var henne hos Holgers og spiste til aften og var der til kl. 10. Da vi gik hjem, var der nogle, der gik neden for vor have og skød med noget fyrværkeri, men ellers var alt roligt.

Så er det gamle år udrundet. Det har været et godt år for os og vor familie, og vi skylder vor himmelske fader en stor tak for gode gaver i det svundne. Vi har ingen virkelige sorger haft i det svundne år, men derimod store glæder, og deriblandt må jo nævnes, at vi har fået tallet på vore børnebørn forøget med 3, så at vi nu har 10 børnebørn. Kristian har en datter mere, og Karl og Holger hver sin søn, alle raske og velskabte børn.

Sidst på året døde min broder, Andreas, i Degnbøl efter godt en måneds sygeleje. Den gamle Kristen Birkbak døde sidst i oktober:

Børnene går det godt. Julius har den største del af året arbejdet som vikar på Botanisk Museum og har fremdeles noget arbejde der.

Det går bedre for Vilhelmovre i Canada. Priserne på produkterne er steget i de sidste år, så at det nu er lønnende at dyrke jorden.

1936

3. januar.

Kontordag i sparekassen. Kristian Pedersen sagde, at Søren Træholt havde bedt sig fritaget for at møde til kontordag i hvert fald til 1. april, da han ikke kan se at skrive et brev, og han ellers ikke kan gøre nogen nytte.

Man mener, at Marie Jepsen, Frederik Jepsens enke fra Sakstrup vil gifte sig med sin forhenværende bestyrers søn, Erhardi Andersen. De blev viet 21. januar.

I dag blev Knud Knudsen, Ørnbøl, i Torslev Kirke viet til Anna Jensen, datter af gårdejer Jensen, Store Nedergaard, Thorshøj.

9. januar

I aften havde vi nogle unge samlet her. Anes børn, Gunnar, Valborg, Magda og Ingemann samt Otto og Jenny. De var her til hen ad kl. 11. Jeg og Jenny læste hver en fortælling for dem.

11. januar

Nogle af naboerne havde læst i avisen, at Peter (min søn) skal holde foredrag i radioen på onsdag, og at hans billede var i radioprogrammet. Foredraget var om anvendelse af kunstgødning i foråret.

2. februar

Kathrine fra Degnbøl er ansat som bestyrer af centralen fra 1. februar – hun har så frasagt sig kirkens rengøring, som hun hidtil har haft, for en årlig betaling af 70 kr. – denne bestilling er overtaget af Svend Jacobsens kone (de bor øster for Houen). Der er ingen ringer antaget ved kirken. De, der har meldt sig, forlanger så stor løn, at kirken ikke har ment at kunne tage mod tilbuddet. Om 3 år skal Peter udbetale 10.000 til sine søskende. De penge, Peter har indbetalt til J.A.K., har han forlangt tilbage, da han ikke mente at kunne blive ved med at udrede renterne.

4. februar

Jeppe Bastholm har fået Niels Gaarden til at lave en tegning til et nyt stuehus med en overslagspris på 12.000 kr. Der skal kælder under hele nordre side. Jeg viste ham hele det hus, vi havde bygget.

Drænmester Vinther har en større styrke – op til 10 – 12 mand – i gang med at dræne i området, bl.a. på Holgers marker.

18. februar

I aften var Herluf Brogaard her og fik attester til giftermål af mig. Hans tilkommende hustru, Inger Brag, er fra Holbøl i Sønderjylland.

23. februar

Peter Degnbøl har påtaget sig at være ringer ved Mygdal Kirke for samme løn som hidtil, da de ikke har kunnet få andre til at overtage bestillingen.

25. februar

Jeg var til brugsforeningens generalforsamling. Her blev bl.a. omforandringen af lokale og inventar taget op til behandling. Der var et overslag udarbejdet af en af Fællesforeningens arkitekter, lydende på 7.200 kr. inkl. centralvarme. Jeg sagde, at når der skulle foretages så omfattende arbejder i lokalerne, så mente jeg, at man også skulle omlægge taget og lægge spåner under teglstenene. Efter nogen diskussion vedtoges byggeplanerne.

26. februar

Der er meget sne i disse dage – karlene er ude at kaste sne næsten hver dag.

I øvrigt må det være strenge tider – der foretages mange udpantninger.

9. marts

Uddeler Nielsen fortæller, at Kristen Lyngsig har sagt, at når missionshuset bliver flyttet, vil han betale 500 kr. for grunden og for gæstestalden. Det, syntes Nielsen, var pænt gjort, også fordi Kristen havde sagt, at ud fra et moralsk synspunkt burde grunden tilfalde ham uden vederlag.

11. marts

Konnerup har solgt sin gård Nørholt for 34.400 kr. til Mikkel Pedersen Thomsen fra Lyngby. Den gamle skomager, Jens Peter Andersen, Mejeribyen er død.

25. marts

Ane (*naboen*) er ked af, at hendes sønner er så optaget af at spille fodbold. I dag var de i Ilbro med et selskab, der havde lejet Marius Gaarden.

I dag og i morgen er der husflidsudstilling i Mygdal Forsamlingshus. I aften var lærer Rasmussen, Bjergby, mødt som taler og i morgen skal pastor Thaarup holde tale for dem, som kommer.

31. marts

Marius Gaarden var kørende ned til Sønderjylland med Brogaards familie i anledning af Herlufs bryllup i morgen. Thomas Brogaard, Tullen og Irene var med.

5. april

Karl Jensen, forhen Krattet ved Sæby, som nu har købt Søndergaard i Uggerby, er den mand, der har haft bekendtskab med min søn, Vilhelm, i Canada.

14. april

Hartmann skal overtage Niels Grøntveds gård i morgen.

22. april

Bestyrelsesmøde i Centralbiblioteket. Carlsbergfondet har skænket 40.000 kr. til udsmykning af læsesalen. Ingen syntes om de billeder, og man gav Vinther (*adjunkt – tidligere formand*) skyld for, at det var ført igennem, uden at bestyrelsen havde vedtaget noget derom – desuagtet mente Horn, at det var lovlig vedtaget. Bjørn syntes især dårligt om billederne, der belyste en mørk tid i vor historie. Men alle var enige om, at vi ikke måtte lade os mærke med, at vi var kede af det – det skulle blive inden for fire vægge.

31. maj

Kl. 19 var der møde i missionshuset, hvor missionær Olesen talte i 1½ time. Han fortalte en del træk fra Kina. Der blev ofret til Dansk Missions Selskab. Der var kun omkring en halv snes mennesker, og der var hundekoldt, så jeg skyndte mig hjem.

3. juni

Jeg betalte Skjelager 16 kr. for at grave 8000 tørv til os.

5. juni

Grundlovs møde i Odden Skov med lærer Olesen, Hirtshals, som taler. Vilhelm, Otto og Agnes (*tjenestepige hos Holger*) var til mødet.

8. juni

Kantor Hansen, Skagen, og forfatteren Jens Thise er misfornøjet med, at redaktionssekretær Gleerup, Vendsyssel Tidende, er slem til at beskære deres artikler og altid bortskærer hvad, der er karakteristisk og særpræget ved deres skrivelser.

9. juni

Søster Tine fortæller, at murer-Petrine og Nissen har byttet ejendomme.

10. juni

Jeg var på centralbiblioteket og var med bibliotekaren inde i læsesalen, hvor maleren Larsen Stevns og hans hustru samt en anden maler var i lag med at male på den ene væg. Jeg talte en del med maleren og hans kone og var med dem nede for at drikke kaffe.

15. juni

Jeg var til møde i sparekassen. Sparekasseinspektør Olesen var mødt og havde været der fra om formiddagen og gennemgået bøger og papirer. Hele bestyrelsen var mødt. Olesen havde

afskrevet noget over 800 kr. som uerholdelige – derved er overskuddet bragt ned til godt 200 kr. Kristian Pedersen var ikke glad for Olesens antegninger til regnskabet – han havde optegnet en hel del, som stod tilbage med afdrag og forlangte, at der skulle tages på dem med hård hånd. Det er Kristian meget ked af. Han siger, at folk bliver vrede på ham, fordi han vil presse dem til at betale. Hvis det bliver ved med at gå på den måde, vil han ikke være formand for sparekassen.

17. juni

Historisk Samfunds årsmøde i Raabjerg og Skagen. Jeg traf Jakob Jakobsen fra Sejlstrup. Han har en datter, der er gift med Hans Jensen, Snevre, der bor i den gård, som Jens Peter Madsen tidligere ejede.

23. juni

Vilhelm var i Hjørring i eftermiddag for at se på et hold amerikanske gymnaster.

25. juni

Bestyrelsesmøde i sparekassen. Regnskabet for 1935/36 samt alle obligationer og aktier blev gennemgået. Vi var senere en tur ude i marken og i udhusene, før vi spiste mellemmad. Det årlige missionsmøde i Slotved Skov afholdtes i dag. Vilhelm var derhenne.

27. juni

Peter Overgaard, Hummelkrog, og Knud Larsen, Odden Mark, har byttet ejendomme.

7. juli

I dag har sognerådet foranstaltet en udflugt med de gamle i kommunen – ca. 70. Turen gik til Hirtshals og Svanelunden i Hjørring.

10. juli

Søren K. Houbak vil i sparekassen låne 7.000 til at betale Niels Bak med. Han skylder Niels Bak 5.000 kr., som denne vil låne den nye bager, som har købt bageriet i Bjergby.

15. juli

I dag blev viet i St. Kathrine Kirke: Biblioteksassistent Ingrid Mikkelsen, datter af afdøde redaktør Chr. Mikkelsen, Hjørring, og Niels Bøgh Andersen, lærer ved den danske kommuneskole i Flensborg.

24. august

Bjørn har nu etableret sig som bogtrykker, da han ikke har kunnet få arbejde som bogtrykker, og den lille købmandshandel, han har, giver for lidt fortjeneste.

1. september

Besøg hos Jakob Jakobsen, Sejlstrup Mark (svigerfader til Hans Jensen, Snevre). Besøg i hans bogstue – han har en stor og kostbar bogsamling med mange sjældne og gamle bøger – han har selv bundet mange af bøgerne ind. Han er også sognekasserer, formand for Hundeleve Brugsforening, menighedsrådsmedlem m.v.

Blandt bøgerne var: "Flora Danica", alle årgange af "Husvennen", Camillo Bruuns og pastor Friis' bøger. Trap 2. og 4. udgave og meget mere.

Også mange bøger hos Jens Iversen, der har en gård i nærheden.

13. september

Sidste gudstjeneste med høstprædiken i Mygdal Kirke. Jeg var i kirke. Der var mødt mange folk, og der var sat aks i enden af hvert stolestade. Lærer Rasmussen, Bjergby, var kirkesanger.

16. september

I dag kom uddeler Nielsen hjem fra sygehuset efter at have været indlagt i mere end 5 måneder.

18. september

Jeppe Kærgaard har 2 børn, der skal giftes og have hver sin parcel på 20 tdr. land af hans ejendom på Rams Mark. De 2, der skal giftes er en søn, der skal giftes med Niels Jacobsens datter, og en datter, der skal giftes med Hans Hansen Løths søn. Jeppe købte det gamle stuehus ved mejeriet, og det vil han nok bruge ved opførelsen af de nye bygninger.

Jakob Pilgaard har solgt Pilgaard for 76.000 kr.

Jeg var inde hos karetmager Anton Pedersen og fik ham til at file en sav for mig Han var ved at reparere nogle vinduer fra den nedbrændte bygning ved Bjergby Skole – der skal bygges et hus oppe i mejeribyen på Jens Kristiansens mark. Huset skal bruges som husflidsskole – Jens Kristiansen giver grunden gratis og værktøjerne giver 1000 sten,

26. september

Hen på eftermiddagen gik jeg hen på biblioteket. Der sad maleren Larsen Stevns, hans kone, lærer Rørsig, hans kone og bibliotekaren og drak kaffe. Maleren og hans kone er færdig til at rejse fra byen. Det var meningen, at der skulle have været holdt en festlighed for ham på biblioteket, men det ville han ikke være med til.

3. oktober

Møde på Centralbiblioteket. Man så bl.a. den nye udsmykning. Der blev sendt telegram til Carlsbergfonden, der har givet 40.000 til freskomalerierne, og til maleren Larsen Stevns, der har udført dem.

Overlærer Horn fortalte, at grunden til, at maleren ikke var nærværende, var, at han havde en skræk for alt, hvad der vedrørte offentlighed. Han ville ikke engang samles med hele bestyrelsen. Han havde endelig accepteret at samles med 2 – 3 af bestyrelsen.

4. oktober

Konfirmation i Bjergby Kirke. 8 drenge og 8 piger, herunder Ane Kristensens søn, Ingemann Kristensen, og Jens Trumpgaards datter, Ingeborg.

Ingemann (*senere stifter af Listefabriken IC, Bindselev*) fik bl.a. disse gaver: Barbersæt, bøger bl.a. Kristuslegender og Ben Hur, 1 vækkeur, 1 bibel + 87 kr.

8. oktober

Annonce i Vendsyssel Tidende:

”Mygdal Missionshus. Møde med højskoleforstander Thorlø, Haslev, søndag den 11. oktober kl. 19. Bagefter indbydes gamle elever fra Haslev til samvær med forstanderen hos sognefoged Kr. Grøntved”.

9. oktober

Frimenighedspræsten Niels Dael har været oppe i Bjergby på sit årlige besøg i hjemsognet. Han har købt et stykke jord af Kristian Pedersen og Kristen Dahl. Ca. ½ tdr. land. Han vil have det indrettet til en mindepark, og der skal opføres et udsigtstårn derpå. På stykket ligger en stor sten, der skal blive liggende. Ved denne har Niels Dael mange gange siddet og grædt over, at han ikke kunne læse sin lektie. Der har også i Niels Daels barndom været fundet en stenaldergrav med en del potteskår og andre oldsager i.

Det blev fortalt, at Niels Daels far, Kristen Andersen, var en galsindet mand, der var slem til at bande og skænde, og mens Kristian var hyrde, kunne han, når de ikke passede kreaturerne, men lod dem gå sammen, true dem ganske slemt.

Chauffør Kristian Jensen, Uggerby, vil være droschebilchauffør og have station hos købmand Ejnar Jensen, Bjergby. Viggo Kringelhede har fået en ny lastbil og har meget at køre med.

I denne tid tegner Kristian Grøntved mange garanter til sparekassen, bl.a. godsejeren på Odden.

11. oktober

Besøg af højskoleforstander Thorlø og lærerne Kirkegaard og landbrugskandidat Borup. Lidt før kl. 19 kørte vi op til missionshuset, hvor der var mødt 40 mennesker. Lærer Borup holdt en god tale over ordet "Fred" – Thorlø talte over Jesu ord "ikke at skikke sig lige med Verden".

Derefter samvær hos os, hvor der var mødt 19. Thorlø talte om, at de gamle elever skulle hjælpe med at tegne bidrag, således at skolen kunne blive moderniseret.

I aften begyndte man at holde Oxford møde i Hjørring og fortsætter dermed i 3 dage.

14. oktober

Malerens kone, Krista, var her med en regning på 6 kr. 23 øre, som jeg betalte. Hun sagde, at hun skulle 30 steder med regninger – nogle var gamle op til 7 år.

1. november

Flyttedag på landet. Holgers pige, Agnes Jensen, flytter hjem til sin far, Thomas Peter Hansen, Højtved. Karlen, Arthur, der har været hos Holger de 4 første dage i ugen, rejser ned til en købmand i Lendum for at stå i lære. Otto bliver hos Holger i vinter.

10. november

I aften blev Vilhelm Grøntved fæstet til at være kontrolassistent i Astrup for 85 kr. om måneden. Han har lovet at være der til 1. april. Noget over middag kom Emanuel Jepsen kørende og kørte ham og et par kufferter op til Borrisholt, hvor han skulle begynde arbejdet på den vestre gård.

20. november

Kristian Pedersen, sparekassen, har en søn Kristen, der er blevet gift med Krista. Sparekassens bestyrelse havde sammen med en stor del af Bjergby Sogns beboere tegnet sig på en fremlagt liste i brugsforeningen – der blev købt et spisestel for beløbet. Kristian og Kirsten er nu flyttet ned i den vestre ende af stuehuset, hvor de har en lejlighed på 3 stuer og et køkken samt sovekammer på kvisten.

22. november

Ingeborg og jeg var i kirke og gik til alters. Klokkehuset var taget ned og et nyt klokkehus af egetømmer var stillet op, men klokken var ikke ophængt deri.

27. november

Gustav Ahrens baks datter er antaget som sygeplejerske fra 1. december – 1.400 kr. i årsløn. Hun skal bo hos smed Bertelsen på et loftsværelse til en månedlig leje af 10 kr. Den gamle sygeplejerske fik 1.000 kr.

Sygeplejeforeningen giver 800 kr. om året – sognerådet 300 kr. og sygekassen 100 kr.. Der skal 1.600 kr. til at klare de årlige udgifter, så bestyrelsen har bestemt, at den der rekvirerer sygeplejersken skal betale 1 kr. for hver dag, de har hende, samt 25 øre for hvert kortere besøg.

15. december

Martha Degnbøl blev begravet fra Mygdal Kirkegaard.

17. december

Generalforsamling i mejeriet. Peter Kristensen, Degnbøl, blev enstemmigt valgt som formand. Bertel Mølgaard deltog ikke i formandsvalget, fordi formandsvalget efter hans mening var bestemt i forvejen.

Holger Grøntved blev valgt til at deltage i et møde i Aarhus i erhvervsudvalget den kommende lørdag.

Fhv. gårdejer Kristian Træholt døde 97 år gammel. Han var født i Træholt i Mygdal sogn. Da hans far døde, overtog han den nordre gård i Nørmark, Bjergby, som han senere overdrog til sin søn, Sigurd. Da denne døde, giftede enken sig med Adolf Vinther fra Jerup, men det gik ikke godt for dem, og de måtte gå fra gården, der nu blev overtaget af Kr. Træholts svigersøn, Kristen Nielsen, der senere har overdraget den til Højer Frie, der er gift med en datter af tømrer Kristen Træholt, der rejste til Amerika.

31. december

Så er atter et år udrunden – et år, der for os har været et nådeår fra herren. I vort hjem er der ingen væsentlige forandringer sket. Den 1. maj kom Vilhelm hjem fra Canada efter at have været der i 8 år, hvoraf de fleste som farmer. Holger har bygget ny lade og kostald, og har haft et stort arbejde dermed i sommer og i efteråret. Jeg har gjort forarbejde til at få Østermarken og engen antaget som husmandsbrug under staten og derefter overdraget til Otto. Der er så meningen, at han og Vilhelm vil hjælpe hverandre med at drive det. I sommer havde vi besøg af alle vore børn og børnebørn fra København og Sjælland. Vi har ikke selv foretaget rejser i år og gør det måske næppe mere. Sidst i juli og i august havde Ingeborg en tid været plaget af sygdom og søgt lægehjælp. Sygeplejersken, Anna Henriksen, var her en tid og plejede hende. Holger var også syg en tid, men kom ret hurtigt over det. I 1936 solgte vor nabo, Niels Pedersen, sin gård i Grøntved og flyttede til Hjørring. Den nye ejer er en ugift karl, Hartnack Pedersen. Der har i det forløbne år været handlet en del med ejendomme i Mygdal, og mange par er blevet viet i Mygdal Kirke – flere end der har været i mange år. Af vor familie, der er kaldt herfra, er Martha Degnbøl, der døde først i december – efter i længere tid at have været svækket.

Udadtil har 1936 været et meget uroligt år med den forfærdelige borgerkrig i Spanien.

Herhjemme er forholdene også utrygge. For landboerne er det noget af en katastrofe med, at landboudommen, og af disse især pigerne, bliver ved med at drage ind til byerne. Gud give at det nye år må blive mere roligt end det gamle år har været.

Det bliver det, når Guds vilje må få mere rum.

1937

2. januar

Udlængerne til gården, St. Mogensbæk, Bindslev, brændte sidste nat. Hestene blev reddet, men kreaturerne indebrændte:

Læge Laursen, Bindslev, kunne fortælle, at godsejer Goth mødte med et mandskab, men de var ikke helt ædru, da de gav sig til at rydde stuehuset for indbo. Indboet blev slemt ramponeret – bornholmeruret var slængt i vejgrøften. Sognefogden fik dem dog standset, da stuehuset ikke brændte. Det varede en hel time, inden Falck kom til stede.

I eftermiddag var der juletræsfest for børn i Mygdal Missionshus kl. 2. Om aftenen var der juletræsfest for unge. Missionær Sørensen fra Løkken var mødt og ledede begge møder.

16. januar

Snefog hele dagen. Marius Gaarden var ikke ude med rutebilen i dag. Det er ikke meget sne, der kommer, men det lægger sig i driver, hvor der er læ.

Thomas Brogaard havde mandskabet ude at kaste sne.

20. januar

Thomas Brogaard havde mandskab ude at rydde vejen op. Posten kom ikke før til aften i dag, og Marius Gaarden har ikke været ude med rutebilen de seneste dage. Man ser næsten ikke andet end slæder på vejene i disse dage.

31. januar

Helmer Poulsen kom her med et overslag over, hvad det skulle koste at opføre statshusmandsbygninger efter Vilhelms tegninger. Da det lød på 15.000 kr., erklærede jeg, at det blev der ikke noget af. Jeg talte med ham om at lave tegning og overslag til lade og fæhus her ved huset, og så skulle der kun bygges en stuelejlighed med et par stuer ved enden af kostalden – og så skal det ikke være statshusmandsbrug

1. februar

I aften er der møde i missionshuset angående dets flytning. Eva sagde, at Niels Gaarden har lavet tegning og overslag, Det sidste lyder på 6.000 kr.

12. februar

Vilhelm Larsen fortalte om sine genvordigheder som snefoged. Det er Holmen, Kobbersholt, der ikke møder med det pligtige mandskab, når han skal kaste sne. Han vil have de Uslev husmænd til at kaste mere, end de efter loven er pligtige til.

16. februar

Peter fra Degnbøl fortalte, at det nu var endelig bestemt, at missionshuset skulle rives ned og derefter bygges et nyt hus på Odden Mark på hjørnet ved Konrads mark østen for Odden, hvor N. Olesen vil give gratis byggegrund.

De havde også forhørt om grund andre steder, således hos Niels Jensen ved Nyeng. Han ville nok have solgt en grund af det nordre hjørne af sin ejendom. Han forlangte 700 kr. Anton Pedersen ville også afstå en byggegrund på hjørnet på søndre side af vejen lige over for karetmageren, men han ville ikke opgive prisen.

Så havde Peter henvendt sig til Albert Jensen og spurgt ham, om han ville afstå en grund til missionshus, men det kunne han ikke give endelig besked på. Da Peter senere traf Albert og gentog spørgsmålet, sagde han, at det ville han ikke, da han ikke mente, at Indre Mission havde nogen fremtid i Mygdal, og at de halve af dem, som kom i missionshuset, gik til helvede.

Peter havde selv tilbudt gratis byggegrund, hvis huset blev bygget henne ved kirken, men det modsatte både uddeleren og Frode Hansen sig. Der er blevet lavet et overslag over omkostningerne ved husets opførelse – det er noget over 6.000 kr. foruden materialer fra det gamle hus. Frederik Bertelsen, Aagaard, siger, at skifertaget er let at tage af, når hovedet nappes af sømmene, de er fæstet med. Så er de lette at tage af med en spade - det havde han erfaring fra, da Tronsmark Missionshus blev flyttet til Aagaard. Spærene og lægterne på det gamle hus kan nok bruges. Der er nu sendt et andragende til Indre Missions bestyrelse om tilladelse til at flytte det.

19. februar

Ejeren af Landro, Martin Mogensen, er nok også ved at gå bagud – han har kun en ko, og husene er nok også brøstfældige.

I dag var der generalforsamling i brugsforeningen i forsamlingshuset, og kontrolforeningen holdt generalforsamling henne i husflidsskolen. Der blev forhandlet om oprettelsen af en kontrolforening for Uggerby og den nordre del af Mygdal sogn. Det blev ikke til noget, da der var for få til at starte denne.

21. februar

Emanuel Thomsen, Skolebakken, har solgt sin ejendom til Vilhelm Larsen, Skovsmose, for 11.000 kr.

24. februar

Jeg gik op til købmand Gram Schjoldager og fik ham til at hænge en sessionsplakat op i butikken. Undervejs så jeg, at Anton Jensen har bygget et funkishus på østre side af vejen.

25. februar

Thomas Brogaard, Peter Degnbøl m.fl. – i alt 7 besætningsejere – har købt en 11 mdr. gl. tyr i Øster Vraa for 600 kr. kontant + 50 kr. årligt, så længe de beholder den og 200 kr., hvis den får 1. præmie til sommer. De har lånt 600 kr. i Bjergby Sparekasse.

4. marts

Der kommer elektricitet til området. Jeg bestilte kraft til det udhus, vi vil bygge til sommer.

5. marts

Skomager Kristian Mortensens ejendom blev vurderet til optagelse af sparekasselån. Han havde overtaget ejendommen i 1882 – der er ca. 7 tdr. land – 1 hest og 4 køer.

6. marts

Otto var til generalforsamling i den nystartede transformatorforening. Martin Sørensen, Grøntved, blev formand.

13. marts

Ved sognerådsvalget fik Bjergby 7 sognerådsmedlemmer, medens Mygdal kun fik 4. I Bjergby blev de 5 gamle medlemmer genvalgt, og så fik de valgt Hans Knudsen på det frie folkepartis liste og Peter Kristiansen på socialisternes liste. Det er første gang, at en socialist har fået sæde i Bjergby – Mygdal Sogneråd. Alle lister i Bjergby havde indgået listeforbund, medens man undlod dette i Mygdal. I Mygdal valgtes sognerådsformand Peder Thirup, kasserer Alfred Jensen og Martin Pedersen, Kabbeltved, og nyvalgte Ottenius Larsen, Skovsmose, medens Niels Larsen, Klodske, Jørgen Holtegaard og Kristian Krøgholt gled ud. I Bjergby afgav 268 vælgere deres stemme og i Mygdal 220, selv om der er flere vælgere i Mygdal end i Bjergby.

14. marts

Thomas Gru og Gudmund Nielsen skal bygge det nye missionshus. Ejnar Jespersen og Hans Jensen havde også givet tilbud, men de var dyrere.

18. marts

Niels Rishøj har købt Laurits Henriksens hus i Mygdal Mejeriby. Han giver 600 kr. mere for det, end Laurits gav for det.

Det er meningen, at Møller, vognmanden, der er forlovet med Niels Rishøjs datter skal have huset.

21. marts

Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg og Vilhelm var i kirke. Jeg fik kørende et stykke med præstens bil, da jeg gik til kirke. Der var kun få mennesker i kirke. Da jeg gik fra kirken, kørte jeg med uddeleren hen til karetmageren.

22. marts

Kristian skomager sagde, at Martin Sørensen ønskede at købe ejendommen, hvor der kun er kreditforeningslån for ca. 750 kr., til sønnen, Thorvald. Jeg spurgte Kristian, om ikke hans søn, Johannes, kunne overtage den, men det mente han ikke.

23. marts

Kl. 9 kom Karl Post fra Uggerby kørende og tog mig og Poul Pedersen på. Harald Sørensen, Søren Thirup og Lars Jensens karl fik også kørende med os. Vi kom til Hjørring 9.45, og vi kom til at vente en tid, før vi kom ind på sessionen. En mand fra Blaa Kors kom og indbød os til at drikke kaffe og spise til middag i missionshuset. Han fortalte, at der var nogle, der havde forlangt af

Indre Missions bestyrelse at beholde missionær Kristiansen, fordi han i de sidste år havde igangsat et arbejde blandt arbejderne i byen, og dette arbejde egnede han sig godt til. Han ville også nok blive i Hjørring, men hans kone ville helst, at de flyttede til et sted, hvor han kunne få mindre at bestille, så at han kunne være mere hjemme og tage sig af familien.

Da vi var færdige med sessionen, var jeg og de fleste af karlene henne i missionshuset og drikke kaffe.

Jeg besøgte familien og var så i sparekassen, hvor jeg opsagde de 5.000, som jeg har indestående på en bog. Jeg kan så få dem om 3 måneder, og på min forespørgsel derom sagde G. Kristensen, at jeg kunne også nok få nogle af pengene udbetalt før, men da jeg så spurgte ham, om jeg kunne låne penge i sparekassen, sagde han afgjort NEJ. Jeg gik så hen i Andelsbanken, hvor jeg havde en samtale med direktør Klottrup og forlangte at låne 8.000 kr. Han kunne ikke ene mand afgøre det, men han sagde, at jeg ikke kunne få et 1. prioritetslån, men muligvis, at jeg kunne få et byggelån til en rente af 5½% samt ¼% i provision, men dette lån skal så tilbagebetales om 1½ år. Han sagde, at de andre banker tog ½% mere i rente end Andelsbanken. Jeg gik så hen til sagfører Ejvind Schmidt og meddelte ham, hvordan jeg var blevet behandlet og spurgte ham, om jeg ikke kunne få et lån på bedre vilkår. Han cyklede så ned til Discontobanken og forhørte derom. Direktør Sperling Andersen var ikke tilstede, men Ejersted kunne ikke love et lån på andre betingelser, end jeg var lovet i Andelsbanken, men han ville have mig til at vente til efter påske, så ville han tale med hoveddirektøren. Han fik mig til pr. telefon at spørge i Andelsbanken, om de ¼ %, der skulle betales i provision var kvartårlig eller pr. år. Jeg fik det svar, at det var kvartårlig – de ville altså have 6½ % årlig. Jeg sad og talte med sagføreren en times tid. Jeg ville så have været nede at spise middag i missionshuset, men da jeg kom derned, var de færdig med at spise.

27. marts

Spurgte om jeg kunne få et lån på 8.000 kr. i Bindslev Sparekasse. Den pågældende mente ikke, at de var meget villige til at låne ud til folk uden for Horns Herred, og tilføjede, at jeg kunne komme ned i sparekassen, så ville de nok skrive til Frederikshavns Sparekasse om et sådant lån.

3. april.

Hestemarked i Hjørring. Jeg tog med Marius Gaarden til Hjørring. Jeg gik ned til Diskontobanken, hvor jeg hævede 400 kr. og talte med direktør Ejersted, som sagde, at jeg nok kunne låne penge der, hvis jeg skulle bruge nogle til at bygge for.

Jeg var i Sparekassen, hvor jeg hævede 500 kr. , og spurgte G. Kristensen om Kr. Mortensens lånesag.

Jeg gik så til hestemarkedet, der holdtes i Brinch Seidelinsgade. Der var kommet en del heste, som var stillet op i en række på vestre side af vejen. Hejlesen, Mølgaard, forklarede mig, at det var et eftermiddagsmarked.

Jeg mødte også O. Thorhauge, der har med statslån at gøre, og dennes arkitekt Hejlesen, som jeg viste tegningen over den planlagte bygning samt tilbud fra håndværkerne. Arkitekten syntes nok, at der kunne være et gulv mindre til laden, og kostalden kunne nok også være ½ alen smallere.

Thorhauge sagde, at vi nok kunne vente at få statslånet, selv om huset, jeg bor i, kom til at høre til statsejendommen.

Jeg gik igen hen på markedet, hvor Martin Vestergaard holdt med et kobbelt heste. Jeg så på en 11 år gammel skimmel hest, som han forlangte 650 kr. for. Otto kom også, men han syntes ikke om hesten. Han syntes bedre om en mørkblakket 5 års hest til 850 kr. Imidlertid kom Hans

Knudsen fra Ørnbøl og flere til stede, og de tilrådede mig at købe hesten, som jeg fik for 825 kr. Martin sagde, at hesten var god i brug og god som enspænderhest. Vi gik så ind i Rønholts restauration, hvor Martin gav en glas bajer, og jeg gav ham de 825 kr. Om aftenen kom en ældre mand trækkende med hesten ned til Holger. Jeg var også på Centralbiblioteket og lånte bl.a. lov af 14. maj 1934 om husmandsbrug.

9. april

Nils Houbak er blevet kasserer i sognerådet og skal have 500 kr. i løn, men han skal ikke have arbejdet med at indkassere skatterne, det skal pantefogden besørge. Hans Knudsen vil have bygget et hus i Bjergby, hvor der også skal være lokaler til sognerådet.

Søren Houen havde sagt til Alfred Jensen (*teglværket*), at han havde ellers tænkt sig at frasige sig bestillingen som kommunerevisor, men han kunne også godt påtage sig arbejdet i år. Sognerådet havde dog bestemt sig for at tage 2 nye revisorer, da Niels Bak ikke ønskede at fortsætte. Man havde også fået den tanke, at Søren var skyld i, at der blev lavet en separatliste i den sydvestlige del af Mygdal sogn.

17. april

I dag er der husflidsudstilling oppe i husflidsskolen i mejeribyen.

20. april

Holger var oppe ved det gamle missionshus, og sammen med Peter Degnbøl og Kristian Lyngsig tog han taget af.

21. april

Bine Mikkelsen efterlod sig 4.000 kr. og efter hvad, der fortælles: 16 kjoler. Hun var kendt i byen for sine mange kjoler.

Bestyrelsesmøde på Centralbiblioteket.

Det blev bl.a. oplyst, at der var 2 læsekredse – en for teologer og en for dyrlæger. I

Skolebiblioteksforeningen er indmeldt 131 skoler med 146 klasser.

Bjørn talte om arbejdet. Det er nødvendigt at der bevilges flere penge. Vi må have mere støtte fra landet – fra amtsrådet. Han talte længe og vidtløftigt og tillige trættende.

På hjemvejen talte jeg i bussen med sognerådsformand Peder Thirup. Han mente ikke, at det var heldigt, at der var så stort et flertal i sognerådet fra Bjergby sogn. De kunne jo nok bestemme noget, der ikke var heldigt for Mygdal sogn.

22. april

Telefonsamtale med uddeler Nielsen. Da Ejnar Jespersen har gjort indsigelse mod en del af det tømmer, der skal bruges, ved vort byggeri af udhuse, bad jeg uddeleren skaffe noget bedre i stedet. Der var kasseret 7 bjælker. Vinduerne, de havde sendt, var heller ikke efter det af Nielsen til mig opgivne mål, men det var hans skyld. Nielsen lovede at skaffe andet og bedre tømmer.

25. april

Peter Degnbøl fortæller, at han havde fået sit saneringslån – ca. 7.000 kr. – udbetalt i obligationer. Han havde indleveret dem i Handels- og Landbrugsbanken. Da han indleverede dem, var kursen 93, men de havde ikke afhændet dem dengang, og nu var de nede i kurs 87, og banken ville ikke tage dem til en højere kurs.

10. maj

I eftermiddag gik jeg op til Johan Henriksen for at se, om der var noget at holde auktion over. Det var der ikke.

13.maj

Bogudvalgsmøde på Centralbiblioteket. Vi drøftede køb af en del udenlandske bøger, som boghandler Sigetty havde sendt derned. Der var ingen stemning for at købe dem, hvad bibliotekaren var noget ked af.

Det fortælles, at Nielsen, Varbrogaard, er frataget kørekortet for bestandig, efter at han to gange er blevet dømt for at have kørt bil i beruset stand.

Kristian Jensen har solgt sin påhængsvogn til Viggo Kringelhede – og han blev frataget den store bil i Blokhus, efter at han var kørt galt deroppe. Han havde derefter købt en ny bil deroppe.

2. juni

I morges kl. 7, da jeg stod ude ved den nye lade, så jeg, at der vældede en tyk røg op i vesten, og mureren Helmer sagde, at det var Peder Thirups ejendom, der brændte. Alle murene. Vilhelm og Otto cyklede straks derop, og Kathrine Degnbøl fortalte i telefonen, at der var ildløs hos Peder Thirup, og at jeg skulle derop. Jeg gik så derop. Da jeg kom derop, brændte det stærkt i laden og stuehuset, medens Falck folk var i travl virksomhed. De havde lagt slanger ud til bækken vest for gården, og der var to mand i færd med at sprøjte. Den ene sprøjtede vand på taget på vestre side af det østre hus hele tiden, medens den anden stod og sprøjtede henne ved laden. De havde fået alle kreaturerne ud, og det meste af indboet var også bjerget ud. Der var mødt mange folk, og brandfogden, Alfred Jensen, var der også med en kasket med guldsnore på. Jeg talte med Hans Hansen Løth, der sagde, at det var tredje gang i løbet af 14 dage, at der havde været ildløs hos Peder Thirup. Første gang var det ved loftstrappen, og anden gang var det i pigens seng. Peder Thirup havde så ringet til politiet og bedt dem foretage undersøgelse. De havde så spurgt Peder Thirup, om der var sket nogen skade. Da Peder sagde nej dertil, havde de intet foretaget sig.

Så vidt jeg kunne forstå, var man af den mening, at det var den unge tjenestepige, der er en datter af Hans Jensen, der for nogle år siden boede i Nr. Træholt, som var skyld i branden. Hun skulle ryge cigaretter. Kommunens folkeregisterkartotek var blevet reddet. Foden til jernpengeskabet brændte, og der brændte jo også en del af kommunens papirer. Peder Thirup og hans kone var noget nedslået over ulykken, der var overgået dem. Hen på formiddagen kom 2 statspolitibetjente og holdt forhør – man undrede sig over, at de ventede så længe med at komme.

David Nyborg Kristensen, der skal have bryllup i morgen, har købt møllen. Kristian beholder jorden, og de skal være fælles om hesten. Der er indrettet bolig til Kristian og hans kone i den ene ende af stuehuset. David Nyborgs svigerfader er fra Frederikshavn – har tidligere været skibsprovianteringshandler i Skagen – han er velhavende, og det er nok ham, der har købt møllen.

4. juni

Om ildebranden hos Peder Thirup hviler der megen mystik. Efter at pigen havde været i Hjørring i et længere forhør, blev hun sendt hjem igen. Hans Nielsens pige siger, at den gang, der var ild i hendes seng, havde hun ikke været oppe i værelset om formiddagen. Da hun kom derop om middagen, var der ild i sengen, og hun gjorde anskrig. Hun havde meldt det til politiet – det sidste er dog vist ikke rigtigt, da Hans Løth fortalte mig, at det var Peder Thirup, der havde meldt det til politiet en dag, han var der. Pigen havde sagt, at hun var bange for at gå op på loftet, efter at der havde været ildløs første gang. Alt hendes tøj brændte. Hun havde ikke andet end en formiddagskjole på, var barbenet og i træsko. Sønnen, Søren, er der ved at samle sig nogen mistanke til. Forleden blev fortalt, at han skulle have sagt en dag, de stod og kalkede på husene,

at det var spildt arbejde, da huset nok snart brændte. De siger også, at han gør grin med ulykken. Hvorom alting er, så er det en meget slem historie, hvis ikke det lykkes at opdage gerningsmanden til branden. Peder Thirup havde ingen hoser at gå i. Hans Nielsen tilbød at låne ham et par, men da han brugte stumphoser, kunne han ikke bruge dem. Han lånte så et par af Spille-Jens.

12. juni

Jeg var i Diskontobanken og lånte 9.000 kr. – *nok på et ejerpantebrev*. Jeg var på politistationen og talte med landbetjent Karre. Vi kom til at tale om branden hos Peder Thirup, som stadig er uopklaret. De har vel nok mistanke til sønnen, Søren. Han har nok haft noget kæresteri med pigen. Karre sagde, at kriminalbetjent Olesen fra København ville aflægge mig et besøg. Den 24. juni erkendte Søren Thirup at have påsat branden på sit hjem.

Bestyrelsesmøde i Centralbiblioteket. Vi vil søge bevilling til at drive biografteatret i Søndergade - en bevilling, som afdøde grosserer Herfordt havde haft. Vi vil søge at få biblioteksdirektøren med til et møde med justitsministeren.

23. juni

Sct. Hans aften. Der var nogle få "vaagild" (blus) at se i aften.

27. juni

Ane fortæller, at uddeler Nielsen og Maria rejser til Norge den 5. juli og vil feriere deroppe en halv snes dage. Når de kommer hjem, vil de en tur til København.

Hun synes, at det var mærkeligt, at han ikke kunne rejse til Aarhus sidste søndag sammen med sine ansatte – en tur, som han havde lovet dem. – thi om aftenen rejste han til Nr. Gjøggaard til bryllup og kom først hjem derfra kl. 1.30.

2. juli

Den afgående sygeplejerske, der for få år siden betalte 2.500 kr. til et pensionsfond for sygeplejersker, er tilstået en årlig understøttelse på 875 kr. Hun vil ikke længere fungere som sygeplejerske.

Jeg var henne hos smeden i Bjergby – en søn af Nikolaj Larsen, tidligere Nr. Træholt. Han har lejet smedjen af Karl Bertelsen.

4. juli

Otto var til ungdomsstævne i Frederikshavn. Han kørte med Laurits Jensen, der kørte 2 ture. Vilhelm var til amerikanerstævne i Rebild. Han cyklede til Hjørring og tog toget derfra.

8. juli

I dag skulle kransen være hejst på det nye missionshus. Det blev dog udsat, så det møde, der skulle have været ved huset kl. 20 ved missionær Søndergaard Kristensen, blev holdt oppe i skoven.

27. juli

Sparekassens bestyrelse drøftede, om sparekassen skulle opføre en bygning med lokaler til sparekassen og så indrette lokaler til sognerådet samt en lejlighed til en økonoma.

31. juli

Alfred Pedersen, Dalsgaard, sagde, at farver Ørum, Hjørring, havde bygget et træhus på en af hans lyngbakker. Han skal have 25 kr. i årlig leje af den plet, huset står på.

9. august

Vi var i kirke – efterfølgende var der brudevielse af Herman Jensen og Krista Marie Thomsen. Efterfølgende var lærer Jensen meget misfornøjet med, at der havde været bal i forsamlingshuset sidste nat, og at de unge først forlod huset i morges. Var det helt lovligt,

spurgte han.

Hans Nielsen har solgt Bakkegården og har i stedet købt Martin Mogensens ejendom.

5. september

Jeg var alene i kirke (*Ingeborg er fortsat på sygehuset*). Møller Kristiansens datter blev døbt og fik navnet Tove. Da dåbssalmen var sunget, var de ikke mødt med barnet, hvorfor der blev foretaget altergang først og derefter dåb. Møllers hustru bar barnet, og Møllers brødre var faddere. Så snart barnet var døbt, vendte moderen om og gav sig på vej ned ad gulvet, men da fadderne ikke gav plads for hende, vendte hun om, og lærer Jensen bad hende så komme hen til sig.

15. september

Hartnack var her i formiddag efter en spand vand. De havde været i færd med at tjære tagpap og havde så fået tjære i brønden, så at vandet ikke er godt.

16. september

Oppe ved husflidsskolen traf jeg vognmand Kristian Jensen, der var i færd med at læsse missionshusets prædikestol og bænke af. De skal repareres noget.

17. september

Holger er blevet revisor i hesteforsikringsforeningen sammen med Johannes Pedersen, Kabbeltved.

1. oktober

Ulrik Bech, Bastholm, har overdraget Bastholm til sin søn og vil så have bygget en villa ved gården. Han beholder en td. land, hvor han vil have indrettet en rævefarm.

2. oktober

Postmester Klitgaard var blevet noget rystet over, at hans gode ven, forsikringsinspektør Vestergaard, var blevet dræbt kort før, ved at toget inde ved overkørslen i St. Knudsby havde påkørt hans bil og dræbt ham på stedet.

6. oktober

I dag blev det nye missionshus indviet af biskop Oldenburg, Aalborg, ved et møde kl. 14.30. Jeg gik derop. Der var mødt omkring 100 mennesker – en stor del fra Uggerby og nogle fra Bindeslev. Biskoppen sagde bl.a., at det missionshus, som nu var blevet bygget her i stedet for et gammelt, der lå et uheldigt sted, ikke skulle bruges som kirke, men i tilslutning til kirken. Han bad til slut forsamlingen rejse sig op, medens han indviede huset i Jesus navn. Vi sang et par salmer, og biskoppen bad fadervor og lyste den apostoliske velsignelse, hvorefter folk forlod huset og rejste hjem. En del af de tilrejsende fulgte med andre hjem som gæster. Pastor Thaarup og hans frue var i huset.

Om aftenen prædikede biskoppen i Mygdal Kirke. Efter prædiken bad han folk lægge en gave på alteret til missionshuset, på hvilket der skyldes 3.000 kr. Jeg gav 2 kr. Der indkom i alt 370 kr.

8. oktober

Poul Nørgaard, Karlsminde, var her i aftes og viste mig sin soldaterbog. Han har været hjemme i 5 måneder.

13. oktober

I aften var Kristen Toft bilende med Spille Jens og hans datter, Anna Katherine Kristensen, og hendes forlovede, Severin Madsen, Bjergby, og fik skrevet ægteskabspapirer.

15. oktober

Hans Hansen, Højtved, fortalte, at sygeplejersken havde sagt sit arbejde op fra 1. december, begrundet med, at hun var ked af, at hun skulle forrette alle huslige arbejder, hvor hun kom for

at pleje syge. Hun ville nu flytte hjem til sin fader i Hjørring og så prøve at få nogen privat sygeplejevirkksomhed.

21. oktober

Jeg hentede Ingeborg på sygehuset og betalte restbeløbet for hendes ophold. Det kostede i alt 312 kr. for 58 dage.

Overlæge Fenger havde sagt til Ingeborg, at han ikke ville have nogen skyld, hvis det viste sig, at det var for tidligt, at hun kom hjem. Hun skulle have ventet i 14 dage og fået massage der. Han frarådede at lade sygeplejerskerne give massage, da det let kunne være mere til skade end til gavn.

Vi kørte op til forretningen "Det røde hus", hvor Ingeborg købte et korset til 14 kr. 38 øre.

Laurits Jensen fik 5 kr. for at køre turen.

22. oktober

Kristian Pedersen, Sparekassen, har været på besigtigelse sammen med sparekassedirektørerne Georg Kristensen og Møller fra Hjørring Sparekasse. De havde bl.a. været hos Johannes Pedersen, Tangsgaard, der så det meget forfaldent ud. Husene er meget brøstfældige, og han havde ingen køer. Han sagde nok, at han havde 4 køer, men det troede de ikke passede. Det så sørgeligt ud på Tangsgaard. Kristian sagde, at han havde fire voksne karle, der gik og drev.

27. oktober

I aften var Peter Ørnboel Jeppesen fra Kærgaard og Elisabeth Jacobsen og deres forlovere Ejnar Jakobsen og Ejnar Houbak her og fik ægteskabsattester skrevet.

29. oktober

Laurits Jensen skal flytte ind i lejligheden i missionshuset til november, når de flytter ud af Kristiansens lejlighed.

30. oktober

I aftes havde de nogle unge samlet hos Holger i anledning af, at karlen Aage flytter derfra. Vilhelm, Otto, Grete og Anes børn var med til afskedsfesten.

2. november

Jeg var i Hjørring og hos direktør Georg Christensen, Sparekassen. Han havde været i Mygdal og aflagt besøg hos sparekassens skyldnere. De havde dog ikke været hos Holger – det var så lidt, han skyldte, så der var ingen grund til at komme den vej. Han troede ikke, at der kunne ventes bedre pengeforhold i lange tider.

3. november

I aften var Otto i forsamlingshuset til møde i husmandsforeningen.

9. november

Jeg var oppe ved vognmand Kristian Jensen. Han var i Hjørring, men jeg talte med hans kone. De er flyttet ind i et nyt hus, som Gru-murerne har bygget til ham af cementsten. Han har også fået sammentømret en bilgarage. Bro-Peter kører med hans bil og henter sten nede i Skærum til stenpladsen ved missionshuset.

9. november

Peter Degnbøl vil have elektrisk lys indlagt i kirken. Han sagde, at der kunne spares en bælgræder, da der kunne benyttes elektricitet til dette arbejde. Det årlige udgift til el ville ikke være større, end det bælgræderen får i løn.

11. november

Holgers daglejer vil ikke arbejde hos ham, med mindre han vil give 4 kr. i løn + kosten. I disse korte dage vil Holger kun give 3 kr.

15. november

I dag holdt Martin Pedersen og Anna Pedersen, Kabbeltved, deres sølvbryllupsfest. I morges da vi kom op, var der rejst en æresport vesten i gården, der strålede i lys fra elektriske pærer, og på vejen til gården var der anbragt nogle stænger med flag. Senere på dagen var der sølvbryllupsfest. Der var lavet en festsal i det vestre hus (vognskuret m.v.)

16. november

Besøg hos Ole Vejen, Myrbakken. Der ser det godt ud – de har hen ved 20 køer.

18. november

Søren, søn af Julius Sten har købt Nørholm på Skagen Landevej for 38.250 kr.

19. november

I Hjørring. Biblioteket fik ikke biografbevilling – den fik byrådet. Bogtrykker Bjørn skal måske være direktør.

20. november

Vi hørte transmission fra Frederikshavn om afsløringen af et mindesmærke over de siden 1900 forulykkede frederikshavnske sømænd og fiskere – 90 i alt - der ikke er blevet begravet i den hjemlige jord. Der er plads til 150 navne på obelirken.

24. november

I formiddags brændte Teklaborgs udbygninger. Det er 3. gang, medens Thrane har boet på Teklaborg, at gården er brændt. Efter sigende var det ved en motor i laden, at ilden var opstået.

28. november

Bygningsinspektør Packness havde synet Mygdal Kirke. Han havde haft en del at udsætte på kirken. Blytaget på den lave del af kirken skulle lægges om, og tegltaget trængte også til omlægning. Krucifikset skulle efterses. Affaldsbunken vesten for kirken skulle fjernes. Den ene lysekroner, der var af blik, skulle fjernes. Han ville tilråde, at der blev søgt om et lån af stiftsmidlerne til at afholde udgifterne med. Samtidig skulle man få indlagt elektrisk lys og kraft til orglet.

7. december

Ester Lynsgis har deltaget i et husholdningskursus som konsulent Birchs frue holder i forsamlingshuset i denne måned.

12. december

I aften skulle der have været holdt 25 års jubilæumsfest for aktionærene i forsamlingshuset med taler af forfatteren Jens Thise og pastor Kjær, Tolstrup, men så i middag kom der afbud. Talerne var blevet forhindret i at komme – det var nok vejret eller sneen, der var skyld deri.

14. december

I dag var der auktion på Teklaborg over besætning og pandeplader.

17. december

Ejnar Løth har bygget et nyt hus i Bjergby.

23. december

Laurits Pedersen, Dalsgaard, har solgt sin gård til en ungkarl for 48.000 kr.

29. december

Jeg, Ingeborg og Holger med familie var i Hjørring. Vi kørte med Laurits Jensen. Kl. 14 var jeg til møde på Højskolehjemmet, hvor ca. 50 sognefogder samt politimester Funch, fuldmægtig Landau og kontorist Nielsen var mødt. Mødet åbnedes af politimesteren, der omtalte anledningen til mødet og gjorde nogle bemærkninger om hundelovens udførelse i praksis.

Han lagde os på sinde, at de tilmeldte hunde var ansvarsforsikret. Derefter gennemgik fuldmægtig Landau hundeloven, hvorefter der var nogen diskussion, ligesom der blev rettet nogle forespørgsler. Vi drak til sidst kaffe og fik en cigar. Kl. 16 forlod vi Højskolehjemmet og gik ned på politikontoret, hvor vi fik udleveret en kuvert med hundetegn. Før mødet fik vi udleveret en protokol til indførelse af hundetegn m.v. Hos urmager Jensen lånte jeg et par briller, da jeg havde glemt mine derhjemme.

31. december

Atter et år er svundet, og også dette år har for os været et nådeår, selv om det har været et noget uroligt år. Jeg har jo overtaget den del af jorden, 17 tdr. land, som blev frastykket, da Holger overtog hjemmet, og så har vi bygget lade og kostald samt stueejlighed her ved vort hus. Det var oprindeligt meningen, at det skulle have været et statshusmandsbrug og var også blevet bevilget som sådan, men da Vilhelm trak sig tilbage, så bestemte jeg, at det skulle være et privat brug, som det er meningen, at Otto skal drive som forpagter. Han flyttede fra Holger og herhen 1. maj og har besørget arbejdet her siden. Vilhelm var kontrolassistent i Astrup fra 1. nov. til 1. marts 1937, da han flyttede hjem, og var så håndlanger for murermester Holger Poulsen, medens vi byggede, og var derefter med ham en tid hos Peder Thirup, medens han byggede. Derefter var han hos den nye mand på Bakkegaarden i september og oktober. Den 1. november overtog han en plads som kontrolassistent i Aalbæk sogn. Han har forlovet sig med Hans Niensens datter, Inga Nielsen. Den 3. nov. fødte Holgers hustru Erna en datter, der den 28. november blev døbt og fik navnet Kirsten Grøntved. Vi har nu 11 børnebørn. Ingeborgs helbred har været dårligt i det forløbne år. Vi har søgt lægen til hende, og i efteråret var hun på sygehuset i Hjørring i et par måneder. Hun er dog nu bedre, end hun var i fjor ved samme tid. Fra midt i september til 1. november havde Otto en ældre pige, Grethe, fra Bindslev til at være her. Midt i november fik vi Martin Sørensens datter, den 14-årige Karen Sørensen. Vi havde en god kornavl, og rodfrugterne var også jævnt gode i betragtning af, at sommeren var meget tør.

1938

7. januar

Kontordag i sparekassen. Kristian Pedersen tilbød mig, at jeg kunne låne 11.000 i min ejendom, men jeg sagde, at jeg ikke brød mig om at låne mere end 9.000 kr. til at betale min restgæld i banken med.

Den 15. januar kom L. Rugtved bilende og skrev et pantebrev på 9.000 kr., som jeg vil låne Bjergby Mygdal Sparekasse. Han lovede så at ordne det med at hente en check i sparekassen og så betale Diskontobanken – og i det hele taget ordne det på bedste måde.

18. januar

Der var møde i missionshuset for unge – der kom 250 – det var ca. 100 mere, end man havde regnet med.

19. januar

Kristian Mortensen fortalte, at han havde boet i Grøntved i 56 år – han var kun 21 år, da han overtog ejendommen. Da Edvard Knudsen solgte Kabbeltved, havde han tilbudt Kristian Mortensen gården for 18.000 kr., men han turde ikke købe den.

21 januar

Det klages over, at manden på Tagsighede, Hilmer Jensen, ikke vil holde vejen i ordentlig stand – og der skal køres mælk ad den vej.

31. januar

I morgen skal der være optælling i brugsforeningen – Niels Larsen sad der i dag og foretog optælling af manufakturvarer.

2. februar

I eftermiddag var jeg sammen med Jørgen Holtegaard og Holger oppe for at registrere Else Marie Larsens dødsbo.

25. februar

Kontordag i sparekassen. Mejeribestyrer Larsen, Bjergby, satte 600 kr. ind på en sparekassebog. Der er hans og mejeriets bidrag til en pensionsordning – de skal hver betale 300 kr. årligt. Pastor Thaarups datter har købt en villa i Lyngby ved København, som det er meningen, hendes forældre skal bo i. Pastor Thaarup har sagt til Anders Mølgaard, at han vil konfirmere det yngste af hans børn til efteråret, og så vil han tage sin afsked.

26. februar

Niels Rishøj, Bjergby, var også med bussen fra Hjørring. Han fortalte, at hans forældre havde boet i Rishøj i Bjergby. Hans fader, Jens Rishøj, var broder til Hans Skeens kone, og Hans Skeens søn, Søren, var opfødt hos Niels Rishøjs forældre. Søren blev lærer i Flade og senere kantor i Aalborg. Han har nu taget sin afsked og bor i København. Han har en søn, der er jurist og ansat i et af ministerierne. Niels Rishøj har lært tømrerhåndværket hos Niels Hjort og har arbejdet en del i Bindslev.

3. marts

Fra politistationen spurgte de, hvorledes de kunne få bud til Poul Nørgaard, Karlsminde. Han skulle komme til Hjørring i morgen, da han søger om at blive politibetjent i det nyoprettede korps.

7. marts

Uddeler Nielsen kørte til det årlige repræsentantskabsmøde i Indre Mission i Bangsbo Strand. Nielsens kone, Maria, og Emanuel Larsen, Vagthøj, var også med. Da vi kom til Sindal, punkterede det venstre baghjul, og efter at Nielsen havde kørt lidt længere frem, måtte han holde. Han prøvede at tage hjulet af, men kunne ikke få donkraften til at løfte hjulet nok i vejret, Han fik så en cyklist til at få en mekaniker i Sindal til at komme og hjælpe os på ret køl. Han satte et nyt gummi-hjul på, og vi rullede videre. Vi kørte om ad Nielstrup, hvor Maria blev sat af, og vi kørte så videre til Bangsbo Strand. Da vi kom, var mødet begyndt.

Der er en godt 10 sider lang beskrivelse af forhandlingerne på mødet.

Tilbage i Mygdal var der kredsmøde i Hedningemissionen. Der blev etableret en kreds med Holger som formand og Kristen Lyngsig som næstformand.

9. marts

Jeg rejste i bus til Hjørring med pastor Thaarup. Han sagde i samtalens løb, at han agtede at tage sin afsked til efteråret. Han mente, at det var bedst, at der kom nye og yngre kræfter til. Kirkebesøget var meget ringe. Jeg svarede, at det var vel nok lige så godt, som det var før hans tid. Han sagde, at her i pastoratet behøvede skoleforholdene ikke at forandres som følge af den nye skolelov. I Snevre måtte de vel nok have en lærerinde.

Sammen med andre bestyrelsesmedlemmer fra Historisk Samfund kørte vi til Try Højskole for at fejre forstander Frode Fogt, som vi overrakte en gave – en sølv fiseske.

Jens Thise havde skrevet en sang til Fogts pris – den stod trykt i Vendsyssel Tidende. Vi fik først vin og cigar og senere drak vi kaffe. Her holdt Jens Thise en tale. Sognepræsten i Dronninglund, pastor Clausen, og hans kone var der også for at overbringe deres lykønskning. Fogt fortalte, at skolen var blevet oprettet i 1873 af dyrlæge Mørck, der tillige var folketingsmand. Mørck, der var broder til dyrlæge Mørck, Skibsby, solgte i 1875 til Fogts fader, som var forstander indtil 1914, hvorefter Frode Fogt overtog skolen. Han har drevet skolen siden og har i øvrigt været lærer ved skolen siden sit 17. år. Der er 40 elever på skolen, som er et ret anseligt bygningskompleks. Inden vi kørte derfra var vi i gymnastiksalen, hvor der var dækket op til festen i aften.

Da vi kørte hjem, kørte vi gennem Hjallerup, hvor vi gjorde et kort holdt ved Thea Pedersens hus og så pastor Laiers figurer, bl.a.: Kristus på korset og Hitler.

I dag holdtes det årlige kristelige landmandsmøde i Aalborg. Kristen Toft var kørende med Holger, Erna, Hartnack, Gunnar, Hans Nielsen, Robert Nielsen og Lene Knudsen, Ørnboel.

11. marts

Kristian Mortensen (kaldet Grønkomageren) har solgt sin ejendom i Ll. Grøntved til sønnen, Johannes, der for tiden er fodermester på Nibekanten.

Kristian overvejer så at købe Else Marie Larsens hus ved skolen. Det skete ca. 14 dage senere. Han skulle betale 1.950 kr. kontant og overtage kreditforeningslån for 1.250 kr.

Kontordag i sparekassen. Den nye dyrlæge i Bjergby vil låne 800 kr., hvilket blev afslået. *Hedder han Buus.*

På bestyrelsesmøde samme dag blev Jens Ørnboel valgt som formand – det blev vedtaget at afskrive to gældsposter.

15. marts

Møde i missionshuset med provst Hindsholm fra Albæk. Der var mødt mange mennesker – alle siddepladser i de to sale var optaget. Hindsholm boede hos os om natten.

Hindsholm sagde, at han gerne ville have en del fra Bjergby og Mygdal til at besøge sig til sommer. Vi lovede at komme derned i juni pr. rutebil.

16. marts

Laurits Jensen havde 3 ture til Hjørring i dag med folk, der ville op for at se stavnsbåndsfilm.

20. marts

I aften sluttede missionsugen i missionshuset med købmand Jensen, Stenhøj, som taler. Han aspirerer nok til at blive sekretær.

Karlen hos Holger Hansen, Bakkegaard, er rejst af sin tjeneste. Han havde været til 3-dages bryllup i Jerup og derefter på Læsø til en lignende højtidelighed. Så Holger havde sagt til ham, at det var bedst, at han blev borte.

22. marts

Otto var kørende hen til Mikkel Thomsen, Holtegaards Mark og fik hestene indmeldt i "Forsikringsforeningen af små heste". Jeg fortalte Peter Nielsen dette. Han sagde, at han ikke kunne melde sig ud af foreningen før til 1. september, og så skulle han tillige betale sin del af foreningens evt. underskud.

25. marts

Tømrer Ejnar Jespersen vil have Anes søn, Ingemann (*senere IC, Bindsløv*) med sig til maj, og Ane vil så prøve at få en yngre karl i hans sted.

29. marts

Karen var henne ved Holgers og så efter børnene, da Erna var med Holger oppe i forsamlingshuset til generalforsamling i brugsforeningen. Bagefter var der forevisning af en film med kaffedrikning.

I dag var der auktion i Odden Skov.

30. marts

Dommerkontoret flytter i påsken hen i sparekassens bygning i Kongensgade. Jeg var hos postmester Klitgaard, som var noget bekymret for hvem, der skulle afløse os, der var i bestyrelsen for Historisk Samfund – vi var jo alle ældre folk. Smed P. Christensen, Try, - mente han - kunne ikke bruges, da han er så uligevægtig og hader Rørsig og N. P. Pedersen. Jeg sagde, om ikke lærer Christensen, Tornby, kunne egne sig dertil. Klitgård svarede nej, med den begrundelse, at Christensens historiske interesser ikke går videre end til at tjene penge ved sine skriverier.

31. marts

I dag var der møde om skoleordningen i henhold til den nye skolelov. Der var møde i Bjergby Forsamlingshus i eftermiddag og i Mygdal Forsamlingshus i aften. Skolekonsulent lærer Hanghøj var mødt og gav en del oplysninger om, hvad der forlangtes, for at skolerne kunne indrettes efter lovens krav.

5. april

I eftermiddag gik jeg op til Julius Larsen i Højtved for at få et godt råd eller medicin af Jane til Ingeborg, da hun har været noget sløj i den sidste tid. Jeg sad og talte med Jane og Julius i en stund, og Jane lovede at komme herved i morgen. Jeg tilbød at leje en bil til hende. Hun fortalte, at hun var blevet underkastet en operation for en del år siden på Brønderslev Sygehus. Hun tog på Brønderslev Sygehus, fordi hun ikke ville under læge Evertsens behandling på Hjørring Sygehus, da han havde været efter hendes fader, fordi han doktorerede på folk. Peter Steen havde kureret en søn af læge Evertsen, uden at han, Peter Steen, vidste, hvem drengen var. Men det havde en pige, der havde tjent hos læge Evertsen, fortalt, at hun havde hørt lægens frue sige en gang, der var kommet en kurre på tråden mellem ægtefolkene. Fru Evertsen havde da sagt til sin mand, at han skulle afholde sig fra at gøre Peter Steen fortræd, da han havde kureret deres dreng.

7. april

Jane Steen sad og talte med Ingeborg en times tid. Hun sagde, at de svagheder, muskelslappelse og forkalkning, som sygehuslægerne sagde, at Ingeborg led af, ikke var omtalt i hendes lægebog, men hun ville studere dem nærmere, når hun kom hjem, og så ville hun sende noget medicin herved.

22. april

Bestyrelsesmøde på biblioteket. Det så ikke lyst ud for biblioteket. Udgifterne stiger stærkt, medens indtægterne ligger i et fast leje. Byrådet har nok forhøjet sit tilskud med 2.000 kr., men det kan ikke nær opveje udgifternes stigning. Der kan ikke blive penge til at købe bøger for. For at skaffe biblioteket øgede indtægter havde man tænkt sig at udgive en julebog, således som de gør i mange andre byer, f.eks. Skive og Randers. Centralbiblioteket kunne også overdrages til amtet og byen og dermed ophøre med at være en selvejende institution.

Bjørn kunne godt tænke sig, at biblioteket blev overtaget af amtet og byen i forening, hvilket journalist Allerslev også mente. Jeg gav min tilslutning til denne tanke.

27. maj

Gården Lilholt brænder. En hel del dyr indebrændte.

4. juni

I middags udbrændte Hans Hansen Løths hus i Barkholt. Ildens opkomst skyldes nok en petroleumsovn. Konen havde været ved at bage i en sådan ovn og var så gået ud for at arbejde i haven. Da hun senere gik ind for at se til ovnen, var der ild i huset, der nedbrændte. Hans Løth var hjemme og fik reddet sine papirer.

14. juni

Poul Nørgaard var her i dag og viste sin soldaterbog. Han er antaget som politibetjent og skal møde i København på torsdag.

17. juni

Historisk Samfund holdt udflugt til Jetsmark, Gjøøl m.v. Med bus fra Hjørring til Jetsmark Kirke, hvor vi gjorde holdt og gik ind i kirken. Den store kirke blev fyldt af folk, og efter at orglet havde spillet melodien til "Kirken den er et gammelt hus", talte stedets præst, pastor Pedersen. Præsten fortalte kirkens historie og forklarede, hvad de mange kalkmalerier skulle forestille. Kirken er bygget af granitsten og er meget gammel. Loftet består af hvælvinger, hvor der er kalkmalerier. Til sidst sang vi første og sidste vers af "Kirken den er et gammelt hus". Derefter så vi den store kirkegård med dens mange gravsten, og så kørte vi til Vedsted/Birkelse station. Vi steg ud af bussen og gik ud til en idrætsplads, hvor der af Historisk Samfund var rejst et minde for Skipper Clement. I Vedsted drak vi kaffe – det kostede 1 kr. – og så blev der holdt generalforsamling. Der udspandt sig nogen drøftelse, hvor der bl.a. blev sagt, at Historisk Samfunds udflugter var for dårlig bekendtgjort. Vi kørte herefter til herregården Birkelse, hvor lærer Rørsig holdt en tale om Birkelse gennem tiderne. Herfra kørte vi til Gjøøl Kirke. Da sognepræsten var i Norge, fortalte lærer Rørsig om kirken, der har en sjælden smuk altertavle og en del gamle granit ligsten.

Vi spiste vor medbragte mad nede ved havnen, og så samledes vi på kroen, hvor Klitgaard fortalte om Gjøøl i gamle dage. Jens Thise læste et par digte. Kl. 21 kørte vi hjemad. Jeg betalte 3,50 kr. for bilturen.

21. juni

Godsejer Madsen-Mygdal holdt stavnsbåndstale ved landbrugsudstillingen på Bellahøj.

I eftermiddag var Kristiansens datter, Lydia, her. Hun indsamlede bidrag til en fest for posten, Chr. Jensen, der har 25 års jubilæum. Jeg gav 3 kr.

Festen blev holdt 1. juli i forsamlingshuset, hvor salen var fyldt med gæster. Lærer Jensen dirigerede, og der blev holdt taler af ham, mejeribestyrer Storgaard, uddeler Nielsen, smed Kr. Kristensen, købmand Frode Hansen, Kr. Kristiansen og Peder Thirup. Der blev drukket kaffe, og da man skiltes, var klokken hen ad midnat.

24. juni

Kontordag i sparekassen. Kr. Pedersen fortalte, at der var nogen utilfredshed med, at mejeriinteressenterne var på udflugt til Vildmosen og Løkken. Man syntes, at det havde været mere passende at have holdt festen hjemme i sognet. Af mejeriets mere end 135 interessenter med damer var kun indtegnet 80.

3. juli

Hørt transmission fra socialisternes arbejder- og bondestævne i Odense.

4. juli

Bestyrelsen for Bjergby-Mygdal Sparekasse havde besluttet sig til at deltage i De jydsk Sparekassers generalforsamling i Horsens og havde lejet Marius Gaarden til at køre os derved. Han kom her i morges kl. 3.30 og tog mig med. Herfra kørte vi til Peter Nielsens i Retholt, hvor Peter og Ida samt Kristian Krøgholt kom på. Da vi kom op til Bjergby, kom Kristian Pedersen og Hanne samt Johannes Pedersen og hans kone med. Oppe ved brugsforeningen fik vi Jens Ørnbøl, Jeppe Kærsgaard, Niels Bak og Harald Sørensen på. I Bjergby kom endvidere lærer Rasmussen og hans kone op og længere henne kom Niels Rishøj op, så vi blev 14 i alt med chaufføren. Vi kørte så i den tidlige morgenstund syd på til Aalborg og videre sydpå gennem Rold Skov, hvor vi kastede et blik på de lyngklædte Rebild Bakker, hvor dansk-amerikanerne fester i dag.

Jeg havde en samtale med lærer Rasmussen. Han fortalte, at det var under overvejelse at udgive en hjemstavnsbog med bidrag af lokale forfattere, bl.a. postmester Klitgaard, smed P.

Christensen, Try, lærer Rørsig, lærer Krogh, Rubjerg, og andre lokale folk. Vi kørte gennem Hobro og mod Randers. Noget fra Randers gjorde vi holdt og spiste noget mad. Ida Nielsen, Retholt, havde tilbudt at tage mad med til mig, hvilket tilbud jeg havde taget imod med tak. Kristian Pedersen gav øl og cigarer. Vi kørte så videre gennem Randers og gennem den gade, hvori det gamle hus, hvor Niels Ebbesen fældede grev Gert ligger. Oppe i den øverste etage er der en lem, der altid står åben – det var gennem denne, Niels Ebbesen kom ind i huset. Vi kørte videre gennem Aarhus og fabriksbyen, Viby, og ned til den idylliske by, Skanderborg. Vi kørte et langt stykke langs søerne – der er meget smukt omkring denne by. Derfra kørte vi så videre mod Horsens – undervejs så vi Ejer Bavnehøj. Da vi kom til Horsens, var byen flagsmykket i anledning af sparekassernes generalforsamling. Vi kørte hen i den gade, hvor mødet holdtes. Her stod Kristian Pedersen og Jens Ørnbøl af, medens vi andre kørte hen i en større og meget bred gade, hvor vi gjorde holdt, medens lærer Rasmussen og Niels Rishøj var henne og bestille middagsmad til os på hotel Heimdal. Vi kørte så ud til gården Bygholm, der ligger i udkanten af byen, og som er en stor gård, som Horsens Kommune i 1919 købte af greve Schimmelmann. Byen lod det smukke slot – fredet i klasse A – indrette til restauration og hotel. Den gamle ærværdige park, anlagt 1812, efter engelsk mønster og sikkert den eneste i Danmark bevaret park i den stil, blev herefter åbnet for publikum. Vi var inde i parken og drak kaffe – for 12 personer kostede det 13 kr. 90 øre incl. drikkepenge.

Jeg glemte at fortælle, at i Aarhus så vi den interessante mindepark med de mægtige skulpturer med navne på alle de danske, der faldt i verdenskrigen. Vi så også Marselisborg – kongens slot – og de smukke skove der.

I Horsens var vi i øvrigt henne for at se en zoologisk have, der ligger i parken. Der var nu ikke mange dyr, et par løver, nogle sorte bjørne, slanger, aber, storke og andre fugle. Det kostede 35 øre – det var i øvrigt alt, hvad jeg brugte på turen.

Kl. 13 var vi atter samlet ved bilen, og så kørte vi hen efter Kr. Pedersen og Jens Ørnbøl (*det var åbenbart kun de to, der havde været til generalforsamlingen !!!*) og derefter til hotel Hebron, hvor vi spiste middagsmad: Kartoffler, kyllingesteg samt jordbærgrød – det kostede 2 kr. 50 øre pr. kuvert uden øl. Maden var meget god og forløb til alles tilfredshed, når der ses bort fra, at vi måtte vente noget på skeer til grøden. Det regnede, og vi bestemte os til at begynde hjemrejsen. Vi kørte over Silkeborg, men da det blev ved med at regne, fortsatte vi til Viborg, hvor vi ca. kl. 17 parkerede bussen ved domkirken. I Viborg var vi ca. 1 time. Jeg ville på landsarkivet, og lærer Rasmussen og hans kone fulgte mig, men da vi kom derhen opdagede vi, at arkivet havde åbent fra 10 – 12 og fra 14 – 17. Vi gik så hen på Centralbiblioteket, hvor vi traf

bibliotekaren, der viste os omkring og var meget venlig og meddelsom. Han fortalte, at de benyttede en bogbil til at køre rundt til sognebibliotekerne en gang om måneden. Der var nogle, der fandt dette for hurtigt, da de ikke kunne nå at få bøgerne læst så hurtigt.

Bibliotekaren har anskaffet nogle skilte med forfatternavne eller emne på, som er påsat rammerne forned. Biblioteket er selvejende og modtager et tilskud fra byrådet på 14.000 kr. og fra amtsrådet 1.000 kr. Bygningen er en gammel bygning, som tidligere har været anvendt til kommunale administrationskontorer. Udlånssalen er i stuen, på 1. sal er der læsestue. Bogbestanden er ikke så velholdt som på Hjørring Bibliotek, og jeg fik indtryk af, at bibliotekaren ikke var særlig fordringsfuld. Fra Viborg kørte vi til herregården Tjele. Da der på alle indkørsler til gården stod skilte med "Adgang forbudt", belavede vi os på at køre videre. Men lærer Rasmussen gik ind på godskontoret og fik en ung mand med os, som viste os rundt, medens regnen strømmede ned. Ladegården med undtagelse af en gammel hestestald brændte i 1923. Vi var først inde i den store rummelige lade, hvor der ikke findes bindinger eller bjælker, men et indviklet net af spær til at bære taget. Alt arbejde heri foregår med transportbånd eller elevator til de steder, hvor man ønsker det hen. Maskiner maler/blander og fordeler korn og kraftfoder til de forskellige pladser, hvor man ønsker det anvendt. Vi var oppe i borggården og så de ældgamle bygninger, som vor vejviser dog vist gjorde ældre, end de i virkeligheden er. I udkørselsporten er opsat en tofløjet greb på den ene væg. Om grebet går der det sagn, at når det fjernes fra sin plads, brænder gården. Da ladegården brændte, var den også kommet af sin plads, uden at man vidste hvordan. Vi var inde i den gamle kirke med få og små vinduer. I den ene ende står en sarkofag af kirkens byggherre. På kirkegården så vi familien Lüttichau's gravsted. Derefter kørte vi videre over Hobro og Aalborg til Nørresundby, hvor vi drak kaffe på Clausens Hotel, som er nyt og bygget i funkisstil. Ved døren stod der en uniformeret tjener og lukkede op og i for gæsterne

5. juli

I Hjørring Amts Husmandsforeningers udflugt i dag deltog mere end 600 medlemmer. Der aflagdes besøg i Jerslev Kirke, hos Alfred Frederiksen, Snæverholt, Voergaard, Voersaa og flere steder.

7. juli

I dag fejrede Mygdal Andelsmejeri sit 50 års jubilæum ved en sammenkomst i forsamlingshuset kl. 18.30. Da jeg og Ingeborg var indbudt som gæster, gik jeg derop. Der var mødt 250 deltagere, og den store sal i huset var helt fyldt af folk, der blev placeret ved bordene. Der var en række indbudte gæster. Der var mødt en spillemand fra Hirtshals, der med stor ihærdighed gned på violinen, og et svært fruentimmer hamrede løs på et orgel. Da man havde fået forsamlingen placeret ved bordene, bød mejeriets formand velkommen, og derefter holdt konsulent Tolstrup Pedersen et foredrag om mejeribrugets udvikling i de forløbne 50 år. Han mente, at det var centrifugens opfindelse, der har bevirket den store fremgang i smørproduktionen. Andelssagens store udbredelse her i landet skyldes navnlig de grundtvigske højskoler og den oplysning, der udgik fra dem.

Frederiksen, Frederikshavn, roste smørret fra Mygdal i lange baner. Han havde været glad ved at arbejde sammen med bestyrerne og formændene. Han nævnte navnene på disse, hvoraf fremgik, at jeg var den første, han havde arbejdet sammen med.

Peter Kristensen fortalte i korte træk mejeriets historie i de senere år. Kr. Kristiansen, Stenshede, fortalte nogle træk fra sine unge år, om hvordan man døjede med at få smørret kærnet. Kristen Vejen, der havde siddet i den første bestyrelse, fortalte nogle træk fra mejeriets

start. Hans Svendsen gjorde ligeså. Bertel Mølgaard havde gentagne gange ordet og talte bl.a. for damerne. Kristian Jakobsen talte for Storgaard og hans familie. Storgaard takkede. Der var uddelt et sanghefte til alle deltagerne, og der blev med mellemrum sunget. Vi blev beværtet med kaffe og smørrebrød samt is og cigarer. Jeg var hjemme kl. 23.30.

8. juli

Vendsyssel Tidende ringede og sagde, at mejeribestyreren havde sagt, at jeg havde lovet at sende dem et referat af jubilæumsfesten – og det ville de have i formiddag. Jeg havde ikke lovet noget, hvorfor jeg spurgte Storgaard, hvordan det forholdt sig. Han sagde, at det var Holger, der skulle give bladene et referat af festen. Holger kom så herhen og gav Vendsyssel Tidende et telefonisk referat af festen.

9. juli

Mejeribestyrelsen holdt fest for de unge i sognet i forsamlingshuset. Der var mødt 200 deltagere. Da det skortede på talere sendte man en vogn hen efter Kr. Kristiansen, der kom og holdt en tale til ungdommen – en tale, som Holger betegnede som meget god.

16. juli

Kl. 8 kom Kristian Smed og tog Holger, Nora og Knud på. Peter og Kathrine Degnbøl og deres 2 piger kom også med. De kørte til Brønderslev, hvor der i disse dage er ungsukue.

21. juli

I dag foretog sognerådet udflugt til Skagen med kommunens ældre. Der kørte 5 rutebiler og 12 almindelige biler. En af deltagerne i turen, den gamle Hytte-Niels i Bjergby, fandtes død i sin seng næste morgen.

29. juli

Kontordag i sparekassen.

Niels Rishøj er i repræsentantskabet for Landbygningernes Brandforsikring og skal som sådan give møde i København 9 gange om året – hver tur tager ca. en uge for ham.

16. august

Jeg er inviteret til Jens Thises 70 års fødselsdag. Sammen med bibliotekaren tog jeg toget til Brønderslev, hvor vi blev taget op af forstander Fogt, Try, og lærer Rørsig. Vi kørte så mod Thise og passerede den lange række af gårde i Øster Hjermitslev og senere gårdene i Manna. Vi kom så til Jens Thises bopæl – det er et stort ældre hus, der ligger i en stor have omgivet af træer. Foran huset står en gammel lind med en vældig stor krone. Der var en del gæster – vi hilste på Jens Thise og ønskede ham tillykke med de 70 år. Vi kom ind og blev bænket og fik en kop kaffe. Derefter holdt vi bestyrelsesmøde i Historisk Samfund. Vi savnede postmester Klitgaard, der er i Norge i disse dage for at foretage genealogiske undersøgelser.

Der blev stillet forslag om at lade det stof, der vedrører Vendsyssel i den bog, som udgives i anledning af Klitgaards 70 års fødselsdag, udgive som særtryk og følge med årbogen næste år. Fra bestyrelsen for Historisk Samfund modtog Jens Thise et maleri i ramme. Motivet var fra stranden ved Løkken. Der var en stor mængde telegrammer og breve, der var sendt Jens Thise i dagens anledning. Ved den efterfølgende middag blev der holdt mange taler.

Pastor Evald Kristensen, Taars, inviterede os til at køre med til Hjørring, og det endte med, at han kørte mig helt hjem. Jeg tilbød at betale ham 6 kr., men det ville han ikke høre tale om, men da han så skulle have noget benzin fyldt på, betalte jeg denne med 4 kr.

1. september

I dag rejste lærer Jensen og frk. Nielsen til København med 32 af de ældste af skolebørnene. Holgers pige, Dagny, var også med.

6. september

I dag lod vi hønsene gå ud af hønsegården, da der ikke længere står korn på markerne.

9. september

Kontordag i sparekassen. Johannes Jørgensen fra Bjergby har købt et træhus af Lotte Knurborg og skal have det sat op på Niels Rishøjs mark. Han skal give 1.600 kr. for huset og for at få det flyttet

I dag holdtes en større fest på mejeriet i anledning af mejeribestyrerens sølvbryllup. Otto, Holger og Erna var deroppe. Der var nok omkring 300 gæster samlet i et telt, som kromanden i Flauenskjold havde stillet op. Blandt mejeriets interessenter var der indsamlet 740 kr., som han fik en check på.

26. september

I aften var der møde i Bjergby Forsamlingshus med diakonisse Inger Isaksen fra Indien. Vi kørte sammen med en række andre - i alt 18 - med Marius Gaarden. Der var mange i forsamlingshuset. Ikke alene den store sal, men også den mindre sal var helt fyldt. Der var nok over 150 mennesker samlede. Hans Knudsen, Ørnboel, bød forsamlingen og særlig søster Inger velkommen. Efter at vi havde sunget en salme, gik søster Inger på talerstolen og holdt en god og klar tale om forholdene ude på missionsmarken i Indien. Hun sagde, at ordet "barmhjertighed" er ukendt blandt hedningefolkene. Der er ingen social forsorg eller hjælp til syge og gamle. Det er kun, hvor kristendommen har vundet indpas, at der vises barmhjertighed. Hun fortalte om det arbejde, der gøres på poliklinikken og hospitalet blandt de syge og spedalske, af hvilke der er mange i Indien. Derefter blev der vist en del lysbilleder fra den plads, hvor hun arbejder. Bagefter fortalte hun igen noget om arbejdet derude.

Pastor Thaarup sluttede med nogle ord om den vanskelige tid, vi lever i. Der blev drukket kaffe. Min sidemand, Niels Bak, fortalte, at Bjergby Jagtforening havde givet 400 kr. til Indre Mission i Bjergby. Uddeler Nielsen fremdrog et minde fra den gang, søster Inger for nogle år siden var hjemme. Søster Inger bragte en tak til alle og særlig pastor Thaarup og frue, fordi de ville glæde hende med deres nærvær. Hans Knudsen meddelte, at forsamlingshusets bestyrelse havde stillet huset til rådighed i aften uden vederlag.

17. oktober

Johannes Pedersens pige, Gerda. Kom med et par tegningslister i anledning af pastor Thaarups bortrejse. På den ene tegnede man sig for bidrag til en gave – jeg gav 2 kr. På den anden tegnede man sig for bidrag a 50 øre pr. kuvert til en afskedsfest for ham. Jeg gav 1 kr.

20. oktober

Kristian Peter Knurborg er flyttet op til Niels Ebbesens hus i Bjergby. Han har købt en byggegrund af Jakob Gru, Taaghøj, og vil have bygget et træhus der i efterår. Ingemann Gru har solgt sit hus til Hans Vandkjær familien.

26. oktober

I aften var der afskedsfest for pastor Thaarup i Mygdal Forsamlingshus. Da vi kom, var huset fuld af gæster, men vi fandt dog plads til at sidde. Ved øverste ende var der stillet et bord og bænke på tværs. Der tronedes pastor Thaarup og frue samt lærer Jensen og hans kone. Der blev sunget en salme og så bød Laurids Pedersen, Dalsgaard, velkommen til de mødte og især til præsten og fru – og så blev der drukket kaffe.

Talernes række blev åbnet af Laurids Pedersen, der gjorde rede for, hvordan det var gået op for menighedsrådet, at der burde holdes en afskedsfest for præsten, og det havde vist sig, at folk havde ventet derpå og var glade for at være med. Han takkede præsten for hans forkyndelse i kirken og fremhævede, at han ikke brugte stærke ord og ikke satte skel mellem folk. Lærer Jensen takkede præsten for det lødige vidnesbyrd, han havde aflagt i kirken og for hans tjenstvillighed over for ham og hans familie.

Pastor Thaarup holdt en tale, hvori han gik i rette med sig selv. Der var så mange tanker, der kom op i ham, når han skulle nedlægge sin gerning efter 40 år som præst. Han kunne komme til at tvivle på, om han skulle have givet sig ind i dette arbejde. De første år, han var her, var han mest glad for Mygdal-folkene, men det var blevet dårligere med kirkegangen, som tiden gik. Han havde ikke villet bruge stærke ord, da han mente, at de prellede af på folk. Peder Thirup takkede præsten for godt samarbejde i skolekommissionen og for trøsterige besøg i hans hjem. Uddeler Nielsen takkede præsten for gode besøg, da han i forrige år lå på sygehuset. Han talte også en del om, hvordan ordet "miskundhed" skulle forstås. Kr. Kristiansen bad om undskyldning for, at han så sjældent kom i kirke, men når han kom i kirke og sad på de kolde bænke, var han skidt tilpas længe efter. Pastor Thaarup sluttede med andagt, trosbekendelsen og fadervor.

27. oktober

Politimester Funck og overbetjent Karre kom bilende. De sad her lidt og røg en cigar og drak et glas øl, og så kørte de ned til sognefogden i Uggerby.

30. oktober

I dag holdt pastor Thaarup afskedsgudstjeneste i Bjergby Kirke i formiddags. Kirken var fuld af mennesker. I eftermiddag kl.2 holdt pastor Thaarup afskedsgudstjeneste i Mygdal Kirke. Kirken var helt fuld, både stolene og bænkerne, der var sat ind i kirken. Kirken var pyntet med blomster i stolene – guirlander over korbuen og tændte lys på alteret og i koret. Under sin prædiken var præsten meget bevæget. Til slut bragte han en tak til menigheden og sagde farvel til os. Der blev lyst til ægteskab for Niels Kristensens datter fra Granbo, og så fortsatte han – henvendt til lærer Jensen - Var der ikke et par til. Nej – svarede lærer Jensen – de kom ikke. Dette bevirkede, at præsten glemte at bede for dem og at sige, at hvis der var nogle, der havde indvendinger, skulle de henvende sig til sognefogden.

3. november

Godsejer Olesen, Odden, er nok begyndt at levere mælk til Uggerby Mejeri den 1. november. Han havde forlangt en skriftlig tilståelse fra bestyrelsen om, at han ikke skulle være sammen med andre om mælkekørslen. Det ville bestyrelsen til at begynde med ikke indrømme ham, men så ville de nok, og så ville Olesen ikke.

4. november

Den gård, Valdemar Rugtved har i Stabæk, købte han for mange år siden af Thomas Bæk, der døde for nogen tid siden. Bæk navnet havde han fået efter Bækhuset i Bjergby, hvor han boede i mange år.

Prøvevalg til menighedsrådet i Mygdal Forsamlingshus. Efter drøftelser og blev der bragt en halv snes navne i forslag og følgende 6 fik flest stemmer til fælleslisten:

Laurids Pedersen, Skarndal

Kristian Krøgholt, Krøgholt

Smed Kr. Kristensen, Mejeriby

Jens Kristiansen, Odden Mølle

Ejnar Pedersen, Nørholm
Kristian L. Jakobsen, Røde Mølle.

Indre Mission havde tidligere opstillet:

Uddeler E. Nielsen

Johs. Pedersen, Kabbeltved

Holger Grøntved

Frode Hansen

Robert Nielsen

Johs. Mortensen

Der kom ikke flere lister, så efter aftale indtræder de 3 første fra hver liste i menighedsrådet. De næste 3 fra hver liste bliver suppleanter.

21. november

I uddeler Niensens bil med Emanuel som chauffør kørte jeg til Frederikshavn for at hente pastor Kristiansen fra Læsø. Vi kørte ned til Læsø færgeren, men Kristiansen var da gået op til jernbanestationen, hvor vi senere fandt ham.

Han skulle tale ved et bibelkursus i missionshuset. Der mødte mange mennesker, også fra Bjergby og Uggerby, så huset var helt fuldt.

23. november

Jeg var i Hjørring, bl.a. på Centralbiblioteket, hvor bibliotekaren sagde, at lærer Jensen lånte læsebøger fra børnebiblioteket, men at de var slemt snavsede, når de kom tilbage.

Der er udbrudt mund- og klovesyge i området, så jeg var også på politistationen og snakkede med overbetjent Karre om situationen.

13. december

Der er mund- og klovesyge mange steder. Nu også i Odden og i Krattet, Bjergby. Dagen efter også i Dalsgaard og i Houen, så der skal skrives mange passersedler – i dag 24.

16. december

Modtog 2 hefter af Jyske Samlinger – det ene var et festskrift tilegnet postmester Carl Klitgaard.

19. december

Vendsyssel Tidende vil gerne have Holger til at skrive meddelelser fra Mygdal. Holger havde forlangt at få frieksemplar af Vendsyssel Tidende for nogle meddelelser, han havde sendt til avisen, men bladet uddeler ikke frieksemplarer. Dog ville man give et ½ års abonnement for det, Holger hidtil havde skrevet til bladet. Og så kunne Holger for eftertiden få liniebetaling for det, han herefter sender til avisen.

21. december

Lærer Ørnboel, Snevre, er beskikket som sognefoged, da Anders Mølgaard, sognefogden, har mund- og klovesyge.

23. december

Vendsyssel Tidende skriver, at pastor Thaarup har skænket Mygdal Kirke en 7-armet lysestage.

29. december

Juletræ i missionshuset for ældre. Uddeler Nielsen ringede, om ikke Holgers karl, Emanuel, kunne komme op og hente bilen, så han kunne køre nogle gamle her fra området derop – herunder os. Da vi kom derop, var der foruden pastor Langhoff kun mødt ganske få – efterhånden kom der flere, så der var i alt 30. Pastor Langhoff talte og læste derefter en fortælling. Vi var inde i den lille sal for at drikke kaffe og derefter fortsatte pastor Langhoff med

oplæsningen. Det var en ret hyggelig sammenkomst, og pastor Langhoff er meget livlig og elskværdig. Bagefter var Ingeborg og jeg inviteret op til uddeleren for at spise aftensmad sammen med pastor Langhoff.

Om aftenen var der juletræ i forsamlingshuset med lærer Krogh, Rubjerg, som taler – der var mødt 76.

30. december

I eftermiddag var Holger som snefoged ude at kaste sne med hele sit mandskab fra Kabbeltved og Grøntved. Det har dog ikke sneet i dag. Julius rejste hjem til København i dag – ingen af lillebilerne ville ud at køre, men han kom med Tversted-bilen.

31. december

Sidst på eftermiddagen kom Inge og Hans Christian herhen, og først på aftenen hentede Erna dem.

I aften løb der nogle her udenfor og afbrændte fyrværkeri og knallerter. Gunnar og Emanuel var henne ved Otto. Mens Otto var herinde og drikke kaffe, var hans kaffekande blevet borte. Hjulbøren blev også taget sidst på aftenen.

Så er året 1938 udrunden. Året har for vort hjem været et nådeår for Herren, der har ikke i dette år sket større begivenheder i vor nærmeste kreds. Vilhelm og Inga Nielsen blev gift og bosatte sig i Søndergaard i Sindal. Vi har grund til at takke vor himmelske fader for alle gode gaver i det svundne år.

1939

6. januar

Jeppe Kærgaard fortalte, at resten af vejen nede i Kabbeltved skal belægges med skærver i år. Uddeler Nielsen fortalte, at han havde taget imod et kalveskind nede fra Odden uden at huske på, at der var mund- og klovesyge i besætningen på gården – han frygter, at det skal give anledning til ubehageligheder. Julius Steen havde gjort ophævelse derover, uden dog at ville melde det videre. Jeg fik Nielsen til at tage en årgang Kristeligt Dagblad med hjem.

8. januar

Hen på aftenen kom uddeler Nielsen og Martin Pedersen, Kabbeltved – de havde været på vej til Sindal Kirke for at høre en kandidat til præsteembedet her. Johannes Pedersen, Kabbeltved, var kørende med dem i slæde, men da de kom til Bindslev, vendte de om, da de skønnede, at vejene var ufarbare.

De bad mig spørge politimesteren om, Johan Fjerritslev, hvis besætning også har mund- og klovesyge, måtte møde til indstillingen om præsteembedet på tirsdag. Politimesteren gav den efterfølgende dag tøvende lov – forudsat Johan Fjerritslev udviste megen forsigtighed.

9. januar

Der blev kastet sne hele dagen – Holger fik Martin Pedersen til at føre tilsyn med snekastningen, da han ikke mente, at det var rigtigt, at han var sammen med de andre, da han frygtede, at besætningen havde fået mund- og klovesyge.

10. januar

Indstillingsmøde til præsteembedet i Bjergby Mygdal på missionshotellet i Hjørring. Pastor Bisgaard blev indstillet som nr. 1 med 7 stemmer, pastor Jensen, Vejby, nr. 2 med 5 stemmer og pastor Bolvig indstilledes som nr. 3.

11. januar

Alle Holgers kreaturer med undtagelse af tyren og kalvene er syge af mund- og klovesyge. Martin Pedersen forlangte pr. telefon, at Holger skulle sørge for at få vejen bedre kastet op. Holger kunne ikke frigøre sig for ansvaret, fordi han havde mund- og klovesyge i besætningen. Holger telefonerede så til Martin Pedersen, at Martin skulle efterse vejene i Kabbeltved, medens Holger fik et par karle til at kaste sne mod vest.

15. januar

I formiddags hørte vi en prædiken af biskop Ølgaard i Odense Domkirke og i eftermiddag af pastor Th. Krøgholt i Slotskirken – Ottos husbestyrerinde, Nora, var inde for at høre den sidste.

22. januar

Martin Pedersen, Kabbeltved, fortalte, at pastor Jensen, Vejby, havde sagt til dem, der stemte på ham, at de burde rejse til København og tale med kirkeministeren. Det mente han, at de grundtvigske menighedsrådsmedlemmer ville gøre. Der var imidlertid ingen af dem, der syntes, at de kunne rejse, så de havde skrevet til ministeren. Både biskoppen og provsten var stemt for, at Jensen skulle have embedet. Martin Pedersen sagde, at pastor Bisgaard var den eneste af de 59 ansøgere, der ikke havde nogen eksamen at fremvise.

25. januar

Kristine Raasig har været ude for at herve nye abonnenter til centralen i Aagaard. Der har hidtil kun været 15, og nu trues centralen med nedlæggelse. Hun har bragt tallet op på 25. Hun tilbyder at betale installeringen – kr. 70 – hos de nye abonnenter.

Thomas Brogaard og Hartnack skal have telefon fra Aagaard. Det skal være partstelefon – de skal altså være på samme tråd.

I radioen meddeltes i aften, at pastor Bisgaard er udnævnt til præst i Bjergby – Mygdal.

2. februar

Sammen med en række andre til lærer P. M. Rørsigs fødselsdag i Hallund Skole. Vi lykønskede Rørsig og overrakte ham en gave bestående af 2 malmlysestager med 2 tykke lys i. Fra Centralbiblioteket havde vi en blomst. Vi fik et glas vin til velkomst, og kort efter drak vi kaffe. Vi tilbragte så tiden med samtale om forskellige emner. Jens Thise havde en sang med til Rørsigs pris, og postmester Klitgaard holdt en lille tale for Rørsig, der takkede for opmærksomheden. Lærer N. P. Pedersen tog hjem til Hjørring før vi andre. Han ville på teatret se opførelsen af Kaj Munks skuespil: Han sidder ved smeltediglen.

Under aftensmåltidet gik samtalen livlig. Jens Thise fortalte om, hvordan han havde været i København og takket for ridderkorset.

3. februar

Kontordag i sparekassen. Jens Ørnbøl fortalte, at den nye præst og hans kone havde været i Bjergby sidste onsdag og set præstegården. Han skal indsættes i embedet 5. marts. Han kom fra Liselund, hvor han havde været sammen med Niels Dael, der havde sat ham ind i forholdene heroppe.

6. februar

Peder Pedersen, Mejeribyen, og hans datter, Margit, var her og fik giftemålsattester. Hun skal giftes med Georg Kristensen, der for få år siden var kommis i brugsforeningen. Han er uddeler på Mors.

13. februar

Der udstedes stadig mange passersedler på grund af mund- og klovesygen. I dag ca. 25. Der er også mange, der skal have hundetegn.

25. februar

Generalforsamling i sognefogedforeningen. Formanden oplyste bl.a., at sognefogderne havde fået en biindtægt ved udstedelsen af hundetegn og ved at udskrive passersedler. Ved det sidste havde nogle tjent op til 80 kr.

27. februar

I aften var der gudstjeneste i Mygdal Kirke ved provst Hindsholm, Albæk. Provsten og hans frue kom bilende hertil og spiste til aften. Erna var herhenne og hjalp Ingeborg med opvarthningen. Jeg, Ingeborg og Erna fik kørende med ham til kirken. Han holdt en god prædiken. Jeg betalte ham 9 kr. for befordring.

2. marts

Ved gudstjenesten i Mygdal Kirke i aftes var kirken helt fuld. Otto og Nora var i kirke. Da de gik fra kirken og var noget vest for Grøntved, kom Niels Andersen, Kabbeltved, bilende med Anders, deres tjenestepige, Martin Andersen og hans kone. Foran ham cyklede Tullen og Irene, som ikke ville vige til side, hvorfor Niels Andersen drejede uden om. Derved kom han for nær til grøften, således at bilen gled ned i bunden af grøften med de to hjul. Der var jo heldigvis folk til stede, som kunne hjælpe bilen på ret køl, uden at der skete nogen skade.

5. marts

I dag blev vor nye præst, Bisgaard, indsat i Bjergby Kirke i formiddag og i Mygdal Kirke i eftermiddag. I Mygdal var alle siddepladser besat. De løse bænke var også sat ind i kirken og var tæt besat – derforuden var der en del, der måtte stå op. Kl. 2 kom provst Sevaldsen og pastor Bisgaard, hans frue og datter. Provsten holdt en tale til den nye præst og menigheden. Han udtalte bl.a., at han var forvisset om, at der var 2 mænd, nemlig pastor Thaarup og Niels Dael, der i denne stund i deres lønkammer bad for den nye præst. Provsten oplæste kongens kaldsbrev og biskoppens kollats. Pastor Bisgaard holdt så en prædiken over evangeliet om den kanaanæiske kvinde. Han holdt sig nøje til teksten og har et behageligt taleorgan.

Den nye præst har indbudt menighedsrådets medlemmer og deres koner til kaffe.

I den forløbne uge har der været missionsuge i Bjergby, og der var også henlagt nogle møder til afholdelse i kirken, men man havde undladt at spørge den fungerende præst, pastor Holm, derom. Det var han fornærmet over og forbød dem at holde møder i kirken. De talte med ham derom, og så gav han tilladelse dertil for præsters vedkommende, men da forstander Jensen, Horne, også var blandt dem, der skulle have talt i kirken, forbød han dette. De fik så pastor Bitsch til at tale i hans sted.

8. marts

Hørt foredrag i radioen af L. K. Emmersen, Dybvad om emnet: "Kan landbrugsarbejdet gøres mere populært", og i aften efter pressen var min fætter, M. N. Andreasen i radioen og besvarede en del spørgsmål vedr. sin rejse til Venezuela.

10. marts

Jeg var på Centralbiblioteket og talte med bibliotekar Nielsen om "Hjemstavnsbogen", som man forbereder udgivelse af. Lærer Rasmussen, Bjergby, er formand for udvalget, men han er nok ikke kapabel dertil og har sikret sig assistance af postmester Klitgaard. I Vendsyssel Tidende for i dag er optaget et stykke, som jeg har skrevet om Niels Grøntved (*hans døbenavn er nok Niels Chr. Pedersen*) i anledning af hans 80 års fødselsdag den 15. marts.

14. marts

I eftermiddag var Holger i Hjørring til repræsentantskabsmøde i DMS (Dansk Missions Selskab). I

aften er der L.S. møde i forsamlingshuset, hvor Beck, Thise Ladegaard, skal tale. Vognmand Kristian Jensen kørte Niels Bak, Bjergby, ned i går aftes. Niels stod og talte med skomageren, der var ved at starte en motorcykel, da Kristian Jensen kom kørende og kørte mod Niels. Niels blev kørt på sygehuset, men var død, inden han kom derop. Kristian Jensens bil blev stående i Bjergby.

20. marts

I dag blev Niels Bak begravet på Bjergby Kirkegaard. I kirken var der pyntet med sørgeflor omkring korbuen - hele midtergangen var belagt med krans, og inden for korbuen var anbragt en stang med lys på - den var omvunden med papir, Før kisten blev båret ud, gik der ild i papiret, og snedker Flensted fik travlt med at slukke. Efter at vi havde sunget salmen: "Jeg går i fare, hvor jeg går", holdt pastor Bisgaard en kort tale ud fra et ord hos Paulus. Derefter sang vi: "Du herre Krist", hvorefter kisten blev båret ud og nedsænket i familiegravstedet. Herefter foretog pastor Bisgaard jordpåkastelsen, og derefter holdt Niels Baks svoger, redaktør Kristiansen, en tale om Niels Bak og omtalte det store arbejde, han havde gjort blandt ungdommen i Bjergby. Han sagde, at de, som ville værdsætte Niels Bak, skulle have kendt ham i hans unge dage. Han indbød følget til at samles bagefter med en kop kaffe i forsamlingshuset. Vi kørte derop, hvor alle pladser blev besat. Redaktør Kristiansen bød velkommen og udtalte sin og familiens glæde over, at så mange var mødt op, både her og i kirken, for at vise deres deltagelse. Efter kaffen blev der holdt taler først af redaktør Kristiansen, der omtalte Niels Baks hjem som et sted, hvor ungdommen holdt meget af at komme, og hvor der blev sunget og diskuteret. Han sagde, at Niels var en stor børneven, og børnene holdt meget af ham. Der var ingen steder, hans børn ville hellere hen end op til onkel Niels, og han sagde, at mennesker, som børn holder af, er gode mennesker. Niels Bak var meget ligevægtig - han havde aldrig set ham ude af ligevægt. Selv om han var ude for katastrofale tilfælde, så bevarede han altid sin ro. Han var tjenstvillig og hjælpsom - nogle ville måske mene mere, end det var heldigt.

Lærer Rasmussen omtalte de arbejder, Niels Bak havde fået iværksat, særlig omtalte han arbejdet som formand for jagtforeningen, og hvordan jagtforeningens midler havde støttet en række ting: Forsamlingshus, gymnastikhus, husflidsskole, bibliotek og nu sidst anskaffelse af særkalke til Bjergby Kirke. Han bad lodsejerne fortsætte dette spor.

Kristian Kristiansen, Stenshede, takkede Niels Bak for, hvad de havde haft med hinanden at gøre. Niels kom i hans hjem 4 gange om året, og det var højtids for børnene og for hans kone, når de fik Niels Bak's besøg.

Branddirektør Færch omtalte Niels Bak som den elskværdige repræsentant, som det altid var en fornøjelse at få besøg af.

Martin Henriksen skyldte Niels en stor tak for megen hjælp, han havde modtaget af ham. Skønt de langt fra var enige i flere sager, så var Niels altid venlig, når han traf ham.

Der blev sunget flere salmer, og sammenkomsten forløb stille og sømmelig. Der var ikke sådan en bjalen og snakken, som man undertiden kan være vidne til ved sådanne lejligheder.

Redaktør Kristiansen bød velkommen, og så brød folk op og gik hver til sit i det smukke forårsvejr.

I aften var der møde i missionshuset. Det var en dame, som ville tale om og vise lysbilleder fra Armenien. Lysbillederne blev ikke til noget - sikringerne sprang, da billederne skulle vises.

21. marts

Bertel Mølgaard, Kristianshede, vies til en ung pige fra Varde, Ester Eriksen, der har tjent hos ham som landvæsenselev.

22. marts

Det er nogen tid siden, der sidst har været et tilfælde af mund- og klovesyge, men i går blev den konstateret hos Karl Jensen, Hebbelstrup.

24. marts

I eftermiddag var der auktion i Odden Skov. Godsejer Ths. Madsen-Mygdal holdt politisk møde i Hjørring i dag.

28. marts

Hans Knudsen, Ørnboel, har fået mund- og klovesyge.

2. april

Peter Degnbøl var bilende til Hjørring for at se en film fra Harboøre 1893. Otto, Emanuel, Hartnack og hans husbestyrerinde var med.

3. april

I dag var der folketingsvalg og valgmandsvalg over hele landet. I Mygdal holdtes valgene i forsamlingshuset. Jeg stemte på folketingsmand Vanggaard og på Venstres liste til valgmandsvalget.

Vi kørte derop med Marius Gaarden derop, og smeden Kr. Kristensen kørte os hjem. Hverken han eller Marius ville have noget for turen.

5. april

Jeg var til session på Teknisk Skole sammen med 15 unge mænd fra Mygdal Sogn. Derefter var jeg i missionshuset for at drikke kaffe.

Derefter var jeg bl.a. i Kirkestræde 6 og talte med min fætter, Niels Kr. Pedersen (Grøntved). Han gav et glas vin og takkede mig for, hvad jeg havde skrevet om ham i avisen. Det havde bevirket, at han havde fået en meget fornøjelig dag med mange gæster og gaver.

13. april

Karetmager Anton Pedersen var her i formiddags og opkrævede bidrag til husflidsforeningen. Jeg gav 2 kr.

16. april

Man er ved at begynde med at restaurere Mygdal Kirke. Blytaget bliver støbt om.

Tømrerarbejdet skal udføres af Gudmund Nielsen – murerarbejdet af Thomas Gru.

Fra 23. april holdes gudstjeneste i missionshuset så længe, kirken er under reparation.

28. april

I formiddags var der koppevaccination i Mygdal nordre skole. Holgers børn, Inge og Hans Christian, og Noras dreng, Knud, var deroppe og blev kopsatte.

10. maj

I formiddags var Holger ude med mødebefalinger til 8 værnepligtige.

12. maj

Kontordag i sparekassen. Niels Dael har modtaget de ca. 15.000 kr., som han sagde op til 1. februar. Han er ved at bygge en gård på Liselunds Mark til sin datter Sara Dael. Hun har taget tandlægeeksamen, men har så forlovet sig med sin faders tjenestekarl, en søn af husmand Kr. Thomsen i Sakstrup, og nu skal hun til at tage undervisning i landhusholdning

Vi var henne for at se et par afdækkede gravkamre på Theodor Højrup's mark. Den ene var åbnet – det andet skal ikke åbnes før hen i juli.

15. maj

Fik tilsendt en pjece af A. P. Møller, betitlet "Folkeafstemning om forsvaret".

17. maj

Lærer Jensen var på besøg. Da vi talte om den nye præst. sagde han, at når nogen tid er gået, så blev han og præsten nok ene i kirken.

18. maj – Kristi Himmelfartsdag

Ved middagstid kom dyrlæge Buus, Bindslev, bilende og synede kreaturerne. De bestod alle tuberkulinprøven. Han var også henne hos Ane.

19. maj

I eftermiddags var Holger kørende op til brugsen. Han havde nogle æg med og fik 100 pumd flormel med tilbage.

29. maj

Lærer Jensen kom med 2 hefter af "Danmarks Kirker". Han fortalte, at hans datter, Alma, skal giftes med en kranfører i Randers. Han er enkemand, 40 år, og har en dreng på 10 år. Han tjener 4.000 om året og har sit eget hus. Jensens kone har en søster, der har boet i nærheden af ham i 15 år. Hun giver ham en god omtale. Det er nok ved besøg hos hende, at Alma er blevet kendt med kranføreren.

Modtog et eksemplar af "Fortid og nutid" fra postmester Klitgaard.

31. maj

Laurids Kragh fra Hjørring var her og hentede Nora's afdrag på den radio, hun har købt. Så kunne hun spare 40 øre i porto, da pengene er forfalden i morgen. Nora *er husbestyrerinde hos Otto*. Den gamle møller, Svend Kristian Jakobsen (født 10. august 1854), der i mange år boede i Gøggaards Mølle, er død på Hjørring Sygehus. Han begyndte som møller i Vangens Mølle i Bindslev og købte så Gøggaards Mølle i Mygdal, hvor han også havde et lille landbrug, som han udvidede ved at købe et stykke hede fra Kabbeltved. Han solgte efter mange års forløb til Karl Kristensen og sad i nogle år til leje i et hus på Gøggaards Mark, inden han købte et lille hus på Odden Mark, hvor han boede til i fjor, hvor han på grund af svaghed måtte flytte ned til en datter i Bindslev.

5. juni

I aften var tørvegraver Skjelager her. Han var blevet færdig med at grave tørv. Han havde gravet 22.000 stk. 10.000 til mig og 12.000 til Otto. Jeg betalte ham 20 kr. for vore tørv.

6. juni

Bestyrelsesmøde i sparekassen. Vi gennemgik alle gældsbeviser og obligationer, uden at der var noget særligt at bemærke. Der er en del af vore skyldnere, der skal have saneringslån. Da jeg ville hjem, var Marius Gaarden kørt fra mig – til trods for, at han havde lovet at tage mig med. Men da han kom til "Krattet", kom han i tanke om sin forglemmelse og vendte om og tog mig på.

10. juni

I dag holdt vor post sølvbryllup. Festen blev holdt i forsamlingshuset. Holger og Otto var deroppe. Der var stor deltagelse. De fik foræret et kaffestel, sølvsager og en pibe. Der blev holdt taler af pastor Bisgaard, lærer Jensen, mejeribestyrer Storgaard, Peter Klemmensen, Roskilde, tømmerhandler Nielsen, Hirtshals, og Martin Degn, Uggerby.

14. juni

Historisk Samfund holdt årsmøde i Hjørring. Mødet startede i St. Olai Kirke, hvor pastor Langhoff bød velkommen, hvorefter postmester Klitgaard holdt et foredrag om kirken og om Hjørring.

Derefter gik vi på Hotel du Nord til kaffe og generalforsamling. Foreningen blev stiftet i 1915, og af den bestyrelse, der blev valgt dengang, sidder 5 endnu i bestyrelsen, medens 2 er erstattet af andre. Borgmester Barfoed rejste til Odense, og Anton Jacobsen, Sæby, er død. Der skulle vælges 4 bestyrelsesmedlemmer i stedet for postmester Klitgaard, lærer Rørsig, Jens Iversen og mig. Der blev foreslået genvalg. Der var ikke andre forslag.

Bogtrykker Adelstorp foreslog at udnævne de 5, der havde siddet i bestyrelsen siden 1915 til æresmedlemmer. Det vedtoges.

Jeg havde forud talt med N. P. Pedersen og spurgt, om der var tænkt på en afløser for mig. Det sagde han "nej" til. De øvrige bestyrelsesmedlemmer var enige om, at jeg skulle blive i bestyrelsen.

Vi gik så i St. Cathrine Kirke, hvor provst Sevaldsen fortalte om kirken. Herfra til Museumsgården, hvor Klitgaard holdt en tale om Lønborg Friis og nedlagde en blomsterbuket ved hans buste. Fra museumshaven fortsatte man til Brinch-Seidelinsgade og derfra over St. Knuds Kilde, Aastrup og Lønstrup.

17. juni

I eftermiddags brændte udhusene til Hartnack Pedersens gård i Grøntved. Da vi havde drukket kaffe, kom daglejeren, Kristian Møller, herhen og bad mig ringe efter Falck. De havde været ved at brænde noget halm af østen for gården, men nu var ilden sprunget hen til stakkene nord for laden, og nu frygtede de for, at den ville tage magten fra dem og tænde husene i brand. Jeg ringede så til Falck, der svarede, at brandmandskabet var nede ved Lille Ryet ved Astrup, der også var i brand. Der blev lovet, at de ville komme så hurtigt som muligt. Derefter ringede jeg til politikontoret og meddelte, at der var brand, og så ville jeg vide, om brandfogden, Alfred Jensen, var alarmeret. De svarede, at han ikke var brandfoged – det var Peder Kristensen, og Kristian Larsen, Degnbøl, var assistent, men de var begge i Hjørring. Jeg gik så hen til brandstedet, hvorfra der væltede en tyk kulsort røg op. Det var paptaget over kostalden, der brændte. Folk strømmede til brandstedet i biler, på motorcykler og cykler, og da jeg kom derhen var tag og træværk faldet på de tre udhuse. Intet levende indebrændte. Holger, hans karl, Otto og Thomas Brogaard var de første, der kom dertil. De sørgede for at få svinene ud af stalden, men ellers var der intet at gøre, før Falck kom. Ved nordre side af laden stod 3 halmstakke, som brændte, og ved søndre side af laden lå noget halm og brændte. Det var dette gamle tag, som daglejerne, Kristian Møller og Oluf Olesen, havde akkord på at flytte fra gården og brænde. De havde til at begynde med, flyttet det hen til en grøft østen for gården, men da de syntes, at det var temmelig langt at bære det, så var de flyttet nærmere til husene, og da vinden var til øst, gik det galt. Ilden forplantede sig til halmstakkene, der lå tæt norden for laden, og så var det straks henne ved laden med det knastørre stråtag.

Efter nogen tid kom Falck med brandsprøjten, der kørte ud til mergelgravene ved nordre ende af marken, og der blev så lagt 2 slager op til gården, og man gav sig i lag med at sprøjte vand på staldloftet. Kort efter kom kriminalbetjent Tousieng, der spurgte mig, hvordan ilden var opstået. Så gik han ind til Hartnack og optog forhør. Brandfogden, Peter Kristensen, var nu kommet fra Hjørring og overtog så hvervet som brandfoged. Halmstakkene lå alt for tæt på gården, så der vil sandsynligvis vanke bøder.

23. juni

Niels Gaarden skal lave tegninger til Hartnacks nye udhuse. Thomas Gru og Ejnar Jespersen skal nok bygge det.

26. juni

Vendsyssel Tidende bad mig få Holger til at sende bladet et referat fra dyrskuet i Mygdal i morgen

2. juli

I eftermiddag var der flyveopvisning på Kristianshede Mark. Der var to flyvere, der kredsede over omegnen. En tur med maskinen kostede 8 kr. Det kostede 1 kr. at komme ud på pladsen. Otto var deroppe som tilskuer.

3. juli

De jyske sparekasser holder generalforsamling i Aalborg. Marius Gaarden kørte med bestyrelsen med ægtefæller – mejeribestyrer Storgaard var selv bilende med sin kone og lærer Rasmussen og hans kone. Vi gjorde ophold i Nørre Sundby, hvor vi drak kaffe i en restaurant. Derefter kørte vi til Aalborg. Da vi kom til Skovbakken stod Kristian Pedersen og Jens Ørnboell af for at overvære generalforsamlingen, medens Marius Gaarden kørte vi andre ud til Zoologisk Have, hvor vi så de forskellige arter af fremmede dyr, fugle og krybdyr. Vi kom ind på selskabsbillet – 35 øre pr. person.

Kl. 13 kørte vi til Nørre Sundby til den restaurant, hvor vi havde drukket kaffe. Der spiste vi middagsmad: Kartoffler, rødspætte, blomkål og jordbær med fløde. Lærer Rasmussen fyldte 54 år, hvorfor han gav vin til maden. Da vi havde spist, kørte vi til bryggeriet "Urban", hvor vi blev vist rundt. Til sidst fik vi øl og tobak, og rundviseren fortalte en række anekdoter. Derefter kørte vi op til Skovbakken, hvor Aalborg Sparekasse havde tilbudt alle deltagere en gratis tur op i tårnet.

Kl. 16 brød vi op og kørte hjemad. Vi gjorde holdt ved lufthavnen – Kristian Pedersen fik en flyvetur for 6 kr. Derfra kørte vi til Birkelse, hvor vi, efter at lærer Rasmussen havde indhentet hofjægermesterindens tilladelse, spiste den medbragte mad i den smukke park. Der kom en mand fra gården og sagde, at vi ikke måtte spise der. Vi kunne så sige, at vi havde herskabets tilladelse og blev siddende. Under herregården drives 500 tdr. land. Fra Birkelse kørte vi til Løkken, hvor vi drak kaffe i glassalen. Jeg var hjemme lidt før kl. 23.

4. juli

Kl. 21.30 ringede de fra politistationen med en forespørgsel, om jeg kunne give dem oplysning om en mand, der hed Sørensen, Mygdal. De havde nemlig en feriedreng, der skulle ud til en mand af dette navn. De havde ringet til flere, f. eks. Martin Sørensen, Grøntved, men de ville ikke kendes ved drengen. Vi kunne ingen oplysning give, men så sagde Kathrine Degnbøl, der passede centralen, at det var nok Kr. Sørensen, Riskær, der skulle have drengen. Hun ville så meddele dem dette.

10. juli

Søndre Skole i Mygdal er lukket på grund af, at flere af børnene har skarlagensfeber.

14. juli

Kontordag i sparekassen. Da vi stemte af, viste det sig, at der manglede 100 kr. Vi kunne ikke finde nogen fejl, og Kr. Pedersen var klar over, at han var blevet 100 kr. fattigere. Jeg ville så tælle hans opgørelse efter, og så viste det sig, at hans facit var 100 kr. for lavt og derved kom det til at stemme.

Niels Rishøj er blevet bestyrelsesmedlem i Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger, og har derved en god årsløn. Han skal til København hver 3. uge. Han har en søn, der passer kreaturerne, og en dattersøn, som gør det øvrige arbejde. Den sidste er en søn af den af Niels Rishøjs døtre, der var forlovet med en karl fra Astrup af Mølgaard slægten. Han var sømand og i

efterkrigstiden tog han hyre for at tjene mange penge, men det gik sådan, at skibet, han sejlede med, blev torpederet, og han satte livet til. Hans kæreste fødte så en søn, der blev opfødt hos Niels Rishøj.

I disse dage er der ungske i Brønderslev. Marius Gaarden var kørende derud med et helt læs her fra sognet.

15. juli

Otto var med Peter Kristensen og hans familie i Brønderslev til ungske.

18. august

Kristian Pedersen fortalte, hvordan det gik til, at han fik gården efter Anders Zacharias' søn, der havde overtaget den efter Kristen Baand. Han gav 13.000 kr., men den var også meget forsømt – husene var også meget forfaldne.

20. august

Edvard Jespersen har solgt sin ejendom i Mygdal til et par unge folk. Han har i stedet købt Kristian Kjeldsens ejendom i Barkholt for 31.500 kr.

27. august

Andrea Menholt fortalte, at der er et dårligt forhold mellem Indre Missions tilhængere i Bjergby. Hans Knudsen, Ørnboel, har jo været formand, men da han var for selvrådig, havde man vræget ham og valgt Kristian Rams i stedet. Og da man ved menighedsrådsvalget sidste efterår valgte Emanuel Larsen i stedet for Edvard Knudsen, følte Hans sig nok tilsidesat. Da så pastor Holm, medens han var konstitueret præst i Bjergby, forbød forstander Jensen, Horne, at tale i kirken, stillede Hans Knudsen sig på hans side.

29. august

Sammen med uddeleren var jeg hos Jane Steen – først var vi dog sammen med Julius ude for at se på laden, som Julius har fået nyt over på – nemlig ydermurene hævet og nyt tag af plader på. Han vil også have elektrisk kraft og have installeret en malkemaskine.

Hos Jane fik jeg noget medicin til Ingeborg og fik Jane til at se på mine hænder og spurgte hende, om hun kunne give mig noget, der kunne hjælpe på dem. Hun gav mig noget til at smøre dem med. Det skulle først tyndes ud med sprit, og hænder eller fødder skulle vaskes, først de blev smurt, for at smørelsen lettere kunne trænge ind i huden. Jeg fik en recept og en medicinseddel af Jane. Jeg lovede at skaffe hende noget medicin.

Ved kriminalretten i går blev Hartnack Pedersen idømt en bøde for overtrædelse af brandpolitiloven, medens Kr. Møller og Peder Olesens søn hver fik en bøde på 20 kr.

1. september

I dag er tyskerne brudt over Polens grænse og har begyndt krigen, som de længe har lagt op til. Sidst på dagen kom overbetjent Karre kørende med 5 indkaldelsesbegæring, som Holger og Otto cyklede ud med.

2 dage senere kom politibetjent Rømer, Hirtshals, også med 5 indkaldelsesordrer, som Holger cyklede ud med.

5. september

Politimester Johs. Funch døde på Hjørring Sygehus.

9. september

Marius Gaarden har købt en ny større rutebil i Herning for 19.000 kr. Han skal give sin nuværende i bytte til 7.000 kr.

10. september

Mygdal Kirke er blevet restaureret. Loftet ser godt ud, efter at forskallingen er blevet taget væk. Forsiden af stolene er fornyet. Der er indlagt varmeapparat og elektrisk lys, og det hele er malet.

17. september

Min 75 års fødselsdag.

Johannes, Julius, Kristian og Peter var kommet aftenen før. Børnene forærede mig en lænestol, som de havde købt hos møbelhandler Niels Kristensen.

22. september

Den gamle smed Søren Pedersen er død, 83 år gammel.

Planteavlsudstilling i Mygdal Forsamlingshus i aften. Flintegaaard, Bjergby, Spille-Niels og Aksel Nielsen, Retholt, har for et par dage siden været her og udsøgt rodfrugt til udstillingen.

Marius Gaarden kører nu ikke længere østpå end hertil og ikke længere sydpå end til Mygdal Kirke på grund af benzinrationeringen. Ligeledes kører han ikke tirsdag og torsdag og kun en tur onsdag og lørdag.

Niels Kristiansen, Vester Gøggaard, har solgt sin gård til Ole Olesen, Aagaard, for 25.000 kr. Ole Olesen blev senere ejer af Tagsighede.

