

# Kristian Grøntveds dagbøger

1/1 – 21/7 1932

Dagbog nr. 51

Nytårsdag den 1. januar 1932

Sne om aftenen, senere tøvejr.

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Julius var i kirke. Ester Nielsen kom her i eftermiddag.

I aften var uddeler Nielsen og Marie her pr. bil.

Hørt pastor Fibiger i radio.

Modtog sognefogedløn fra amtstuen, 110 kr.

Afsendt brev til lægdsforstanderen og Martellus Nielsen, Uslev. Porto 10 øre.

Lørdag den 2. januar

Den røde ko, 4.nordre på vestre side, har været syg i et par dage, der var tegn til at hun ville kælte, skønt tiden dertil først er sidst i måneden. Holger prøvede så i formiddag at tage kalven fra hende, og han fik også forbenene ud, og vi lagde snøre på dem, men hovedet kunne han ikke få med, vi ringede så efter dyrlæge Kjellerup, der kom noget før middag, han fik kalven til at komme frem, idet han lagde snøre på kæben af den foruden benene. Kalven var død, men fuldbåren. Han så også på tyren, som han mente mulig havde tuberkler i rygmarven.

Marie var oppe i Degnbøl og tilbageleverede nogle æg, vi har lånt der, hun var oppe til Hans Niensens efter noget salve til Ottos knæ.

Kristian Krøgholts karl var her og betalte statsskat. Modtog brev fra Karl.

I aften var Sofus, Ane og Emanuel herinde. De fortalte at Kristian Daels datter, der er gift med Mads Fr. Madsens søn, er blevet noget syg i sindet, hun er ude hos sin farbroder Niels Dael, Liselund, for tiden.

Søndag den 3. januar

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Holger var i kirke.

I aften rejste Julius herfra og ud til Øtoftegaard. Han fik kørende med uddeler Nielsen til Hjørring.

Kristen Lønsmann rejste herfra lidt over middag, han ville op til sin svoger Tinus, Dalene.

Marie var i byen i eftermiddag. Niels Grøntved var her.

Mandag den 4. januar

Frost. Lidt sne om aftenen.

Vejte nogle grise. I aften fødte soen 12 levende grise.

Kristen Jespersen, Mygdal, og Martin Andersen, Kabbeltved, var her at betale skat.

Modtog brev fra politikontoret.

Holger kørte mælk i dag.

Tirsdag den 5. januar

Tærsket byg. Holger var kørende op til smeden og fik den brune norsker skoet.

I eftermiddag var jeg oppe hos Kristian Pedersen, Bjergby, til kontordag sammen med Aksel Sørensen. Jeg tog med Marius Gaarden til Bjergby. 35 øre. Betalt Jens Thøgersen 1 kr. 25, som han har udlagt til røgeren. Jeg udbetalte lærer Rasmussen 1.400 kr. af skatter. Kristen Steens enke fra Asdal, Helene Steen, har gjort akkord med sine kreditorer og betalt dem 25 %. Hun har lånt 8.000 kr. dertil.

Den 30. december døde Peder Kr. Pedersen (Poulsen), forhen gdr. i Stabæk.

Jeg havde Sofus's rentepenge, 82 kr. 50 med op til Bjergby. Johan Henriksen hentede 4 grise her.

Da jeg gik fra Bjergby, var jeg den vej ad købmand Gram Schjoldager med et bødeforlæg.

I eftermiddag var Ingeborg oppe at se til Peter Mortensen, L. Grøntved.

Onsdag den 6. januar

Kørt kålrabi ind i formiddag.

Anders Kabbeltved var her i formiddag og betalte kommuneskat. Han betalte en årbog med 3 kr.

I middags tog jeg med Marius Gaarden til Hjørring. Jeg var oppe hos søster Tine, hvor jeg drak kaffe, derefter var jeg oppe ved Maria og Anna - Maria holder sengen, men er dog oppe et pa timer om dagen. De lod til, at Kristens husholderske, Bine, har så meget at se efter, og hendes arbejde bliver så lidt påskønnet af Kristen, der tit kan være gnaven - de mente også, at Johanne burde betale mere end 40 kr. om måneden, når hun tjener 175 kr. månedlig, hun bliver plejet omhyggeligt, der skal sørges for varme i stuen, hvor hun har sit orgel at spille på om aftenen, men både Kristen og Bine er enige om, at hun skal have det bekvemt.

Kristian Taagaard og hans børn er blevet økonomisk ruineret af sønnen Kristen Taagaard, der er rendt fra sin ejendom og har taget plads som fodermester på en gård på Brønderslev egnen. Kristian har været i Hjørring og skulle gøre redelighed for udbetaling af penge til sine børn.

Jeg var henne på dommerkontoret for at høre efter panteprotokollen, men den var sendt mig i går.

Jeg var inde på politikontoret og betalte 15 kr. for Gram Schjoldager. På apoteket købte jeg medicin for 60 øre. Hos boghandler Bech modtog jeg 2 hæfter af Litteraturhistorien 3 kr. samt nogle bogfortegnelser. Kl. 3 var jeg til bogudvalgsmøde på centralbiblioteket, hvor alle medlemmer var mødte.

Jeg havde nogle bøger med, som jeg tilbageleverede, og lånte en ny bog af pastor Faurholt.

Da jeg gik derfra, hilste jeg på lærer Lund og hans søn. Jeg tog med Marius Gaarden hjem kl. 6.

Biltur 2 kr. Marius fortalte at Peder Thirup er syg af nyregrus.

I dag foretager sognerådet udbetaling af krisehjælp. I formiddags i Bjergby og i eftermiddag i Mygdal forsamlingshus.

Der er juletræsfest for børn i Mygdal missionshus i dag.

Modtog brevkort fra Ole Pedersen og panteprotokollen fra dommerkontoret.

Torsdag den 7. januar

Skåret hakkelse. Jeg huggede pindebrænde.

I eftermiddag var der kvindemøde her. Uddeler Nielsen var bilende herved med sin kone. Postens kone og frk. Nielsen fra Aalborg, foruden dem var mødt Kathrine fra Degnbøl og Sofus' kone Ane.

I aften var der juletræsfest for unge i missionshuset. Holger og Marie var deroppe.

Thomas Gru var her i aften - han sagde at skolebørnene i søndre skoledistrikt har ituslået 22 ruder i hans hus i Mygdal bakker - han har talt med lærer Møll derom, og han har fået ud af børnene, at de har gjort det, og så har han skrevet til Thomas Gru, at Albert Jensens dreng har slået 5 ruder ind, og dem vil han nok betale, og så mente Møll, at Thomas Gru kunne nøjes dermed, tilmed da hans 2 små svogre (Jens Bertelsens drenge) havde været med til hærværket, men det er Thomas ikke fornøjet med, og jeg lovede at jeg skulle tale med Møll derom.

Afsendt brev til Karl. 25 øre.

Fredag den 8. januar

Holger kørte mælk.

I eftermiddag gik jeg op til Mygdal Søndre Skole, da jeg kom forbi Stenshede, kom Kristian ud og bød mig ind på en cigar, jeg sad der en stund, så kom Andreas, han skulle skære nogle grise for Kristian. Andreas fortalte, at der er 4 abonnenter her i centralen, der er blevet lukket for, nemlig

Sofus Kristensen, Grøntved, Peder Jakobsen, Klodske, Kristen Jespersen, Østergaard, og Kristian Vestergaard. Der var også kommet besked om at lukke for Hans Nielsen og Bertel Mølgaard, men de havde ombestemt sig i sidste øjeblik og forlangt at beholde telefonen.

Mads Kr. Pedersen var oppe i Degnbøl at tage skindet af en syg ko - det var en, som Peter havde købt sidste sommer.

Da jeg kom op til Søndre Skole, var Møll gået hen til Vrangager, jeg gik så derhen og talte med ham om Thomas Grus ituslåede ruder. Laurids Vadet var der og satte ring i næsen af en tyr - Møller Madsen og hans kone var der også, vi drak kaffe og drøftede lidt kommunalpolitik. Anton Jensen Vadet, Albert Thomsen, Rom, og Kristian Kallehave, Nørholm, får arbejdsløshedsunderstøttelse og stillede til kontrol hver dag hos Jørgen Holtegaard. Vrangagers karl er gået bort fra sin tjeneste, men de har fået ene anden karl i stedet.

Modtog en kalender fra købmand Laurids Hahn, Bindslev.

Peder Brogaard, Nyeng, var her i aften og betalte kommuneskatter.

Lørdag den 9. januar

Holger var nede at arbejde i bækken. Otto knyttede bindegarn. Jeg huggede noget kvas.

En af vore store grise lå død i stien i dag.

Telefon: Johanne Jensen, det er hendes 23 års fødselsdag i dag. Niels Grøntved telefonerede til Jens Thøgersen.

Søndag den 10. januar

Radio: hørt prædiken af provst Nordentoft, Garnisonskirken, og pastor Nedergaard, Eliaskirken.

Mandag den 11. januar

Tærsket resten af byggen i laden, godt 6 trave, og rensede det.

Kr. Kristiansen, Stenshede, var her og betalte kommuneskat.

Modtog brev fra Karl fra Boston i England.

Martin Pedersen, Kabbeltved, var herinde i aften, han kom oppe fra Peder Thirup, der ligger syg.

Martin fungerer som formand under hans sygdom.

Tirsdag den 12. januar

Holger kørte mælk. I eftermiddag var Holger cyklende til Hjørring.

Søster Ottines fødselsdag.

Modtog brev fra Julius, Øtoftegaard.

Telefon: Handels- og Landbrugsbanken - de spurgte, om Selmer Jensen, fhv. Hebbelstrup, og maler Andreas Kristensen, Granbo, var solide folk.

Onsdag den 13. januar

I formiddags kørte vi kålrabi ind - i eftermiddag tærskede vi 3½ trave hvede og rensede det.

Telefon: Handels- og Landbrugsbanken, Hjørring (de spurgte om følgende var solide folk: Theodor Jakobsen, Niels Jensen, Skarndal, gårdejer Jakob Madsen, Mygdal (Jens Nørgaards søn), Konnerup, Tagsighede, og Kristen Kristensen, Højtved). I aften kom Magnus Andersen her og fik mig til at telefonere til Johan Henriksen om at hente grise hos ham.

Torsdag den 14. januar

Tærsket havre med maskinen. Kørt til mølle med hvede til mel.

Osvald Nielsen var her i formiddags og betalte alimentationsbidrag, 55 kr. 50 øre. Hans Vandkær betalte kommuneskat.

Efter middag tog jeg og Ingeborg med uddeler Nielsen og Marie til Hjørring. Der holdtes helliggørelsesmøde i Hjørring i dag med gudstjeneste i kirken kl. 10. Kl. 2½ var der bibeltime i missionshuset ved pastor Viller fra Torslev, der holdt et godt foredrag over Joh. Åbenbarings 1. kapitel. Senere, kl.4, indledte forstander Blomgren, Horne, en forhandling om de små tings betydning i samfundslivet. I forhandlingen bagefter deltog bl.a. Jens Andersen, Lilholt i Hørmsted, træhandler Nielsen, lærer Mathiasen, Sindal, Nielsen, Stabæk, Hans Lundgaard, Laust Bruun og pastor Holm.

Efter møderne var vi oppe hos Maria og Anna og drak kaffe. Nielsen og Marie kom også derop og sad og samtalede med os - Kristen Lønsmann var også deroppe og hilste på os. Jeg betalte Maria 13 kr. 50 (10 kr. til fødselsdagen, 1 kr. 50 for bladet Horne Højskole og 2 kr. for at beværte os med kaffe). Vi havde 5 bøger og et brev med til Vilhelm, som Maria lovede at få afsendt til ham. Der var fuldt hus til møderne i missionshuset.

Jeg var inde på politikontoret og betalte alimentationsbidrag for Osvold Nielsen 54 kr. 75. På apoteket købte jeg mediciner for 50 øre. Jeg var inde på Vendsyssel Tidendes redaktionskontor og leverede journalist Allerslev et længere stykke, som jeg har skrevet om skoleforholdene i Mygdal i gamle dage. Han lovede at levere redaktionen det. Jeg var inde på centralbiblioteket og afleverede en bog og lånte nogle flere. Kl. ca. 8 kørte vi hjem.

Marie var nede i Skeen Mølle i aften.

Modtog brev fra Foreningen af 1837.

Telefon: landsretssagfører Schmidt (spurgt om Kristen Møller, Højtveds, Søren Rams' og Johannes Pedersen, Tangsgaards soliditet). Kristian Thøgersen var her at telefonere til Hjørring.

Fredag den 15. januar

Tærsket resten af havren i laden. Otto var kørende op til brugsen efter varer og den vej ad Degnbøl Mølle efter hvedemel.

Johan Henriksens svoger hentede 4 grise her i formiddags.

Afsendt brev til højesteretsdommer Riise.

Martin Pedersens søn var her med et skatteskema.

Lørdag den 16. januar

Holger kørte mælk. Renset havre. Bagt brød. Sidst på dagen kom en livsforsikringsagent bilende her - han var på en fejl vej, da det var en mand der hed Kristian Sørensen, han søgte efter -det var sagtens ejeren af Riskær.

Afsendt brev til højesteretsdommer Riise, Maria Kristensen, Hjørring, og pastor Janus Andreasen, Ho. Porto 30.

Søndag den 17. januar

Andreas Degnbøl var hernede i eftermiddag og i aften. Han fortalte at Kristian Larsen, fh.

Trumpgaard, døde i morges efter længere tids sygdom, han boede nu i Gjurup, hvor han havde et hus, han har boet flere steder, først i Lyngsig, så i Trumpgaard og senere i et hus ved Skajbjerg.

I aften var Sofus, Ane og Ernst herinde. Marie var i byen i eftermiddag.

Radio: hørt prædiken af provst Ussing.

Mandag den 18. januar

Havre af loen. Tærsket resten af hveden, 5 trave. Flyttet halm i laden. Vejet grise.

I eftermiddag gik jeg op til skolen med den kirkebog, jeg har lånt af Jensen - jeg leverede frk.

Nielsen den - hun betalte årbogen med 3 kr. Derfra gik jeg op til brugsen efter brænder og glas og skråtobak. Nielsen betalte mig skatter fra Anna Andersen, Krøgholt. Nielsen sagde at

brugsforeningens bestyrelse vil fremlægge en lovændring, der går ud på, at brugsforeningens medlemmer skal dække et eventuelt underskud i brugsforeningen i forhold til deres køb i brugsforeningen. Nielsen mente, at det var bedre at det blev lige delt mellem alle medlemmer. Jeg antog, at det var et uheldigt tidspunkt, der var valgt til at føre det frem.

Edvard Jespersen var her at betale skat.

Afsendt brev til Kristian og Peter.

Modtog brev fra Peter, Karl og lægdsforstanderen.

Tirsdag den 19. januar

Hvede af loen. Holger og Otto begyndte at tærse rug med plejle.

Johan Henriksens bil hentede 2 grise i morges. I eftermiddag var jeg oppe hos Alfred Jensen, Dalsgaard, med en stævning, jeg var den vej ad Degnbøl og så ejendomsskyldvurderingen. Jørgen Holtegaard og Søren Houen var der også.

Modtog brev fra politimesteren. Gebyr – porto 50. Noterebog fra Dansk Gødningskompagni.

Afsendt brev til politimesteren.

Onsdag den 20. januar

Otto kørte mælk. I eftermiddag kørte han ajle på baarerne. Jeg gravede på den søndre ager i haven. I aften var Otto nede i Uggerby husflidsskole. Martin Andersen, Kabbeltved, var her med en forespørgsel fra landbrugernes Sammenslutning. Jeg svarede ja til de første to punkter, men svarede ikke på det tredje spørgsmål.

Kristen Jespersen, Skarndal, var her i aften og opkrævede sparekassebidrag.

Niels Grøntved var her i middags og telefonerede om at få Marius Gaarden til at komme ned til Grøntved.

Afsendt brev til Karl.

Modtog brev fra politimesteren og højesteretsdommer Riise.

Torsdag den 21. januar

Holger og Otto tærskede rug. Jeg gravede i haven i formiddags.

I eftermiddag gik jeg op til Degnbøl og så de matrikelkort, som er fremlagt til eftersyn. Søren Houen sad der også i dag, han lovede mig en afskrift af matrikelfortegnelsen over Mygdal sogn, som har været fremlagt til eftersyn. Derfra gik jeg op til Gudmund Nielsen og forelagde ham et bødeforlæg på 5 kr. Jeg gik derfra op til Lyngsig og sad og talte noget med Mine og drak kaffe. Jørgen Holtegaard var her i formiddag og fik 400 kr. af kommunens penge. Han lod til, at han ikke mente, at hans svigersøn Konnerup kunne blive ved at få det til at gå, han holder karl og pige og sidder inde. Jørgen er bestemt på atter at overtage gården. Martin Sørensen har en dreng, der er meget syg af lungebetændelse, og en anden dreng har fået den ene arm brækket i skolen. Der er 11 mand, der stiller hos Jørgen Holtegaard til kontrol og modtager arbejdsløshedshjælp.

I aften var Holger og Otto oppe i brugsforeningen til karlemøde. I eftermiddag var Ingeborg oppe ril Hans Nielsens.

Modtog brev fra politikontoret.

Telefon Peder Thirup.

Fredag den 22. januar

I formiddags kørte Holger og Otto kålrabi ind. I eftermiddag tærskede de rug. Jeg gravede i haven.

Kristen Vandkær var her at betale statsskat.

Johanne Thøgersen var her i middags at telefonere til Jens Thøgersen om, at Marius Gaarden skulle hente hende i Grøntved.

Otto var nede i Uggerby husflidsskole i aften.

Afsendt 2 breve til politimesteren.

I aften kom Martin Pedersen og Anna herop og var her til henad kl. 11. Martin fortalte at statspolitiet for nogle dage siden havde været hos Niels Grøntved i anledning af, at Svend Aage og Niels' københavnere havde været i følge til Hjørring. Svend Aage havde en gammel cykel med. I Hjørring havde han set en god cykel stå på gaden - han tog den og kørte hjem på og satte sin gamle cykel i stedet. Det har børnene i skolen fortalt.

Pastor Thaarup er syg og har aflyst gudstjenesten på søndag.

Martin Pedersen betalte 3 kr. til Historisk Samfund.

Lørdag den 23. januar

Holger og Otto spredte mergel på Blaashede. Jeg blev færdig med at grave på den søndre ager i haven.

Afsendt brev til Johannes Grøntved i København.

Søndag den 24. januar

I formiddags var Sofus herinde - han havde talt med branddirektøren i går om hvor stor præmieudsættelse, han kunne få, når han fik hårdt tag på alle husene. Han havde fået at vide, at hans præmie kunne ventes nedsat fra 90 til 10 kr.

Sofus' Valborg var herinde i eftermiddag. I aften var Marie oppe til Hans Nielsens.

Radio: Hørt gudstjenesten i Garnisonskirken kl. 2.

Mandag den 15. januar

Vi kørte havre ind i laden fra stakladen. Vasket klæder.

I eftermiddag blev Kristian Larsen begravet på Mygdal kirkegård kl. 2. jeg gik derop. Der var mødt et stort følge, der fyldte hele kirken. Efter at have sunget en salme, "I Jesus søger jeg min fred" holdt pastor Langhoff en tale ud fra ordet: "Død, hvor er din brod, dødsrige hvor er din sejr?" Han skildrede Kristian Larsen som en troende kristen, der følte sin egen uværdighed og fortrøstede sig ene til Kristus og hans kors. Han var kommet til at holde mere og mere af ham, jo nærmere han lærte ham at kende, og han trøstede hans efterladte med, at han var gået hjem til Herren. Efter talen sang vi "Min Jesus, lad mit hjerte få", hvorefter kisten bares ud til graven sønden for kirken., hvor pastor Langhoff foretog jordpåkastelsen og sluttede med bøn og Herrens velsignelse. Vi sang "Herrens venner ingensinde". Lærer Jensen takkede på familiens vegne for deltagelsen, for kranse og mindsten og indbød følget til at drikke kaffe i forsamlingshuset. Her samledes godt 100 mennesker om kaffebordene. Her holdt pastor Langhoff også en mindetale om Kristian Larsen, og Ottenius Larsen, Skovsmose, mindedes også sine forældre - det var 18 år siden, de flyttede fra Mygdal, men de havde ikke slået rod andre steder, hverken i Skibsby eller Gjurup, trods det, at de havde gode naboer. Han sagde, at der var 3 ting, der prægede hans fader, arbejdsomhed, nøjsomhed og guds frygt. Der blev sunget et par salmer.

Jeg var henne hos Jens Thøgersen efter restancelisten. Martin Pedersens pige var her efter en surdej. Otto hentede en halv bajer oppe hos Jens Thøgersen, som han fik varmet i aften og drak - han er slemt plaget af forkølelse.

Min broder Johannes fylder 50 år i dag.

Afsendt brev til Julius på Øtofte. Porto 15 øre. Modtog brev fra civildommerkontoret.

Telefon: Jakobe Nørgaard, Karlsminde - hun spurgte, om hendes søn Jens Nørgaard kunne få udsættelse med at møde for at aftjene sin værnepligt. Jeg lovede at spørge lægdsforstanderen derom.

Fuldmægtig Nielsen - jeg forelagde ham spørgsmålet, han sagde, at han skulle anmode indenrigsministeriet derom. Han bad mig hjælpe med at affatte en skrivelse. Jakobe Nørsgaard (jeg meddelte hende dette svar).

Tirsdag den 26. januar

Kørt 9 læs blandsæd ind i laden fra stakladen. Kontrolassistenten Johannes Pedersen var her i dag. Vasket klæder.

Afsendt brev til indenrigsministeren. Modtog brev fra Karl.

I aften holdt Landbrugernes Sammenslutning møde i Mygdal forsamlingshus kl. 7. Som taler mødte gdr. Søndergaard, Filholm. Holger, Johannes og jeg gik derop. Der var mødt mellem 30 og 40 mennesker, deriblandt en kvinde. Hans Nielsen, Bakkegaard, ledede mødet. Efter sangen "I Danmark er jeg født" var sunget, holdt Søndergaard, der er medlem af hovedbestyrelsen, et foredrag, hvori han omtalte krisen for landbruget, og hvorledes vi blev udbyttet af de styrende i landet. Han taler ret besindigt og fraråder at gå for vidt - vi måtte have alle med og slutte os sammen. Han troede nok, at det atter blev rentabelt at dyrke jorden, men først måtte forholdene ordnes sådan, at vi kom på lige fod med andre erhverv.

Der udspandt sig lidt forhandling bagefter, og derefter holdt foreningen generalforsamling, der er noget over 100 medlemmer i foreningen, deraf holder 80 medlemmer medlemsbladet. De afgående bestyrelsesmedlemmer genvalgte, og til revisorer valgtes Alfred Jensen, Dalsgaard, og Sofus Kristensen, Grøntved. Der skulle også vælges 3 repræsentanter til møde med hovedbestyrelsen, men dette blev nærmest gjort til grin, idet man foreslog så mange - jeg gik før dette blev afgjort. Det tyder ikke på, at interessen for denne forening er meget stor, og det er næppe heller de rigtige folk, der er kommet i spidsen for den.

Onsdag den 27. januar

Vi kørte resten af blandsæd ind fra stakladen og har tømt det næstvestre gulv og et par læs fra andre gulve, vi har fyldt noget over i 2 gulve i laden. Flyttet noget halm i laden. Kørt kontrolassistentens sager bort.

I middags hentede Johan Henriksen en gris, og i eftermiddag hentede hans svoger tyren og kørte den til slagteriet, den er blevet mager i den sidste tid og døjede med at gå på bagbenene.

Ingeborg er syg af forkølelse og holdt sengen i eftermiddag. Vi havde bud med Sofus', kone der var i Hjørring efter kamferdråber.

Modtog brev fra Kristian og Kjelmine.

Jeg udfyldte mit skema til selvangivelse i aften, men i år har jeg kun opgivet formuen, det kom til at se således ud.

Besætningens værdi:

2 heste over 2 år	600 kr.
1 små hest	200
15 kreaturer over 2 år	2250.
8 kreaturer under 2 år	400
2 får	80
2 søer	100
22 grise over 4 måneder	660
9 grise under 4 måneder	135
I alt værdi	4.425 kr.

Maskiner og redskaber	
1 vindmotor	400 kr.
1 tærskemaskine	100
1 kværn	50
Arbejdsvogne	200
Fjedervogne	150
1 selvbinder	700
1 slåmaskine	100
1 rensemaskine	50
Plove, harver	100
I øvrigt	50
Værdi	2000 kr.

Ejendomsskyld	25.400 kr.
Værdi af besætning	4.425
Maskiner og redskaber	2.000
I banker og sparekasser	4.140
I alt formue	35.965 kr.
Restprioritetsgæld	3.646 kr.
Anden gæld	1.110 kr.
I alt gæld	4.746 kr.
Nettoformue	31.219 kr.

Torsdag den 28. januar

Tærsket 6 trave blandsæd med maskinen. Otto kørte mælk. I eftermiddag spredte Holger og Otto mergel. Lars Jakobsen, Hebbelstrup Mark, var her i formiddags og betalte amtstueskat. Jeg skrev på hans skatteskema. Lars har en gæld på 13.400 kr. (9.000 kr. i kreditforeningen, 3.400 kr. til Korneliussens enke, der skal stå i 7 år, og 1.000 kr. til Selmer Jensen, han købte ejendommen af). I eftermiddag var Andreas Degnbøl hernede, og jeg hjalp ham at udfylde sit skatteskema. Han opgiver både sin indkomst og formue.

Formuen ser således ud:

Beholdning af kreditforeningsobligationer	3.425
Indestående i banker og sparekasser	600
Værdipapirer	14.025

Indtægt	
Lejeværdi af beboelsen	100
Indtægt ved telefonen	600
Renter 780 kr. – skatter 110 kr.	670
Indtægt	1.370 kr.

Andreas fortalte at Kristen Kristiansen (Vrangager) døde i går uden at have været syg før kort før, han døde. Han var fra Uslev og var søn af Kristian Uslev. Kristen var en stille bramfri mand. Han læste meget og var i besiddelse af mange egenskaber. Han boede i mange år i sin kones hjem, ”Vrangager” i Mygdal, men for en del år siden solgte han denne ejendom til sin svoger, Ole Johan, og så flyttede han og hans kone, Karoline, til Hjørring. Karoline er død for nogle år siden. Kristen Vrangager og jeg sad sammen i sognerådet i 3 år 1904-1906. Han var en god og pålidelig kollega. Afsendt brev til Peder Thirup (skatteskema)



Modtog brev fra pastor Janus Andreasen, Ho. Han sendte mig et særtryk af et længere digt om ”Den gamle mølle”, det har været trykt i Ribe Amtstidende for 9. oktober 1931.

I aften var der pigemøde inde til Sofus'. Erna var her i aften. Marie og hende fulgtes ad til møde.

Fredag den 29. januar

Tærsket blandsæd og fået korn af loen.

Peter Degnbøl var her at betale amtstueskat og kommuneskat for sin moder og søskende. Johannes Pedersen var her også, men han betalte ikke skat. Ane var herinde i eftermiddag med noget tøj hun har købt til Ingeborg.

Posten fik Lars Jakobsens amtsskatter og selvangivelse.

Lørdag den 30. januar

I formiddags kørte Holger og Otto kårabi ind. I eftermiddag jævnedes jeg muldvarpeskud ud.

Holger og Otto spredte mergel i eftermiddag.

Søndag den 31. januar

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg og Holger var i kirke, der blev 3 børn døbt. Kristian Larsens, Degnbøl, fik navnet Jul Larsen. Marius Jensens, Rentekammer, fik navnet Svend Aage Jensen, og Holger Jørgensens fik navnet Ejlof Jørgensen. Der var mange folk i kirke. Vi hørte en prædiken i formiddags af biskop Ostenfeldt i domkirken.

En karl fra Ugilt var her og fik et flyttebevis til lægdsrullen.

Marie var i byen i eftermiddag.

Mandag den 1. februar 1932

Otto kørte mælk. I eftermiddag harvede han på N. 42 -56. Rullet tøj.

I eftermiddag gik jeg op til Peder Thirup, og fik ham til at underskrive en ansøgning fra Jens Nørgaard. Søren Houen og Kr. Kristiansen sad der. Jeg sad der lidt og talte med dem, så gik jeg op til Konnerup, Tagsighede, med et bødeforlæg, og derfra til brugsforeningen - jeg sad og talte noget med Nielsen.

Afsendt brev til Karl. 25 øre. Modtog 2 breve fra politimesteren.

Telefon: Købmand Gram Schjoldager - han ville vide om det var lovligt, at en mand købte en ko og slagtede den og kørte omkring med kødet, uden at det var stemplet, og solgte det - det kunne jeg ikke svare på, men jeg mente ikke det var tilladt.

Tirsdag den 2. februar

Holger og Otto kørte mæg på N. 55 og 56 hele dagen. Jeg gjorde rørene til kloakken i kostalden rene i formiddag. Kørt til mølle med 2 skp. rug til grovbrød. Johan Henriksen hentede 2 grise her i formiddags. Laurids Dalsgaards søn var trækkende herved i formiddags med en rød 1 års tyr, som Holger har købt af Laurids for 90 kr. Holger modtog afregning for tyren, som blev sendt til slagteriet, den svarede til lidt over 59 kr.

I eftermiddag kl. 2½ blev Kristen Vrangager begravet på Mygdal kirkegård. Jeg gik derop. I kirken holdt pastor Thaarup en tale ud fra sidste søndags evangelium om sædemanden. Der var mødt en del mennesker, men dog ikke ret mange uden for familien. Ved graven takkede afdødes bror particulier Kr. Kristiansen, Vogn, for udvist deltagelse og indbød følget til at drikke kaffe i forsamlingshuset. Jeg var også dernede. Der blev sunget et par sange i højskolesangbogen og ellers samtalen mand og mand imellem. Tage Grønbeck sagde, at Thea Uslev er enke og bor i København. Marie Uslev, der var med til begravelsen, bor i en villa ved Aarhus.

Niels Grøntved fik kørende med mig i dag - jeg var ved møllen. Han fortalte, at det ikke var Svend Aage i Karlsminde, men derimod den anden Svend Aage Gammelgaard, der tjente hos Niels sidste år, som havde stjålet en cykel sidste år, og som politiet havde været ude efter.

Modtog 2 breve fra Johannes Grøntved, det ene indeholdt 2 særtryk fra Anholt, som han havde skrevet i "Botanisk Tidsskrift".

Marie hentede akkumulatoren i Uggerby. 75 øre.

I aften var Helga Nielsen, Lyngsig, her - hun havde modtaget meddelelse fra Hjørring amts skoleråd om, at hun var tilstået 30 kr. månedlig til et 5 måneders ophold på en højskole i sommeren 1932.

Jeg skrev til skolerådet for hende, at hun ville på Horne Højskole.

Holger var ude med mælkepenge i aften.

Onsdag den 3. februar

Holger og Otto kørte møg.

I eftermiddag var Ingeborg nede til Martins Pedersens i Kabbeltved til kvindemøde, der var ikke mødt andre end hende og Johannes' kone Gerda. Bertel Mølgaard er syg. Peter Olesens kone Anna har også været syg i nogen tid. Marie hentede nogle slagterivarer oppe i brugsen.

Fiskebilen fra Skagen var her, de forlangte 40 for pundet af rødspætter og 20 øre for pundet af torsk, så lod vi dem beholde deres fangst.

Modtog restancelisten over statskat fra lærer Rasmussen. Otto var i Uggerby husflidsskole i aften.

Modtog brev fra Vilhelm. Afsendt brev til politimesteren og Hjørring Amts skoleråd.

Torsdag den 4. februar

Kørt resten af møddingen ud. Der er udkørt 75 læs på N. 47-56. Den røde kvie 7. søndre på østre side blev bedækket ved vor tyr.

Andreas Degnbøl var her og skar 10 ornegrise.

I aften kl. 7½ var der karlemøde her. Noget før kom uddeler Nielsen bilende med Niels Eskildsen, Martin Degn og Laurids Grønbeck. De spiste mellemmad her. Foruden dem var der mødt 11 karle: Sofus' søn Gunnar, Jørgen og Poul fra Kabbeltved, Kristian Lyngsig, Kristian Gaardbo, Degnbøls karl, Alberts karl, Poul Mortensen, Hans Nielsens karl, Magnus Andersen og Johannes Pedersens karl.

Niels Eskildsen indledte med bøn og læste en af Davids salmer, som han derefter udlagde ret godt. Martin Degn og Laurids Grønbeck samt Nielsen udtalte sig også om det forelagte emne, men ingen af de unge deltog i diskussionen. Martin Degn sluttede mødet. Bagefter blev der drukket kaffe, og der blev samtalen om forskellige emner. Kl. godt 10 rejste de.

Afsendt brev til Julius. Modtog brev fra Karl.

Telefon: Uddeler Nielsen (Storgaard havde hentet torsk i Hirtshals, Nielsen havde en torsk med herved).

Fredag den 5. februar

Otto kørte mælk. Holger spredte møg. Otto pløjede møg ned. Jeg hentede mel fra mølle.

I eftermiddag tog jeg med uddeler Nielsen til Hjørring. Martin Degn og Jens Krage var også med ham. Jeg var oppe hos Maria og Anna og drak kaffe, jeg betalte Maria 1 kr. 80, som hun havde udlagt for en pakke bøger som hun sendte Vilhelm. Maria fortalte, at Kristian Taagaards datter Else, der i fjor blev gift og boede ude ved Grenå, hvor hun havde et godt hjem, er død i barselsseng.

Dødsårsagen var en blodprop, barnet døde også. Hendes søster Ingeborg er kommet på et sanatorium for anden gang.

Hos Becker købte jeg sort farve for 1 kr. 60.

Jeg var inde på Vendsyssel Tidendes kontor og spurgte redaktøren, om han havde antaget mit manuskript om Mygdal skole til bladet. Han svarede bejaende og sagde, at den kom i bladet en af de første dage.

Jeg var nede hos postmester Klitgaard med 2 hæfter af proprietær O.C. Olesens optegnelser, som jeg lånte ham. Jeg lånte en bog af ”Kirkehistoriske Samlinger” af Klitgaard, og han ville have mig til at fremskaffe nogle oplysninger fra Uggerby kirkebog angående nogle oplysninger om familien Bastholm.

På Diskontobanken fik jeg 2 checks indfriet. Jeg var henne på centralbiblioteket og afleverede 3 bøger og lånte 3 andre. Jeg fik frk. Kloch til at forhøre på matrikelkontoret om de sognekort, som har været fremlagt til eftersyn sammen med ejendomsskyldvurderingen, kunne fås til købs, og på hvilke betingelser.

I aften var en sadelmager fra Bindslev her og reparerede seletøjet. Otto var cyklende ned til Uggerby i aften, men der var ingen husflidsskole i aften.

N. Olesen, Odden, var her med et andragende, som jeg skulle attestere på.

Afsendt et lykønskningstelegram til brudeparret i Ho, Janus Andreassens datter Lydia.

Lørdag den 6. februar

Skåret hakkelse. Malet grut. Avlskarlen fra Odden var her efter en skrivelse, som N. Olesen var her med i går.

I eftermiddag sidst kom Kristen Lønsmann her. Otto var nede i Uggerby husflidsskole i aften.

Telefon: bibliotekar Nielsen - han havde været oppe i Hune i går og sonderet terrænet med hensyn til starten af et sognebibliotek. De har haft et gammelt bibliotek der fra 1860-erne, men han fandt ikke, at der var nogen videre interesse for bibliotekssagen blandt lærerne, som han mente var de, der nærmest skulle tage sig af sagen. Jeg rådede ham til at konferere med postmester Klitgaard derom. Peder Thirup (han fortalte at fuldmægtig Evald havde skrevet til sognerådet om, at han ved ordningen af fuldmægtig Møllers papirer havde fundet, at kommunen skyldte et beløb for køb af et stykke jord til Snevre skole)

Søndag den 7. februar

Fastelavn. Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg var i kirke.

En karl fra Vrangager var her og blev indmeldt i lægdsrullen.

Erna Nielsen var her i eftermiddag og i aften.

Smedesvend Aage Steffensen, Mygdal, har af smed Flyvbjerg købt Rakkeby Cykle- og Smedeforretning for 13.000 kr. Overtagelsen er sket.

Mandag den 8. februar

Tærsket blandsæd sidst på dagen, ca. 10 trave.

I eftermiddag cyklede Holger til Hjørring.

Ingeborgs 61-årige fødselsdag.

I eftermiddag var Andreas Degnbøl hernede. Sofus og Ane var også herinde og drak chokolade i eftermiddag. Fra Maria modtog Ingeborg et lille tæppe og fra Tine en bog. Hun modtog brev fra Peter i Jerslev, Kristine Pedersen i Tjørring og søster Ottine.

Aage Steffensen var her og betalte kommuneskat - i morgen overtager han smedjen i Rakkeby.

Den brogede ko, 6. søndre på østre side, fødte en sort tyrekalv i aften.

Anders Kabbeltveds heste løb løbsk med mælkevognen i dag. Da karlen, Jens Bertelsens søn, kørte fra mejeriet, tog han hold uden for Thomas Brogaards og gik derind og drak kaffe. Imens rendte hestene hjem og havnede i gården, de rendte stjærten igennem lademuren. Seletøjet blev noget ramponeret, og et par spande var væltet på vognen, ellers skete der ingen skade.

I aften var Sofus' børn Gunnar og Valborg herinde.

Tirsdag den 9. februar

Otto kørte mælk. Vi tærskede blandsæd både i formiddag og eftermiddag.

I middags kom sadelmageren fra Bindslev, han blev her i eftermiddag og lavede en hestegrime, det kostede 5 kr. 85.

Jeppe Bastholm var her og betalte kommuneskat. Hans kone er nedkommet med tvillinger, hvoraf det ene var dødfødt.

Kontorist Niels Schibsbye, politikontoret, døde i går mores, 69 år gammel.

Modtog brev fra landsretssagfører Jensen, Hjørring, med vedlagt portogebyr 50 øre.

I aften var jeg, Ingeborg og Kristen inde til Sofus' og sad der fra 7½ til 10½.

Onsdag den 10. februar

I formiddags kørte vi kålrabi ind. Holger slagtede den spæde tyrekalv.

I eftermiddag var Otto i Hjørring til landbrugskursus.

I eftermiddag var Jens Engen, en karl fra Hirtshals og Anton Skovsmoses datter her for at ordne ægteskabspapirer.

Afsendt brev til landsretssagfører Jensen, Hjørring, og lægdsforstanderen. Modtog kort fra Kjelmine i Nordrup, brev fra Julius (han sendte sin moder en bog af Olfert Richard som fødselsdagsgave)

Torsdag den 11. februar

Kørt resten af den vestre kålrabi kule på Blaashede ind. Tærsket resten af blandsæden i formiddags. Renset blandsæd i eftermiddag. I middags tog Kristen Lønsmann med Marius Gaarden til Hjørring. Marie var oppe i Bjergby i eftermiddag.

Den 9. februar døde Kristen Svendsen Skoven, Højtved, 81 år gammel. Han havde været syg i nogen tid. Han var født i Skoven i Asdal sogn 6. december 1850 og var gift 2 gange. Første gang blev han 30. december 1873 i Mygdal kirke viet til Mettine Jakobsen, 21 år, datter af Jakob Højtved, og de fik deres bopæl på Højtved Mark. De havde 2 børn, a. Jane Marie Thomsen, født 24. juli 1874, hun døde som spæd. b. Jane Marie Thomsen, født 17. maj 1876. Hun blev gift med Søren Kristoffersen fra Asdal, de har hele tiden boet i Bjergby. Den 9. juni 1878 døde Mettine Jakobsen, og efter nogle års forløb giftede Kr. Svendsen sig igen med Bukke Niels' s datter Ane Kirstine fra Horne, født 22. maj 1851. Med hende havde han 2 børn, a. Kristen Svendsen Thomsen Skoven, født 18. marts 1887. b. Karen Kathrine Thomsen, født 15. maj 1885. Sønnen Kristen overtog hjemmet på Højtved Mark. Efter at han havde giftet sig, flyttede hans forældre op til Allingdam i Asdal, der døde Ane Kirstine, da hun var død, flyttede Svendsen atter tilbage til sønnen på Højtved Mark.

Datteren Kathrine blev gift med Hans Kallehauges søn Søren, de bor i Stabæk.

Svendsen sluttede sig til Indre Mission - han var en meget kritisk natur og havde svært ved at tilgive andre, når han mente sig forurettet.

Albert Albæk, der tjente i Karlsminde, har købt Karl Poulsens gård ved Skeen af købmanden i Retholt for 16.500 kr.

Afsendt brev til Vilhelm og til Vendsyssel Tidendes ekspedition. Porto 40 øre.

Modtog brev fra civildommerkontoret og lægdsforstanderen.

Den 10. februar døde Alfred Rasmussen, Kærsgaard, 76 år gammel. Hans kone Kristine, f. Hansen, var søster til broder Jens' kone, Marie, og deres bryllup stod i Rapperheden, hvor Alfred Rasmussen dengang boede. De har boet flere steder.

Fredag den 12. februar

Renset blandsæd. Hugget brænde.

I eftermiddag var smedens karl her og satte nye tænder i tærskemaskinen.

I eftermiddag var jeg oppe i Mejeribyen og indkasserede skatter hos mejeribestyrer Storgaard, Jens Peter Andersen, smed Kr. Kristensen og Inger Anna Larsen. Jeg var inde hos Ejnar Jespersen og så hans nye hus, der ser meget fikst ud. I brugsforeningen købte jeg en skrivebog for 2 kr. Hos Steffensen med et brev.

Karlen fra Hirtshals var her i dag efter dåbsattesterne til brug for en ansøgning til kongen. Afsendt brev til civildommerkontoret, Karl Grøntved og Anton Larsen, Uggerby. Porto 35. Otto var nede i Uggerby husflidsskole i aften.

Lørdag den 13. februar

Otto kørte mælk. Vi kørte byg ind i laden fra stakladen.

I eftermiddag var Ingeborg ovre at se til Peter Olesens kone i Aagaard, der har været syg, men hun er nu nogenlunde rask. Hun havde 3 bøger med til Anna, ”Sælsomme fortællinger” af John Asworth. Lærer Hansen, Horne, er syg og skal holde sig i ro nogen tid - det er hjerneblødning, der er sygdommens årsag.

Modtog brev fra amtstuen og hotelkarl L. Kristen Andersen, Webers Hotel, København.

Søndag den 14. februar

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Holger var i kirke. Restancelisten over amtstueskatter blev bekendtgjort ved kirken.

Marie var i Bjergby i eftermiddag.

Radio: hørt pastos Fibiger i Eliaskirken.

Mandag den 15. februar

Kørt 8 læs byg og 6 læs rug ind fra stakladen. 1 gris død.

Jens Nørgaard, Karlsminde, var her og betalte kommuneskat.

Afsendt brev til Lars Kr. Andersen, København, og Kristine Pedersen, Tjørring. Porto 15 øre.

Modtog brev fra lærer C. Jensen, Bangsbostrand, og Foreningen Dannevirke.

Telefon: statspolitiet, Hjørring (man ønskede at komme Niels Kristiansen, Gøggaards Mark, i tale, han havde været med til at slukke en brændende bil; jeg henviste dem til at ringe til S. Gøggaard).

Kristian Pedersen, Bjergby. Jeg skal til kontordag i morgen. Jeg fik mødetiden udsat til kl. 4, da jeg ønskede at komme til kirken kl. 2.

Tirsdag den 16. februar

Holger og Otto tærskede rug med plejl.

I eftermiddag kl. 2 var der gudstjeneste i Mygdal kirke ved pastor Hindsholm fra Albæk. Jeg og Ingeborg var i kirke. Der var mødt en del mennesker, og pastor Hindsholm holdt en god prædiken over Jesu ord: ”Lader de små børn komme til mig” og pointerede, at Jesus havde sagt: ”Den som kommer til mig, vil jeg ikke støde ud.” Det er alt, hvad der forlanges, men et menneske kan nok gå til alters, i kirke og bede uden at være kommet til Jesus, men man kan ikke komme til Jesus uden at bruge disse midler. Efter tjenesten fulgte jeg og Ingeborg med hen til Degnbøl og fik en kop kaffe sammen med præsten - Peter Nørskov, Kristian Gaardbo og hans husholderske var der også. Pastor Hindsholm inviterede os til at besøge sig til sommeren, vi måtte komme alle dem, der kunne være i en rutebil. Jeg kørte med pastor Hindsholm op til Kristian Pedersen i Bjergby, hvor der var kontordag. Jeppe Kærgaard var mødt. Jeg havde glemt min taske i præstens bil - den cyklede Kristian Pedersens søn ud og hentede. Lærer Rasmussen kom derhen og modtog 1000 kr. og nogle øre af mig. De havde haft statsskatteligning i sognerådet i går, men indtægterne var ikke gået så meget ned som ventet. 25 á 30 %. Kristian Daels datter der er gift med Alfred Madsen, er på en

nerveklunik på Fyn. Det koster 10 kr. daglig, hvoraf sygekassen betaler de 3 kr. Alfred har været ude at besøge hende for nylig, og han var glad ved, at hun var bedre, men hun spurgte ikke til sine børn, og da klokken ringede, skyndte hun sig bort uden at sige sin mand farvel.

I aften kl. 7½ er der gudstjeneste i Bjergby kirke ved pastor Hindsholm. Holger og Marie var deroppe.

Søren Houen var her med nogle optegnelser fra matrikelfortegnelsen.

Modtog brev fra Kristine Pedersen, Tjørring -, hun er i Aalborg hos Karl i disse dage.

Telefon: fuldmægtig Damgaard (han spurgte om der var noget der hed Tuderupgaard i Mygdal, han syntes vi havde så mange mærkelige navne i Vendsyssel). Martin Degn (han bød Holger kørende til Aalborg i morgen til et landbrugsstævne).

Onsdag den 17. februar

Otto kørte mælk. I morges rejste Holger til Aalborg til et kristeligt landbrugsmøde. Han tog med en bil fra Uggerby. I eftermiddag blev Svendsen Skoven begravet. Jeg og Ingeborg tog derop. Uddeler Nielsen hentede os og Niels Grøntved hernede, Andreas kom også med. Der var mødt ret mange mennesker. Vi fik kaffe og cigarer. Før kisten blev båret ud, sang vi: "O gudskelov det hjemad går", og lærer Uggerhøj, Allingdam, holdt en kort tale. Da vi kom til Asdal kirke, blev kisten båret ind i kirken. Her holdt pastor Bitsch en tale, hvori han skildrede Svendsen som et følelsesmenneske, der ikke kendte til at forstille sig, han kunne være stejl, men dem han kastede sin kærlighed på, blev han ved at være tro mod. Pastor Bitsch foretog jordpåkastelse, og Søren Kristoffersen takkede på familiens vegne for udvist deltagelse. Jeg fik lejlighed til at levere pastor Bitsch en gammel "Liber daticus" fra Horne præstegårdsarkiv. Jeg betalte Andreas 1 kr. til en krans. Nielsen kørte os hjem. Karl sendte 200 kr. hjem i dag. Modtog brev fra lægdsforstanderen (Jens Nørgaard), samt 4 plakater vedrørende sessionen. Strafporto 10 øre.

I aften var Otto i Uggerby husflidsskole. Marie var i Bjergby kirke.

I aften kl. 11 kom Karls forlovede Kristine Pedersen her, hun kom sammen med Holger -, og Uggerby bilen kørte dem hened. Kristine var kommet til Aalborg i lørdags og været der til i dag. Skibet havde haft koks på til Aalborg og gik derfra i eftermiddag kl. 5 med ballast til Finland. Holger var sammen med Karl i eftermiddag. Kristine fortæller, at rederiet, Karl sejler for, har 36 skibe i søen. "Inger" er bygget i 1922. I Aalborg forlod 1. styrmand skibet, og de fik en ny 1. styrmand om bord.

Torsdag den 18. februar

Magnus Andersen var her og betalte skatter. Han fik et læs halm med sig hjem. Han fortalte, at hans moders søster Trine, der var gift med Frederik Hald, og som boede i Tversted, kom ulykkeligt af dage sidste sommer ved, at hun blev påkørt af et køretøj på landevejen i Tversted. Frederik Hald (Thea Halds søn) har solgt ejendommen i Tversted og er flyttet hen til Astrup - han er nabo med Peter Nørskov.

Holger og Otto tærskede rug med plejl.

I eftermiddag var jeg oppe i Degnbøl Mølle med soen og fik den bedækket.

Jens Nørgaard, Karlsminde, var her med sit pas. Karl Jensens søn fra Hebbelstrup, Kristen Pedersen, Maaen, og Højer Nedergaard var her at betale skat.

Modtog brev fra Ulykkesforsikringsselskabet, Hjørring Diskontobank, Andelsslagteriet (regnskabet) og Julius. Afsendt brev til lægdsforstanderen (J. Nørgaards pas).

I eftermiddag kl. 4 var der generalforsamling i brugsforeningen.

I aften nedbrændte våningshuset til Kristian Jakobsens gård "Tveden" vesten for Baggsvogn.

Fredag den 19. februar

Kørt kålrabi ind i formiddags.

Den brogede ko 6.s. p. v. side blev bedækket ved vor tyr.

I middags rejste Kristine Pedersen herfra - Ingeborg, Kristine og Otto tog med Marius Gaarden til Hjørring i middags. Otto skulle til landbrugskursus. Ingeborg fik 12 kr. Kristine rejste ud til sin søster i Mylund i aften. Otto rejste ned til Uggerby husflidsskole i aften, efter at han var kommet hjem. I aften var Holger og Marie oppe i Bjergby kirke.

I aftes var Niels Larsen, Klodske, her og betalte amtstue- og statsskat. I aften var Alfred Pedersen, Dalsgaard, her og betalte amtstueskat.

Afsendt brev til pastor Thaarup, Hjørring Diskontobank og Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring.

Porto 15. Modtog brev fra Civildommerkontoret. Portogebyr 50.

Sofus var herinde at telefonere til Ø. Vraa.

Lørdag den 20. februar

Holger og Otto tærskede rug med plejle.

Den hvidbrogede ko 2. søndre på østre side fødte en hvidbroget tyr først på dagen.

Magnus Andersen var her i eftermiddag efter et læs halm, han betalte amtstueskat. Richard Nielsen var her og betalte amtstueskat.

Betalt telefonoprævning 19 kr. Afsendt 106 kr. til Jens Iversen, Hundelej, betaling for 32 årbøger 96 kr. samt 10 kr. fra sognerådet.

Sofus telefonerede til Ø. Vraa, betalt 50 øre for 2 gange.

Søndag den 21. februar

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg og Ingeborg var i kirke og gik til alters. Der var kun nogle få folk i kirke, der var 7 altergæster. I eftermiddag kom uddeler Nielsen bilende herved med børnene, og så tog jeg og Ingeborg med ham hjem og var der til aften, så kørte han op til missionshuset med os. Der var kredsmøde. Der var mødt godt en halv snes mennesker. Edvard Knudsen indledte og læste en prædiken i Indre Missions Tidende og derefter et stykke i Dansk Missionsblad. Uddeler Nielsen læste et referat af forhandlingen ved DMS' repræsentantmøde i Dansk Missionsblad, og Kristian Mortensen sluttede. Der blev ofret til DMS. Jeg gav 1 kr. Nielsen kørte os hjem.

Otto var oppe i Astrup i eftermiddag at se på en ringridning - i aften var der dilettantopvisning i forsamlingshuset, Otto var deroppe. Ester Nielsen var her i eftermiddag.

Mandag den 22. februar

I formiddags hentede Holger et læs superfosfat ved Sindal station, 15 sække. Spredt resten af merglen på Blaashede. Spredt møg.

I eftermiddag var jeg oppe hos Kr. Koch, i Odden og hos Thomas Gru. August Nielsens dreng betalte skat. Niels Kristensen, Klodske, var her at betale skat for sin datter + 50 øre. Kristen Rødemølle betalt skat.

Afsendt 3 kr. 43 øre til Flade - Gærum kommune. Brev til Kristian, Julius og Peter. Porto 45 øre.

I aften var Otto og Marie inde til Sofus'. Ane var herinde i eftermiddag og ville have dem til at komme derind, da Sofus og hende ville ned til Tronsmark.

Telefon: Pastor Lentz, Lendum (han lovede at komme herop og holde en gudstjeneste tirsdag den 8. marts kl. 7½). Lærer Rasmussen, Bjergby, Hjørring (der blev spurgt om Grønbeck, Ellelund, var god for 200 kr.)

Tirsdag den 23. februar

Kørt til mølle med 1 sæk hvede til mel. I formiddage tærskede Holger og Otto rug. I eftermiddag spredte jeg og Holger møg. Otto pløjede møg ned. Kalven, der blev født i lørdags, er død. Johan Henriksen hentede en gris.

Anders Kabbeltved og Kristian Kjeldsen, Karl Kristensen og Niels Kristiansen betalte skatter.

Telefon: Anna Pedersen, Kabbeltved deres tjenestepige skal på sygehuset i Hjørring. Jørgen har fået plads i Vidstrup brugsforening som kommis. Uddeler Nielsen (han har fået løfte om at pastor Holm, Hjørring, vil komme til Mygdal kirke den 9. marts).

Kristian Isbaks søn var her i aften og betalte skat.

Onsdag den 24. februar

Spredt resten af møget og pløjet det ned.

I middags var jeg ned Marius Gaarden til Hjørring. Da jeg kom til Hjørring, var jeg først hos Maria og Anna og drak kaffe. Maria fortalte, at de i går fik besøg af en fhv. lærerinde i Hjørring, frk. Severinsen. Hun bor ellers i Haslev, men havde været ude at rejse på kort og var så kommet til Hjørring. hun er nærmest sindssyg og lider af forfølgelsesvanvid - hun tror, alle folk vil skade hende, hun lå på chaiselongen sidste nat. Der var blevet talt med læge Sporon-Fiedler om hende - men han mente ikke, det var rigtigt at tale med hende, og politimesteren mente heller ikke det kunne lade sig gøre at internere hende,, når hun ikke havde gjort noget, der kunne berettigede dertil.

Maria har i dag begyndt en kur på sygehuset.

Jeg var nede på amtstuen og betalte skatter 366 kr. 90 øre. På Diskontobanken indsatte jeg på Karls konto 200 kr. og fik en check honoreret med 200 kr. 83. på politikontoret modtog jeg telefongodtgørelse 11 kr. samt befordringsgodtgørelse som lægdsmand for 3 rejser 24 kr. 30 øre.

Jeg var inde på Vendsyssel Tidendes ekspedition og modtog 5 eksemplarer af hver af de to numre i Vendsyssel Tidende, som jeg skrev om Mygdal skole i. Jeg modtog 25 kr. i honorar for artiklen, ca. 5 øre pr. linje, hvilket jeg var godt tilfreds med.

Jeg var oppe hos søster Tine og sad og talte med hende en stund. Tine sagde om frk. Severinsen, at hun vist var gået over til en sekt og var blevet gendøbt.

Jeg var inde på centralbiblioteket med nogle bøger og sad og havde en længere samtale med bibliotekaren og lærer Horn. Bibliotekaren gav mig en skrivelse fra matrikelkontoret vedrørende de gamle matrikelkort.

Erik Laurids' datter Helene var med bilen - hun er i Vrangbæk i Understed og skal giftes med en mand dernede. Bilpenge 2 kr.

Slagter P. B. Pedersen, Hjørring, er død.

Ejnar Sørensen, Houen, har været på sygehuset og er blevet skilt ved en bændelorm på 3½ meter.

Holger Gru ligger på sygehuset for tiden.

Martin Pedersens døtre var her med et brev fra lærer Rasmussen. Poul var her og fik en hundredekroneseddel byttet. Otto var nede i Uggerby husflidsskole i aften.

Søster Tine forærede mig Hjørring skattebog for 1931-32. Jeg var inde på civildommerkontoret og talte med fuldmægtig Damgaard. Han sagde at Peter L. Kristensen, Uslev, er rejst fra sin ejendom og har overtaget en bestyrerplads et sted i Horns herred - der skal afholdes tvangsauktion over ejendommen midt i marts måned.

Kristian Birkbaks søn, Kristian, der boede i en by på Sjælland, Helsingør?, er gået fallit - han er blevet fraskilt sin kone, og hun og deres 2 børn er flyttet til Frederikshavn til hendes søster. Kristian lever sammen med en anden mands kone, med hvem han har et barn.

Torsdag den 25. februar

Otto kørte mælk. Holger og Otto tærskede rug resten af dagen.



I eftermiddag var jeg oppe ved købmand Gram Schjoldager og modtog Nissens amtstueskat samt en bøde, som jeg har betalt for Gram. 15 kr.

I eftermiddag kl. 3 var der pigemøde her, der var mødt 10 piger: Sofus' datter Valborg, Degnbøls pige, Erna Nielsen, Inga Nielsen, postens datter, brugsens pige, Marie Mortensen, Krattets pige, Mikael Jensens pige.

Anton Gøggaards søn og Martellus Nielsen var her og betalte skat. Ejnar Jakobsen, Grimmeshave, var her og betalte sin skat.

Martellus fortalte at Peter Kristensen, Uslev, er kommet ned til Kabbelhede i Mosbjerg som bestyrer. Ferdinand Larsen, Uslev, modtager aldersrente. Martellus fortalte, at der var 40.000 kr. efter Kristen Vrangager - det var ikke hans mening, at hans kones slægt skulle arve noget efter ham, og han havde også fået et testamente skrevet derom, men det var ikke blevet underskrevet eller attesteret.

Afsendt til amtstuen 61 kr. 75 + porto 40. Modtog brev fra Karl i Finland.

Fredag den 26. februar

Holger og Otto arbejdede i bækken i engen. I eftermiddag var Otto til landbokursus i Hjørring. Edgar Grønbeck, Vilhelm Jensen, Barkholt, og Albert Jensen, Skarndal, var her at betalte skatter. Albert Albeck, Kristine Jespersen, Niels Sørensen, Uggerby, og Kristen Jespersen var her og fik ægteskabspapirerne ordnede.

Afsendt brev til Johannes Grøntved, København, pastor J. Andreassen, Ho, og lærer C. Jensen, Bangsbostrand. Modtog brev fra pastor J. Andreassen, Ho, Karl Grøntved og Jens Iversen, Hundeløv.

Lørdag den 27. februar

Holger og Otto arbejdede med oprensning af bækken i engen. Bagt brød.

I eftermiddag var jeg ude i embedsforretninger hele tiden. Jeg var først hos Jens Thøgersen og modtog en pakke skemaer fra Martin A. Kristiansen. Jeg gik så ned til Uggerby. Da jeg kom til Hans Hansen Løth, kom han hen til mig og inviterede mig med ind og betalte sine amtstueskatter. Jeg sad lidt og talte med ham og konen og drak kaffe. Han fortalte at Peter Niensens søn, der er i Canada, har boet på et hotel i vinter, han har ført et noget omflakkende liv og flere gange tjent ret godt, men atter mistet sine penge. Hans syntes, at det var galt, at der gik så mange unge karle og arbejdede blandt bønderne for en ringe dagløn og dermed hindrede familieforsørgere i at tjene en ordentlig løn, således har Tage Grønbeck en ung karl, broder til tømrer Gudmund Nielsen, og forlovet med Peder Thirups datter, han får 75 øre om dagen, og Senius Kristensens søn Oluf Dal har gået for 50 øre om dagen.

Jeg gik så ned til Albert Albeck i Skeen og leverede ham nogle ægteskabsblanketter til underskrift. Jeg var med ham ude at se besætningen, han har en ret pæn besætning, 2 unge heste, 6 køer og nogle unghøveder samt mange svin. Foder var der også rigeligt af samt redskaber. Albert har givet 15.000 kr. for gården. Jeg syntes, at det så ret godt ud der.

Derfra gik jeg op til Steffensen og krævede ham for skatter, men han havde ingen penge i dag. Han ankede meget over, at uddeler Nielsen fik for stor en løn - han havde 10.000 kr. i løn om året og tjente for meget ved sin frihandel - han var for dyr med sine kul osv.

Jeg var inde hos Marie Nielsen og modtog skatter, hun sagde at Martin Pedersen havde lånt 200 kr. af hende, vel nok for at klare terminen.

Hos cykelhandler Peder Pedersen modtog jeg skatter.

Jeg var inde hos Hans Jensen og modtog skatter. Han ankede stærkt over, at Indre Mission i alt gik med verden, og han kaldte dem vantro alle, Indre Missions formand, pastor Kold, var en af de

værste. Biskop Gøtsche havde skrevet en bog om bibelen hvori han gjorde hvad, der stod deri, til løgn - det var alle nogle dårlige bøger, som blev udgivet af Indre Mission. Indre missions præsterne Ryving Jensen, Kildebæk, Vedsted og Hofmann-Madsen var vantro mennesker. Hofmann-Madsen ville ikke bekendtgøre missionær Asmussens møder, og da denne gik i rette med ham derom og spurgte, om han ikke ville bekendtgøre grundtvigianernes møde, måtte han indrømme, at han havde gjort dette, ligesom han også erkendte, at han aldrig havde været omvendt. Hans Jensen havde været oppe ved pastor Thaarup og ville have indbudt ham til at komme til et møde hos ham, der sad så præsterne Thaarup og Ryving Jensen og lyttede til et spil i radioen. Alle indremissionærerne var levebrøds mænd, kom de til et af de gamle stiers møde, fik de en advarsel, første gang fik de en advarsel, kom de anden gang til møde, fik de deres afsked. Han opfordrede os til at komme til deres møder, men jeg sagde nej dertil, jeg yndede ikke deres måde at optræde på, jeg kunne heller ikke lide lærer Stensigs fremgangsmåde, den egnede sig bedst til at yppe strid blandt de, der ville høre Jesus til. Hans Jensen sagde en hel del mere, det var nærmest uhyggeligt at høre på. Jeg var inde i brugsen og købte lidt og fik nogle blade samt betalte 1 kr. til Københavns Kirkesag. Jeg var inde hos Thomas Gru og modtog skatter. Houmann betalte amtstueskatter. Afsendt brev til Karl og Udskrivningskontoret i Aalborg. Porto 40 øre. Modtog brev fra Amtstuen og Hans Vandkær. Otto var nede i Uggerby husflidsskole i aften.

Søndag den 28. februar

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Holger var i kirke. Erna var med ham hjem fra kirke og var her til i aften, så var Holger og hende ovre i Aagaard missionshus, hvor der begyndte en missionsuge med pastor Vedsted som taler. Andreas var hernede i eftermiddag - han havde en telefonbog med hened. Marie var i byen i eftermiddag.

Mandag den 29. februar

Otto kørte mælk. Kørt kålrabi ind.

Martin Mogensen var her og betalte skat. I eftermiddag var Martinus Mikkelsen og hans kone cyklende her. Martinus betalte amtstueskat.

I aften gik jeg og Ingeborg ned til Martin Pedersens i Kabbeltved. Vi sad lidt og talte med Mariane, og Ingeborg var inde og talte med deres syge pige, Martin fulgtes med os over til Aagaard missionshus, hvor der var møde kl. 7 ved pastor Hofmann-Madsen fra Ugilt. Han talte over ordet hos Lukas 12: "Ild er jeg kommet at kaste over jorden, og hvor ville jeg ønske, at den var optændt..." Fra missionshuset fulgtes vi med Peter Olesens kone Anna hjem og sad der en stund og drak kaffe og talte sammen. Anna fortalte at Andreas' datter fra S. Harritslev, hendes søskendebarn Mette Marie, var blevet gift med en snedkersvend, der hed Aage, som arbejdede hos snedkermester Flensted - han var noget for sig selv, og de havde ikke omgang med andre, de havde 3 børn, som han ville have frem til noget stort, han kostede meget på deres undervisning, men de var skrøbelige, og han nåede ikke sin hensigt med dem. Mette Marie er død for en del år siden.

Holger var til landbrugsmøde i forsamlingshuset i aften.

Modtog brev fra Anna i Jerslev, lægdsforstanderen og Jydsk historisk-typografisk Selskab.

Modtog 10 postanvisninger af posten, 20 øre.

Tirsdag den 1. marts 1932

Holger og Otto arbejdede i bækken. Johan Henriksen hentede 3 grise her i dag.

I eftermiddag var jeg og Peter Kristensen, Degnbøl, ude at pante. Vi gik først op til Robert Nielsen, derfra til Niels Larsen i Uslev, derfra til Herman Sørensen Konnerup, Tagsighede. Vi traf ikke manden eller konen hjemme, vi gik så op til Kristian Isbak og foretog udpantning for skatter i Tagsighede, vi var henne hos Th. P. Hansen, Højtved, jeg var inde hos Ejnar Pedersen og i brugsforeningen.

Niels Grøntved var her med mejeripenge i aften. I aften var Holger, Otto og Marie ovre i Aagaard missionshus.

Afsendt til Skallerup-Vennebjerg sogneråd 6 kr.60 + porto 27 øre, brev til Holger Holm Kristensen, Tornby 17. Brev til politimesteren.

Peter Degnbøl fortalte at Tage Grønbeck havde kørt galt med sin bil i aftes ude ved Brønderslev og var kørt i vejgrøften og væltet, og så var der gået ild i bilen, der var brændt op.

Onsdag den 2. marts

Holger og Otto arbejdede med at oprense bækken i engen.

Jens Martin Jensen, Odden Mark, var her i formiddags og bad mig hjælpe sig mod købmand Laurids Hahn i Bindslev, han skylder L. Hahn 170 kr., og nu vil Hahn absolut have ham til at tage en veksel for det skyldige beløb, men det ville Jens Martin ikke, og så truer Hahn ham med at sende ham en sagfører på halsen og andre ulykker. Jens Martin havde tilbudt at ville betale sin skyld med et afdrag på 20 kr. månedlig fra 1. april, men det ville Hahn ikke tage imod. Jeg havde så en telefonsamtale med Hahn, og efter at jeg havde sagt ham, at jeg mente, at han burde tage mod Jens Martins tilbud af 20 kr. månedlig, gik han endelig ind på dette, men så ville han også have pengene inden den 5. i hver måned. Martin blev meget glad ved at få sagen ordnet på den måde og lovede, at jeg ikke skulle få noget at høre i den anledning. Telefonen betalte han med 25 øre. Samtalen varede 6 minutter.

Ejnar Pedersens søn var her og betalte skatter.

I middags tog jeg med Marius Gaarden til Hjørring. Da jeg kom til Hjørring, betalte Kr. Møller skatter, og jeg var derefter inde på amtstuen og betalte skatter. Jeg tilbageleverede en bog til postmester Klitgaard (kirkehistoriske samlinger). Jeg var oppe hos Maria og Anna og fik dem til at indlevere nogle penge på kærnerkontoret for mig. Købt 1 brillefederal til Ingeborg for 75 øre. Hos boghandler Beck modtog jeg et hæfte af Litteraturhistorien 1 kr. 50.

Kl. 3 var jeg til bogudvalgsmøde på centralbiblioteket. Vinther var ikke mødt, han var forkølet. Jeg lånte "Blæksprutten" og "Hjørring i troldglasset" og modtog et katalog. Jeg tog med Marius Gaarden hjem kl. 6. Bil 2 kr. 25. I Bjergby betalte jeg lærer Rasmussen 500 kr.

Tage Grønbeck var her at betale amtstueskatter.

Modtog brev fra politimesteren. Strafporto 10.

Otto var nede i Uggerby husflidsskole i aften. Lærer N. J. Pedersen fortalte, at C. Klitgaard og Anton Jakobsen er kommet noget på kant med hverandre. A. Jakobsen har skrevet noget om bibliotekerne på landet, eller rettere deres oprindelse og betydning, men dette fandt alle bogudvalgets medlemmer var noget ved siden af, idet afhandlingen for den væsentligste del handlede om den Bjørnbakske bevægelse og kun ganske lidt om biblioteksforhold.

Maren Jespersen fortalte, at Albert Albecks onkel har lånt Albert penge til at betale hvad, der stod i gården udover kreditforeningsgælden - tillige har han lånt penge til at udbetale kreditforeningslånet med, der er et lån på 7.800 kr., som han med den nuværende kurs kan udbetale med 4000 kr.

Torsdag den 3. marts

I formiddags blev Holger og Otto færdig med at grøfte i engen. I eftermiddag arbejdede de i laden.

I eftermiddag var jeg og Peter Degnbøl ude i panteforretning hos Konnerup, Holtegaard, Otto Nielsen, Chr. Kok, Odden Mark, og en karl i Odden.

Otto Nielsen var her at betale amtstueskat.

Afsendt brev til politimesteren (Alfred Jensens bøde), Lars Jakobsen, Ejnar Jakobsen, Grønneskov, og Herluf Konnerup, Tagsighede. Porto 35 øre. Modtog brev fra Civildommerkantoret, Anton Larsen, Uggerby, og prøveglas fra landpolitibetjent Karré.

Fredag den 4. marts

Otto kørte mælk. Resten af dagen tærskede Holger og Otto rug med plejle.

I aften var Otto nede i Uggerby husflidsskole. Konnerups karl fra Holtegaard var her med en skattekvittering fra amtstuen. I arbejdsløs tigger fra Hjørring var her, jeg gav ham 10 øre. Slagter Kristensen fra Sindal var her.

Afsendt 33 kr. 08 til amtstuen. Brev til civildommerkantoret, Holger Willer, København, landsretssagfører Rønnow, Aarhus. (Jeg indsendte en stemmeseddel). Postmester Klitgaard (Anton Larsens brev) Porto 85. Kristine Jespersen var her med de underskrevne ægteskabspapirer. I går kom Martin Pedersens pige fra Kabbeltved på Hjørring sygehus for at blive undersøgt.

Lørdag den 5. marts

Holger og Otto tærskede rug.

Kristian Mortensen var her og opkrævede bidrag til Plejehjemsforeningen. Jeg gav ham 1 kr. 50.

I aften var Holger og Marie ovre i Aagaard missionshus.

Sofus var her og telefonerede til Martin Pedersen.

Søndag den 6. marts

Hørt prædiken af pastor Malmstrøm i radioen. Thorvald Nielsen fra Tronsmark var her i dag.

Mandag den 7. marts

Det sneede lidt hele dagen og om aftenen.

Otto og Holger tærskede rug.

Repræsentantskabsmøde i Bangsbostrand kl. 10½. Jeg tog derned med uddeler Nielsen, der kørte med mig, Andreas Degnbøl, Hans Ørnbøl og Mine Knudsen, Uslev.

Kort efter at vi var kommet til Bangsbostrand Missionshus, blev mødet begyndt med, at lærer Jensen bød velkommen og mindede om, at det ikke var et offentligt møde, men et repræsentantmøde, og der måtte ikke refereres til bladene om hvad, der blev forhandlet og sagt. Han holdt derefter andagt over Davids 124. salme og talte særlig over ordet "Denne er dagen som Herren har gjort" Derefter var der fællesbøn. Vi sang "Aleneste Gud i Himmerig", hvorefter pastor Jensen, Horsens, talte over forhandlingsemnet "Vor stilling i den økonomiske og åndelige krise" og udtalte, at vore forhold er kommet ud af sit sædvanlige leje. Det er brydningstider, men det har ikke været krisetider. Krisen består i, at vi ikke har noget at fylde den arv med, som er overgivet os fra fædrene. Der kan synes en længsel efter mere vækkelse og hellighed. Jeg ser ikke noget, der tyder på åndelig krise. Den økonomiske krises indflydelse på vort åndsliv. Hvorledes skal en troende mand komme gennem den økonomiske krise. Kan vi blive ved at holde alle arbejdere for Guds rige i gang? Hvori består den kristelige tagen stilling til krisen og de økonomiske og politiske opgaver? Pressen behandler krisen som blot økonomisk og mener, krisen bunder i verdensudviklingen, bl.a. i de tekniske fremskridt. Jo mere fuldkommenhed vi når materielt, jo større elendighed bliver der. Jeg mener krisen bunder i åndelige og etiske forhold. Historien lærer os, at alt er afhængigt af vort forhold til Gud. Som et eksempel derpå nævnede han et hjem, hvor der er unge mennesker, som gør god fremgang, men kommer der en ond ånd mellem dem, så er det forbi med fremgangen. "Dersom I er villige og lydige, skulle I æde landets fedme". Krisen er Guds indgriben i slægtens liv. Den er et spørgsmål om vor forsynstro. Spørgsmålet er, om vi kan se, hvad det er Gud har for med os. Vi kan

se på krisen som en prøvelse - han citerede begyndelsen af Jakobs brev og 1. Peters brev 1,4) Lidelsen indgår som et led i Guds opdragelse af os. Gud vil prøve vor forsynstro, kan den stå alene når støtterne slås fra os, og det skal vise sig, om det alvor med først at søge Guds rige og hans retfærdighed.

Det andet synspunkt. Gud kan ikke være vilkårlig, når han lægger kors på sine børn - i denne forbindelse nævnedes han Jobs historie. Vi kan ikke i sådanne tider lade være med at spørge: Hvorfor? Det kan være Guds straf, han håndhæver de love, han har givet. "Hvad et menneske sår, det skal han høste." "Eders synd skal finde Eder". Det er vore egne eller vore fædres synder, der kommer over os - han nævnedes et træk fra det kristelige landbrugsmøde i Aalborg.

Den tredje tanke, man kan have om krisen, er den, at vi er under Guds forkastelsesdom - en moralsk og sædelig opløsning. Lysestagen bliver flyttet. Krisen er Guds indgriben i slægtens liv. Vi er vel ikke i stand til at skønne, om det er morgen eller nat, men hvordan skal vi stille os? Vi skal bie efter herren. Profeten Mika siger: "Jeg vil skue efter Herren". Det skal være Guds folks stilling under krisen. Stilhed i at tåle og lide. Skal vi da ikke tage os af de politiske og økonomiske spørgsmål? Jo, men ikke for at slippe ud af klemmen. Det er en uheldig indflydelse, det offentlige liv har ved at det personlige ansvar fjernes, mange er meget ligegyldige over for deres forpligtelser.

Da klokken var blevet 1, blev dette møde sluttet, og så blev der holdt middagspause til kl. 2½.

Der var mødt mange mennesker, og de blev så beværtet med skåret smørrebrød, kaffe og kage. Jeg betalte lærer Jensen 2 kr. til kredsforbundet. Jeg talte med pastor Lentz, Lendum, Kristian Birkbak og Kristian Mikkelsen.

Kl. 2½ begyndte mødet atter - det skulle være et forhandlingsmøde. Lærer Jensen valgtes til dirigent. Missionær Bojsen ville opfordre pastor Jensen til at lade sin tale trykke i Indre Missions Tidende.

Pastor Jensen gav efter opfordring et kort resume af sin tale i formiddags. Der var 3 ting, han nævnte, som vi kunne tage krisen som, nemlig: prøvelse, straf og Guds forkastelse. Måden, vi skulle tage krisen på, var at bie efter Herren og så revision af vort liv, arbejde og forkyndelse. Vi skal arbejde med flid, nøjsomhed og regne med Guds velsignelse. Muligt at krisen er en forløber for Herrens genkomst. Tidens tempo peger i den retning.

Derefter blev ordet givet frit.

Andersen, Asaa: Ofte har det vist sig, at vanskelige tider har været til gavn for Guds rige, men det kan også gå anderledes, nogle giver sig vildskaben i vold. Nogle bliver så optaget af det økonomiske, at det verdslige tager overhånd. Guds rige bliver sat til side. Flere steder har der været vækkelser, men det er alle vegne blandt de unge, de ældre er blevet så indviklede i livets hændelser, at de ikke er skikkede til at hjælpe. Mener at der var åndelige kriser blandt Indre Mission før den økonomiske krise, man kan opleve at troende mennesker går sammen med vantro og modarbejder andre troende, og dermed bliver der sagt, at vi behøver da ikke at omvende os for at blive som missionsfolkene.

Bojsen foreslog at hver taler kun får fem minutter at tale i. Talen om Guds forsyn kan bruges som smertestillende middel. Vi skal vende tilbage til stien ad hvilken, vi gik bort, og det vil bringe smerte.

Lærer Jakobsen, Skagen: Guds børns stilling skal være ens både i onde og gode tider, men denne tid har en fortid, mange har fået et grundskud. Vor kirke er i en forfærdelig krise for tiden. Han udtalte ønsket om et møde for denne sag.

Pastor Vedsted, Mosbjerg: Der er noget godt at lære i en krisetid, som jeg vil pege på. Vi må have noget gjort ved aviserne. Grundtvigianerne kan få en pjece anmeldt i 1½ spalte, medens vi andre må nøjes med en ganske kort notits om en god bog. Vi bør danne et "Vendsyssels evangelisk Luthersk Udvalg" til hvem, der kan sendes klager over bladene. Kom ikke for meget ind på Guds forkastelse. Her er ingen grund til vækkelse.

Folketingsmand Kristensen, Gjøl: Det er min opfattelse at vi ikke bør klage over et dårligt år, efter at vi har haft så mange gode år. Det er blevet almindeligt at få krisehjælp, og derfor er vi også kommet her. Har Gud trukket sig tilbage fra os.

Pastor Kristiansen, Læsø, frarådede Vedstedes forslag. Omtalte den store afkristning af vort folk.

Pastor Holt, København, har kun 5 konfirmander, hvoraf de 3 hører hjemme uden for hans distrikt. Den borgerlige vielse har også taget overhånd.

Pastor Jul Nielsen, Brønderslev, var utilfreds med indlederen, fordi han regnede os alle for lige, både vantro og troende. Vi må holde fast på, at vi er under Guds hånd. Vi skal under slægtens kår, men ikke under Guds dom. Vi er Guds børn og har som sådan fred med Gud.

Peder Pedersen, Sortkær: Grunden til krisen er den, at verden siger: "Bort med Jesus", og nævnede i denne forbindelse verdenskrigens slutning.

Kristiansen, Frederikshavn: I gamle dage var det anderledes - nu tales der på en forplumret måde. Der er intet skel og mærke blandt Guds folk.

Peder Hedegaard: Vi er ikke alle ligedan indstillet, jeg fik ikke det samme ud af pastor Jensens tale som pastor Nielsen. Der tales så meget om Guds børns gæld. Guds forsynstro skal skinne igennem i al vor færd.

Missionær Sørensen, Ø. Vraa, tror, at den økonomiske krise kommer af den åndelige krise. Vi skal spare i de gode såvel som i de onde dage.

Pastor Gvøll, (?), Understed, hævdede at Guds børn ikke er under Guds dom.

Højskoleforstander Blømgren, Horne, savnede et evangelium i indledningen. Gud har lovet os fred, Herren vil lære sit folk at praktisere hvad, der er sunget: "Befal du dine veje" osv.

Pastor Schrøder, Voer: Synden er menneskets forbandelse. Da bønderne havde gode indtægter, tog de selv æren. De svømmede i penge, holde store ædegilder, missionsfolkene var også med dertil.

Straffen kommer nu. Han omtalte elendigheden i Saxogade i København. Der er syndet af de rige. Nu kan landboerne vel ikke give sine daglønner en ordentlig løn. I Vendsyssel giver de en daglønner 1 á 2 kr. om dagen. De har kristendommen i munden, men det er ikke menneskeværdigt at give en mand 1 á 2 kr. i dagløn.

Hans Pedersen, Foldsted, Lendum: Der har været syndet mod kærlighedsbudet, og det må ende med evig fortabelse.

Ole Eltved, Horne, omtalte landbrugernes stilling. De, som oplevede gullaschtider, bør betale til de unge, som satte bo og fik hjem i de dyre tider. Han spurgte om, hvordan loven om akkord skulle benyttes, og hvad, der burde være lov mellem Guds børn.

Pastor Karl Nielsen, N. Sundby: Der tales, som om der ikke er andre end landboerne, der har krisetider - det passer ikke. Cementarbejderne inde i Lindholm og andre i byerne har det sværere. Takket pastor Schrøder for hans udtalelser. Nogle siger, at vi skal gå foran, og at vi skal tage os af pressen. Vi skal stå midt iblandt vort folk.

Laust Bruun: En præst kender ikke til krisetider.

Jens Andersen, Lilholt, havde glædet sig over, at der er så mange unge præster, der står sammen med os. Omtalt et eksempel på en mand, der skulle ud med 800 kr., men ikke havde dem, så gav en anden mand ham en check på beløbet. Han replicerede til pastor Schrøder om daglønnen.

Pastor Jul Nielsen havde det gjort ondt at høre udtalelserne om de unge landmænd. Akkordens ånd er færdig. Engang han var i stor pengetrang og ikke havde penge til et frimærke, klagede han sin nød til Gud, og så gav en ven ham 50 kr.

Folketingsmand Kristensen: Omtalte de unge præsters arbejde inde i København. De unge, der ikke selv er skyld i vanskelighederne, mente han nok med god samvittighed kunne gøre brug af loven om akkord.

Lærer Jensen og pastor Jensen havde ordet for nogle bemærkninger. Vi sang "Jesus kom dog nær til mig".

Forstander Blomgren fortalte om arbejdet på Horne Højskole. I vinter er der 28 elever, og der er indmeldt 23 elever til sommer. Han omtalte vinterlejerne.

Borgmester Lind gav beretning om Sæby børnehjem.

Ole Pedersen fortalte om sømandshjemmene og missionen blandt sømændene og bad om gaver til bogkasser til søfolk.

Lærer Jensen sluttede med trosbekendelsen og bøn, og til slut sang vi ”Brødre og søstre vi skilles nu ad”. Der blev indsamlet en gave til Sæby børnehjem. Jeg gav 1 kr.

Efter mødet kørte Nielsen hen til Bangsbostrand Mølle med os, der sad vi en times tid og spiste mellemmad og talte om mødet m.v., og henad kl. 8 kørte vi så hjem.

Uddeler Nielsen sagde til mig, at hans kommis Kristensen havde været i retten i anledning af, at Kristian Møllers tjenestepige havde beskyldt ham for at have besvangret hende.

Hans Knudsen har sendt selvangivelse af sin indkomst til sognerådet, han har fået en regnskabsfører til at lave regnskabet, der går fra 1. juli 1930 til 30. juni 1931. Sognerådet har imidlertid kasseret det med den begrundelse at de ikke havde noget at indvende mod rigtigheden, men de havde ret til at kassere regnskabet det første år. Hans Knudsens indtægt var på 1400 kr., men Edvard Knudsens var på 1800 kr.

I eftermiddag var Ingeborg oppe i Kristianshede til kvindemøde, der var ikke mødt andre end hende og Johannes Pedersens kone Gerda.

Lars Jakobsens, Hebbelstrup, var her at betale skat. Proprietær J.C. Kristensen, Holmegaard, fh. Kristianshede, er død den 5. marts, 72 år gammel.

Tirsdag den 8. marts

Otto kørte mælk. Skåret hakkelse og kørt kålrabi ind i formiddags. Holger og Otto tærskede rug i eftermiddag.

I eftermiddag var der bryllup i Bjergby kirke med Anton Skovsmoses datter. Sognerådet holdt ligningsmøde i går og i dag.

Telefon: Pastor Lentz (han meddelte at han ikke kom til Mygdal i dag, han kunne ingen bil få til at køre med sig, grundet på snevejret).

Der var planlagt en missionsuge i Mygdal, som skulle begynde i aften med gudstjeneste i Mygdal kirke, men snevejret forhindrede dette.

Onsdag den 9. marts

Snefog hele dagen. Otto hjalp Sofus med at køre mælk. Gunnar og han kørte i hver sin slæde, da stjærten ved mælkeslæden var kommet i stykker, da de spændte hestene for.

Renset rug og tærsket byg med maskinen.

I aften skulle der have været gudstjeneste i Mygdal kirke ved pastor Holm, Hjørring, men præsten var blevet syg, og der blev ingen gudstjeneste.

Torsdag den 10. marts

Otto var ude ved vejen at kaste i sen.

Johan Henriksens bil hentede en gris i eftermiddag. I aften var Holger i missionshuset, hvor Nielsen, Stabæk, talte.

Afsendt brev til Karl. Svend Aage fra Karlsminde var her i aften og ville have mig til at skrive til Foreningen af 1837.

Fredag den 11. marts

Holger og Otto rensede byg og gjorde tag.

Den røde ko, 4. søndre på vestre side, fødte en sort kviekalv i morges.

I eftermiddag var jeg oppe hos tømrer Kr. Kok og hos Peder Thirup, hvor jeg lånte ejendomsskyldvurderingsprotokollen.

I aften var Otto nede i Uggerby husflidsskole. Marie var oppe i missionshuset i aften.

Sofus' søn Gunnar faldt i dag ned af trappen til mølleloftet, da han gik op med en sæk og kom til det øverste trin, faldt trappen ned, og han faldt ned på loen, men kom oven på sækken. Sofus var herinde og telefonerede efter læge Laursen, Bindslev, der kom derop noget efter. Otto var inde hos lægen og spurgte om et middel mod sine hænder, der er ophovnet.

Afsendt brev til Foreningen af 1837. Porto 15 øre.

Lørdag den 12. marts

Frost. Hen på dagen gav det sig til at sne, men så blev det en overgang tø. Vinden var til sydvest til sidst på dagen, da den drejede til nord. Blæst.

Otto kørte mælk. Bundet tag sammen. Tærsket 2 dragter byg. Flyttet halm op på raanerne.

Kontrolassistenten kom til Sofus i eftermiddag.

I aften var Marie og Holger oppe i missionshuset. Otto var nede i Uggerby husflidsskole i aften.

Modtog brev fra lægdsforstanderen. (Mødepligtige på sessionen). Modtog en sygeseddel til Otto og sendt den til læge Sørensen, Bindslev. 50 + 10. Strafporto 10 øre.

Søndag den 13. marts

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg var i kirke. Jeppe Bastholms søn fra Skee Mølle blev døbt og fik navnet Niels Bastholm. Fra kirken gik jeg hen til Degnbøl, der sad Kristen Jespersen fra Mygdal. Han fortalte at hans faders broder, Søren Jakobsen, boede i Smidstrup, han var murer og havde en lille landejendom. Hans faster Mette Marie boede i Tversted, hvor hun var gift med en mand, der havde "Kudsk" som kendingsnavn. Hans faster Margrethe var gift med en Kristen Svendsen (Ledet i Uggerby) - hans moder var søster til Kristen Svendsen og til sognefoged Niels Svendsen i Uggerby.

Kristian Mortensen, broder til "Rige Morten", er død i Aalborg uden at efterlade sig børn, hans familie skal arve ca. 100.000 kr. efter ham - han har stiftet et legat til fordel for konfirmander i Mygdal sogn.

Andreas og jeg fulgtes ad op til Vestergaard og sad og talte med Marinus og Rikke et par timer, så gik vi til missionshuset, hvor der var møde kl. 7½ ved sekretær Jensen, Vraa. Vi var først en tur henne hos Kristian Lyngsigs. Der var mødt en nogenlunde talrig forsamling i aften, og Jensen holdt en god og alvorlig tale om Helligåndens gerning i os, om hvorledes den skal overbevise om synd, retfærdighed og om dom. Holger, Otto og Marie var også deroppe. Jeg gav 1 kr. til arbejdet blandt de unge. Otto kørte mælk i dag for Sofus, med vore heste. Ane var herinde i eftermiddag.

Mandag den 14. marts

Kørt kålrabi ind. Vasket klæder.

Otto var nede i Uggerby husflidsskole hele dagen, de arbejdede med udstopning af rørstolene.

Jeg var oppe på mejeriet i formiddag og tog mælkeprøver, jeg var inde i brugsforeningen og handlede.

Afsendt brev til lægdsforstanderen og til Søren Houen (Viggos soldaterbog). Modtog brev fra Julius.

Telefon: Fuldmægtig Nielsen (han bad mig meddele Kristen Jespersen, at han skulle møde ind med en ko, der har lungetuberkulose, på det offentlige slagtehus i morgen formiddag kl. 10). Købmand Gram Schjoldager (hans kone lovede at sende Kristen Jespersen forannævnte bud). Fuldmægtig Nielsen (talt om de værnepligtige, der skal møde på sessionen). Sofus var herinde og talte med sin



broder Otto i Tolne, deres moster, Andreas Storgaards kone, er død. Ane var herinde og telefonerede til lægen i Bindslev. 25 øre.

Tirsdag den 15. marts

Renset byg. Gjort tag. Vasket klæder.

I eftermiddag var jeg oppe i Nr. Træholt ved Villy Sørensen og afkrævede ham skat til Hjørring kommune. Otto var nede i Uggerby husflidsskole i aften.

Modtog brev fra højesteretsadvokat Riise, hvori han meddelte, at foreningen gav tilladelse til at han søgte hyre som sømand, når han havde udtjent sin plads til 1. maj.

Onsdag den 16. marts

Otto kørte mælk. Gjort tag.

Holger var cyklende til Hjørring i formiddags og købte 10 grise til en pris af 9 og 11 kr. En bil var kørende her med dem.

Ingeborg tog med Marius Gaarden til Hjørring i middags. Hun fik 3 kr.

Kristian Krøgholt var her i eftermiddag og betalte kommuneskat.

Modtog brev fra broder Johannes og sagfører Jensen.

Telefon: Ingeniør Jensen, Hirtshals (han fortalte at Anton Skovsmoses svigersøn, der nylig er gift, vil leje en lejlighed i et hus, hvor han (ingeniøren) er vicevært, og så ville han vide, om Anton Skovsmose kunne hjælpe dem med betalingen. Han fortalte at han havde været på Vamdrup Realskole sammen med min broder Johannes).

Den brogede ko, 8.s. p. v. side blev bedækket ved vor tyr i dag.

Torsdag den 17. marts

Holger såede superfosfat på baarerne N. 22-41. Jeg og Otto lavede tag. Rullet tøj.

Skovauktion i Odden. Jeg var en tur deroppe. Jeg var den vej ad Peder Thirup med ejendomsskyldprotokollen.

Modtog brev fra politimesteren (resolution over Mads Kr. Pedersen).

Det ene får fødte 3 lam, der alle døde.

Fredag den 18. marts

Tog gulerodkulen op og sorteret dem. Gjort tag og bundet tag sammen.

I eftermiddag havde jeg besøg af en agent fra gartner N.C. Kraglund, Hjørring, han ville have oplysninger om flere af deres kunders soliditet og lovede mig nogen godtgørelse, når jeg ville komme ind til ham i Hjørring.

Onsdag aften døde tømrermester Martin Andreasens datter Gerda, 23 år, i Fredericia, hvor hun havde plads i en trikotageforretning. Thomas Peter Mikkelsen (Skræddergaard) er død på Hjørring sygehus, 74 år gammel. Thomas var den næstældste af Mikkelsens sønner, han kom som ganske ung ud at tjene blandt fremmede og tjente hos vor morbroder Anders, der boede på gården Øster Vaaen, han tjente også hos Jens Peter Søndergaard i Mosbjerg og hos Kristen Sandager i Aagaard (Peter Olesens gård). Da han var blevet gift med Ane Marie, boede de først i et hus i Maastrup, der boede de i mange år og opdrog en stor børneflokk. Thomas sled både tidlig og silde, han arbejdede meget om sommeren med at grave tørv i mosen, så solgte han huset i Maastrup og købte en lille gård i Tuen i Tversted, der boede de så i nogle år. Mens de boede der, var Thomas en tid noget sær, han var noget fortvivlet over den økonomiske stilling, men han klarede det egentlig godt, han overdrog så sønnen Alfred gården og købte det hus i Sønder Bindslev, som hans fader og søster boede i. For nogle år siden solgte han dette hus til sin dattersøn og købte et mindre hus i Tværkær, Sindal, og har boet der siden. Han har gravet tørv i mosen for mig hele den tid, jeg har

haft gården, og han gravede også for min fader i de sidste år, han var mand. Thomas var en ærlig sjæl, men han plagedes meget af timelige bekymringer. Han var også en mand, der søgte hen, hvor Guds ord blev forkyndt og tog ikke med letsind mod ordet.

I aften var Otto nede i Uggerby husflidsskole.

Afsendt brev til landsretssagfører Jensen og til Peter i Jerslev.

Lørdag den 19. marts

Gjort tag og bundet tag sammen. Kørt nogle tønder ajle ud.

I aften var Otto nede i Uggerby husflidsskole. Marie var nede i Skeen Mølle i aften.

Søndag den 20. marts

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg og Ingeborg var i kirke. I eftermiddag var Marie i Bjergby. Otto var oppe i Vestergaard i aften. Kontrolassistenten Johannes Pedersen og Niels Grøntved var her i eftermiddag.

Soen fødte 11 grise i aften.

Mandag den 21. marts

Kørt kålrabi ind. Tog 3 sække kartofler op af kulen. Jeg var kørende op til brugsen efter mel og kolonialvarer. Højer Nedergaard hentede 2 læs halm af den søndre halmstak (sæderugshalmen), han købte hele stakken for 20 kr.

Otto var nede i Uggerby husflidsskole i aften.

Afsendt brev til Johannes Grøntved og Julius Grøntved.

Modtog brev fra lærer Hansen, Horne. - Det var vedrørende højskolen. Jeg flyede uddeler Nielsen brevet).

Telefon: Andreas Degnbøl (lægen havde været hos Martha i dag, hun lider af bronkitis og forkølelse)

En karl fra Lilholt var her og blev indmeldt i lægdsrullen. Sofus var herinde og telefonerede til dyrlæge Kjellerup om at komme herved og hjælpe en kvie, der skulle kælv.

Tirsdag den 22. marts

Holger og Otto lavede tag. Johan Henriksen hentede 1 gris til slagteriet.

N. Grøntved fik 10 skp. kartofler, som han betalte med 7 kr. Han var herhenne og ville have ringet til slagteriet.

I dag var der session for Mygdal lægd, 492, i Hjørring. Jeg tog derop med Tverstedbilen 7.45.

Johannes Grøn kørte. 1 kr. kostede turen. Jeg var henne på civildommerkontoret og talte med fuldmægtig Damgaard om udpantningen hos Kr. Koch m.m. Siden var jeg henne på kontoret og gjorde nogle notitser efter panteregistret. Jeg var inde på amtstuen og betalte Kr. Houmanns skat 7 kr. 54. jeg var nede hos Kristen Lønsmann med en kuffert og tæppe, som Otto skal have med til Sjælland.

Kl. 10½ var jeg henne på Teknisk Skole, hvor sessionen blev holdt. Jeg havde 8 mand med.

Bagefter var jeg med karlene henne i missionshuset og drak kaffe. Jeg var oppe hos Maria og Anna. De skal have et radioapparat opstillet - det er manufakturhandler Johannes Pedersen, der skaffer dem det gratis, og de skal ikke betale licens af det. Foreløbig får de ikke højttaler.

Kl. 2 blev Martin Andreasens datter Gerda begravet. Jeg og Maria var henne i Sct. Katrine kirke og hørte en tale over hende af pastor Thomsen, Skallerup, men vi var ikke med ude på kirkegården.

Både provst Sevaldsen og pastor Langhoff er syge. Jeg var oppe hos søster Tine og sad og talte lidt med hende. Jeg var inde hos den gamle Anders Jensen, Bispensgade 32, og talte med ham, han holder sengen altid, men er ellers åndsfrisk, han er 81 år gammel. Anders har boet i Hundeleve, hvor

han havde en gård. Nikoline Nikolajsen havde været der i går, hun flyttede fra Vraa den 1. februar - hendes husbond var kommet i tanker om, at han kunne være ene en tid - nu søger hun en plads i Hjørring. Hun havde fortalt, at Niels Grøntved havde tilbageholdt 20 kr. af hendes løn med den begrundelse, at han ikke havde råd til at betale den fulde løn - han havde også tilbageholdt noget af karlens og hyrdens løn.

Jeg var henne på centralbiblioteket og afleverede Blæksprutten, Troldglasset og nogle hæfter af Bogens Verden og lånte 3 bøger. Jeg var henne på kærnerkontoret med et par restancelister. Talt med N. Sørensen, Sæbyvej. Han sagde at Holger Mikkelsen havde spekuleret på at rejse til Norge med sin familie, han havde en fodermesterplads for tiden, han blev ikke hos sin fader ret længe, de kunne ikke enes. Talt med lærer Holm, fh. Uggerby, han bor i et hus henne ved alderdomshjemmet, han bød mig en cigar, men jeg betakkede mig derfor og lovede at besøge ham en anden gang. Lærer Winther ville have mig til at gå med til at antage Bruun, Ormholtts datter, til sommer. Hun er meget opsat på at komme ind på biblioteket og har tilbudt at ville rejse til København for at studere litteratur, hvis det kunne hjælpe til, at vi ville antage hende. Talt med lærer Lund. Jeg tog med Marius Gaarden hjem kl. 6. Bil 1 kr. Betalt Jens Thøgersen 3 kr. 25 for en skinke som Marius Gaarden havde haft med til os.

I eftermiddag rejste Otto til Hjørring, han ville være hos Kristen Lønsmann til natten og i morgen tidlig til Sjælland.

Modtog brev fra politimesteren og P. Thirup (bekendtgørelse)

Onsdag den 23. marts

Gjort tag og bundet tag sammen.

I eftermiddag blev Thomas Mikkelsen begravet på Sindal kirkegård. Andreas Degnbøl og jeg tog derned, vi havde lejet en chauffør Kristian Sørensen til at køre med os. Han var her kl. 1, og vi var ude i Sindal kl. 1½. Jeg havde en højtaler med ud til telefonarbejder Stendys, han var ikke hjemme, han var nede i Tversted. Jeg lod højtaleren blive derude. Da vi kom noget for tidligt, var jeg en tur nede ved boghandler Jørgen Jensen, der bor i et hus nede ved åen på østre side af Østergade. Han lovede mig nogle optegnelser om sin familie. Hans bedstefar Jeppe Nielsen (Kabbeltved) var gift med en søster til Mikkel Skræddergaard. Kl. 2 samledes ligfølget ved stationskirken, hvor kisten henstod i ligkapellet. Efter at have sunget "Til himlene rækker din miskundhed, Gud" holdt lærer Mathiasen, Agerledet, en tale, hvori han omtalte Nikodemus, der kom til Jesus om natten, og hentydede til, at Thomas Mikkelsen i sin sidste tid søgte til Jesus om hjælp. Derefter blev kisten båret ud på ligvognen, som blev kørt af Thomas Mikkelsens svigersøn, præstegårdsforpagter Martin Kristensen, og ligfølget kørte så til Sindal gl. kirke - der var i følget 3 biler, nogle hestekøretøjer, men den største del af følget gik. Da vi kom til kirken, blev kisten båret ind i denne. Bærerne var Thomas's brødre Anders Peter og Kristian, sønnerne Martin og Alfred og hans 2 svigersønner fra Tversted og Lørslev. I kirken holdt pastor Kildebæk en god, evangelisk tale over Jesu ord. "Den som søger, han skal finde, den som beder, han får, og den som banker på, for ham skal der lades op." Derefter blev kisten båret ud til graven på den nye kirkegård, hvor pastor Kildebæk foretog jordpåkastelsen. Lærer Mathiasen takkede følget for udvist deltagelse og indbød til kaffe i forpagterboligen. Vi var så nede og drak kaffe i konfirmandstuen. Andreas og jeg var ude i udhusene og så besætningen, der så meget god ud. Andreas sagde at forpagteren skylder 6.000 kr. hos sin købmand for kraftfoder. Thomas' enke er vist bestemt på at flytte op til præstegården til sin datter. Thomas Mikkelsen kom på Hjørring sygehus mandag den 14. marts for at opereres for brok, han døde om torsdagen den 17 marts, han var nok meget syg. Vi kørte så hjem. Jeg betalte chaufføren 3 kr. samt 2 kr. til en krans.

I aften kom Kristian Lønsmann her fra Hjørring. Johannes Vestergaards kone Stine var her i eftermiddag at betale kommuneskat, hun fik 10 kr. til gode.

Sidste nat fødte en sort kvie en sort tyr.

Betalte posten for blade 6 kr. 25.

I går holdt Niels Olesen, Odden, og hustru sølvbryllup. Mads Kristian Pedersen havde været deroppe og forestået udsmykning af gildehuset. Fra gården og op til amtsvejen var der rejst en flagallé, og i gården var der anbragt en æresport. Gæsterne, de havde, var indbudt skriftligt eller mundtligt, sagde den gamle smed.

Skærtorsdag den 24. marts

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg, Kristian Lønsmann, Holger og Marie var i kirke. Pastor Thaarup holdt en god prædiken over evangeliet om fodtvætningen, han pegede på, at Jesus havde været den første til at vise tjenersindet, før hans tid var det hersker- og trællesindet, der havde været rådende, men kun det sind, der ville tjene andre, kunne bringe den fred og glæde, som varede. Han udtalte, at der var ingen, der som Grundtvig havde peget på velsignelsen ved at søge Herrens nadver og samfundet med Herren der, men det så ud til at de, der kaldte sig efter ham, hellere søgte samfundet om kaffebordene i forsamlingshusene. Konnerup, Tagsighede, havde et lille barn, der blev begravet efter gudstjenesten.

Marinus Vestergaard og Rikke var hernede i eftermiddag. Vi kom til at tale om gamle dage, og Marinus fortalte, at der, mens han var barn, lå 3 gravhøje i rad østen for den søndre af de 2 bavnehøje på Odden Mark - de 3 høje er nu sløjfede. I den midterste af dem boede Mikkelt Krattet i en stue, han havde gravet ud i højen. Sønden for højen stod dengang nogle pæne ranke bøgetræer, som Nyholm lod omhugge. Mikkelt Krattet havde en del bier.

Langfredag den 25. marts

I eftermiddag rejste Kristian Lønsmann herfra op til Martinus Mikkelsen. I aften var der møde i missionshuset ved Niels Eskildsen, Uggerby. Holger og Marie var deroppe.

Lørdag den 26. marts

Holger var oppe i brugsforeningen i formiddags og hentede kraftfoder. I middags var Johan Henriksens bil her og hentede nogle sække gulerødder, som han kørte til Hjørring med og leverede til købmand Heerfordt. Holger var med i Hjørring. 1 sæbeagent var her. Ingeborg var oppe i Degnbøl i eftermiddag og hentede 4 gåseæg.

Jeg var henne hos Mads Kr. Pedersen med bud fra købmand Aksel Nielsen, om at han ønskede en telefonsamtale med ham. Sofus brændte lyng af på et stykke hede ude i Nørrehede i eftermiddag.

Afsendt brev til Kristian i Nordrup. Politimesteren (Johan Henriksen, Peter L. Kristensen).

Modtog brev fra Vilhelm i Canada og en bog fra broder Johannes (Niels Blichers topografi over Vium præstekald). Ane var her at ringe til fattiggården.

1. påskedag

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg og Holger var i kirke. Erna var med Holger hjem fra kirke, Marie var i byen i dag. Jeg var i følge med Kr. Kristiansen fra kirke. Han sagde, at Sofus havde været oppe i Bjergby og villet låne 700 kr. til at bruge til at tække fløjhusene med plader for, men han kunne ingen låne. Han har også akkorderet med en af lastbilchaufførerne fra Tversted om, at han skal køre mergel op til Nørrehede for 30 kr. pr. favn.

2. påskedag

Holger kørte mælk.

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Ingeborg var i kirke. I aften var Sofus og Ane herinde.

Tirsdag den 29. marts

Holger slagtede kalven, der var født 23. marts. Den brogede ko, 1.s. p. ø. s. fødte 2 sortbrogede kalve i morges, en tyr og en kviekalv. Holger hentede mælkepengene i mejeriet. I eftermiddag var jeg og Peter Kristensen, Degnbøl, oppe hos tømrer Chr. Koch at foretage udpantning for præmie af hans bil. Jeg var inde i forsamlingshuset, hvor Peder og lærer Rasmussen udbetalte krisehjælp. I aften var lærer Rasmussen her. Viggo Kringelhede kørte med ham. Vi foretog opgørelse med amtstueskatter, og han modtog af mig 400 kr. + 340 kr.30 øre som jeg har udlagt i amtstueskatter for ham.

Marius Jensen, Rentekammer, var her og modtog for meget betalt amtstueskat og betalte sin søsters skat.

Telefonarbejder Stendys var her med højtaleren som han har repareret lidt - han sagde, at den ene transformator i radioapparatet var dårlig. Jeg gav ham 1 kr. 50 for sit arbejde.

I formiddags var Marie nede ved Uggerby Elektricitetsværk med akkumulatoren. I eftermiddag var hun og Sofus' datter Valborg i Hjørring at se til Martin Pedersens pige på sygehuset.

I aften var Viggo Kringelhede kørende herved med lærer Ch. Rasmussen - vi ordnede vort mellemværende med amtstueskatterne. Rasmussen var træt efter den anstrengende dag med udbetalingen af krisehjælpen i begge sogne.

Onsdag den 30. marts

I eftermiddag kørte vi noget rughalm ind fra stakladen.

I middags kom Otto hjem fra København. Peter havde hentet ham i Kalundborg om onsdagen, og så var han der til om lørdagen, da han kørte ham til Nordrup til Kristian. Der var han så til 2. påskedag. Julius kom ud til Nordrup påskemorgen. 2. påskedag rejste Julius og Otto til Øtoftegaard og derfra til København til Johannes. Julius rejste tilbage til Øtofte om aftenen, men sidst på dagen om tirsdagen rejste han atter til ind til København og hjalp Otto med at komme med damperen til Aalborg. Otto kom til Aalborg i morges og tog med toget fra Nørresundby til Hjørring.

I eftermiddag hentede Marie akkumulatoren i Uggerby, 75 øre.

Afsendt 15 kr. til styrmandsforeningen i København for Karl. Porto 25. Brev til Karl og selskabet "Nornan". Porto 65. Modtog en pakke canadiske blade fra Vilhelm. Telefon: Handels- og

Landbrugsbanken, Hjørring (spurgt om Anton Skovsmoses og Jakob Madsens stilling og om Ejnar Sørensen var Søren Houens søn).

Otto var nede i Uggerby husflidsskole i aften.

I aften var Erna Nielsen her med en bog, hun har købt til os til konfirmationsgave.

Torsdag den 31. marts

Kørt 8 læs kålrabi ind. Kørt resten af rugen ind i laden fra stakladen. Derefter tærskede Otto og Holger noget rug. Det gråhovede får fødte 3 lam i dag. Niels Thøgersen var her i eftermiddag - han skal grave vore tørv i mosen i år.

Holger var til karlemøde hos Kristian Mortensen i aften.

Afsendt brev til Vilhelm. 25 øre. Modtog brevkort fra hesteforsikringen.

April 1932

Fredag den 1. april

Otto kørte mælk. Holger og Otto tærskede rug. Jeg jævtede muldvarpeskud ud på N. 22-27.

I aften var Holger og Otto nede i Uggerby til husflidsudstilling.

Modtog brev fra civildommerkontoret (skat til Mosbjerg). Ane var her at telefonere til fattiggården.

Lørdag den 2. april

Holger og Otto tærskede rug. Jeg spredte muldvarpeskud ud. Otto var kørende ned til Uggerby skole efter sin kurvestol sidst på dagen. Han havde fået 3. præmie for den.

I aften var Holger oppe i brugsforeningen og fik læredrengen til at tage transistoren med til sin far, for at han kan istandsætte den til radioen.

Telefon. Melankton Poulsen (han talte med Sofus)

Søndag den 3. april

Konfirmation i Mygdal kirke. Der var 25 konfirmander, deriblandt Kristen Lyngsigs datter Esther og Søren Thirups søn Søren. Holger, Otto og Marie var i kirke.

I eftermiddag kørte jeg og Ingeborg op til Kristen Lyngsigs og lykønskede dem. Andreas Degnbøl og Kristens bror, Lars fra Ugilt, var der også. Vi gav Esther bogen "Kristus og hans mænd" af Olfert Ricard. Vi gav Søren et telegram.

Otto var en tur oppe i Vestergaard i eftermiddag, og i aften var han inde til Sofus'. Erna var her i eftermiddag og i aften.

Mandag den 4. april

Holger og Otto tærskede rug. Niels Brogaard og J. Kornbeck betalte kommuneskat.

Tirsdag den 5. april

Otto kørte mælk. Holger og Otto tærskede rug. I middags var Otto oppe i Stenshede med de 2 store heste til hestesyn. I formiddags var Johan Henriksens bil her efter 2 grise. Bilen sad fast ved nordre side af rålingen - vore heste blev spændt for den, men de kunne ikke trække den op, de splittede seletøjet. Efter megen møje fik vi den op ved hjælp af fjæl, der blev lagt i sporet.

I eftermiddag var jeg oppe hos Kristian Pedersen til kontordag i sparekassen kl. 5. Jeg gik op til brugsforeningen og tog derfra med Tverstedbilen til Bjergby. 25 øre. Uddeler Nielsen fortalte, at der var gjort udlæg hos Kristen Møller i Højtved af Diskontobanken i Hjørring. Diskontobanken har 25.000 kr. i første prioritet, derefter har Lars Møller 5.000 kr., Kristensen Stejlbjerg 8.000 kr.- så kommer en aftægt på 300 kr. årlig, og så har Nielsen 1.700 kr. derefter, men derefter er der nok en hel del, som har penge til gode hos Kr. Møller. Kristian Pedersen sagde, at Kristensen Stejlbjerg og Kr. Møller var blevet uenige. Søren Træholt var mødt og hjalp til med kontordagen. Lærer Ørnboel fra Snevre var der også og fik nogle penge udbetalt.

I eftermiddag var Ingeborg nede til Johannes Pedersens i Kabbeltved til kvindemøde.

Ved aftenstid var Marie oppe i Kristiansminde og hentede andeæg. Otto var nede i Uggerby til husflidsmøde i aften.

Jeg modtog mit honorar i sparekassen 48 kr.

Telefon: Peder Thirup (talt om Peter Hansens datter Karoline)

Onsdag den 6. april

Holger og Otto tærskede rugen og rensede det. Skåret hakkelse.

Kontrolassistenten Johannes Pedersen var her i dag. En agent var her og ville sælge kalk. Uggerby Bager var her i gården og kørte fast, vi fik dog bilen på gled igen ved at skubbe på den.

Torsdag den 7. april

Lavet tag, bunden tag sammen. Kørt ajle og kålrabi. Kørt controlsagerne op til Martin Sørensens. I eftermiddag var Andreas her og klippede mig. I aften var Marie nede til Johannes Pedersens til pigemøde.

Fredag den 8. april

Kørt ajle ud og resten af kålrabikulen på N. 20 kørt hjem, pløjet pladsen som kålrabikulen lå på. Gjort tag og bundet tag sammen. I eftermiddag tærskede vi 15 trave byg med maskinen.

Pastor Mathiasen, fh. Asaa, er død.

Modtog brev fra Kristian i Nordrup. De har bekommet dem en datter - Kjelmine befinder sig vel efter det.

Telefon: Anders Kabbeltved (han holder sengen, en ko har slået ham med sine horn).

Lørdag den 9. april

Otto kørte mælk. Harvet og sået superfosfat i Eskær.

Betalt posten 10 kr. i licensafgift.

Vi modtog transformatoren til radioapparatet, men det var ikke brugbart, efter at Holger havde sat den i apparatet.

Uddeler Niensens fætter, der er sadelmager i Skagen, har begået selvmord. Han havde været forlovet med en pige i 10 år, men havde slået op med hende og forlovet sig med en anden - den første havde forlangt en erstatning af 800 kr., og da hans økonomiske stilling var dårlig, har dette muligt medvirket til dette fortvivlede skridt.

Søndag den 10. april

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke, Holger var i kirke. I aften var han oppe til Hans Niensens. Otto var henne til Niels Grøntveds i eftermiddag. Marie var i Bjergby.

Mandag den 11. april

Tærsket godt 3 trave byg. Renset byg af 18 trave. Jeg kørte til mølle med 6 skp. hvede til mel. I eftermiddag pløjede Otto på Blaashede. Holger skovlede jord af en kålrabikule.

I aften var Otto nede ved Anders Risager og betalte sin skyld til husflidsforeningen.

Tirsdag den 12. april

Pløjet på Blaashede, sået superfosfat på Blaashede. Kørt kålrabi ind.

I eftermiddag tog jeg til Hjørring med Marius Gaarden. Jeg var oppe ved søster Tine og drak kaffe. Hun var nede i Lyngsig først i den forløbne uge. Johannes havde sendt Esther en kuffert. Jeg var oppe hos Maria og Anna. Maria har været syg en uges tid af blærebetændelse, men er nu i bedring. Frk. Severinsen er blevet tvangsindlagt på 6. afdeling og skal overføres til St. Hans Hospital. Købt garn for 1 kr. 05. Betalt Maria 2 kr. for en bog. Købt en blok papir 50.

Jeg var på Centralbiblioteket og afleverede et par bøger. Jeg lånte 2 bøger og Vendsyssel Tidende for 1898. Jeg talte en del med bibliotekar Nielsen. Han sagde, at frk. Mikkelsen forlod biblioteket den 1. april. Nielsen ville nok have beholdt hende noget længere, men det ville Winther ikke.

Jeg var nede på posthuset og talte med postmester Klitgaard, han tilbageleverede Olesens papirer. Han lovede at prøve på, om han kunne låne Oddens skifteprotokol i Landsarkivet, og så kunne jeg komme op til ham og studere i dem. Talt med Søren Samuel fra Vidstrup, han sagde at han ville gerne have en samtale med mig engang - han ville træffe mig på centralbiblioteket. Bil 2 kr.

Niels Grøntved var her og fik en 10 kr. byttet. Kontrolassistenten var her i formiddags og så "Vort Landbrug".

Laurids Hvims og hustru holder diamantbryllup i dag.

Klitgaard ankede over, at han ikke blev taget med på råd angående generalforsamlingen - han sagde, at Rørsig ville have for meget sat i gang ved denne. I fjor var folketingsmand Vanggaard blevet fornærmet over, at han ikke havde fået lejlighed til at tale. Klitgaard og hans kone havde måttet hjælpe professor Hatt med at tage tavlerne på muren ved højskolen ned. Rørsig var rejst sin

vej. Der var også en del, der nok ville have været i Asdal som programmet lød på. Jeg var oppe i Klitgaards private lejlighed, han sad og underholdt et par damer, bankdirektørens frue fra Sindal og en lærerfrue, de sad og spillede kort. Klitgaards frue var ikke hjemme.

Onsdag den 13. april

Otto kørte mælk. Kørt møg på N. 43-46. Jeg spredte møg på N. 46. Kørt 1 læs kålrabi ind. I aften var Niels Jensen her og ville købe en snes td. kålrabi. Marie var oppe i Brugsen efter slagteriaffald.

Torsdag den 14. april

Kørt møg på N. 42-44. Jeg spredte møg hele dagen. Pløjet på N. 45 og 46. Kørt 1 læs kålrabi ind. Niels Jensen havde den brune hest og hentede kålrabi med. Niels Weinkouffs kone var her og fik mig til at attestere på, at de havde afstået deres ejendom i november i fjor - det var til Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, den skulle bruges. Hun sagde, at Lars Møller ikke havde noget at leve af, han får intet af Højtved, som han jo skulle have. Martin Sørensen var her med skat til Mosbjerg kommune 32 kr. 56 øre. Jeg sendte pr. postanvisning 29 kr. 88 øre til Mosbjerg sogneråds kasserer samt brev til samme. Porto 55 øre. Modtog brev fra Peter.

Fredag den 15. april

Spredt resten af møget på N. 42-43. Pløjet hele møget ned. Harvet på Blaashede. Sået superfosfat på Rødland. Jeg hentede mel fra mølle. Kørt 1 læs kålrabi ind. Hentet grisehoved i Brugsen. Andreas Degnbøl var her og skar 6 ornegrise. Han sagde efter Søren Houen, at Marinus og Rikke Vestergaard døjer med at få føden. Kristen kan vel ikke skaffe pengene, de skal have at leve for. Rikke synes nok, de kunne forlange aldersrente, men dette modsætter Marinus sig.

Lørdag den 16. april

Otto harvede hele dagen. Holger såede superfosfat på Rødland. Skåret hakkelse. Holger hentede kraftfoder i Brugsen. Bagt brød. Kørt 2 læs kålrabi ind. Modtog brev fra Centralbiblioteket. Strafporto 10 øre.

Søndag den 17. april

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg var i kirke. I eftermiddag var Esther Nielsen her. Otto var oppe til Martin Sørensens i eftermiddag - han kørte mælk i formiddags.

Mandag den 18. april

Sået havre på Rødland. Harvet i Eskær og på Rødland, kørt et læs kålrabi ind. Jeg var oppe i mejeriet i formiddags og tog mælkeprøver og sendte til forsøgslaboratoriet. Jeg var inde i Brugsforeningen og tale med Nielsen. I middags kom søster Mine herved og var her til kl. 5, da hun tog med Marius Gaarden. Kristen Lønsmann kom her midt på eftermiddagen. Afsendt brev til lægdsforstanderen. Modtog brev fra politimesteren. Strafporto 10 øre. Telefon: Lærer Jensen - han vil have nogle tjørn brændt, som han har ryddet op ved sin have. Jeg sagde, at han skulle henvende sig til Jørgen Holtegaard derom. I aften kom Kristen Frederiksen, Maries broder, her og efterså radioapparatet. Den transformator, som var blevet restaureret, vendte han på en anden måde, end Holger havde vendt den, og det bevirkede, at apparatet atter kom til at virke ret godt. Jeg gav ham 1 kr. 50 for dit arbejde. Kristen er



daglejer hos Martinus Jepsen, Østenåen. Martinus Jepsen har leveret 150 favne rå sten til den nye Hirtshals-Aalbæk vej á 20 kr. pr. favn.

Tirsdag den 19. april

Sået blandsæd på N. 65-76. Harvet korn ned på N. 118-130 og noget af 65-76. Jeg tog op på kartoffelkulen. Kørt 2 læs kålrabi ind. Kristen hjalp Ingeborg og Marie i haven.

I middags kom sypigen Lars Peter Sørensens datter Ingeborg her og syede noget for Ingeborg. Skorstensfejeren var her i middags, det kostede 1 kr. 75. Otto Nielsen var her og ville købe halm. Et par piger var her og ville sælge Dybbølmærker. 20. I dag holdt Kristen Andersen og hustru, Bjergby, diamantbryllup.

Afsendt brev til Hjørring Toldkammer. Modtog brev fra Julius.

Telefon: Sagfører Crone - spurgt om det kunne gå an at låne Knud Larsen, Odden Mark, 150 kr. Det mente jeg nok.

Mads Kr. Pedersen fik bagdelen af en gammel vogn med sig hjem i dag, han kørte mælk, der var gået fald på et hjul til deres møgvogn.

Onsdag den 20. april

Sået byg på N. 11-21. Harvet i krog N. 65-76. Tromlet N. 118-132. Tog resten af kartoffelkulen op. Kørt 2 læs kålrabi ind. Otto Nielsen hentede 2 læs halm i eftermiddag.

Modtog brev fra Kjelmine i Nordrup.

Marie var oppe i Brugsen, hun havde et lægdsbevis med til Tage Nielsen.

Den røde ko, 3.s.v.side fødte en stor sort kviekalv.

Torsdag den 21. april

Harvet på N. 11-21. Kørt 2 læs kålrabi ind. I middags tog jeg med Marius Gaarden til Hjørring. Hos Hansen, Stokbrogade, købte jeg garn for 1 kr.50. Jeg var nede hos gartner Kraglund, Østergade, og købte ærter, skalotløg og gulerodsfrø for 1 kr.38. Jeg betalte ikke noget derfor, men skulle have det for de oplysninger, jeg gav hans agent Iversen, da han var her - han ville have oplysning om nogle flere. Jeg havde 3 stykker med til røgeren. Jeg gik så hen på Centralbiblioteket. Jeg havde en samtale med bibliotekaren om forholdene med hensyn til antagelse af personale på biblioteket. Et kvarters tid før vi skulle have møde, kom Søren Samuel fra Vidstrup, vi gik så ind på bestyrelsens værelse og satte os. Han ville først vide, hvordan det var fat med Hans Jensen - han havde engang besøgt ham, og han havde været sammen med hans broder Albert ude i Brønderslev - denne havde beklaget sig til ham over, at han havde ingen steder hjemme. Han havde så en sag som voldte ham en del bryderi - altså Søren Samuel - han skulle ordne Hedvig Tofts efterladenskaber. Hun havde bl.a. skænket 2.000 kr. til at bygge et missionshus for i Vidstrup, men der var den klausul derpå, at huset skulle bygges inden 2 år efter hendes død. Den 9. maj i år er det 2 år siden hun døde, og der er ikke eller bliver noget hus bygget i Vidstrup til den tid, og når ikke huset bliver bygget, så skulle en mand i Vidstrup, som var navngivet i hendes testamente, bestemme nærmere, hvad pengene skulle bruges til, og hvis denne mand døde forinden, skulle Søren Samuel tage sig af pengenes anbringelse. Søren ville så, at pengene skulle anvendes til fremme for Guds riges arbejde i Vidstrup sogn, og han ville have Indre Missions bestyrelse til at administrere dem.

Hedvig Toft havde bestemt, at en af hendes arvinger, der skyldte hende 1000 kr., skulle have denne gæld eftergivet - dette var arvingerne gået ind på, men da denne skyldner så ville have sin fulde del i arven efter Hedvig foruden, blev dette nægtet ham. Arvingerne efter Hedvig var blevet en del uenige. Jeg havde ikke tid til at tale nærmere med Søren, da jeg skulle til bestyrelsesmøde kl. 3½. Efter at vi havde drukket kaffe, holdt vi møde. Bibliotekar Nielsen aflagde beretning om arbejdet i det forløbne år, og lærer Horn oplæste regnskabet, der godkendtes. Derefter drøftedes budgettet for

det kommende år og ordningen af personalespørgsmålet. Der blev forhandlet i lange baner derom - det resulterede i, at der blev stemt om 3 punkter eller forslag. For det første om vi skulle have en medhjælper, det blev forkastet med 5 nej mod 4 ja. Dernæst om vi skulle antage en elev, dette blev også forkastet med 5 nej mod 4 ja, og endelig for det tredje om vi skulle have den samme ordning som sidste år, det vedtoges med 5 ja mod 4 nej. Ja stemte jeg, Allerslev, Bertel Østergaard, lærer Horn og Bjørn, de øvrige stemte nej.

Winther sagde, at nu havde vi forlovet os med frk. Mikkelsen. Derimod protesterede Allerslev og Bjørn. Da klokken nu var tæt ved 6, gik vi efter at vi havde modtaget dagpenge. Jeg fik 6 kr. Det blev endvidere bestemt, at vi alle kunne deltage i Biblioteksforeningernes generalforsamling i Aalborg i august.

Da jeg gik ned til rutebilstationen, slog jeg følge med Allerslev - han ankede over, at Winther var så ubehagelig som formand, og sagde, at Horn var meget bedre på denne plads. Lærer Pedersen har engang sagt, at når hans søn var færdig med sine eksaminer, så ville han trække sig tilbage fra arbejdet på biblioteket. Kl. 6 tog jeg med Marius Gaarden hjem. Bil 2 kr.

Indre Missions formand, pastor Kold, Taulov, er død. Else Marie Kristensen, Kristen Nyengs enke, er død på alderdomshjemmet i Hjørring.

I middags rejste Kristen Lønsmann til Hjørring - han gik op til Alfred Jensens i Dalsgaard og tog med Sørensen Holts lastbil.

I aften var Marie ude til Magnus Andersens til pigemøde.

Bededag, fredag den 22. april

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Holger var i kirke. Erna var med ham hjem fra kirke. Thorvald Nielsen fra Tronsmark var her i aften. Marie var i byen i eftermiddag.

Lørdag den 23. april

Holger såede superfosfat på N. 48-56. Otto harvede. Kørt et læs kålrabi ind.

Sidst på dagen kom Søren Skovsmose, hans datter Elna, Alfred Jensen, Sindal, og hans søn Kristian Jensen og fik ægteskabspapirerne ordnet.

Kristen Jespersen var her og opkrævede sygekassepenge 11 kr. 58. En børsteagent var her.

Søndag den 24. april

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg og Ingeborg var i kirke. Der blev lyst til ægteskab for Kristian Jensen og Elna Sørensen. Da vi tog fra kirken, kørte uddeler Nielsen os hjem, han kørte Smed Marie ned til Martin Pedersens. I eftermiddag var Hans Frederiksen og hans kone Kristiane kørende herved. Otto og Sofus' drenge samt Martin Sørensens søn Poul havde travlt med at spille bob. Hans Frederiksen sagde at Hans Knudsen, Ørnboel, skylder købmand Ole Nielsen 10.000 kr. for varer. Knud flytter nok fra Tangsgaard til Ørnboel til maj. Johannes Pedersen er nok langt ude med sin skyld - det fortælles også at der er blevet flyttet nogle kvier fra Tangsgaard til Ørnboel, og da både Jens Pedersen og Edvard Knudsen er kautionister for Johannes Pedersen, så mener man, at det er skade for Jens Pedersen, at pantet forringes.

Mandag den 25. april

Otto kørte mælk, harvede og kørte kålrabi ind. Sået græsfrø på N. 118-132 og harvede det ned med udkrudtsharven. 1 høne udruget 3 gæslinger.

Holger betalte min og sin egen kommuneskat for 4. kvartal 119 kr. 14 øre + 11 kr. 33. Desuden betalte han moseskat 3 kr. 32. Sygekassepenge 11 kr. 58 samt 100 kr. i forpagtningsafgift.

Sofus var herinde i aften. I denne uge tager slagterierne ikke mod svin, grundet på lockouten.

Afsendt brev til Kristian i Nordrup og Peter i Jerslev. Porto 30 øre. Modtog brev fra Karl samt 500 kr. fra hans rederi.

I aften var Holger oppe til Martin Sørensens og fæstede hans søn Øjvind til hyrde i sommer for en løn af 30 kr.

Tirsdag den 26. april

Kørt møg på N. 8-10, ageren i haven og ageren østen for haven. Spredt møget på N. 8-10 og pløjet det ned. Jeg tromlede N. 65-76 og det meste af N. 11-21.

Niels Grøntved var her i aften med mælkepenge. Afsendt brev til Karl og lægdsforstanderen (flyttemeddelelse).

Sofus telefonerede til dyrlægen til at hjælpe en so med at få grise.

I aften var Holger i Ørnø til karlemøde - han tog med uddeler Nielsen.

Onsdag den 27. april

Kørt resten af møddingen ud på N. 55 og 56. Spredt møget og pløjet det ned. Tromlet resten af N. 11-21. Sået køkkenfrugt i et stykke mellem jordbærrene.

Mads Kristian lånte såmaskinen i eftermiddag. Centralbiblioteket sendte mig bogen "Emigranter II" af Faurholt.

Torsdag den 28. april

Sået kålrabi på N. 56. Harvet N: 42-51. Harvet med udkrudtsharven. N. 65-76. 11-21. Vasket klæder. Modtog et hæfte af "Fortid og nutid" fra C. Klitgaard.

Sofus telefonerede til Johan Henriksen, han tilbagebetalte 5 kr., han skyldte mig.

Fredag den 29. april

Otto pløjede på rodfrugtmarken og kørte mælk i formiddags. Skåret hakkelse. Jeg murede kalkgraven om. Vasket klæder.

I eftermiddag var Holger cyklende til Hjørring - han havde kommunelisten med op til lærer Rasmussen. Marie var oppe på kirkegården at arbejde.

Ane var herinde at telefonere til Martin Pedersens i Kabbeltved.

Lørdag den 30. april

I formiddags tærskede vi en dragt byg. Løth var her i dag at sætte gift for muldvarperne. Jeg læskede kalk. Jens Østergaard var her i dag og synede besætningen for bremselarver.

Niels Jensen, Skarndal, var her og ville have et læs kålrabi..

Svend Aage fra Karlsminde var her og bød mig farvel, han rejser til Svendborg Sømandshøjskole, men vil om ad København.

Telefon: Gartner N.C. Kraglund - agent Iversen spurgte mig, om Jens Martin Jensen og Niels Grøntved var til at betro frø på kredit. Det kunne jeg ikke absolut tilråde.

Maj 1932

Søndag den 1. maj

I aften var der møde i missionshuset ved Lars Bruun. Holger, Otto og Marie var deroppe. I eftermiddag var Marie oppe til Hans Nielsens. Andreas Degnbøl og Knud fra Ørnø var her i eftermiddag.

Mandag den 2. maj

Kørt kålrabi ind i formiddags. Hans Løth var her i formiddags, han og Holger blev færdig med at sætte gift for muldvarper. I eftermiddag kammede de op og såede kålrabi på N. 49-52. Jeg lavede 2 døre til svinestien i vestre ende af laden. Rullet tøj. Den nye kontrolassistent var her med glas i eftermiddag. Højer Nedergaard var her efter et læs kålrabi, som han betalte med 5 kr.

Skorstensfejermesteren var her i dag og synede skorstenen - det kostede 88 øre. Holger Jørgensen var her og lånte tromlen.

Modtog brev fra Civildommerkantoret (Jens Bertelsens mulkt), lægdsforstanderen og kort fra sypigen Ingeborg.

Telefon: Bibliotekar Nielsen (bogudvalgsmøde på onsdag). Bestyrerkonen fra Fattiggården var herved og telefonerede hjem, hun var inde til Sofus'.

Tirsdag den 3. maj

Kammet op og sået kålrabi på N. 44-48. Kammet ageren i haven op til kartofler og sat kartofler deri. Otto kørte mælk.

I eftermiddag var Ingeborg oppe til Mine Knudsens til kvindemøde. Jeg kørte hende op til den søndre skole. På hjemvejen var jeg den vej ad Jens Bertelsens og krævede ham for skolemulkt. Jeg var til kontordag i Bjergby Sparekasse kl. 5 og tog med Tverstedbilen fra brugsforeningen og derop, 25 øre. Jeppe Kjærgaard var også mødt. I morges døde den gamle ungarl, Niels Larsen, Uslev, efter kun 4 dages sygdom, det var nok en heftig lungebetændelse eller spansk syge, hans søster Tine er også meget syg. Kristian Hvims har taget sig af at få forårsarbejdet udført, sædekorn skal de nok have fra Kobbesholt. Ligtøj og kiste skal de nok have ved kommunens hjælp. Julius Kramme var ude at indsamle gaver hos naboerne til en tavle til at sætte på Niels' grav. Både jeg og Ingeborg tog med Marius Gaarden hjem, 70 øre.

I eftermiddag kom vor nye hyrde, Martin Sørensens søn Øjvind, her.

Kr. Kristiansens datter var her og betalte kommuneskat.

Telefon: Landsretssagfører Schmidt (spurgt om der kunne indkasseres 200 kr. hos Peder Pedersen, Mejeribyen).

Onsdag den 4. maj

Tærsket resten af byggen, ca. 12 trave, og rensede det. I eftermiddag tog jeg og Ingeborg med Marius Gaarden til Hjørring. Jeg var først oppe ved Maria og Anna, der var frk. Severinsen, men hun var bestemt på at rejse til Brønderslev i aften. Jeg var inde på stationsforstanderens kontor og forhørte, om det kunne lade sig gøre at rejse i 10 dage på et 8 dages kort, men det benægtede man. Jeg var nede hos Kristen Lønsmanns. Kristen var nede i Mygdal hos Tinus, og Bine sagde, at han var bestemt på at ville til Grøntved i dag eller i morgen. Hos boghandler Beck modtog jeg nogle bogfortegnelser. Jeg talte med Andreas Degnbøl - han sagde, at han ville frasige sig arbejdet med klokkeringningen ved Mygdal kirke, da klokken ikke bliver istandsat, sådan at den kan ringes ordentligt med.

Jeg var inde på Andelsbanken og indsatte 485 kr. på Karls konto. På Centralbiblioteket afleverede jeg Vendsyssel Tidende for 1898 og 2 bøger og modtog en bog til låns.

Kl. 3 var der bogudvalgsmøde på Centralbiblioteket. Alle mødte. Vi drak først kaffe, og imens drøftede vi dagens stående emne, slagterikonflikten, der i denne tid optager sindene så stærkt. Vi arbejdede så med bestemmelse om bogindkøb til hen ad kl. 6. Jeg talte med den gamle lærer Lund inde på læsesalen.

Kl. 6 tog jeg og Ingeborg med Marius Gaarden hjem. Bil 4 kr. En røget skinke 2 kr. Kristian Birkbaks ældste søn Kristian er blevet borte fra familien, hans fader sendte ham 120 kr. for nogen tid siden, han havde forlangt hjælp af ham, hans familie tager sig nok meget nær, at han er skejlet så slemt ud og vil nok søge efter ham.

Kristi Himmelfartsdag den 5. maj

Der skulle have været førstegudstjeneste i Mygdal kirke, men der mødte ikke andre end lærerne og Andreas Degnbøl, og så opgav præsten at holde prædiken. Holger var cyklende til Hjørring i dag og hørte pastor Mollerup prædike i St. Kathrine kirke.

Mads Kr. Pedersen var her ved middagstid og hentede en slump kartofler til deres middagsmad. Modtog brev fra Kjelmene i Nordrup og Karl og Kristine fra Flensborg.

Fredag den 6. maj

Regn og hagl det meste af dagen. Holger og Otto arbejdede med at rense ajlebeholderen. Jeg lavede tag hele dagen. Vasket gødningssække.

Afsendt brev til Peter og Julius samt Ingeborg Sørensen.

Øjvind var oppe i Degnbøl med soen og fik hende bedækket. Anton Jensen, Vadet, var kørende her i aften med kød.

Lørdag den 7. maj

Otto kørte mælk. Kammet op til kartofler på N. 8-10. Sat kartofler i haven og på noget af N. 8-10.

Kørt kålrabi ind. Jeg blev færdig med at lave tag.

Slagter Yde Jensen fra Hjørring var her og købte den lille røde tyr. Emanuel Nielsens kone i brugsforeningen nedkom med en dreng i dag.

Modtog brev fra Husmandsbrandkassen (indtægt 50 øre i frimærker). Brev fra Julius (han meddelte, at han har modtaget fast ansættelse med en månedlig løn af 280 kr. + fri station)

Søndag den 8. maj

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg og Holger var i kirke. Efter gudstjenesten blev Niels Uslev begravet. Der var et følge på en halv snes vogne og 7-8 biler. Kisten blev båret ind i kirken, hvor pastor Thaarup holdt en god tale over ordene i Jakobs brev, hvori han udtaler, at menneskets liv er som en damp, der er til syne en liden tid og så forsvinder, og dog er et menneske meget værd i Jesu øjne, når han siger: "Hvad gavner det et menneske, om han vinder den ganske verden, men tager skade på sin sjæl" - han regner en menneskesjæl for mere end hele verden. Han omtalte ikke afdøde nærmere, han kendte vist lidt til ham. Jensen takkede følget ved graven. Fra kirken kom jeg ifølge med Kristiansen, han er ved at være træt af arbejdet med gården - han sagde, at han skulle have ladet Ejnar tage gården, hvortil jeg svarede, at det havde jeg også rådet ham til. Hertil svarede han, at det var Josefines skyld, hun syntes, at de var for unge til at give op.

Erna var med Holger hjem fra kirke, Marie var i byen i dag.

Mandag den 9. maj

Sat resten af kartoflerne på N. 8-10. Holger kalkede loftet i dagligstuen 2 gange, kalket i de to kamre østen for gangen, i spisekammeret, mælkekammeret, pigekammeret og østre ende af det nye hus. Jeg skar af taget og bandt det sammen, der var 67 kærve.

Først på dagen hentede Johan Henriksen den lille røde tyr som slagter Yde Jensen har købt. Lærer Jensen var her med kommunerestancelisten. Martin Sørensens datter var her med sin broder Svend Aages flyttebevis til lægdsrullen.

Afsendt brev til Kristian i Nordrup, Vilhelm i Canada, Johannes i København og Kristine Pedersen, Tjørring. Porto 70 øre. Modtog brev fra politimesteren (cirkulære vedr. mund- og klovsyge)

Tirsdag den 10. maj

Holger og Otto arbejdede med at kalke på det nye hus og spække ud på våningshuset. I eftermiddag gik jeg op til Alfred Pedersen, Dalsgaard, og krævede ham for kontingent til husmandsbrandkasse -, derfra gik jeg op til lærer Ch. Rasmussen, jeg talte med Kristen Lønsmann, der spredte møg for Martinus Mikkelsen. Rasmussen og jeg konfererede vore lister, og jeg betalte ham 526 kr. 96 øre. Han betalte mig for bekendtgørelser 12 kr. 59 og flyede mig frimærker for 6 kr. Jeg tog med Marius Gaarden hjem fra Bjergby. 35 øre. Bagt brød.

Karen Vestergaard var her i eftermiddag - hun havde en høne med, som vi skal have med til Peter og Anna. Kristen Thøgersen var her med mælkepenge.

Tine Uslev døde i går.

Onsdag den 11. maj

Otto kørte mælk. Holger og Otto arbejdede med at kalke i bryggerset og på udhusene. En chauffør var her med 25 kr. for den røde tyrekalv. Martin Sørensen var her med Jens Bertelsens skolemulkter, 7 kr. 11 øre.

Peter Degnbøl hentede roesåmaskinen i formiddags, han havde været ude i Brønderslev i går til et møde i Landbrugernes Sammenslutning. Marius Gaarden var kørende derud med 15 passagerer og hentede dem igen i aften. De havde lejet ham for 25 kr. til hele turen.

En bil fra Hirtshals var kørende her med torsk, købt 4 pund for 45 øre. Jens Trumpgaards datter var her med en pakke til Anna i Jerslev. Øjvind hentede en ælling oppe i Degnbøl, som Kathrine ville af med, da den var den eneste tilbageblevne af 8, som en høne gik med.

I eftermiddag kl. 5 tog jeg og Ingeborg med Marius Gaarden til Hjørring. Da vi kom op til Jens Thøgersen, opdagede Ingeborg, at hun havde glemt et par briller derhjemme - jeg ringede så hjem og fik Otto til at komme derop med dem. Da vi kom til Hjørring, var jeg inde hos Hans Andersen efter en flip, 15 øre. Jeg var inde på politikontoret og talte med fuldmægtig Nilsen og meddelte ham, at jeg rejste bort i 8 dages tid. Talt med en statsbetjent og fik ham til at forlange henstand for Mads Kr. Pedersen med hans alimentationsbidrag. Jeg var nede på banekontoret med mit fotografi og modtog et 8 dages kort for 40 kr. og billet til Kalundborg til Ingeborg 12 kr. 60 + 1 kr. Jeg var henne på Centralbiblioteket og tilbageleverede et par bøger og lånte en bog til at tage med på rejsen. Bibliotekar Nielsen betalte mig 8 kr. i befodringsgodtgørelse for mine rejser til bogudvalgsmøder. Jeg talte med lærer N.P. Pedersen, der sagde, at min fætter Martin Andreasen og hustru kunne holde sølvbryllup på tirsdag (17. maj). Han sagde, at Martin havde det efter omstændighederne godt, men han blev nok halt, når han engang kom op. Han mente for øvrigt, at det var godt for Martin, at han kom hjemmefra, da hans kone var helt hysterisk, så at han dårligt kunne holde det ud derhjemme. Jeg og Ingeborg var oppe hos Marie og Anna og spise mellemmad. Jeg betalte til Ingeborg Sørensen 2 kr. for at sy Ingeborgs kittel. Vi gik derfra ned til Kristen Lønsmann - han var kommet hjem fra Martinus Mikkelsen i dag og var syg - han mente det var halsbetændelse. Johanne var inde at spille tennis i en klub. Vi blev så hos Kristen om natten.

Torsdag den 12. maj

Kristen Lønsmann var bedre tilpas i dag end i aften, han mente ikke, det var andet end forkølelse, han led af. Jeg og Ingeborg gik ned til banestationen i morges og tog tøjet i garderoben. Det kostede 25 øre, og vi tog med toget 6.53 til Aarhus. Købt Jyllands Posten 15 øre. Fra Aarhus tog vi med færgen over til Kalundborg. På færgen drak vi kaffe, 85 øre. Jeg havde en samtale med en socialist fra Aarhus, der ville over til en søn i Korsør, der var syg, og følge med ham ind til Rigshospitalet. Da vi kom til Kalundborg, holdt Peter der med sin bil og kørte os til Jerslev, hvor vi blev til næste dag. Peter sagde, at han havde tilbudt at gå 400 kr. ned med sin løn til næste år, da han var klar over

at budgettet ikke kunne holde, denne lønnedgang ville han tage på den konto, at han ville nedsætte prisen på bilbefordringen med 5 øre pr. km.

Fredag den 13. maj

Regn det meste af dagen, sidst på dagen var det meget mildt.

Jeg havde en støvle ved skomageren og fik den syet lidt på. Om formiddagen opholdt vi os hjemme hos Peter og familie. Efter middag tog jeg med toget til Slagelse og gik op på biblioteket, hvor jeg traf bibliotekar Faurholt, der blev meget glad for at se mig. Han viste mig rundt i biblioteket, dette har forhen været politistation og er en ret stor bygning med en stor og smuk have om. Der findes en del gamle og sjældne bøger på biblioteket, men Faurholt klagede over, at de havde svært ved at komme i kontakt med landboerne. De har en bogbil, der bringer og henter bøger til de forskellige biblioteker på landet. Jeg talte med Faurholts assistent, fru Jensen, der stammer fra Raabjerg sogn, hun er meget snaksom. Vi gik så hen til Faurholts hjem og drak kaffe. Faurholt har købt et nyt og smukt hus i en gade, hvor der er et nyt kvarter. De har 3 børn, 2 går i skole, og et er under et år. Derefter var Faurholt med mig ude i byen og viste mig dens seværdigheder. Vi var inde i en stor ny katolsk kirke, den så smuk ud. Faurholt sagde at der var 1.100 katolikker i Slagelse. Vi kom også forbi et gammelt hus, der havde været accisebod.

Vi var inde hos en antikvarhandler Krøjer, der havde været skuespiller forhen, men da dette ikke kunne gå for ham, gav han sig til at handle med bøger. Jeg købte 3 billedbøger til Peters børn for 2 kr. Efter at have sagt farvel til den elskværdige Faurholt tog jeg med toget 7.18 tilbage til Jerslev. Faurholt stak en Sorø Amtstidende til mig, da jeg kom i toget. Peter var oppe i Høng i eftermiddag til et bestyrelsesmøde. Om aftenen havde de besøg af en ung student, søn af lærer Nielsen, Aaby.

Lørdag den 14. maj

Først på dagen kom alle 3 børn hen til en post, som de var kendt med, og så kørte Peter med Anna og os ud til Nordrup, ca. 8 mil, vi kørte ud omkring Tissø, kom forbi Tersløse med Holbergs Museum, Sorø og Ringsted. I Ringsted gjorde vi et ophold. Jeg var inde hos en boghandler og købte et sølvbryllupstelegram for 70 øre + porto 15, som jeg fik afsendt til tømremester M. Andreasen, Hjørring, samt 2 billedbøger til Kristians drenge 2 kr. Vi kørte så derfra ind til Nordrup. Det var en interessant tur i den smukke eng mellem bøgeskove og de grønne agre. Jeg var en tur ovre hos tømrer L.P. Hansen. Peter og Anna kørte tilbage til Jerslev kl. 7. Om aftenen kl. 9½ kom Julius der fra Øtoftegaard. Kristian sagde, at han forrenter 15.000 kr. med 4½ % til sin svigerfader, de har en mand på 60 år, der hedder Kristoffer, og som går der og hjælper dem noget - han hjælper dem med malkningen og et og andet, han får ingen løn og betaler Kjelmene 5 kr. månedlig for at vaske for sig. Han har noget arbejde med at opkræve penge for læger og apoteker og andre inde i Ringsted - han har i mange år været gårdskarl inde i Ringsted, og gør indtryk af at være en rar mand.

Pinsedag den 15. maj

Gudstjeneste i Nordrup kirke kl. 9 ¾. Jeg, Julius og Kristian gik i kirke, og senere kom Kjelmene og Ingeborg med den lille pige. Pastor Jørgensen holdt en kort, men som jeg syntes god prædiken. Derefter blev den lille pige døbt. Hun fik navnet Gjertrud Marie Grøntved, Kjelmene bar barnet, og Kristian, Julius og Ingeborg var faddere. Den lille Gjertrud Marie er født 6. april. Om eftermiddagen var tømrer Hansen og hans kone ovre hos Kristians, der var også et par unge piger fra Nordrup, der hjalp til med opvartningen. Vi var en tur ude i marken. Julius har påtaget sig at undervise forstander Frandsens 18-årige datter 2 timer daglig i sprog, hun skal tage eksamen deri til efteråret. Frandsen ville have haft ham til at undervise hende uden for sin arbejdstid, men det ville Julius ikke. Et af Frandsens børn blev konfirmeret i foråret - Julius blev indbudt dertil og købte sig i den anledning et sæt nyt sort tøj til 150 kr.

2. pinsedag den 16. maj

Gudstjeneste i Nordrup kirke kl. 7 ¾. Jeg og Ingeborg var i kirke. Kl. 11 ½ tog jeg og Julius med banen fra Farendløse til København. Billet 80. Da vi kom til København, gik vi først lidt i byen og så os om, før vi gik op til Johannes. Vi så den store bygning "Vesterport", lagkagehusene, og var henne i Grundtvigs hus og drak kaffe, 1 kr. 60.

Vi var en tur inde i Tivoli. Entre 30 øre for hver. Vi var henne at se den engelske by, blev fotograferet, 6 billeder for 1 kr., det tog 7 minutter med at få billederne færdige. Der er jo en mængde ting at se i Tivoli, men det er jo især om aftenen, at der er smukt, når alle lamperne er tændte.

Da vi atter kom ud, tog vi med en sporvogn op til Falkoner Alle og gik op til min broder. Hos ham traf vi, foruden døtrene Anna og Esther, Kathrines broder Valdemar Oldagg, der er lærer, men går på et årskursus i hovedstaden, endvidere en elev fra Sorø Akademi, Porsil, hvis fader er bestyrer af en koloni på Grønland. Der var også en pige fra Estland, der er magister, hun opholder sig hos en gartner i Kolding. Johannes' sønner Gunnar og Vilhelm var cyklet ud til Peter i Jerslev i går morges og kommer tilbage i morgen. Omkring 1. juni rejser Johannes med dampskibet "Disko" op til Grønland på et længere togt, han kommer tilbage omkring 1. september. Julius tog tilbage til Øtoftegaard i aften.

Tirsdag den 17. maj

Johannes og jeg tog med sporvognen ned til matrikelkontoret, som vi efter noget besvær fandt, og jeg lånte så markbogen og 2 protokoller fra 1680 eller deromkring med de ældste optegnelser vedrørende matrikuleringen. Jeg gjorde nogle optegnelser særlig efter markbogen for Mygdal sogn. Da jeg var færdig dermed, gik jeg hen på rigsarkivet, der er åbent fra 10 til 14, og gjorde optegnelser efter folketællingslisten for Mygdal sogn for 1801. Da jeg kom derfra, tog jeg med en sporvogn, linje 2 til Godthåbsvej, 25 øre, men kørte med alt for langt, idet jeg stolede på, at konduktøren, der havde lovet mig at lade mig vide, når vi kom til Falkoner Alle, ville holde ord, men det glemte han, så jeg fik en ekstra spadseretur på en god times tid. Købt tobak og tændstikker 28. Omsider fandt jeg dog op til Johannes, hvor jeg fik noget at spise, jeg var også blevet skrupsulten. Jeg sad så og talte med Johannes og Kathrine, til det blev tid at tage med toget til Farendløse. På vejen til stationen talte vi med antikvarhandler Frederiksen, hvor vi fik et katalog. Da jeg gik fra Farendløse, mødte jeg Ingeborg og Kristian, der var gået ud for at møde mig.

Onsdag den 18. maj

Ingeborg fik 4 kr., deraf 2 kr. til Kjelmine. Om eftermiddagen var jeg og Lars Kristian en tur i Ringsted. Vi var en ganske kort visit inde i St. Bents kirke, henne på Ringsted Folketidendes kontor, hvor jeg ville have købt en bog af redaktøren, men de havde den ikke. Vi var nede i klosterhaven og gik en tur gennem gaderne og tog så tilbage igen. Billet 80 + 70 - chokolade 20. Da vi gik fra Farendløse, fik vi kørende et stykke med pastor Jørgensens datter. Ingeborg havde været ovre hos tømrer Hansens i eftermiddag. Hansen ville nok have kørt en tur med mig, men da det havde været aftalt, at Kristian skulle køre en tur i skoven med os, så blev det ikke til noget hverken med den ene eller den anden tur.

Torsdag den 19. maj

I morges kørte Kristian til Farendløse med mig og Ingeborg. Drengene var med. Vi tog så med toget til Ringsted. Billet 1 kr. 80. Efter at have løst billet i Ringsted til Ingeborg 15 kr. 70, tog vi så med toget til Hjørring over Fyn. På Storebælt drak vi kaffe 81 og ligeledes i Jylland i spisevognen 1 kr. 15. Købt en avis 15. I Fredericia var der en times ophold, hvor vi var ude i byen at se os om. Vi



kom til Hjørring kl. 10 aften. Da vi kom til Hjørring, var Kristen Lønsmann og Anna Pedersen mødt der og tog imod os. Vi fulgtes med Anna hjem og drak en kop kaffe og sad og talte med dem, til vi skulle med Tverstedbilen kl. 11½. Jeg betalte Anna 25 øre, som hun havde lagt ud i porto for mig. Vi tog med Tverstedbilen - han kørte os helt hjem, 2 kr. Der var ikke andre end os og Bro-Maren med bilen.

Mens vi havde været borte, havde de fået resten af rodfrugterne sået. Husene kalket. Kreaturer og heste har været ude på græs et par dage. Der er blevet leveret en so til slagteriet.

En karl fra Tagsighede har været her med et flyttebevis til lægdsrullen. Enke Mariane Nielsen, Grøn, er død på De gamles Hjem. Den 16. maj døde proprietær J.M. Ring, Terpetgaard, Tversted. 12. maj døde Jens Peter Madsen, (Nørgaard) 80 år gammel, Nr. Bindslev. Han har boet i Mygdal by i hen ved 50 år, til han i november 1931 flyttede til Nr. Bindslev.

Den 16. maj døde tømrer Kristen Jespersen, Retholt, i Lunde på Fyn.

Mens jeg har været borte, er der kommet følgende breve: Fra Karl Grøntved, 2 fra politimesteren, 1 fra en karl i Tagsighede. Edvard Jespersen, Mygdal, og Karen Vestergaard er blevet offentlig forlovede.

Fredag den 20. maj

Holger radrensed på kålrabierne. Otto spredte mergel og hentede et læs Norges salpeter i brugsen. I eftermiddag kørte jeg med op til missionshuset, der var kvindemøde kl. 2½, hvor frk. Nielsen fra Aalborg var til stede. Jeg kørte derfra hen til Johan Henriksens, Kornerups i Tagsighede, op til Frode Bertelsen og ned til Kristian Lyngsigs. Da de var færdige i missionshuset, kørte jeg og Ingeborg ned til Vestergaard, hvor jeg satte hesten ind. Marinus var nede i N. Bindslev til begravelse med Jens Nørgaard, men han kom hjem, mens vi var der. Rikke var nede at se til Jonathans enke Kristiane, der er syg. Marinus lod til at Jakob Madsen, Jens Nørgaards søn, ikke dur til ret meget.

Peter Degnbøl hentede radsåmaskinen her i formiddags. I aften var Peder Brogaard, Julius Steen og deres børn Søren Larsen og Anna Marie Brogaard her og fik ægteskabspapirer ordnet. De har købt en lille gård ude i Hæstrup.

Lørdag den 21. maj

Sået salpeter og radrenset på kålrabierne. Johan Henriksen var her med nummerpladerne til den ene bil. I middags tog jeg med Marius Gaarden til Hjørring. Jeg var inde på politikontoret og ordnede noget vedr. Johan Henriksen, flyttebevis og Svend Aage Gammelgaard. På banestationen fik jeg tilbagebetalt 5 kr. på mit 8 dages kort. Jeg var ude på sygehuset og så til tømrer Martin Andreasen, der ligger på stue nr. 6 på den kirurgiske afdeling. Den gamle møller Svend Kr. Jakobsen var på samme stue. Martin havde det efter omstændighederne godt, han sagde at lægen havde lovet, at han nok skulle blive helbredt igen, men han skulle nok være der i 60 dage. Mens jeg var der, kom hans søn og murer Frederiksen og så til ham. Albert Jensens karl var med bilen til Hjørring, han skulle på sygehuset og behandles for eksem i hovedet. Købt varer på apoteket for 1 kr. 25. jeg var oppe at se til søster Tine, hvor jeg drak kaffe. Jeg var nede på biblioteket og afleverede en bog og lånte 2 andre. Jeg var også til stede ved en generalforsamling i skolebiblioteksforeningen i børnelæsesalen. Jeg tog med Marius Gaarden hjem kl. 6. Bil 2 kr. Marie var i Hjørring i eftermiddag og bliver borte til i morgen. Lærerinden frk. Nielsen var her i eftermiddag. I aften var Andres Kabbeltved her og betalte stats- og kommuneskat.

Telefon: Statspolitiet (spurgt om Svend Aage Gammelgaard var i Grøntved)

Søndag den 22. maj

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg var i kirke. Der blev lyst til ægteskab for Søren Larsen, Højtved, og Anna Brogaard. Efter gudstjenesten blev Kristen Jespersen begravet. Kisten henstod i ligkapellet før begravelsen. Marie kom hjem i aften, hun har været i byen siden i går. Kristian Lyngsig var her i eftermiddag. I aften var Sofus og Ane herinde.

Mandag den 23. maj

Blæst og regn hele dagen. Otto kørte mælk. Vi tærskede havre hele dagen og fik så optæsket. Vi tærskede 4 sæt med maskinen. I dag fik kørerne de sidste kålrabi. Kørt nogle runkelroer ind. Søren Larsen fra Højtved var her og fik et flyttebevis til Lægdsrullen. Afsendt en pakke og brev til Kristian i Nordrup 25 øre. Brev til politimesteren og lægdsforstanderen. Modtog brev fra politimesteren, Peder Thirup og Karl Grøntved.

Tirsdag den 24. maj

Otto radrensede på kålrabierne. Holger kørte op til smeden med såmaskinen for at få den eftersat. I middags hentede Johan Henriksens bil 3 grise her. I eftermiddag kom Andreas Degnbøl og søster Tine her. Tine vil være her et par dage. Andreas betalte skat for deres pige Valborg Olsen. Peter Nielsens hyrde var her og betalte skat for Laurids Nielsen. Johan Henriksens søn var her og fik nummerpladerne til motorvognen. Martin Sørensens døtre var her i eftermiddag.

Onsdag den 25. maj

Renset havre af, ca. 20 trave. Skåret hakkelse. Kørt runkelroer ind. I formiddags var jeg oppe på mejeriet og udtog mælkeprøver, som jeg sendte til forsøgslaboratoriet. Jeg modtog skatter af Storgaard, Steffensen, Smed-Marie og af N. Olesen, Odden. I eftermiddag var jeg oppe hos tømrer Ejnar Pedersen i anledning af hans faders død. Jeg var inde i brugsen og sad og talte med Nielsen - han havde haft en disput med Hans Jensen om religiøse emner. Hans Jensen er slem til at gå og bagtale dem, som slutter sig til Indre Mission, han fortæller løst og fast til Steffensen og hvem, der vil høre på ham. Ingeborg og Tine var inde til Sofus' i formiddags og hørte en tale af professor Hallesby på Nyborg Strand. Marie var oppe i brugsforeningen efter slagteriaffald.

Torsdag den 26. maj

Regn og blæst hele dagen. Holger og Otto kalkede i det nye hus. Køerne kom ikke ud i dag på grund af det våde og kolde vejr. I formiddags var Ingeborg og Tine inde til Sofus' og hørte professor Hallesby i radio. Afsendt brev og postanvisning på 14 kr. 85 øre til Emil Mikkelsen, Hørmested. Brev til skifteforvalteren. Porto 55 øre. Modtog brev fra politimesteren (resolution over Martin Mogensén). Jeg modtog skatteligningen fra Peder Thirup. Telefon: Andreas Degnbøl - han fortalte at H. Petersen, der for nogle år siden boede i Kristianshede, er dødovre på Sjælland. Kristian Godsks kone Louise på Karlsminde er også død.

Fredag den 27. maj

Holger og Otto kalkede i stalden og fæhuset. Vasket 2 får. I formiddags kørte jeg og Tine op til Degnbøl. Jeg betalte Andreas 2 kr., som han har udlagt for mig til Kristian Poulsens guldbryllup - jeg var henne i Degnbøl mølle med 5 skp. hvede til mel. I eftermiddag kørte jeg op til smeden med et hjul til den lille fjedervogn, som ringen skal lægges om på. Jeg fik lagt 4 nye sko under norskeren. En karl fra Skrædderholt var der med en hest fra Houen, hvor han tjener, og fik den skoet. Talt med Ejnar Jespersen om at lave en møgbor. Talt med smeden Johannes Jensen (Hahn)

fra Bindslev, der kom cyklende på vejen - han fortalte at hans søn nylig havde taget eksamen fra Haslev Seminarium. Kristian Ludvig Poulsen og hustru Louise holder guldbryllup i dag. Alfred Pedersens søn fra Dalsgaard var her med 16 kr. til husmandsbrandkassen.

Lørdag den 28. maj

Spækket ud og kalket i kostalden og laden. Vi blev færdige med at lægge reb af bindegarnet. Kristian Thøgersen hentede et læs halm af den fjorgamle halmstak, som han havde købt af Holger. Ejnar Jespersen var her og tog mål af møgbøren.

Telefon: Jakobi Nørgaard, Karlsminde - jeg spurgte hende, om hun havde betalt sin ekstra statskat, da jeg ikke havde skrevet hende ud for denne for første kvartal, det sagde hun nej til, hun havde egentlig heller ikke tænkt sig at ville betale den, men ville have siddet den af, men dette måtte hun ikke. Jeg spurgte hende, om hun ikke ville have kriseskatten, men dette sagde hun nej til, hun ville hellere låne sig frem, og hun mente også, at vi snart måtte være ved bunden. Peder Thirup (meddelt at et par karle var flyttet fra kommunen sidste november). Ejnar Steffensen var her i aften og betalte stats- og kommuneskat.

Søndag den 29. maj

Sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. Jeg og Ingeborg var i kirke. Nielsens lille søn blev døbt og fik navnet Aksel Birger Nielsen. Marie var i Uggerby kirke i eftermiddag. Helga Kristensen, Lyngsig, var her i eftermiddag.

Mandag den 30. maj

Holger, Otto og Marie tyndede ud på kålrabierne. Klippet de 2 får.

I eftermiddag kørte jeg op til Ejnar Jespersen med fjæl og bundjern til en møgbør. I brugsen fik jeg en del varer. Jeg var den vej ad Jens Trumpgaard med bud fra politikontoret. I Degnbøl med rebslagerværktøjet og i Degnbøl mølle efter hvedemel.

Afsendt brev til Julius. Sendt en postanvisning på 15 kr. 66 til husmandsbrandkassen. Porto 20 øre.

Modtog brev fra politimesteren (vedr. Johan Henriksen). Årsberetning fra Foreningen af 1837.

Niels Iversen, Stabæk i Uggerby (Martin Iversens søn) har solgt sin ejendom til Niels J. Weinkouff for 17.500 kr. Besætning og redskaber medfølger. Areal 12 td. land. Er overtaget.

Tirsdag den 31. maj

Otto kørte mælk. I eftermiddag radrensede han på kålrabierne. Holger og Marie tyndede kålrabi ud. I eftermiddag gravede jeg på ageren østen for haven. Bagt brød. Sofus Madsen-Mygdals enke, Marie, født Kaas, døde 29. maj i Hjørring, 73 år gammel.

Juni 1932

Onsdag den 1. juni

Otto kørte runkelroer ind og radrensede på rodfrugterne. Jeg gravede på ageren østen for haven.

Grønbecks plejedatter var her med en stemmeseddel til telefonabonnement foreningen. Jeg udfyldte den med Grønbeck som valgmand og Søren Houen og Jens Kristensen, Lilholt, som suppleanter.

I eftermiddag var Ingeborg og Sofus' kone, Ane, oppe i brugsen i barselvisit. Jeg gav Ingeborg 5 kr. i den anledning til Maria. I mandags døde den gamle fru Kornbeck, 80 år gammel. Hun har kun været syg i 14 dages tid, hun var et meget flittigt og virksomt menneske og blev ved med selv at malke sine køer og deltagte i alt forefaldende arbejde både ude og inde.

Jens Elias Kristiansen, V. Gøggaard, var her at betale kommune- og statsskat. Marie hentede en skrukhøne i Degnbøl.

Torsdag den 2. juni

I formiddags radrensede Otto på rodfrugterne. Holger, Marie og Otto tyndede ud på kålrabierne. Jeg blev færdig med at grave ageren østen for haven, den blev harvet med Sofus' danskharve og tromlet.

I eftermiddag gik jeg op til Gram Schjoldager og modtog skatter. Jeg drak kaffe der. Gram var henne hos Edvard Jespersen og hjalp ham med at restaurere våningshuset, sætte nye vinduer ind osv. Derfra gik jeg op til Johan Henriksen, men mødte hans chauffør ved teglværket, jeg kørte så med ned til Steffensen, jeg modtog skatter af Frederik Poulsen, Hans Jensen og smeden.

Fredag den 3. juni

Holger, Otto og Marie tyndede ud på kålrabierne. Jeg hakkede og rensede ved kartoflerne i haven. Øjvind hentede ca. 150 hvidkål og ca. 50 grønkålsplanter oppe i Degnbøl. Jeg plantede dem på ageren østen for haven.

Thomas Gru og Jeppe Bastholms hyrde var her i aften og betalte kommuneskat. Andrea Menholt var her i aften og hentede nogle blomster til at plante på Frederik Stens gravsted. Jeg betalte hende 3 kr. for at holde gravstederne i orden i 1932. Otto var nede i Uggerby i aften med akkumulatoren. I eftermiddag blev enkefru Kornbeck begravet på Mygdal kirkegård. Den gamle smed, Kristian Brink, Højene, døde i mandags, 80 år gammel. Andreas fortalte at Lars Uslevs gård er solgt til Edvard Knudsen, Bidstrup. Prisen er nok omkring 22.000 kr.

Holger modtog brev fra Karl.

Lørdag den 4. juni

Otto kørte mælk. Han havde slåmaskinen og et hjul med fra smeden. En ny møgbør fra Ejnar Jespersen og kålplanter fra brugsen. Holger, Otto og Marie tyndede kålrabi ud. Jeg hakkede ved kartoflerne i haven og satte ca. 200 kålplanter i ageren østen for haven.

Modtog brev fra Arthur Holst Sørensen, Hjørring. Betalt posten telefonopkrævning 19 kr. 95 øre. Telefon: smed Kr. Kristensen. Sofus telefonerede til smeden i Ø. Vraa i går, 25 øre.

Erna Nielsen var her ved aftenstide. Otto hentede akkumulatoren i Uggerby i aften, 75 øre. Ole Frederiksen var her i aften og betalte kommuneskatter, efter at jeg var gået i seng.

Søndag den 5. juni

Grundlovsdag. Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. I eftermiddag var der møde i Odden skov ved pastor Vedsted. Marie var deroppe. Erna var her i eftermiddag. Holger og Erna cyklede til Hjørring i eftermiddag - der var møde i St. Kathrine kirke kl. 5. Andreas Degnbøl var her i eftermiddag.

Thorvald Nielsen og en af hans medtjenere var her i aften en tur.

Mandag den 6. juni

Holger slog bårhø på N. 22-27. 77-80. Otto og Marie tyndede ud på kålrabierne. Jeg hakkede ved kartoflerne i haven.

Afsendt brev til Arthur Holst Sørensen og lægdsforstanderen. Modtog brev fra politimesteren (alimentation). Brev og en pakke vasketøj fra Julius.

Tirsdag den 7. juni

Holger og Otto var i mosen og randede tørvene. De kom hjem kl.3 og hakkede derefter ved kålrabierne. Marie tyndede kålrabier ud i eftermiddag.

Jeg har været dårlig i den sidste tid, det er mit venstre lår og ben, der er ømt. I søndags holdt jeg sengen omtrent hele dagen, og i morges var jeg også meget dårlig, men kom dog op ved middagstid. I eftermiddag hakkede jeg ved kartoflerne i haven.

Marie var oppe ved Jens Thøgersen i formiddag og oppe ved Peder Thirup med kommuneligningen. En bil fra Gjurup var kørende her med køkkenplanter. I aften var Ingeborg inde til Sofus' i anledning af Anes fødselsdag.

Rasmus Kristensen var her og betalte kommuneskat. Afsendt brev til politikontoret (kommis Kristensens alimentationsresolution).

I eftermiddag kl. 6 var der generalforsamling i andelsmejeriet i forsamlingshuset. Holger var deroppe i aften.

Onsdag den 8. juni

De blev færdige med at tynde kålrabierne ud første gang og radrensede på dem og kartoflerne. Jeg holdt sengen hele dagen i dag og havde et par varme sandposer under venstre lænd og på det venstre lår. Otto kørte mælk.

Jens Nørsgaard, Karlsminde, og Kristian Henriksen var her at betale kommuneskatter. I aften kom Maries bror her og fik Marie med op til Bjergby, hvor hun fik en ny cykel til 107 kr. Han tog den gamle cykel for 15 kr.

Torsdag den 9. juni

Sanket og stakket hø på N. 22-27. 77-80. Otto radrensede på kålrabierne. Jeg arbejdede med at mulde rosenkartoflerne i haven og lugede noget i haven. I går blev Julius Stens søn og Peder Brogaards datter viede i Mygdal kirke. Vi sendte dem et telegram.

Brev til lægdsforstanderen (flyttebevis for Harald Sørensen, Skovsmose). Modtog brev fra lægdsforstanderen. Betalt strafporto 10 øre.

Fredag den 10. juni

Radrenset på kålrabierne. Revet høet og pyntet stakkene op.

I formiddags kom Kristian Lønsmann her.

Afsendt brev og pakke til Julius på Øtofte. Porto 40. Fhv. vejmand og skrædder Kr. Olsen, Agerledet, Sindal (Kyllinge-Senius's fader) er død.

Kristen fortalte, at Maria og Anna har det meget snavs med hverandre. Maria havde en dag været ude ved Kristen og havde beklaget sig over Anna og ville flytte fra hende - hun ville prøve at komme ud på Hald kuranstalt.

Lørdag den 11. juni

Otto kørte runkelroer ind i formiddags. Holger og Otto hakkede ved kålrabierne på N. 8. Kristen satte trådhegn om ageren østen for haven.

Mads Kr. Pedersen var her i middags med sit alimentationsbidrag 78 kr. 75 + 75 øre.

I eftermiddag tog Kristen Lønsmann med Marius Gaarden til Hjørring kl. 5. Jeg fik ham til at tage M. Kr. Pedersens resolution og pengene med for at indbetale dem på politikontoret på mandag. Jeg betalte så bilpenge 1 kr. for ham.

Modtog brev fra dommerkantoret (Kr. Koch vedrørende)

Søndag den 12. juni

Smukt. Mellem kl. 5 og 6 i eftermiddag kom der en velgørende tordenbyge.

Marie var i byen i dag. Otto var nede at bade i havet i eftermiddag. Erna Nielsen var her i eftermiddag. Ane, Sofus' kone, var her en tur i eftermiddag.

Mandag den 13. juni

Otto kørte mælk i stedet for Sofus, da hans sønner var i mosen at rande tørv. Otto, Holger og Marie tyndede ud på runkelroerne og sukkerroer. Jeg hakkede kartoflerne i haven. Sat ca. 300 hvidkål, nogle tomater og sellerier på ageren østen for haven. Sofus' sønner fik hvidkålsplanterne i Bindslev, de kostede 1 kr. Sidste nat fødte den ene so 15 grise, hvoraf en er død. Tog huggetænderne af dem. I eftermiddag kom kontrolassistenten her. Kathrine Degnbøl var her i eftermiddag.

Tirsdag den 14. juni

Holger, Otto og Marie tyndede ud på runkelroerne. Jeg var en tur oppe i morges, men måtte gå til sengs igen med det samme - jeg lå så til kl. 3, da jeg atter stod op og var oppe til kl. 9. Jeg var ude at hakke lidt ved kartoflerne i haven.

I aften var Sofus' gamle gule norsker kommet til skade ved pigtråden - den gik i indhegningen på det brændte hjørne sønden for lergravene.

Telefon: Andreas Degnbøl (han havde modtaget indbydelse fra Kristoffer Dalsgaard i Skagen til at besøge ham og spurgte, om jeg ville med derud - det ville jeg nok, når jeg blev rask igen).

Onsdag den 15. juni

I formiddags tyndede Holger og Otto ud på runkelroerne, i eftermiddag arbejdede Holger og Marie i rodfrugterne, Otto slog bårhø på N. 81-86. 95 -100. Jeg muldede resten af kartoflerne i haven.

Vasket klæder.

I morges hentede Johan Henriksen 2 grise her. I aften var Otto, Marie og Øjvind en tur ved havet.

Torsdag den 16. juni

Otto slog hø på de gamle bærer i Søndermarken. Radrenset på kålrabierne. Jeg hakkede og lugede ved kartoflerne på N. 9-10. Kørt et par læs runkelroer ind. Vasket klæder.

I eftermiddag havde jeg besøg af sognerådet. Ch. Rasmussen modtog en del skatter og skolemulkter. Bagefter var Sofus og jeg med dem ude at se på vejen.

Modtog brev fra Karl og Mergelselskabet.

I aften var Marie nede i Uggerby elektricitetsværk med akkumulatoren, Holger mente, at den var tom, efter at den kun har været brugt i 8 dage.

Fredag den 17. juni

Otto radrensede på kålrabierne. Holger og Marie hakkede ved kålrabierne 2. gang. Jeg blev færdig med at hakke og luge ved kartoflerne på N. 9 og 10.

I eftermiddag var Ingeborg i Hjørring, hun tog med Marius Gaarden. Hun fik 20 kr. af mig. I dag holdt Historisk Samfund årsmøde og generalforsamling nede i Albæk, Voerså m. fl. st. Jeg tog ikke med, da jeg ikke er helt rask endnu, selv om jeg er en hel del bedre.

I aften var møde i missionshuset ved en missionær fra Sudan. Holger og Marie var deroppe.

Ingeborg havde 2 bøger med til Hjørring, som Kristen leverede på biblioteket.

Lørdag den 18. juni

Holger og Otto kalkede og gjorde til side i svinestierne og laden m.m. Jeg kastede jorden af det halve af roekulen. Bagt brød. Rullet tøj.

Sidste nat fødte den sorte ko, 4.s.p. v. side en sort tyrekalv. Holger slagtede kalven i formiddags. Sofus fik det halve af den, vi skyldte dem en hel kalv, men Ane ønskede ikke at få mere end det halve nu.

I aften var Holger oppe i brugsen med kalveskindet, det kostede 50 øre. Han fik et par bøger, som Nielsen har rekvireret til mig fra København (J. V. Christensen: Tider og skikkelser i Midtsjællands historie og Carl M. Woel: Evald Tang Kristensen)

Otto hentede akkumulatoren i Uggerby. Marie var oppe i sit hjem med en skrukhøne, vi har lånt der. Kristen Jespersen var her i aften og betalte kommuneskat.

Søndag den 19. juni

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Holger var i kirke. I eftermiddag var Andreas en tur hernede.

Marie var på Horne højskole i eftermiddag. Øjvind var i Tornby. Sofus var herinde i formiddags og lånte 12 kr. af mig.

I eftermiddag var der et stort politisk møde i Tolne skov. Marius Gaarden var kørende derned med folk fra Mygdal.

Niels Larsens kone i Klodske er kommet på sygehuset i Hjørring, lidende af tuberkulose.

Mandag den 20. juni

Otto kørte mælk. Holger, Otto og Marie hakkede ved kålrabierne 2. gang. Jeg muldede resten af rosenkartoflerne.

I middags tog jeg med Marius Gaarden op til Bjergby. Ingeborg tog med op til Kristen Lyngsigs - hun tog med hjem igen kl. 4½.

Kl. 1½ var der bestyrelsesmøde i sparekassen hos formanden. Alle mødte efterhånden. Vi gennemgik alle gældsbeviser og pantebrev med videre. Det skorter meget med afdragene, men renterne går da så nogenlunde ind. Centralforeningen af jyske sparekasser holder generalforsamling i Aarhus den 4. juli. Til at give møde på denne valgtes Kristian Pedersen og Jens Ørnbøl. Jens Kristiansen, der har flere lån i sparekassen, har ønsket at få det meste af dem ombyttet med et andet prioritetslån på 5.000 kr. næst efter et kreditforeningslån på 18.000 kr., hvilket vi gik ind på at bevilge. Regnskabet er ikke helt færdigt, det viser jo nogen tilbagegang, idet der er udtrukket flere penge, end der er indsat.

Kristian Pedersen fortalte at der er stor uenighed mellem Kristian Larsen, Holtegaards Mark, og Karl Kristensen, Gøggaards Mølle, foranlediget af, at Karl en dag, han kom forbi Kristian Larsens, slog hovedet i stykker på dennes hund, så at Kristian straks måtte dræbe den. Karl har derefter gået og fortalt, at han var kautionist for Kristian, og da dette kom Ole Frederiksen for øre, havde han tilbudt Kristian at kautionere for ham, hvilket denne jo gerne modtog.

Jeg tog med Marius Gaarden hjem kl. 6½. Kristen Lønsmann var også med hened. Bil 1.50.

Niels Jensen, Nyeng, var her i formiddags og akkorderede med Holger om betaling for de kålrabier han har fået., 7 læs i alt.

Modtog brev fra Civildommerkontoret (frk. A.M. Larsen, Hjemmebageriet) og fra Karl, han har måttet forlade sin plads på "Inger" og rejser nu hjem foreløbig. Han sendte 200 kr. fra København.

Tirsdag den 21. juni

Sanket og stakket høet i Søndermarken og revet det. Hakked ved kålrabierne. Jeg muldede på kartoflerne i haven. Kristen kittede vinduerne på rålingen. Niels Grøntved var her i aften og

opkrævede hestepremie 8 kr. Han betalte stats- og kommuneskat. Marie Mortensen var her med en restanceliste over statsskat. Holger hentede en forsørgelsesattest til Karl oppe hos Peder Thirup.

Afsendt brev til Kristine Pedersen, Tjørring. Modtog brev fra Karl og Julius.

I aften betalte Holger mig 335 kr. 37 øre (amtstueskat 119 kr.31, mergellån, afdrag og renter 82,50 og kreditforeningsrenter 100 kr.) Jeg betalte derefter statsskat 33 kr. 56.

Onsdag den 22. juni

Holger og Otto var ude i mosen at røngle tørvene. Marie hakkede i kålrabierne, og Holger og Otto var også deri, da de var kommet hjem. Jeg hakkede ved kartoflerne i haven i formiddags. Kristen malede på vinduer og døre på rålingen.

I middags kl. halv et tog jeg med Marius Gaarden til Hjørring. Jeg var inde på amtstuen og betalte amtstueskat 119 kr. 31. Jeg forlangte og fik en skatteblanket til Kr. Kristiansen, Stenshede - han opgav, at han ingen havde modtaget. Jeg var henne på centralbiblioteket at se i blade og bøger der. Nielsen holder ferie i Lønstrup. Jeg var inde på Andelsbanken og indsatte 185 kr. på Karls konto samt betalte skyld til mergelselskabet 82 kr. 50. Jeg var henne på politikontoret og modtog lægdsmandsløn 29 kr. samt telefongodtgørelse 11 kr. Modtog en alimentationsresolution og en skrivelse til toldvæsenet. Talt med politibetjent Karre om Bro Ejnar. Jeg var på civildommerkontoret hos fuldmægtig Damsgaard og talte med ham om auktionen hos Kr. Koch og i Højtved, han betalte mig 7 kr. i udpantningsgebyr. Derefter var jeg hos sagfører Crone og talte med ham om auktionen hos Kr. Koch. Jeg tog med Marius Gaarden hjem kl. 4. Biltur 2 kr. Martin Pedersen, Kaultved, var her og ville foretage areal- og kreaturtælling. Afsendt brev til Karl i Tjørring, porto 30 øre. Modtog brev fra sagfører Cortes' efterfølger, Aalborg. Betalt posten for blade 8 kr. 75. Sofus var herinde i aften og tilbagebetalte de 12 kr., han har lånt af mig samt for telefonen 20 øre.

Torsdag den 23. juni

Holger, Otto og Marie kørte bårhøj hjem af N. 21-27. Jeg blev færdig med at hakke ved kartoflerne i haven anden gang. Kørt nogle td. ajle ud. I eftermiddag var jeg oppe ved Bro Maren, Kr. Koch og hjemmebageriet.

Karl kom hjem i eftermiddag, han var kommet til Hjørring i middags kl. halv et. Jeg underskrev som forlover på en attest for ham og fik Kristen Lønsmann og Holger til at attestere for underskriftens rigtighed. Martin Pedersens datter fra Kaultved var her med en seddel til areal- og kreaturtælling, som jeg udfyldte.

Kristen Lønsmann malede hele dagen. Otto kørte et par læs runkelroer ind.

Telefon: Uddeler Nielsen - han havde været oppe i Højtved i eftermiddag til tvangsauktionen over Kristen Møllers gård. J. Kristensen, Stejlbjerg, blev tilstået gården for 33.000 kr.

Marius Gaarden var kørende herhen i gården med Karls bagage i aften.

Fredag den 24. juni

Otto kørte mælk. Hakked ved kålrabierne i formiddags. Kørt resten af det ældste bårhøj hjem. Jeg sankede staksteder sammen i formiddags. Kørt runkelroer ind. Kristen arbejdede i haven i formiddags. I eftermiddag afholdtes det årlige Slotvedmøde kl. 2. Jeg, Ingeborg og Kristen tog med Marius Gaarden derned, vi var i alt 21 i bilen derned og 24 på hjemvejen, deriblandt var der en del børn. Biskop Oldenburg holdt en god tale over Paulus' ord: "Kristus er blevet mig visdom fra Gud og retfærdighed og helliggørelse og forløsning". Han påviste i en klar og forståelig form, at disse 4 ting skulle følges. Kristus kan ikke være den ene del uden at også at være de andre dele for et menneske. Efter biskoppens tale var en times ophold, som blev benyttet til at tale med bekendte, drikke kaffe osv. Jeg, Ingeborg, Kristen, Marie og Birgitte Krattet var henne i et telt og drak kaffe, 4 kopper kostede 2 kr. 60. Kl. 4½ var der atter møde, hvor pastor Kristiansen, Læsø, talte. Han holdt også en god tale, det var særlig de vanskeligheder, som nutidens mennesker lider under, han tog op til behandling. Vi måtte vente til kl. 7½, inden Marius Gaarden kom og kørte os hjem. Jeg gav 1 kr. til Indre Mission. Ingeborg 80 øre. Bil 3 kr.

Da vi kom hjem, var Senius Nedergaard, hans søn, Kristen Møller, Højtved, og hans datter Karen her og fik ægteskabspapirer ordnet. En pige fra hjemmebageriet var her og betalte skat. 8 kr. 97.



Modtog et hæfte af Jydske Samler og betalte kontingent for 1931 – 6 kr. Modtog brev fra Vilhelm og Kjelmine i Nordrup. Karl sendt brev til Tjørring. Modtog brev fra sagfører Breum, Hjørring. Tidl. ejer af Barkholt i Mygdal, Niels Ole Nielsen, døde den 22. juni i Bryggergade 15.

Lørdag den 25. juni

Holger slog bårhøet på østre side af Møllevejen i Østermarken. Otto hakkede ved kårabierne. Maria og Anna kom her i eftermiddag med Marius Gaarden kl. 5. I eftermiddag var der generalforsamling i Løsørebrandkassen i Hjørring.

Kristian Kochs datter var her med 16 kr.72. Afsendt 100 kr. til kreditforeningen i Viborg. 15 kr. til styrmandsforeningen. Sagfører Crone 16,72. Københavns skattevæsen 8 kr. 47. Porto 65. Brev til politibetjent Kare og sagfører Breum. 30 øre.

Søndag den 26. juni

I formiddags kom Anna og Bine fra Hjørring her, de var med Tversted bilen, Holger hentede dem ved bilen. Anna og Bine rejste med bilen til Hjørring kl. 10 i aften. Otto kørte dem til bilen. Holger var oppe på Horne Højskole i eftermiddag, der var elevfest deroppe.

Mandag den 27. juni

Holger slog bårhø på N. 28-41. Otto og Marie hakkede i kårabierne.

Osvald Nielsen var her i formiddags og betalte alimentationsbidrag 55 kr. 50. Modtog fra amtstuen 110 kr. I eftermiddag var Karl i Hjørring, han betalte på politikontoret 54 kr. 75 og hos sagfører Breum 10 kr. 30 og modtog tilbage 3 kr. Købt ½ fl. cognac 5 kr. Jeg holdt sengen hele dagen.

Tirsdag den 28. juni

Først på eftermiddagen kom der nogle tordenbyger med lyn og torden.

Holger slog bårhøet på N. 101-103. Otto kørte mælk. Radrenset N. 8-10. Holger, Otto og Marie hakkede ved kårabierne. Kristen begyndte at mulde kartoflerne på N. 9.

Johan Henriksen hentede en gris her. I eftermiddag kørte Johan Henriksen stenene østen for Sofus' til vejen nede ved Kaultved. Martin Pedersen, Kabbeltved, var her og lånte 200 kr. af kommunens penge. Marie var oppe at besøge frk. Nielsen i eftermiddag.

Onsdag den 29. juni

I formiddags tog Holger og Otto det gamle tag af nordre side af laden fra motoren og østen ud. I eftermiddag hentede de nogle graner i Odden og hakkede ved kårabierne. Jeg holdt sengen næsten hele dagen.

I middags tog Ingeborg og Kristen med Marius Gaarden til Hjørring. Ingeborg fik 130 kr., hun købte noget sengetøj til Holger og en frakke til sig selv. Hun kom med Marius hjem kl. 4.

Jens Kristensen, Lilholt, var her at betale kommuneskat for 1.-2. kvartal 1932-32. Martin Andersen, Kabbeltved, var her at betale amtstueskat og statskat. Jeg betalte ham 2 kr. 60 til Landbrugernes Sammenslutning. Maries broder Kristen var her i aften.

Torsdag den 30. juni

Varme. Sanket, stakket og revet hø på N. 156.161, 164-159. Sanket hø på N. 28-41. I eftermiddag lugede jeg på gulerødder på N. 9. Karl hjalp med at stakke hø i eftermiddag. I eftermiddag fødte den røde ko, 1.nordre på vestre side en stor sort tyrekalv, den var baglæns født, og forbenene var noget vanskabte. Andreas var hernede i eftermiddag. Modtog brev fra civildommerkontoret (vedr. H. Kornerup) Afsendt Martin Andersens skat til amtstuen. I aften var Holger, Otto og Karl ved havet. Marie var til pigemøde.

Fredag den 1. juli

Stakket bårhø på N. 28-41, 101-103. Niels Jensen, Nyeng, var her og hjalp med at stakke. Karl kørte med hesteriven. Jeg lugede noget på gulerødderne. Holger slagtede kalven, der blev født i går, Sofus' skal have det halve af kalven. Kristen Lyngsigs datter Anna kom her sidst på dagen.

Modtog brev fra kreditforeningen.

Telefon: Hjørring Toldkammer.

Lørdag den 2. juli

Otto kørte mælk. Han og Holger hakkede noget ved kålrabierne i formiddags. I eftermiddag gjorde Otto og Marie stakkene op. Jeg hakkede og lugede ved kartoflerne på N.9.

I eftermiddag var Ejnar Jespersen her og lagde et nyt spær ind på nordre side af laden. Karl var cyklende til Hjørring i eftermiddag. Marie var en tur ned til Martin Pedersens, Kabbeltved.

Søndag den 3. juli

I dag var der ungdomsmøde i Frederikshavn. Holger og Marie var dernede. Erna var med Holger den her vej i aften.

Ingen gudstjeneste i Mygdal kirke, da pastor Thaarup har ferie. Hørt pastor Fibiger i radio. Sofus og Ane var herinde i aften.

Mandag den 4. juli

Jeg kørte til mølle med en sæk hvede til mel, derefter kørte Holger ned til Nørre Bindslev efter 1 tylt fjæl og 2 tylt lægter samt et træ. Otto kørte runkelroer ind i formiddags. I eftermiddag blev der kørt 4 læs bårhø hjem fra Søndermarken og på kohusloftet. Jeg lugede på gulerødderne i formiddags og muldede kartofler i eftermiddag.

I eftermiddag var Ingeborg og Marie oppe at se til Peter Mortensen. I eftermiddag var Karl ved havet og oppe hos skrædder Isaksen, Bjergby.

Afsendt brev til Vilhelm i Canada. Porto 25 øre.

Tirsdag den 5. juli

Holger og Otto kørte bårhø hjem fra Søndermarken og Østermarken. Anton Jensen, Vadet, var her og begyndte at tække på nordre side af laden. Niels Jensen, Nyeng, var her og syede for tækker.

Karl slog nogle nye lægter på og var håndlanger. Jeg kunne intet videre udrette i dag, da mit ben var dårligere, jeg var henne at hakke lidt i kartoflerne, men blev ked af det, da jeg mærkede, at det blev dårligere.

I eftermiddag var børnene på udflugt til Tversted strand. Øjvind var også med.

Valdemar Raasig fra N. Bindslev var kørende her i aften med brød. Holger var oppe i Lyngsig, og fik Kristian Lyngsig til at komme hened, mens vi er i Tjørring til bryllup.

Onsdag den 6. juli

Hen på eftermiddagen blev det torden, og sidst på dagen kom en stor byge. Otto kørte mælk. Hakked i kålrabierne i eftermiddag. Anton Jensen var her at tække, og Niels Jensen syede for tækker. Ejnar Jespersen var her til kaffetid og lavede nye tørvehække og lagde et stykke rem ind over mølleloftet. I eftermiddag var der kvindemøde her kl. 3. Andreas var kørende hened med Martha og Tomine Knudsen. Desuden var mødt Anna Pedersen, Kabbeltved, frøken Nielsen, skolen, Kristine Mølgaard og Sofus' kone Ane.

J. Kornbeck var her og betalte stats- og kommuneskat. Andreas fik 3 kr. med til Peter for hjælp ved udpantning. Andreas klippede mit hår. Marie i brugsen har brækket den højre arm ved et fald.

Modtog brev fra civildommerkantoret. Gebyr 50 øre. Modtog brev fra Julius. Afsendt brev til Lars Meldgaard i Assing.

Torsdag den 7. juli

Holger, Otto og Marie hakkede ved rodfrugterne. Jeg muldede og lugede på kartoflerne på N. 10. Otto kørte op til Degnbøl efter nogle fjer - han havde Rømers bog om Sindal med til Andreas. Han var den vej ad møllen efter hvedemelet.

Martin Pedersen var her i middags og modtog 700 kr. af kommuneskatter til Ch. Rasmussen.

Holger og Karl modtog brev fra Peter - han meddelte, at de ikke kunne komme til Karls bryllup, da børnene har kighoste - han sendte Karl 25 kr. til brudegave.

Afsendt brev til civildommerkantoret (kvittering). Telefon: Kristian Pedersen, Bjergby (han lovede at udbetale Karl det beløb, der står på hans konto i sparekassen).

I aften efter at jeg var kommet i seng, kom Niels Grøntved herhen og meddelte, at Svend Aage havde fået hyre. Han havde så sendt sit lægdsbevis til Niels og bedt ham gå hen til mig og få en søfartsbog samt sende den så betids, at han kunne få den 10. juli. Jeg svarede at jeg havde ingen søfartsbog, og han fik at vide af Karl, at han skulle have den på politikontoret.

Fredag den 8. juli

Niels Jensen kom her i dag - han kom til at hjælpe Holger og Marie med at køre bårhøj hjem, der kom nemlig ingen tækker. Otto radrensede på rodfrugterne. Jeg sankede staksteder i Østermarken og hakkede lidt ved kartoflerne.

Telefon: Aksel Bertelsen (han lovede at komme i morgen for at takke).

Lørdag den 9. juli

Aksel Bertelsen kom her kl. 8 og tækkede på laden. Otto syede for tækker. Holger og Marie hakkede lidt i kålrabierne. Hen på eftermiddagen cyklede Holger til Hjørring - jeg muldede på kartoflerne på N. 10.

I eftermiddag rejste Marie til Hjørring med Marius Gaarden kl. 5. Marius fik akkumulatoren med op til Bjergby til opladning. Karl hentede 2 sæt tøj ovre hos skrædder Isaksen i Bjergby, de kostede 140 og 110 kr. Han var inde hos Kristian Pedersen, Bjergby, og fik de penge, han havde i sparekassen der - det var et beløb på noget over 130 kr.

Otto hentede et sæt tøj ovre hos Krøgskrædderen i aften.

Telefon: Svendborg (der blev spurgt om der var afsendt en søfartsbog til Svend Aage - jeg svarede at de kunne få det at vide på Hjørring politistation) Skrædder Joh. Kristensen, Aagaard.

Søndag den 10. juli

Gudstjeneste i Mygdal kirke kl. 5 ved pastor Ryving Jensen, Tversted. Ingeborg var i kirke. Esther Nielsen var her sidst på dagen.

Mandag den 11. juli

Aksel Bertelsen var her i dag at takke på laden. Kl. 9½ kom Marius Gaarden kørende her i gården med rutebilen og tog mig og Ingeborg og Karl samt Karls bagage på til Hjørring. Jeg betalte ham 2 kr. for Ingeborg og mig. Da vi kom til Hjørring, var jeg henne i Fællesforeningen og købte en ny sort hat til 7 kr. Vi var oppe hos Maria og Anna og spiste til middag. Jeg fik et plaster af Maria for 1 kr. 25. Kl. 1 tog Ingeborg, Karl og jeg med toget fra Hjørring til Herning. Fra Hjørring til Vrå havde vi selskab af postmester Klitgaard - han havde været syg, det var en åre i brystet, der var sprunget, men han var nu kommet sig og havde så fået ferie, han bor så i Løkken i ferien. Jeg mindede ham om at skaffe skifteprotokollen for Odden og Stensbæk, hvilket han lovede. Vi havde selskab til Hobro af en mand fra Jerslev, der skulle til Grenå. Han fortalte noget om Jens Kristensens hustrus

slægt, hun er fra Jerslev. Da vi kom til Hobro, skiftede vi tog og kørte til Aalestrup. Det var en meget sen kørsel, vi fik med toget, det var en slæber, der holdt længe ved alle stationer og rangerede og så videre. Da vi kom til Aalestrup, skulle vi atter skifte tog, og da der var tid dertil, var vi inde og drak et glas øl. Fra Aalestrup til Viborg kom vi til at køre i en motorvogn, det var noget mere behageligt, da vi så var fri for at holde så længe ved stationerne, men vi led en del af den stærke varme. I Viborg var der et ophold på tre kvarter, som vi benyttede til at drikke en kop kaffe, som Karl betalte. Vi kørte så med motortog fra Viborg til Herning, hvor vi ankom kl. 9. På strækningen fra Aalestrup til Herning ser markerne dårlige ud. De har lidt meget af tørken, og flere steder så både rug og byg ud til at være tjenlig til at høstes, hvilket var for tidligt. I Herning holdt Erik Pedersen med sin charabancvogn. Kristine var også med. Vi kørte så til Tjørring, der ligger en lille mil uden for Herning. Vi var dygtig trætte af rejsen og gik tidligt til ro. Ingeborg og jeg kom til at bo på et kammer, hvor de havde opstillet sovekammersenge (børneværelset), ellers var stuerne (4 i alt) ryddet for at skaffe plads til gæsterne. Møbler og stentøj var flyttet ud i vognskuret.

Tirsdag den 12. juli

Meget varmt. Stille vejr. Karl og Kristines bryllupsdag. Hen på formiddagen begyndte gæsterne at komme. Kristian kom hen ad kl. 9. Han var taget med toget til Gjødstrup - Karl var cyklende til Herning for at træffe ham, men det glippede. Kristian havde et par sange med til festen, som Peter havde givet ham. Han fortalte, at alle deres børn var syge af kighoste, ligesom Peters børn og Anna også var syge af denne sygdom. Pastor Touborg og hans frue kom også bilende. Lidt før kl. 12 kom Johannes Grøn kørende med 7 vendelboer, Holger, Otto, Erna, Kristen Lønsmann, Maria, Gerda og hendes forlovede fra Mylund. De var kørt hjemmefra kl. 6½, og vi kom så til bords og fik noget at spise, der var dækket bord i 3 stuer. Kl. 1 tog vi så til Tjørring kirke. Jeg førte Karl, og Erik førte Kristine. Tjørring kirke er en lille hyggelig kirke uden nogen udstyr af pragt. Orglet er placeret oppe ved kakkelovnen.

Pastor Touborg foretog vielsen af Karl og Kristine efter at have holdt en længere tale. Før talen sang vi "Du, Herre Krist" og bagefter "Jert hus skal I bygge" og til sidst "Kærlighed fra Gud". Salmerne var trykt i et hefte, der var fremlagt i stolene. Efter vielsen og efter at have modtaget følgets lykønskninger var Karl og Kristine med præsten over i skolen, der lå ved kirken på den anden side af vejen, og modtog en vielsesattest, og så kørte de med præsten til bryllupsgården, hvor der var samlet 70 gæster, og efter, at alle var samlede, blev vi bænket ved bordene og blev beværtet med suppe m.m. Da det lakkede mod enden med spisningen, blev der holdt nogle taler. Først af pastor Touborg, der kom ind på at tale om, at når man var ude at sejle, så gjaldt det om at bruge ror og anker på rette måde, han citerede nogle linjer af salmen "O Helligånd mit hjerte", men kunne ikke komme efter, hvordan salmen begyndte, og der var heller ingen, der kunne hjælpe ham. Derefter talte lærer Jensen over ordet i Davids salme: "Hvor skal jeg fly hen for dit ansigt". Han brugte også nogle udtryk fra sømandslivet, men forudskikkede den bemærkning, at han ville gå forsigtigt til værks, at han ikke skulle dumme sig. Denne bemærkning anholdt præsten, idet han havde fået attest for at hans udtalelser var rigtige (han havde spurgt Karl desangående). Læreren holdt ellers en indholdsrig tale.

Erik Pedersen holdt derefter en kort og god tale, og hans svigersøn Anton talte om, at det gjaldt om, at kærligheden blev de nygiftes ballast. Ved bordet sang vi det par sange, som Peter og Maria havde skrevet til festen, og efter at bordet var hævet, begav gæsterne sig ud i det glimrende vejr. Først på dagen var jeg med Erik ude at se marken, den største del af ejendommen, der består af 40 td. land, ligger sønden for gården. Der har han også en nåletræsplantage, østen for gården ligger også en del, hvoraf det yderste er mose og engbund. Kornet og rodfrugterne står ret godt, men markerne trænger til regn - de har ikke haft regn siden sidst i maj måned, det er dog særlig græsmarkerne det går ud over. Besætningen består af 2 gode røde heste, 12 køer og en del

unghøveder. Kvæget er af rød fynsk race. Svinebesætningen har han haft uheld med, idet han har haft nyresyge i besætningen og tillige tuberkulose. Ellers ser det godt ud med orden ude og inde. Husene er rummelige og vel vedligeholdte. Sidst på dagen var vi en del som lejrede os en tid oppe ved plantagen, hvor vi blev fotograferet af nogle amatører. Nogle tog sæde ved østre ende af stuehuset, i dette selskab var der en ældre gårdmand, Kræn Pæjsen fra Taarup, der underholdt publikum på en alt andet end kedelig måde ved at docere sin mening om samfundstilstandene, hvilket vakte modsigelse blandt tilhørerne, bl.a. fra den unge lærer Jensen.

Jeg gik tidligt til ro, medens Ingeborg blev oppe og så, hvorledes de morede sig, de morede sig til over midnat.

Brudeparret modtog en del gaver. Karls brødre gav dem 100 kr. Naboerne gav et spisestel. Uddeler Nielsen og Hans Knudsen en smuk skål af keramik, så var der en del sølvtøj samt en del telegrammer. Om aftenen blev gæsterne fra Vendsyssel indkvarterede hos naboerne, deriblandt 5 hos sognefogeden. Maria lå i stuen, som Ingeborg og jeg lå i.

Onsdag den 13. juli

Vi opholdt os også i Tjørring i dag, det var egentlig vor mening, at vi ville have været ude i Assing hos Lars Kr. Meldgaard i eftermiddag, men da de havde indbudt nogle naboer til i aften, så ville de have os til at vente, hvilket vi så besluttede os til. Jeg havde så en telefonsamtale med Lars Kr. Meldgaard og meddelte ham, at vi kom med toget til Kibæk i morgen kl. 9½. Jeg havde en samtale med Erik Pedersen vedrørende Karl og Kristine. Erik sagde, at han havde sagt nogle penge op i banken, som de skulle have, jeg sagde til ham, at jeg ikke syntes, det havde så stærk hast med at fly dem flere penge, da de havde nok til at begynde med - der kunne nok komme en tid for dem, da de kunne få bedre brug for dem. Kristine har også nogle penge i banken. Kl. 12 kørte Johannes Grøn med de 7 fra Vendsyssel. Kristian agede med dem til Hjerting, de kørte om ad Silkeborg og Viborg. Ingeborg var syg i dag og måtte holde sengen en del. Det var vel nok varmen og dårlig kvarter sidste nat, der var skyld deri.

I formiddags kom Erik til at fortælle en del om ”dømmerne”, som har deres hovedkvarter i Tjørring, hvor de har et forsamlingshus, hvor de holder gudstjeneste med altergang. Når der skal vælges en ny præst, bliver der indstillet 3, lodtrækning afgør så hvem af dem, der skal overtage embedet. Børnene deltager i nadveren fra små af, helligdagsarbejde afholder de sig strengt fra - de siger, at alle, som ikke hører til deres sekt, går til helvede, de er dog ikke så slemme til at råbe det ud, som de forhen har været. De har også deres egen skole - børnene læser kun i det nye testamente, de bruger en norsk bibel, da de siger at den danske oversættelse er forfalsket, og de sætter Luthers skrifter højt. De skyr omgang med andre og søger hellere omgang med grundtvigianerne end med Indre Mission. Der er det mærkelige, at de søger til kroen og drikker, og ungdommen er meget til at tage ud og more sig ved markeder og slige forlystelser. Drikker de sig fulde, så bekender de det i skriftestolen, og så betyder det ikke mere.

Sidst på eftermiddagen kom der nogle fremmede, vel en snes stykker, som var der til ud på aftenen og fordrev tiden med samtale. Jeg gjorde følgende optegnelser efter ”Danmarks kommunale forfatning”: ”Erik Peter Pedersen, født 18. september 1871 i Rind sogn ved Herning, søn af gårdejer Peder Jensen og hustru Mette Kathrine, f. Frandsen. Gift 15. november 1894 med Jensine Peterrikke P., datter af gårdejer Groves Jensen, Gjellerup sogn, og hustru Mette Kathrine, født Jensen. Uddannet ved landvæsen. Gårdejer 1894. Medlem af sognerådet for Snebjerg og Tjørring kommune 1909-1917. Medlem af menighedsrådet og nævningegrundlisteudvalget og af bestyrelsen for venstrevælgerforeningen og for andelsmejerierne i Herning og Tjørring. Medlem af sognerådet 1922 (fællesliste). Formand for de stående udvalg. Sognerådsformand 1922.”

Folkene i Tjørring er jævne i deres færd og gør indtryk af at være velvillige. Præstens frue, der er svensk af fødsel, er meget talende og interesseret i alt - de har en datter, der er gift med en søn af Filip Beck, Stenmagle - de er præstefolk i Vrads.

Torsdag den 14. juli

Der fortaltes at det havde regnet i Sønderjylland og andre steder, men omkring Tjørring havde man ikke fået noget. I formiddags rejste vi så fra de rare folk i Tjørring. Karl og Kristine kørte os ind til Herning - de skulle derind og have nogle sager byttet og noget pakket ind til afsendelse, det var så deres mening, at de ville rejse over til Hvidovre i aften. Jeg og Ingeborg tog med toget til Kibæk. Billet 1 kr.50. Da vi kom til Kibæk, var Lars Kristian Meldgaard ikke mødt - vi begyndte så at gå hen til baneoverskæringen, jeg gik ind i en butik og købte en rulle skrå, 50, og da kom Lars Kristian kørende, han havde en ung karl fra Bornholm, Kaj, med, det er en højskolekammerat af Niels, som er der på ferie, de har været på Hoptrup Højskole.

Vi kørte så ud ad Pårup til. Tæt uden for Kibæk ligger en stor bondegård med nye udhuse og et gammelt stråtækt stuehus, det er Berthas hjem, og der bor hendes søster. Vi kørte forbi Assing kirke og skole og kom ud til Pårup, hvor vi blev venligt modtaget af Bertha, Lars Kr. Meldgaards hustru, og døtrene Birgitte og Kristine. Efter at have hvilet os lidt gik vi en tur ud i Østermarken ved gården. Både korn og rodfrugter står meget godt, jeg blev noget træt af at trave rundt, men da Bertha og Ingeborg også var trætte, så forlangte Bertha, at Lars Kristian skulle køre os, når vi skulle ud i udmarken - han har nemlig 2 andre marker, hvoraf den ene ligger langt ude i et kær. Det blev så ordnet på den måde, at Lars Kristian tog køerne med ud til den første mark, og den 16-årige August spændte et par heste for en høstvogn, og efter at jeg samt Bertha og Ingeborg var entret derop, tog jeg tømme og kørte, medens August sad bag i vognen og skrævede over et par høleer og holdt ved at par andre heste, som skulle ud at græsse i fennerne. Endelig nåede vi derud og begav os ud til et hus, hvor 8 kvier gik i en fenne. Lars Kristian kom ud til os, efter at han havde tøjret køerne. Efter at have hvilet os lidt kørte Lars Kristian os hjem til gården - vi kørte om ad den mark, som køerne græssede på. Om aftenen kom en nabo, der er gift med Louise, der tjente i Meldgaard, mens Peter tjente der, Louise var også med. Vi sad og talte sammen til ud på aftenen. Lars Kristian Meldgaard er 57 år, han går barbenet og er en slider, han taler lavt og er ikke uden humor. Bertha er mere frittalende, men ikke uden et vindende væsen. De har 4 børn, Birgitte, Sidsel, Niels og Kristine. Sidsel tjener i Viborg hos en præst, de andre 3 er hjemme. Birgitte er forlovet med en landmand, de 3 ældste har også været på Hoptrup Højskole. De har en fremmed karl og hyrde, der er et godt forhold herskende mellem alle på gården. Til gården hører over 60 td. land, og besætningen består af 4 heste, 66 fækreaturer, hvoraf 25 køer, samt får og svin. De er vist velhavende, selvom de er meget jævne i deres væsen. Om aftenen overlod de sovekammeret til mig og Ingeborg. Bertha har en søster, der er noget epileptisk, hun bor hos Louise og hendes mand.

Fredag den 15. juli

Bertha viste os en del billeder og fotografier, og vi talte en del med hende, og efter at have sagt farvel, kørte Lars Kristian os til Kibæk, han kørte den vej ad Ollinggården, vi var inde i gården og hilste på Johannes' kone Kathrine, hun var kommet der i går, Vilhelm havde været der i nogle dage, de andre børn var andre steder. Jeg hilste på Kristian og Lise Olldagg, de er kommet til at se gamle ud. Det går nok også dårligt, for i gården lå en farlig bunke skrammel blandt selvbinder og andre maskiner. Husene ser ellers store og solide ud. Anneksgården "Mosegården" fik de solgt i fjor. Kathrine sagde, at hun havde solgt deres have for 4.000 kr. Posten kom med brev fra Johannes til hende, mens vi holdt der. Lidt efter at vi var kommet til Kibæk, tog vi så med toget til Herning. Billet 1 kr. 50. Jeg ville have løst billet til Viborg, men da det viste sig, at der ingen forbindelse var mellem de to byer, opgav jeg det. Da vi så kom til Herning, løste jeg billet til Skanderborg, men da

vi kom for sent til at komme med toget, så leverede jeg billetterne tilbage, og da det skulle koste 20 kr. med en lillebil til Viborg, så opgav vi det. Jeg havde set fejl på togplanen. Vi måtte så bekvemme os til at blive i Herning noget over 3½ time. Denne tid benyttede vi til at aflægge en tur ud på museet og bondegården, hvor vi opholdt os det meste af et par timer. Det kostede 2 kr. 50. (Billetter 1,00, katalog 50, 12 kort 1,00). Inde på jernbanerestaurationsen drak vi et glas øl til maden, 80 øre, og kl. 2.20 tog vi med toget til Viborg. Billet 4,80. Ved stationen i Karup kom pastor Thaarup og frue ind, og vi havde deres selskab til Viborg, de har holdt ferie i 3 uger og bl.a. besøgt deres søn i Varde og sluttet af i Grove og Simmelkær, hvor de bl.a. har besøgt en skovrider, de kendte. Da vi kom til Viborg, tog vi med rutebilen derfra til Aalborg. Billet 9 kr. Chaufføren ordnede det så heldigt for os, at vi nåede at komme så betids til Aalborg, at vi kom med rutebilen derfra til Hjørring. Billet 5 kr. 40. Da vi kom til Hjørring, gik vi op til Maria og Anna og drak en kop kaffe. Vi fik så kørende hjem med Henning Grøn fra Bjergby, der var kørende efter præsten, det kostede 2 kr., og så var vi atter hjemme, hvilket var en behagelig følelse. Ingeborg, der var syg ude i Tjørring, kom sig igen, da vi kom ud til Meldgaard. Hjemme havde Kristian Lyngsig været her tirsdag og onsdag. Aksel Bertelsen var her at takke om torsdagen. De har kørt halm ud af laden og kørt noget bårhøj hjem. Johannes Grøn tog 80 kr. for at køre med de syv heroppe fra. Marius Gaarden var kørende ud til dyrskuet i Skanderborg med 14 personer, det tog han 100 kr. for. Mens jeg har været borte, er der kommet 3 breve fra politimesteren og 1 fra civildommerkontoret. Betalt en postopkrævning til biblioteksforeningen på 2 kr. 80. Strafporto 20.

Lørdag den 16. juli

Aksel Bertelsen var her at takke på laden. Hakket i rodfrugterne. Jeg hentede akkumulatoren oppe hos Jens Thøgersen, købt gær 15, bagepulver 10.

Det viste sig i aften, at akkumulatoren ikke kunne fungere. Holger mente ikke, at den var opladet. Fhv. gårdejer i Snevre Jens Melsen Larsen er død i Tornby.

Hans Nielsens søn Johannes, der har været på Tønder Seminarium et årstid, dumpede til optagelsesprøven, han vil nok ikke prøve det igen.

Søndag den 17. juli

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Holger var i kirke. Erna var her i eftermiddag, hun havde været i Hjørring kirke. Marie var oppe i Rakkeby at besøge sin broder.

Sidste onsdag kom Maria hjem til Degnbøl, og i går kom Peter fra Herfølge samt Mathilde og deres børn til Degnbøl.

I dag viedes i Mygdal kirke forpagter Chr. Nedergaard, Horne Terp, og Karen Møller fra Højtved.

Mandag den 18. juli

Regn det meste af dagen. Lummer luft. Det var ikke vejr til at lave noget i marken. Otto kørte mælk.

I eftermiddag var jeg nede hos Lars Hvarregaard i Nørholm og hos købmand Ejnar Pedersen, Retholt, hvor jeg modtog 12 kr. i bøder. Jeg var inde i brugsen og sad og talte med Nielsen en stund. Betalt til Københavns Kirkefond for april og juli kvartaler, 2 kr., og til missionshusets drift m.m. 10 kr. Jeg var også hos Ejnar Jespersen. Kristen Møller, fh. Højtved, er flyttet i Kristian Larsens hus i Retholt. Købmanden sagde, at han ville til at handle med kreaturer.

Vor pige Marie fylder 19 år i dag. Vi gav hende 4 kr. i den anledning. Anton Jensen, Vadet, var her i formiddags.

Betalt posten 2 kr. 80 til biblioteksforeningen. Afsendt brev til Julius og Erik Pedersen, Tjørring. Porto 30 øre.

Tirsdag den 19. juli

Holger hentede to læs tørv i mosen. Aksel Bertelsen var her og blev færdig med at tække på nordre side af laden. Marie lugede i kålrabierne, og jeg lugede i gulerødder og sukkerroer.

Valdemar Raasig var kørende her med brød.

I eftermiddag var jeg oppe i Bjergby til kontordag i sparekassen kl. 5. Harald Sørensen var også mødt. Jeg tog med Tverstedbilen fra Odden til Bjergby, 20 øre, og tog med Kristen Toft hjem, han kørte for Marius Gaarden, 50 øre.

Alfred Jensen, Fællid, var her at betale statskat. I aften var Otto og Marie ved havet.

Afsendt 2 breve til politimesteren (alimentationsresolution og Johan Henriksens bøde).

Johan Henriksen hentede en gris.

I morges var Ejnar Jespersen her og satte beslag på tørvehækkene.

Onsdag den 20. juli

Holger hentet 1 læs tørv i mosen. Hen på formiddagen kom Aksel Bertelsen og takkede en skår på søndre side af laden og slettede ned på nordre side. Jeg lugede i gulerødderne i formiddags. I eftermiddag tog jeg med Marius Gaarden til Hjørring. Jeg var oppe hos Maria og Anna og fik et par mønstre og noget garn, 38 øre. I Diskontobanken udtog jeg 100 kr. Købt kamferdråber 50. På politikontoret betalte jeg 12 kr. for Ejnar Pedersen, Retholt, og afleverede et flyttebevis. Jeg var henne på Centralbiblioteket og afleverede 4 bøger fra Karl og lånte selv 2. Talt med bibliotekar Nielsen. Den gamle landpolitibetjent Kristensen mødte jeg på gaden, han sagde at han var syg af åreforkalkning og så svag ud. Biltur 2 kr.

Afsendt 15 kr. 82 til Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring og 16 kr. til Helene Knudsen, Ørnboel. Brev til Harald Sørensen, Harken Brugsforening, og H. Kornerup, Tagsighede. Porto 75 øre. Modtog brev fra Karl.

Jeg havde akkumulatoren med op til Tage Madsen, Bjergby, da vi ikke kunne bruge den, efter at vi havde haft den hos Ejnar Jensen.

Torsdag den 21. juli

I formiddags kørte vi 5 læs bårhø ind i laden, vi kørte ind med 2 vogne. Niels Jensen var her at lade.

I eftermiddag hentede Holger et læs tørv i mosen. Otto og Marie var i rodfrugterne at luge. Jeg lugede på gulerødderne og sukkerroerne. Marie var oppe på kirkegården at ordne ved gravstedet.

Helga Lyngsig var her at betale skat. Modtog brev fra civildommerkontoret og Jensen, Lundergaard.