



16/12 1925 – 15/3 2015

Journalist Jørgen Larsen, Agerskov i Sønderjylland er død, næsten 90 år gammel.

Jørgen Larsen var født i "Skovmose" i Mygdal i 1925. Hans skolegang havde været i Mygdal Sdr. Skole, på den Private Realskole i Hjørring, og et ophold på "Halvorsminde Efterskole" i vinteren 1941-42.

Fra 1943–45 var han elev på Vendsyssel Venstreblad, og efter et par år på Hjørring Amtstidende aftjente han sin værnepligt i Fredericia og ved Hærens pressetjeneste i Tyskland. Derefter havde han forskellige jobs i den bladverden hvor hans unikke iagttagelsesevne og sans for at beskrive, var et stort aktiv. Han var blandt meget andet, redaktionssekretær på Jyske Tidendes hovedsæde i Kolding. I 1969 blev han flyttet til København, og havde arbejde på Christiansborg og i Det Berlingske Hus's udenrigsredaktion.

Når man læser Jørgen Larsens erindringer "Min barndoms bakker", og beskrivelsen af hans ungdom og læretid ved pressetjenesten i Hjørring, så får man både et tidsbillede – og en fornemmelse af et ungt menneskes opvækst, under så frie forhold, at man næsten ikke kan forstå det.

At et hjem kunne rumme så meget råderum og plads til udfoldelse, det er næsten utænkeligt, men det var sådan det var i hans hjem i "Skovmose" hos Julie og Ottenius Larsen. At Jørgen havde fantasi og indlevelsesevne, gjorde jo også sit til at en tur til Skovmose, - for fætre og kusiner fra Degnbøl, fra Møllen og fra Bjørnsbøl altid var en fantastisk oplevelse. Her blev den store Verden nærværende, når Jørgen arrangerede Cirkusforestillinger - byggede en kopi af Maginotlinien i Skovmoses bakker, eller opstemmede en bæk så der i et dalstrøg blev en sø, hvor man udkæmpede søslag, hvor de gode (Englænderne) altid vandt over de onde altså (Tyskerne), - disse projekter fortæller jo også en hel del om Jørgen Larsens store og tidlige interesse for storpolitik og samfundsforhold.

Efterskoleopholdet på "Halvorsminde" blev også en del af Jørgen Larsens dannelsesproces, og det fortæller jo en del at han året efter skoleopholdet sammen med den tidligere forstander Andreas Nielsen og en mere fra elevholdet, var på cykeltur rundt i Sønderjylland, for på tæt hold at fornemme en del af Danmarks historie.

Med Journalistikken kom Jørgen Larsen på den rette hylde. Her var der plads til en aktiv ung mand, og her blev hans politiske interesse skærpet, vel allermest fordi redaktøren var radikal, og Jørgen som Ku'er, hyldede Gud, Konge og Fædreland.

Bjergby-Mygdal har et stort Lokalhistorisk arkiv, hvor man kan finde mange oplysninger, både om vor fortid og om personer, - Jørgen Larsen har med sine fortællinger ydet et uvurderligt bidrag til Arkivets kvalitet og mangfoldighed.

Jørgen var noget særligt, han var ikke bare en bondedreng fra Mygdal, der var udrustet med evner og vilje til at blive en mønsterbryder, - han var med sin farverige personlighed et naturligt midtpunkt hvor han færdedes, - og os, der har kendt ham, vil altid huske ham og mindes ham med glæde.

ÆRET VÆRE JØRGEN LARSENS MINDE!

Jørgen Brogaard