

Kristian Grøntveds Dagbøger

28. maj 1915 til 12. august 1916

bind 32

Skrevet af: Kurt Jensen

Fredag den 28. maj 1915

Mødet i Mygdal n. skole. Pastor Kirkegaard meddelte mig, at han havde formået landbrugskandidat Holm, Horne til at hjælpe sig med at tale i Odden skov Grundlovsdagen, og han bad mig sørge for at få mødet bekendtgjort. De fleste af mødedeltagerne var inde hos læreren og drak kaffe. Jeg talte med Viese, Odden, om at få Odden Kapel taget i brug til kirken – nu da vi skal undvære pulpituret. Han sagde, at det ville han nok gå ind på, når han så måtte få den stol næst ved kirkesangeren og aflåset til sit eget brug. Det mente jeg ikke, kunne lade sig gøre. Købte fisk for 1 kr. 10 øre.

Løvedag den 29. maj

Lidt koldt. Lidt regn sidst på dagen.

Arbejde: Pløjet nr. 49, 50 og 51. Hovedagrene 42 – 51. Julius kørte op til brugsen med en tom sirupstønde og fik en del varer. Hos smeden fik han lagt nye sko under den brune. Grøftet i brakmarken.

Jeg telefonerede til Vendsyssel Tidende og fik en bekendtgørelse om grundlovsmødet i Odden skov indrykket. Modtog et takkekort fra N. Chr. Jensen og hustru, Retholt. Muget under svinene.

I går viedes i Hæstrup Kirke pastor Lund, forhen Harritslev, Rakkeby og Marie Larsen, datter af N. Larsens enke, Pælen i Hæstrup.

Søndag den 30. maj.

Koldt.

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke ved pastor Kirkegaard. Jeg, Ingeborg og Peter var i kirke. Kristian var hjemme i dag. Hans husbond Valdemar er indkaldt til sikringsstyrken og skal rejse til Viborg i morgen. I eftermiddag gik Ingeborg og Karl op til Kristen Lyngsigs. Ingeborg var i missionshuset.

Mandag den 31. maj.

Tørt vejr.

Arbejde: Julius kørte mælk med den brune og den hvide. Den brune og den sorte gik herfra til Kabbeltved med mælken. Grøftet brakmarken.

Andreas var her. Han betalte de 40 kr., han skyldte på grisene samt 1 kr. for kartofler. Jeg betalte ham 1 kr., jeg havde lånt af ham samt 60 øre for 2 pund filigrekum. Afsendt 5 breve - 50 øre. Betalt Søren Hoven 1 kr. 10 øre for 11 andeæg. I eftermiddag kl. 7½ var der møde i Mygdal n. skole. Pastor Kirkegaard gennemgik både det nye og det gamle dåbsritual og anbefalede at bruge det nye, som er mere oldkristelig end det gamle, som var forfattet af biskop Balle i 1885. Dette (gamle), mente han, mindede mere om en lærebog i sin tiltale til menigheden, og det indeholdt også indrømmelser til den nationalistiske åndsretning, som var den herskende på hans tid. Om det nye ritual har alle landets 7 biskopper været enige, og det er meget kortfattet, idet det er befriet for en hel del af de menneskelærdomme, som det gamle har så meget af, at det virker trættende. Pastor Kirkegaard udtalte ønskeligheden af, at have et begravelsesritual, da det sikkert havde skadet mange præster, når de i deres ligtaler stod og omtalte en afdød meget rosende, selv om han ikke i levende live havde vist nogen alvor i sit Gudsforhold. Man kommer let til at tænke, at det går ikke så strengt til, som præsten prædiker.

Ved begravelser vil pastor Kirkegaard kun undtagelsesvis tale om den afdøde, da det ikke kan nytte (afdøde) noget.

Efter mødet, der havde samlet alle dem, der kunne sidde i skolestuen, samledes nogle hos lærer Jensen og drak kaffe. I dette selskab deltog, foruden mig, pastor Kirkegaard og en dame, der var med ham, lærer Vinther, Martinus Krøgholt og hans kone, mejeribestyrer Jensen og hans kone, Kristen Jespersen, Martha Jespersen, Karen Vandkær og Søren Houen.

Det var særligt krigen, der var genstand for samtalen. Pastor Kirkegaard fortalte mig, at han havde fået 90.000 tørv gravet og havde talt dem. En gammel 70-årig kone skal "rygte" dem for 25 øre pr. tusinde, og så giver præsten hende 3 a 4 tusinde.

Jeg havde en diskussion med lærerne om skolens ildebrændsel. Jeg tilrådte dem at andrage sognerådet om at få visse hl. kul årligt, i stedet for en vis sum penge.

Gymnastikinstruktør Kirkebjerg var på inspektion i Bjergby skole i dag. Betalte Anders Kabbeltved statsskat i dag – 13 kr. 27 øre. Kristian Degnbøl fylder 60 år i dag.

Tirsdag den 1. juni 1915

Blæst.

Arbejde: Udført markarbejde på nr. 45 – 51. Færdig med at grøfte brakmarken. Begyndte at slå rug til hestene og græs til kalvene.

Kristian Knurborg meddelte mig pr. telefon, at slagter Petersen vil have koen i morgen inden kl. 11. Modtog brev fra Holger Mikkelsen, Nørre Lyngby, Else Jensen, Kirkegaard, Vidstrup og lærer Krarup. Skagen. I brevene erklærede de sig villige til at være repræsentanter i Historisk Samfund.

Onsdag den 2. juni.

Lidt koldt.

Arbejde: Vasket klæder og vaskede fårene. Anton Lassen telefonerede til mig, at han havde hvervet 6 medlemmer til Historisk Samfund, der i blandt Peder Poulsen, Stabæk. Poulsen havde sagt, at lærer Møller, Skovens skole i Bindslev, havde megen interesse for denne sag, og han opfordrede mig til at skrive til ham. Det lovede jeg. Peter trak til Hjørring med den ringede kvie og leverede den i Forsamlingsbygningens gård til slagter Pedersen. Han modtog 250 kr. for den.

Jeg og Karl kørte til Hjørring med den brune og den sorte. Vi kørte den vej ad Skibsby. Jeg spændte fra hos L. Kragelund, hvor jeg købte 400 pund majs, 200 pund bomuldsfrøkager, 1 hl. Kalk og andre varer. I alt 66 kr. 25 øre.

Vi var oppe hos Marie og Anna og spise til middag. Marie havde været dårlig de sidste dage. Var hos sadelmager Jens Hansen for at købe en skagle og få 2 halsremme repareret – kr. 1. Julius' støvle repareret – 35 øre. I Vendsyssel Bank indsatte jeg 250 kr. Derinde traf jeg Peter Nørskov, der fortalte, hvorledes Nielsen, Kærsgaard, havde båret sig ad for at se i Martinus Krøgholt sparekassebog inde på Landbosparekassens kontor. Han havde set et 5-cifret tal i bogen.

Peter modtog 3 kr. Hos urmager Jensen fik jeg mit stueur repareret. Det kostede 2 kr. 50 øre. Lommeuret blev også repareret. Det kostede 75 øre. Byttet en taske med et tornyster hos Kloch.

Købte et grisehoved for 2 kr. 50 øre. 1 sigtebrød for 50 øre. Brystsukker for 10 øre.

Afsendt brev til Else Jensen, Kirkegaard, Vidstrup.

Jeg modtog brevkort fra Sparekassebogholder Vestergaard, Løkken. Han meddelte, at han var villig til at være Historisk Samfunds repræsentant i Løkken.

Jeg talte med lærer N. P. Petersen. Jeg traf ham i hans have udenfor skolen i Dronningensgade. Vi stod og talte lidt sammen. Han fortalte, at han havde skrevet til Klitgaard om, at det var bedst at få trykt 800 eksemplarer af Årsskiftet. Jeg tilrådede, at lade trykke 1000. Mens vi talte sammen kom frk. Severinsen. Han studsede lidt over, at vi – frk. Severinsen og jeg - kendte hinanden.

Petersen fortalte, at han havde været lærer i Dvergetved i 2 år og tillige en kort tid i Vraa. Jeg var med i Østergade 32, hos karetmager Petersen. Jeg traf konen i gården og hun fulgte mig ind på værkstedet, hvor hendes mand og deres 2 yngste sønner arbejdede. Jeg fik en længere samtale og fulgte med dem ind i deres lejlighed. En datter, der er gift og bor i Vidstrup, var hjemme med 2 børn og en søn, der skal møde ved sikringsstyrken i København, var på besøg.

Substituten P. C. Larsens datter var meget meddelsom. Hendes farbroder T. C. Larsen havde været inde hos dem dagen før, han skrev til mig. På mit spørgsmål om det var denne broder, hendes fader sigtede til i sangen. "Min broder i kødet, min broder i ånden", svarede hun ja.

Hendes bedstefar og hendes farbror havde ejet Gjølstrup Teglværk. Hendes moder døde for 32 år siden. Hun lå en dag middag og var død – uden forudgående sygdom. Hun boede i Aalborg.

Hjertekulen var sprunget i hende.

Petersens kone havde tjent i redaktør Mikkelsens hjem. De har haft 14 børn. 11 drenge og 2 piger. Hendes næstældste søster er gift med Mads Mariegaard i Skøttrup. Den næst yngste af Petersens børn – Aage – har talent for malerkunsten. Flere af hans malerier hang på væggene. De så helt godt ud. Blandt andet var der et af et hus ved Tolne skov og et af Hjørring bys kirke.

Jeg lovede at henlede redaktør Mikkelsens opmærksomhed på ham.

Datteren, der bor i Vidstrup, faldt engang, mens hun var lille, omkuld og slog sit ene knæ. Efter nogen tid svulmede det op, og hun kom under lægebehandling af dr. Evertsen. Han – Evertsen – truede med, at benet skulle sættes af, men så kom de i tanker om at søge Peter Sten. Under hans behandling kom barnet sig hurtigt. Det kostede dem kun 2 kr. En søn, der er sadelmager, bor nede i Svejts. Karetmager Petersen er en dattersøn af den – i gamle dage bekendte – doktor eller kloge mand – Mads Bak i Måstrup. De boede 2½ år i Mygdal i et nu nedrevet hus, sønden for Niels Bæk. Det er 35 år siden de flyttede fra Mygdal. Han havde en søster, der var gift med Kristian Putten i Astrup. Petersen kunne godt huske, at han havde arbejdet for min fader og Peder Sandager. Han arbejdede endnu for Andreas og Hans Sandager.

Torsdag den 3. juni 1915

Vejret: Smukt.

I eftermiddags kl. 4½ kom pastor Kirkegaard og fru Margrethe cyklende her. De var her til kl. 7½, hvor der var møde i Mygdal n.skole. Pastor Kirkegaard gennemgik nadver- og brudevielsesritualerne. Jeg og Ingeborg gik derop. Der var mødt mange folk. Pastor

Kirkegaard og hans frue er jævne og rare folk at tale med. Modtog brev fra uddeleren i Vittrup med 2 indmeldelser i Historisk Samfund.

Købmand Chr. Korsholt i Bindslev døde den 1. juni af tuberkulose – 33 år gammel.

Fre dag den 4. juni.

Vejret: Smukt

Arbejde: Pløjet nr. 132 og hovedagrene 131 – 132. Pilet spirer af kartoflerne. Afsendt 2 breve – 20 øre. Klippet fårene. Købet 10 rødspætter for 1 kr.

Sidst på dagen gik jeg op til brugsforeningen. På vejen mødte jeg først lærer Jensen, der fulgte mig hen til Kornbeks. Han omtalte Askov adressen, som han fandt temmelig vild. Østen for Odden mødte jeg Kristian Olesen, der ankede over sygekassens organisation. Han var misfornøjet med den opkrævning, som de iværksatte sidste vinter og tillige at sådanne medlemmer som Martinus Krøgholts børn, der var ejer af 10.000 kr. hver, fik understøttelse af sygekassen. Senere traf jeg mejeribestyrer Jensen, der var henne at flytte sin nye 4-års hest. Oppe i Mejeribyen mødte jeg jordemoderen. Hun fortalte, at hun – den 1. juli – skulle flytte op i Karl Ørnboles hus i Bjergby, som Amtet for et tidsrum af 10 år, havde lejet til jordemoderen. Hendes søn ville nok købe jordemoderboligen for 3500 kr., men Søren Nørmark har sagt, at høker Kristian Pedersen havde købt huset for 4000 kr.. Det var hun meget misfornøjet med. Høkeren har en datter, der skal giftes med en kontrolassistent. Hun fortalte, at hendes honorar ifølge en ny jordemoderlov, skal rette sig efter folks indtægt. Hun ville have mig til at hjælpe med forståelsen heraf. Da jeg gik fra brugsen, mødte jeg Laurits Vadet. Jeg var ved mejeristen. Men jeg talte med ham kom Degner og en livsforsikringsagent. Degner ville købe mejeriets osteproduktion for 40 øre pr. pund. Mejeristen fulgte mig hen til gartneren. Der var vi inde og drikke kaffe sammen med Martinus Krøgholt og Anton Gøggaard. Vi talte en del om mælkekørslen.

Vilhem fyldte 13 år i dag.

Marie lånte ham en bog. "Jakob ærlig" af kaptajn Marryat. Peter var henne ved Gøggaards mølle med soen, men hun var ikke ornegal.

Løverdag den 5. juni.

Vejret: Regn sidst på dagen.

Arbejde: Pillede spirer af kartoflerne i formiddag. Julius var oppe i Odden skov i formiddags for at hjælpe Laurits Jespersen og Kristian Degnbøl med at pynte talerstolen og opsætte flag. Talerstolen var blevet opsat i aftes.

I eftermiddag kl. 3 var det møde i skoven. Jeg, Julius Peter, Vilhelm, Holger og Line gik derop. Pastor Kirkegaard talte for Grundloven.

Han udtalte, at han aldrig havde talt ved en grundlovsfest før, og at det kun var efter opfordring fra flere sider, at han havde bestemt sig dertil.

Han holdt en god tale, hvori han henviste til bestemmelsen i Grundloven, som sikrede den frie skole. Det betragtede han som et lyspunkt. Til slut manede han alle alvorlige og troende kvinder til at benytte deres ret til at lægge et lod i vægtskålen.

Bagefter talte landbrugskandidat Holm, Horne Højskole, særligt til de unge. Pastor Kirkegaard afsluttede mødet med en bøn, trosbekendelsen, fadervor og den aronitiske velsignelse. Der indkom godt 44 kr. til deling mellem Sæby børnehjem og

Magdalenehjemmet. Jeg gav 1 kr.

Kristian Larsen var noget gnaven over, at han ikke fik lov til at være alene om at opstille talerstolen. Viese havde nægtet ham grønt til at pynte den med, men det havde Julius Jespersen fået tilladelse til. Jeg modtog brev fra N. Martin Nielsen, Napstjært, og Alfred Jensen, Kronholm pr. Vittrup, samt postopkrævning på 2 kr. 15 øre fra kunstforlaget "Danmark" Kristian var en tur hjemme fra skoven.

Søndag den 6. juni 1915

Vejret: Smukt.

Ingen gudstjeneste i Mygdal kirke, da pastor Kirkegaard og hans frue var nede i Tversted kirke for at stå fadder til pastor Høhners tvillinger.

Mandag den 7. juni.

Vejret: Varme.

Sidst på eftermiddagen kørte jeg og Ingeborg op til missionshuset, hvor missionær P. Andersen fra Aalborg talte. Høker Martha fik kørende med os derop. Jeg gav 25 øre til Indre Mission. I går rejste Søren Houens kone ned på Frydenstrand sanatorium. Modtog 5 af Palle Rosenkrantz' bøger fra Kunstforlaget "Danmark".

Anders Godsk har solgt sit statshus på Houens Mark til Tage Grønbek for 6500 kr. Ejendommen er på 10 td. Land

Tirsdag den 8. juni.

Vejret: smukt.

Arbejde: Julius spækkede ud på udhusene. Pillet spirer af kartoflerne. Ornegrisen var syg i morges og gik og pustede. Jeg gik over til Niels Grøntved og fik ham til at komme herhen og slagte den. Som betaling derfor blev regnet de 2 skæpper kartofler, som han fik i foråret. I middags blev den hvide følhopperne syg, og da hun blev dårligere, telefonerede jeg til dyrlæge Bech i Bindslev. Han kom herop kl. 6. Efter at han havde undersøgt hende, erklærede han, at hun ikke kunne leve, og mens vi var inde for at drikke kaffe, døde hun. Han tog 6 kr. 50 øre for den tur.

Efter at jeg havde fået at vide, at Niels Jakobsen var formand for Hesteforsikringsforeningen, telefonerede jeg til ham for at meddele, at den hvide var død. Han telefonerede til slagter Janus Jensen, Aalborg og bad ham hente den hvide. Det sket hen på eftermiddagen. Slagterens fader (forhen plantør Jensen, Uggerby) afhentede den hvide og gav mig 18 kr. for den. Jeg fik Niels til at taksere føllet. 150 kr. var vurderingen. Niels Jakobsen fortalte, at Martin Andersen, Kabbeltved, var vred over, at han ikke blev taksationsmand i Forsikringsforeningen. Han ville ikke taksere føl – af den grund. Jeg telefonerede til Andreas og bed ham om at opsøge en hest til mig. Anders Kabbeltved var her med mejeri- og overskudpenge – 88 kr. 68 øre.

Sidst på dagen var jeg kørende op til brugsforeningen med den sorte for jumben. Jeg talte med lærer Jensen om Lønstrukturen på Lørdag.

Brev fra lærer N. P. Petersen og uddeleren i Vittrup.

Onsdag den 9. juni 1915

Vejret. Varmt med torden.

Arbejde: vedligeholdelse af gårdens bygninger fortsatte med spækning og kalkning. De sidste kartofler blev befriet for spirer.

Indkøbte forskellige ting, kalk, foderstoffer og en kalkkost.

Modtog brev fra Chr. Mortensen, Rakkeby. Jeg telefonerede til lærer N. P. Petersen, der lovede at sende uddeler J. Jensen, Vittrup, og Anton Larsen, Uggerby, nogle kort. Anton Larsen havde nemlig forlangt dem pr. telefon.

Vilhelm var oppe ved posten med en kurv med slagtemad til Maria.

Torsdag den 10. juni.

Vejret: Smukt.

Kalkede de 2 østre stuer i rollingen og spisekammeret.

Sidst på dagen kørte jeg og Ingeborg til Bjergby Præstegaard til menighedsrådsmøde kl. 7.

Der var mødt 15, nemlig alle menighedsrådsmedlemmer og deres ægtefæller – foruden frk. Nielsen, mejeribestyrer Jensen og hustru, Kristen Lyngsig, Mine (hun fik kørende med os), Kristian Dahl og hustru, lærer Holm og hustru, Kristian Steffensen og hustru og Kristen Rams og hustru. Foruden mig var Jensen og Kristian Steffensen kørende. Kort efter at vi alle var samlet, kom vi ind og spiste mellemmad og drak the, og så begyndte vort møde.

Først foretoges valg af formand. Pastor Kirkegaard blev valgt til formand for begge sognes menighedsråd. Han ville gerne have været fri og begrundede det med, at præsten, under tiden, skulle give en særskilt indberetning ved siden af menighedsrådets, og så var det ikke heldigt, at han var dets formand. Kristian Dahl syntes, at det var bedst og mest passende, at det var præsten, der var rådets formand. De fremmødte var enige. Derefter drøftede vi gudstjenestetidspunkt.

Det blev bestemt, at sætte gudstjenestetiden til kr. 2½ i stedet for kl. 2 i månederne maj, juni, juli og august.

Det blev også drøftet at holde begge gudstjenester om formiddagen, men det var der ingen stemning for.

Vi drøftede også andre ting under mødet. Så læste præsten et stykke om Saul af Morten Larsen og sluttede mødet med en bøn og trosbekendelsen. Bag efter var vi inde og spiste rabarbergrød. Præstegården er blevet anderledes hyggelig for bønder at færdes i, efter at de nye præstefolk er kommet til.

Grønbeck, Klodske, telefonerede, at der var uro i Lilholt ruten. Niels Bæk forlanger, at smed Marie skal køre mælk, ellers vil han ikke køre.

Jeg talte med Abraham Lilholt. Han bød mig en 20-årig følhoppe med føl for 1.000 kr., men det syntes jeg ikke om.

Kristian Knurborg lovede mig at køresSten i morgen, men jeg bad mig fri, da jeg er dårligt kørende.

Fredag den 11. juni 1915

Vejret. Smukt.

Arbejde: kalket vævestuen, gangen og på det østre hus. Repareret tapetet i

sovekammeret. I formiddags kørte jeg op til Anton Uslev med et hjul til reparation. Derfra til Nørmark mølle, hvor jeg købte groft rugmel og rugsigte. Derefter til brugsen efter andre kolonialvarer.

I eftermiddag – kl. 6 – var der generalforsamling i brugsen. Jeg gik derop. Der blev forhandlet om et nyt pakhus. Efter en temmelig lang forhandling, der var meget personlig, blev dette punkt, efter en afstemning, udsat til næste år.

Modtog brev fra lærer N. P. Petersen med et par forslag fra A. Jakobsen, Sæby, samt nogle kort og vedtægter.

A. Jakobsens forslag er sålydende:

”Hr. lærer N. P. Petersen, Hjørring.

Det glæder mig at Historisk Samfund nu er på vej til de 500 medlemmer. På Deres opfordring skal jeg skitsere lidt af det antydede forslag, som jeg dog hellere ville have haft lejlighed til at forhandle mindeligt med d’herrer.

Forslaget på ud på: stærk benyttelse af tryksager og af pressen. I vedlagte konvolut er skitseret et forslag til tryksager, der mangfoldiggøres – og udsendes til hele landsdelen, måske direkte fra samfundets sekretær. Men dog hellere af mænd med indflydelse i snævrere kredse, hvis sådanne er at formå dertil. De overlades da så mange breve (tryksager), som de, efter samtale, mener at have brug for, og som de vil påtage sig at udsende. De (brevene) forsynes med vedkommendes navn, hvorved vedkommende jo ligesom lægger sin personlige indflydelse ind i sagen. Dette vil, i forbindelse med personligt kendskab og forbindelser altid virke en del. Hos modtageren skal medlemslister yderligere virke. Mængden virker nemlig alt på den enkelte (han ser her dens og dens navn og selvfølgelig må han have sit eget *kære jeg* med). Tryksagernes udsendelse skal dog vist ikke ske før til efteråret, eller umiddelbart før Årbogen udkommer. Opfordringen kan evt. indehold oplysninger om Årbogens indhold.

Landsdelspressen, der jo altid stiller sig velvillig til sagen, skal altid underrettes om Samfundets arbejde. Pressens betydning må udnyttes ved en hver lejlighed. Eksempelvis at, nu er medlemstallet over 400, eller når der indgår bidrag af særlig interesse for årbogen. Mange andre lejligheder må ventes at komme. Eksempler hvor der altid er lejlighed til at give et stød i hornet for sagen. (I vor rastløse tid skal alt mest gentages atter og atter. Bankes ind i folks bevidsthed).

Bladene skal helst benyttes på denne vis, at hvad man ønsker, de skal optage, leveres i trykt stand. Af hensyn til de mange blade vil det være besværligt med afskrift. Neden under manuskriptet tilføjes: ”Tilsendes samtlige nordjyske blade til optagelse fredag, de.....”

Jeg nævner fredag af hensyn til bybladene og disse må vi på ingen vis forbigå. Der er flere blade, end de fleste ved.

Jeg skal nævne de fleste, men er ikke sikker på at jeg kender dem alle.

1. Skagens Avis - dagblad
2. Frederikshavns avis – do
3. Vendsyssel Tidende – do
4. Vendsyssel Venstreblad – do
5. Hjørring Amtstidende – do

6. Vendsyssel Folkeblad (Brønderslev) – do
7. Aalborg Stiftstidende – do
8. Aalborg Venstreblad – do
9. Aalborg Amtstidende – do
10. Dagbladet Nordjylland Aalborg – do
11. Nordjylland Socialdemokraten, Aalborg – do (med afdelinger i Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn)
12. Østvendssyssel Avis – ugeblad
13. Fjerritslev Avis – do
14. Sæby Folkeblad – do
15. Østervraa Avis – do
16. Sindal avis – do

Angående udgifter til foranstående, vil disse nok andrage følgende:

Porto til 3.000 breve á 4 øre	120 kr.
Do til 2.000 breve á 2 øre	40 kr.
konvolutter, papir og tryksager ca.	<u>75 kr.*)</u>
i alt	235 kr.

*) denne post har jeg ikke givet mig tid til at regne nøjagtigt ud, men da jeg selv er trykker, kan jeg garantere arbejdet udført til priserne, der er anført.

Den samlede udgift ved at sende 5.000 breve bliver således 235 kr. Hvis blot 118 af disse vender tilbage og bliver medlemmer – vil udgiften til udsendelsen være dækket af første års kontingent fra disse nye medlemmer. Men jeg gør regning på, at de udsendte breve vil give 500 nye medlemmer.

Med hilsen

Anton Jakobsen

Sæby, den 2. juni 1915.

Hr....

Bestyrelsen for det nystiftede "Hjørring amts Historiske Selskab" tillader sig herved at opfordre Dem til at indtræde i Samfundet, hvis formål er at redde landsdelen forhistorie fra forglemmelse ved at samle og udgive samme i bogform. Der er meget, der trænger til at reddes fra forglemmelse, og nok at skrive om. Vi skal opregne en del emner, som dog kan øges med mange flere. (her nævnes en del af interessante emner).

Hedeopdyrkning (hedebrande), plantning, sandflugt, mærkelige steds- og marknavne (særligt når oprindelsen kan udledes af bestemte begivenheder), strid om markskel, gamle færdselsveje, bavneshøje, tingsteder, rettersteder (henrettelser), forbrydelser og deres opdagelse, krybskytter, sigøjner- og taterberetninger, forsvundne landsbyer, kirker o.s.v., byers udskiftning og udflytning, bondeliv og bondehjem, dygtige mænd, der har haft betydning i deres by eller sogn, gamle gårde og deres ejere, bylav og grandegilder, næringsliv og industri i det små og i det store, handel og kræmmerliv, studehandel, markeder, de gamle spillemænd og deres melodier, eneboere, særlinge, mærkelige

oplevelser og livsskæbner, ejendommelige gamle viser, fæstnet til steder eller begivenheder, embedsmænd og befolkning, mærkelige processer, gammel fattigpleje, store brande, gl. brandvæsen, epidemier og kvægpest, skolevæsen, kirkelige brydninger, træk fra stændertiden, de første vælgermøder og valg o.s.v.

Ovenstående emner er nærmest valgt med landbefolkningen for øje, enhver købstad har jo også sin historie og ejendommeligheder at søge bevaret.

Vi vil, i sagens interesse, være Dem taknemlig, om De ved Deres navn vil støtte foretagendet med at indtræde i foreningen. Kontingentet er 2 kr. årligt og derefter erholder De, de af samfundet, udgivne bøger. Indmeldelse kan ske ved undertegnede.

I fortsættelse af foranstående aftrykkes navn og stilling på alle de medlemmer, der hidtil er indmeldt i samfundet, helst herredsvis eller købstadsvis.

400 sådanne vil antageligt kunne stå på 10 sider af størrelse som dette papirs størrelse. Sammen med opråbet vil det hele kunne danne en pjece på ca. 10 sider, der hæftes med ståltråd.

Løverdag, den 12. juni 1915

Vejret: Lidt blæst.

Børnene fra Mygdal n. skole på udflugt til Lønstrup. Jeg kørte med den sorte forjumben og havde Vilhelm og Karl med. Jeg kørte hjemmefra kl. 6. Jeg spændte fra hos Kragelund. Vi tog med toget kl. 8.55 fra Hjørring. Min billet (retur) kostede 40 øre. Jeg havde først købt enkeltbillet, men ved lærer Jensens hjælp fik jeg den stemplet på kontoret, så den gjaldt for en returbillet.

Vi fyldte tre vogne. Foruden de 87 børn var der en del voksne. Omkring 20 vogne kørte børnene til Hjørring. Ankommet til Lønstrup steg vi ud og gik ned til Lønstrup, hvor vi tog ind på Martin Frost Restauration og spiste vores mellemmad og drak sodavand og kaffe. Derefter marcherede lærer Jensen med de allerfleste voksne og børn op til Rubjerg, og ad stranden, tilbage til Lønstrup. Lærerinden og nogle få piger gik ned til stranden. Jeg var en tur nede ved stranden og gik derefter tilbage til restaurationen.

Jeg kom i samtale med værten, Martin Frost, en jævn bonde. Han driver kun restaurationen om sommeren. Han er gift med en søster til Ole Munk i Højrup. Han har ejet en gård i Vidstrup, som han for tre år siden solgte til en nabo for 20.000 kr. Han flyttede derefter til Lønstrup. Han fortalte, at min fætter Andreas (Spille) fra Vidstrup for få år siden byttede sin ejendom bort for en større gård, tilhørende dyrlæge Therkildsen. Det var en snavs handel. Han og konen gik til sengs over dette og holdt sig der i 3 dage. Så kom Hejlesen, Gaarestrup ud til dem og fik dem op igen. Handlen gik tilbage igen. Det kostede Andreas 4.000 kr.

Jeg var en tur henne hos lærer Terndrup, Lønstrup, og sad en stund og talte med ham og fik ham til at melde sig ind i Historisk Samfund samt at være repræsentant for Lønstrup. Han fortalte mig en del om fiskerne i Lønstrup. Han skildrede dem som livlige og frie folk. I modsætningen til landboerne var de ikke meget kirkelige. Lærer Terndrup er halt, men en ret interessant mand at tale med. Jeg talte også med en gammel kone. Hun var enke efter en svensker, der hed Frans og var stenslåer. Hun er 87 år. Hun har boet i Lønstrup i 47 år og omtalte "syndfloden" i Lønstrup for 37 år siden.

Jeg så Martin Sørensen, Holtegaard, forhen lærer i Lønstrup. Nu fisker han lidt, men lever ellers af folks godhed. Han har flere gange søgt om æresoprejsning, men har ikke fået det.

Han har været i tugthus 2 gange. Først 4 år og derefter 6 år for blodskam med sin datter. Han går og fortæller historier og løgn for folk, sagde Martin Frost. Før vi rejste fra Lønstrup, drak vi kaffe. Jeg betalte Jensen 1 kr. dertil.

Strandby skoles øverste klasse var med deres lærer Scholl også en tur i Lønstrup. Jeg talte med lærer Scholl. Han har været lærer i 45 år. Han indmeldte sig i og lovede at være repræsentant for Historisk Samfund

Vi rejste fra Lønstrup kl. 4.44. Ankommet til Hjørring rejste mange børn og voksne op i Biografteatret. Jeg betalte 1 kr. dertil, men var ikke selv derinde. Jeg var en tur oppe ved Marie og derefter nede hos Kristian efter en fl. gær. Da børnene kom ud fra biografen, kørte vi hjem.

Vilhelm modtog en pakke bøger fra Statsbiblioteket.

Søndag den 13. juni 1915

Vejret: Smukt.

Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg og Ingeborg var i kirke og gik til alters. Julius og Peter var også i kirke.

Marie Degnbøl telefonerede til mig i middags og meddelte mig, at hun havde talt med broder Johannes i Hjørring i går. Han havde sagt, at han ville herved i dag. Hen på eftermiddagen kom Johannes og Andreas. Johannes var kommet til Hjørring sidst på torsdag morgen og bor på Højskolehjemmet. Han botaniserer i den sydvestlige del af amtet. Han lånte Politikkens kort af mig. Ved aftenstide cyklede han til Hjørring. Kristian var hjemme i dag.

Skrev 3 breve.

Mandag den 14. juni.

Vejret: Blæst.

I eftermiddag kl. 3½ var der kirkesyn ved Mygdal kirke. Jeg gik der op og mødte provst Sevaldsen, murer Thomsen, tømrer Kristensen og kirkeværgerne: pastor Kirkegaard, mejeribestyrer Jensen, Kristen Lyngsig og Andreas Degnbøl. Der blev talt en del om orglet.

Jeg forsøgte at få tilladelse til at få krucifikset på museet, men det syntes hverken provst eller præst om.

Synet forlangte at få 2 jernpiller anbragt under pulpituret til at bære orglet. Dette syntes mejeribestyreren og præsten ikke om. Synet fastholdt imidlertid dette.

Anton Gøggaard var cyklende herop. Han ville sælge mig en 3 års hest. Jeg ville ikke købe den.

Afsendte 3 breve og modtog brev fra lærer F. C. Larsen, Vraa.

Mens jeg var ved kirken, havde redaktør Mikkelsen telefoneret og forlangt referat fra udstillingen i Bjergby i går. Ingeborg havde svaret, at jeg ikke vidste besked om denne (udstilling).

tirsdag den 15. juni.

Vejret: Smukt.

Arbejde: Julius havde radrenset, og vi var færdige med at luge frugt og havde moldet (hyppet?)kartoflerne i haven.

Jeg var en tur i brugsen for at købe hørfrøkager og noget kolonial.

Jeg fik uddeleren til at afsende mine kreditforeningsrenter – 100,27 kr.

Kristen Lyngsig og hans børn var her. De var på vej hjem fra mosen, hvor de havde gravet tørv. De havde talt med Th. Mikkelsen, der havde sagt, at vore tørv var færdige.

Peter rejser til Hebbelstrup i aften for at låne Kristians cykel til moseturen i morgen. Lærer Holm ringede i eftermiddags for at forhøre om Elvine Olesen. Hun havde modtaget 100 kr. i børnepenge, men havde kun kvitteret for 75 kr.

Modtog brev fra Marie. Børnene havde fri fra skolen i anledningen af Valdemarsdag.

Onsdag den 16. juni 1915

Vejret. Smukt.

Arbejde. Julius og Peter var cyklet ud til mosen for at ordne tørvene.

I eftermiddags kom gamle lærer Thomas Chr. Larsen, Vraa cyklende hertil. Han havde sin levnedbeskrivelse, som han læste en del af for os. Han er en rar gammel gudfrygtig mand. Han var glad for, at han var kommet til folk, der ikke var fornægtere. Vi havde en god og hyggelig samtale. Han blev her til natten.

Torsdag, den 17. juni.

Vejret: Vind fra nord.

Arbejde. Pløjet hovedagrene nr. 57 – 60 og er dermed færdige med at pløje brakmarker, og der er omtrent kalket færdig.

Hen på eftermiddagens cyklede lærer Thomas Chr. Larsen herfra. Han lod mig beholde sin levnedbeskrivelse, som jeg vil forsøge at få trykt. Vi var meget glade over hans besøg. Han er et sjældent åbent, ærligt og gudfrygtigt menneske. Han ville ind og besøge pastor Kirkegaard på hjemvejen. Han fortalte, at pastor Kirkegaard var skyld i, at de fik pastor Norup til præst i Vrejlev. Han (pastor Norup) havde haft et par stykker (indlæg) i Bladet – og dette havde han (pastor Kirkegaard) syntes godt om. Pastor Kirkegaard havde udtalt til pastor Nyholm, Taars, at de burde se at få ham (pastor Norup) til Vrejlev.

Nyholm var så rejst til Jensen, Høgstedgaard med denne besked. Jensen rejste over til ministeren, og dette havde bevirket, at Norup, der var indstillet som nr. 2, fik embedet. Pr. telefon havde jeg en samtale med Martinus Krøgholt, der ville have tilladelse til at tage E. Pedersens kommunepenge hos mig. Jeg talte med Janus Portgaard i eftermiddags og Johannes i aften.

Fredag den 18. juni.

Vejret: Smukt

Arbejde: Julius, Peter og Line tyndede roer hele dagen og i eftermiddag hjalp Vilhelm og Karl til.

Jeg blev færdig med at kalke på fæhuset, køkkenet og latrinhuset.

Lærer R. Jensens plejemorder, Maren Jensdatter, Ove Nielsen, Vraa Vesterhede, døde på Birkumgaard den 15. ds. Og skal begraves fra Vraa Kirke mandag den 21. ds.

Gårdejer Niels Kr. Lund, Biledgaard, Nørre Bindslev er den 16. ds. om formiddagen pludseligt afgang ved døden. Han blev, 50 år gammel, ramt af et hjerteslag. Han var kommet gående ude fra marken og gik gennem laden. Han faldt pludseligt om og var død. I vinter var han syg af influenza, og siden har hans hjerte ikke været rigtigt godt. Han skal begraves fra Bindslev Kirke den 23. ds.

Frederik Uslevs unormale barn er død og blev begravet fra Mygdal Kirkegård i dag.

Løverdag den 19. juni 1915

Vejret: Smukt.

Arbejdet i roerne og med kalkningen fortsatte.

Mejeribestyrer Jensen var cyklende herved i eftermiddag. Han ville til Aalborg på tirsdag. Jeg havde en telefonsamtale med Niels Bak. Fattiggårdsregnskabet er færdigt, men kommuneregnskabet er stadig uafsluttet.

Lidt før aften kom Johannes her. Han havde været hos Edvard Knudsen i Ørnøbøl for at undersøge plantebestanden i hans buske.

Lærer T. C. Larsen, der var her i forgårs fortalte blandt andet, at mens han var lærer i Lyngby, var lærer K. Eskildsen lærer i Vittrup Skole. Han havde fungeret som kirkesanger for Larsen i Lyngby Kirke en dag, hvor han ville være til stede ved sin forrige sognepræsts indsættelse i Jetsmark Kirke. Larsen søgte Mygdal skolelærerembede, dengang Madsen Mygdal fik det.

Han var godt kendt med familien Zink i Høgsted og kunne huske, at min søster Stine var der. Om familien Haack på Store Plet fortalte han, at Haacks søn ruinerede sine forældre. Hans søster driver Tannishus ved Tversted Strand.

Jeg spurgte om hans syn på Vraa valgmenighed. Han fortalte, at da pastor Jakobsen, Vraa døde, var der megen stemning blandt folk for at få hans kapellan Jens Bertelsen som sognepræst. De havde henvendt sig til provst Hausted, der tilkendegav dem sin støtte. Men, da de så senere kom til ham, fik de denne besked, at han havde bragt i erfaring, at der var en ældre præst, der ville søge embedet, og at der således ikke var lyse udsigter for Jens Bertelsen. Provsten havde i øvrigt bestemt sig for – selv – at søge stillingen. Han tilføjede, at der er en gammel regel om, at når en provst søger andet embede i sit provsti – så får han embedet. Provst Hausted blev beskikket til præst i Vraa, og det vakte en sådan misstemning, at der blev oprettet en valgmenighed med Jens Bertelsen som præst. Larsen havde sine egne tanker om valgmenigheden og dem holdt han for sig selv.

Mads Mariegaard i Skøttrup, der er gift med hans søsterdatter, har købt en gård af den kendte skribent Kristian Ledet, der nok var en dårlig landmand. Mads havde fået et stykke hede af sin fader og dyrket det op, og faderen overlod det senere til sin anden søn og så købte Mads Kr. Ledets gård i Skøttrup.

Mejeribestyrer Jensen fortalte, at lærer Jensen er misfornøjet med, at sidstegudstjenesten er sat til kr. 2½. Han vil ikke have sin søndag eftermiddag spoleret.

Søndag den 20. juni.

Vejret: Lidt blæst.

Sidstegudstjenesten i Mygdal var ved pastor Bertelsen, Vraa. Der var ingen herfra i kirke. Johannes var her i dag. Han cyklede til Hjørring ved aftenstide. Anders Molsens datter Ælse var her i dag. Kristian var en tur hjemme i eftermiddag. Julius tog et billede af os i dagligstuen. Johannes og Ælse var med på billedet.

Anders Kabbeltveds karl, Kren, har fået skade på sit ene ben. Han er blevet slået af en hest.

Mandag den 21. juni 1915

Vejret: lidt koldt.

Arbejde: fortsatte med udtjning af rensning af roerne.

I eftermiddags var jeg inde på inde på Vendsyssel Tidendes kontor med lærer Larsens bog. Redaktør Mikkelsen var ikke til stede. Jeg lod bogen blive, så han kunne se den inden torsdag.

Jeg modtog Fattiggårdens regnskab og et anbefalet fra andels Smøreksporforeningen.

Tirsdag den 22. juni.

Vejret: Smukt.

Arbejde: blev færdig med at udtynde roerne.

Jeg reviderede Fattiggårdens regnskab, og jeg var til bestyrelsesmøde i mejeriet. Der var intet af betydning på dagsordenen.

Jeg fik Laurits Jespersen til at gå op til smed Maria og tale med hende om kørslen i Lilholt ruten. Grønbek havde nemlig ringet til mig og anket over, at hun havde sagt, at hun ikke ville røre hans tur, men havde overbegrunt ham.

Onsdag den 23. juni.

Vejret: Smukt.

Arbejde: Hyppet kartofler og muget i svinestald.

Modtog mejeripenge – 91 kr. 57 øre.

Det årlige samfundsmøde i Slotved Skov afholdtes. Jeg kørte derhen med Ingeborg, Peter, Karl og Holger. Vi spændte hestene fra i Sindal Præstegaard og gik op i skoven. Det første møde afholdtes kl. 11½. Ved dette talte provst Boeck Lønborg om Kristi kors, som det eneste sted, der er frelse for sjælen. Fra kl. 1 til 2½ var der en pause. Herefter talte missionær Krohn over evangeliet om den rige mand og talte om havesygen, som en af vort folks skødesynder for tiden.

I middagspausen talte jeg med Bertil Mølgaards kone, Kristine. Hun fortalte, at pastor Kirkegaard var den bedste præst, de havde haft i Mosbjerg. Siden han kom der, var der blevet en god kirkegang, og der var noget højtideligt over hans måde at forrette tjenesten på. Hans kone var meget sparsom og jævn i sin færd. De rige bønder i Mosbjerg regnede hende ikke for meget. Hun opfordrede til at være god og pålidelig med Kirkegaard. Hendes mand er i menighedsrådet. Han har været ude at rejse, for at gøre sig bekendt med ansøgere til embedet. De havde blandt andet været i Hjerm hos Engbjerg.

Jeg talte med Andrea Postgaard. Hendes søn – Axel – skal ned på mejeriet

”Søndagshvile” til 1. juli. Han er for nylig kommet ud af sygehuset. Jeg talte med lærerinde frk. Lauritsen og hendes broder, der er agent for Henning Krag.

Der blev indsamlet gaver til Indre Mission.

i middags telefonerede Janus Portgaard hertil. Han ville komme i eftermiddag. Han kom lidt før aften og overnattede.

Han havde besøgt sin gamle husbond fhv. sognefoged N. C. Jensen, Retholt og havde haft en interessant samtale med ham.

N. C. Jensen var glad over, at vi havde fået pastor Kirkegaard og over den enighed, der havde været om hans indstilling.

Janus havde holdt 3 møder over på Læsø. Pastor Jensen var noget vred på menighedsrådet her, fordi det havde foretrukket pastor Kirkegaard for ham, og han mente, at dette naturnødvendigt måtte føre til, at enevælden fik magten – når demokratiet begik sådanne uretfærdigheder.

Jeg havde en telefonsamtale med Niels om Fattiggårdens regnskab. Sankt Hans aften sås enkelte blus hist og her.

Torsdag, den 24. juni 1915

Vejret: Smukt,

Arbejde: Murer Peter var her i dag. Han tog komfuret ned. Julius kørte det op til smed Ejnar Pedersen og fik det repareret og Peter satte det op igen..Han kalkede loftet i dagligstuen, skorstenene, kvistkammeret og tørvehuset udvendigt. Han tog 3 kr. i dagløn. Janus Portgaard rejste herfra i formiddags. Han skal holde møde i Lilleheden i aften. Marked i Hjørring i dag og grundtvigsk sommermøde. Jeg tog med Andreas til møde. Vi var ude på markedspladsen 2 gange. Der var mange heste, men jeg syntes, at priserne var for høje, så jeg købte ingen. Jeg var inde på Amtsstuen for at betale mine skatter – 79 kr. 64 øre. Jeg gav kaffe til Andreas. Jeg var oppe hos Marie og Anna. Jeg købte hesterivetænder hos Hejdemann. De kostede 3 kr.

Jeg var oppe hos lærer N. P. Pedersen med 10 indmeldeskort til Historisk Samfund. Læreren var ikke hjemme, men så flyede jeg dem til en dame. Senere traf jeg N. P. Petersen. Han fortalte, at det var hans svigerinde, der modtog kortene. Han fortalte at retsvidne Kristen Nørremølle havde en del dagbøger og interessante optegnelser. Nørremølle vil imidlertid ikke have dem offentliggjort før efter sin død. Petersen ville gerne låne T. C. Larsens bog. Jeg lovede at spørge Larsen om dette. Marie fortalte, at Petersens svigerinde, som jeg traf i hans hjem, er gift med lærer Jonsen ved realskolen. De har 2 børn, men et ulykkeligt hjem, idet Jonsen holder til med en ueksamineret lærerinde – frk. Overgaard – ved realskolen. Jonsens søger nok skilsmisse.

I Østre bank udtog jeg penge til at betale mine skatter med. Jeg var oppe på Vendsyssel Tidendes kontor og havde en snak med redaktør Mikkelsen. Han bad om at beholde Larsens bog, da han og konen gerne ville læse den. Han fortalte at T. C. Larsens kone var et dårligt fruentimmer, sladderagtig og gerrig. Børnene var også dårlige med undtagelse af hende i Aalborg, der var et hjerteligt menneske og lignede sin far. Hende der bor i Vraa er skilt fra sin første mand. Cykelhandleren er hendes anden mand. Mikkelsen sagde, at Larsen nok var ejer af 30.000 kr. Han stillede sig uforstående overfor unge folk og kunne slet ikke forstå, at de havde noget at bruge penge til. Da T. C. Larsen kom herfra, havde han været inde og hilsen på Mikkelsen og havde udtalt til ham, at han var glad ved at besøge og glad ved at opdage, at jeg ikke var fornægter. Mikkelsen troede ikke, at hans bog egnede sig for Vendsyssel Tidende. Han syntes, at det var bedre, at Historisk samfund udgav den.

Mens jeg sad og talte med Mikkelsen ringede journalist Petersen mig op fra Højskolehjemmet. Han fortalte, at min broder Johannes stod i begreb med at rejse ned til Grøntved. Jeg meddelte ham, at jeg ville komme ind på Højskolehjemmet på vejen hjem. På vejen derhen mødte jeg Johannes. Han cyklede ned til Lyngsig for at øve Kristen i at køre på den cykel, han havde købt for 100 kr.

Fredag den 25. juni 1915

Vejret: Tørt vejr

Arbejde: Julius og Peter var cyklet ud i mosen for at ordne tørvene. Radrenset kartoflerne på den søndre ager og i haven.

Johannes rejste herfra i formiddags. Han købte Palle Rosenkrands bøger af mig, og jeg får andre bøger i ham.

Løverdag, den 26. juni.

Vejret: Smukt.

Der kom brev fra Mejeriforeningen.

Søndag, den 27. juni.

Vejret: Støvregn.

Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg, Ingeborg og Peter var i kirke. Gartnerens barn fra Odden Mølle blev fremstillet i kirken. Barnet hedder Ingrid Kristensen. Kristian var hjemme i dag. Hans husbond Valdemar er hjemme med orlov i 4 dage. Ingeborg var henne hos Niels Grøntved med et flag. Kathrine fulgte hende hjem i aften.

Mandag, den 28. juni.

Vejret: Lidt gråt og regn sidst på dagen.

Arbejde: Sanket og stakket høet. Hakket og luget gulerødderne.

I eftermiddags hentede jeg rugmel i Nørmark Mølle. I Bjergby købte jeg en kølle, kaffe, gær og skrå. Jens Kok fik kørende med mig. Han fortalte, at hører Kristian Pedersen har købt Andreas Hummerkrogs gård for 26.000 kr. I Kreditforeningen indestår 10.000 kr. Andreas skal lade 8.000 kr. indestå i ejendommen. 6.000 kr. betales ved overtagelsen og .000 kr. skal betales til december terminen. Andres har købt den døvstummes hus i Bjergby for 4.000 kr. og skal flytte på løverdag.

I eftermiddags var der ungdomsmøde i Bjergby Præstegårds have ved pastor Rubek, Ingstrup, og pastor Kirkegaard. Peter var cyklende derop. Der var mødt mange mennesker. Betalt lærer Jensen 2 kr. 80 øre for Kristeligt Dagblad.

Tirsdag, den 29. juni.

Vejret: Gråvejrs med regn sidst på dagen.

Arbejde. Udført forskelligt markarbejde.

Først på dagen var Karl Kristensens datter fra Gøggaard Mølle her og forlangte – og fik – 5 kr. for bedækning af 2 søer.

Ved middagstid gik jeg op til brugsen. Jeg købte en cykel til Peter for 87 kr.

Fællesforeningens rejsende i margarine var der. Jeg kørte med mejeribestyrer Jensen til Hjørring. Vi var inde på hans gård i Vellingshøj og så udhusene og besætningen. Jeg så også den røde hoppe, der har været talt om, at jeg skulle købe. Han forlangte 1100 kr. for den. Jeg bød ham 900 kr. plus bedækningspengene. Da vi kom til Hjørring og havde drukket kaffe, tog vi toget til Frederikshavn til smøreksperten. Billetten koste 1 kr. 10 øre. Jeg traf Kristian Birckbak og fik en samtale med ham. Til at bedømme smør var – foruden Jensen – mødt bestyrer Sommer, Sønderkov Fællesmejeri og Jensens svoger, der er ansat ved smøreksperten. Da bedømmelsen var overstået, tog vi toget tilbage til Hjørring. Jensen gav smørrebrød på Landmandshotellet, inden vi tog hjem.

Da vi kørte med toget til Frederikshavn, var vi sammen med mejeribestyrer Jensen, Fællesmejeriet Sindal, og mejeribestyrer Sommer. På tilbageturen havde vi selskab af statspolitibetjent Jensen og politibetjent Kristensen.

Onsdag, den 30. juni 1915

Vejret: Smukt.

Arbejde: Harvede og tromlede og lugede nr. 28.

Sidst på dagen kørte jeg til missionshuset med Ingeborg og Holger. Julius var cyklende dertil.

Pastor Kirkegaard fortalte, at der var 8 ansøgere til præsteembedet i Mosbjerg og Bindslev, deriblandt pastor Engberg, Hjerm, som menighedsrådet er enige om at indstille som nr. 1.

Der er en grundtvigiansk præst blandt ansøgerne, men han skulle være så ringe begavet, at grundtvigianerne ikke ønsker at indstille ham, havde Kristian Hust sagt. I missionshuset talte pastor Kirkegaard først og derefter missionær Jakobsen, Vejle. Der blev indsamlet gaver til børnehjemmene i Vejle og Aarhus. Jeg gav 1 kr.

Jeg modtog en pakke bøger – Danmarks Mejeridrifts Statistik.

Torsdag den, 1. juli.

Vejret: Lidt gråt.

Arbejde: Julius blev færdig med at radrense på nr. 126 – 130.

Opgørelse i Brugsforeningen. Jeg gik derop til kl. 8. Hele bestyrelsen var mødt. Jeg skrev for uddele Larsen. Kl. 3½ gik jeg op til Fattiggården til sognerådsmøde. Kristian Dahl, Holm og jeg arbejdede lidt med revisionen. Lærerne Holm, Vinter og Rasmussen var mødt og forlangte at få et større beløb til indkøb af brændsel til skolerne. Til sidst fik jeg, Kristian og Holm en diskussion om kirkelige forhold. Kristian Dahl holdt ikke af, at pastor Kirkegaard i sidste søndags prædiken havde sagt, at folk tog det let med synden. Man tog det let og gemytligt, at folk drak sig fulde. Han (Kristian Dahl) syntes, at August Kristensen var overfladisk. Han var ikke til at få en stille samtale med, og han troede ikke, at det var heldigt, at få ham til Skt. Hans og Skt. Olai.

Niels Bak og Kristian Dahl ville have mig til at afløse den nuværende amsrevisor Hasselbalck, Frederikshvile.

Da Kristian Dahl ikke havde set kommuneregnskabet, aftalte vi, at jeg skulle komme op til ham tirsdag, sidst på dagen.

Fredag, den 2. juli.

Vejret: Gråvejr. Vind fra vest.

Arbejde: Slog hø, luget havefrugt og hakket kålroerne.

Jeg kørte op til brugsen efter majs og bomuldsfrøkager. Otto var med og fik en ny hat.

Jeg modtog brev fra lærer Kristiansen, Skallerup, og Dansk Mejeriforening.

Andreas var her og skar (kastrede) en ornegrís.

Lørdag, den 3. juli.

Vejret: Blæst.

Arbejde: Pillede spirer af kartoflerne for anden gang.

Andreas meddelte mig, at pastor Kirkegaard ville have telefon, og at han allerede havde bestilt den.

Søndag, den 4. juli 1915

Sidstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg var i kirke. Postens datter blev døbt og fik navnet

Edith Marie Jensen.

I eftermiddags kørte Ingeborg ned til Hebbelstrup med den sorte for jumben. Karl, Holger og Otto var med dernede. Peter var cyklet ned til havet i eftermiddags sammen med Niels Andersen. Derfra tog han til missionshuset, hvor lærer Fischer skulle have talt, men han kom ikke.

Jeg spurgte mejeribestyrer Jensen om prisen på den røde 9-års hoppe. Jensen forlangte 1.000 kr. + 50 kr., hvis hun er med føl.

Jeg kom ifølge med Krøgskrædderen og hans familie til kirken.

Mandag, den 5. juli.

Vejret: Varmt med regn og torden i eftermiddags.

Arbejde. Forskelligt markarbejde. Klinet væggene i laden.

Peter har været syg i halsen i dag og holdt sengen i eftermiddags.

Jeg var inde hos Niels Jakobsen for at betale hesteforsikringspræmie på 14. kr. 44 øre.

Jeg modtog 200 kr. af Niels for den hvide.

Lynet slog ned og dræbte en af smed Maries køer.

Kobbersholt i Mygdal er blevet solgt til L. C. Vinther, Aarhus for 95.000 kr. Til gården hører 160 td. land ager, eng og kær. Besætningen, der består af 13 heste og 66 kreaturer, og tilhører til ejendommen medfølger.

Brev fra Andels Kulforretningen

Tirsdag, den 6. juli.

Vejret: Smukt.

Arbejde: Klinet laden og hakket roer.

Kristian Knurborg var her i eftermiddag med den hat, som jeg havde byttet mig til, da jeg besøgte Fattiggården den 1. juli.

Knurborg fortalte, at Jens Holt, der boede i Bindslev for nogle år siden, havde aflivet sig ved hængning. Han havde boet hos en datter i Sindal. Søren Houens kone var kommet hjem. Da hun blev kørt til stationen fra sanatoriet og ville stå bag på jumben, sprang hesten frem, og hun faldt bagover og slog sig slemt.

Smed Marie var blevet tilbudt 18.000 kr. for sin ejendom af Kristian Skærping. Koen, som var blevet slået ihjel ved et lynnedslag, havde hun fået vurderet til 220 kr. Hun havde (også) mistet en 2½ år gammel tyr. Den døde af tuberkulose.

Sidst på dagen gik jeg op til Kristian Dahl. Her mødte jeg Niels Bak, Peter Nørskov og lærer Holm.

Vi gjorde regnskabet færdigt og skrev nogle anmærkning om de fejl, jeg havde fundet i ligningen af Fattiggårdens regnskab. Vi drøftede ejendomsskat m.m.

Kristian Dahl og Niels Bak vil have mig til at afløse Hasselbalch, Frederikshvile som amtsrevisor.

Pastor Engberg er, med alle stemmer, indstillet som nr. 1 til embedet i Mosbjerg og Bindslev.

I dag blev der installeret telefoner i de 3 kabbeltvedgårde.

Modtog mejeriafregning.

I dag ankom feriebornene fra København. De blev indkvarter rundt om i sognet.

Onsdag, den 7. juli 1915

Vejret: Varmt først på dagen. Regn om eftermiddagen.

En telefonarbejder opsatte 3 klokker på søndre side af rollingen.

En af hønsene har udruget 11 kyllinger i tjørnehækken vest for fæhuset. Peter var oppe i dag, efter nogle dage med ondt i halsen.

Lærer Holm telefonerede til mig i dag. Han ville gerne drøfte mit syn på beskatning. Jeg skulle have givet udtryk for, at mennesker med gode evner bør betale mere i skat til samfundet end folk med små evner. Dette synspunkt ville Holm ikke give mig ret i. Vi er dog enige om, at ejendomsskatten virker uretfærdig, når bygningerne medtages.

Torsdag, den 8. juli.

Vejret: Regn det meste af dagen.

Arbejde: Blev færdig med at kline laden.

I dag afholdtes det årlige ungdomsmøde i Tolne skov. Julius og Line, der var cyklende derned, fulgtes med de unge fra Degnbøl.

Line og Julius modtog hver 2 kr. af deres løn.

Jeg havde en telefonsamtale med Eskild Pedersen. Han vil komme først i næste uge.

Line Vandkjærs datter, der var dødfødt, blev begravet fra Mygdal Kirke.

Fredag, den 9. juli.

Vejret: koldt og blæsende.

Jeg har hos smeden efter et vognhjul, der var blevet lagt ny jernring om. På vejen gjorde jeg forskelligt indkøb.

Talte med Martin Sørensen om at tage til Aalborg den 17. juli. Til Andels Kulforretningens generalforsamling.

Den nye ejer af Kobbersholt L. C. Vinther – har solgt gården til Christian Dam, Rakkeby for 99.000 kr. til overtagelse 18. juli.

Løverdag, den 10. juli.

Vejret: Smukt med lidt vind.

Arbejde: Hentede tørv hjem fra mosen.

I eftermiddags kl. 6, var der møde i missionshuset. Laust Bruun, Løkken, talte over 1. Pet. 2. 4 – 10.

Der blev indsamlet bidrag til missionshuset.

Jeg købte bogen ” Taler ved provst Zeuthens begravelse”.

Jeg fulgtes med Andreas, der fortalte, at han i Sindal havde talt med en bager fra Torslev, der havde fortalt, at provst Jensen slet ikke ville have søgt det herværende embede. De var så meget glade for ham, mere end de havde været. Særligt siden han var blevet gift anden gang. Hans første kone drog ham nedad.

Lines broder Jørgen og hans kone fra København kom sidst på dagen og blev natten over. Jørgen var ansat hos De forenede Dampskibsselskab ved Kvæsthusbroen.

På tirsdag skal Anders Vestergaards datter giftes med en karl fra Asdal, som har været i Amerika i 3 år. De har købt en ejendom i nærheden af Odense. Hendes søster Anna er på Restrup Folkehøjskole i denne sommer.

Søndag, den 11. juli 1915

Vejret: Smukt.

Holger og jeg var til førstegudstjeneste i Mygdal Kirke.

Lines broder og svigerinde rejste først på dagen. De skulle til barsel hos en anden broder – Jens Peter – på Tagsighede. Jens Peters barn var hjemmedøbt og hedder Gudrun Poulsen.

Kristian Degnbøl var med hjem efter gudstjenesten.

Kristian var hjemme i dag. Han og Kristian Thøgersen satte 4 tavler til bierne. Jeg gav Kristian bistaderne mod, at vi delte udbyttet fra dem.

Mandag, den 12. juli.

Vejret: Lidt koldt.

Jeg reviderede og indførte fakturaerne i bøgerne. Uddeler Larsen var her i eftermiddags, hvor vi konfererede varebøgerne.

Sendte brev til Marie og modtog brev fra Else Jensen, Kirkensgaard.

Tirsdag, den 13. juli.

Vejret: Blæst.

Lidt over middag kom Eskild Pedersen. Vi opgjorde hans skyld til brugsforeningen på 151 kr. 28 øre, som han betalte til mig.

Anders Vestergaards datter, Mariane, har bryllup i dag.

Afsendt brev til Else Jensen.

Gårdejer Chr. Boelt har solgt sin gård – Oversletten – til tidligere gårdejer Peter Jakobsen (Rødemølle), Skibsby for 29.500 kr. Alt driftsinventar og den udmærkede besætning følger med i handlen. Overtagelsen sker straks. Handlen er ordnet ved P. Sommer, Hjørring.

Onsdag, den 14. juli.

Vejret: Lidt blæsende.

Arbejde. Hentede tørv og hø.

Sendte brev til Kristian Lønsmann med et billede, som Julius havde taget af gården fra syd.

I eftermiddags kl. 3 var der møde i Bjergby Præstegaards have, hvor provst Kjær, Vraa, og pastor Blichfeldt, Rubjerg, talte. Om aftenen var der møde i missionshuset ved Indre Missionær Kring.

Torsdag, den 15. juli.

Vejret: Varmt med en regnbyge midt på eftermiddagen.

Bagte brød. Ingeborg var oppe i Knurborg i går, for at låne en surdej. Andreas fortalte, at Maria skal til Baggsvogn for at tjene.

Fredag, den 16.

Vejret: Stærk regn natten til i dag. Regnen fortsatte det meste af dagen.

I formiddags var jeg hos Laurits Vadet for at hente kassebogen med bilag. Herfra fortsatte jeg til teglværket efter tagsten og til brugsen efter foder.

Jeg var på mejeriet og talte med Jensen. Jeg konfererede og afstemte kassebogen med hovedbogen.

Modtog brev fra Alfred Jensen, Rubjerg, og Eskild Pedersen.

Først på dagen telefonerede høker Kristian Pedersen til mig og opfordrede mig til at slå følge med ham og flere andre til mødet i Aalborg i morgen pr. bil.

Anton Larsen, Uggerby indmeldte Andreas Godsk i Historisk Samfund.

Kristian Jakobsen, Rødemølle, har bryllup i dag. Han skal giftes med sin kusine fra Vester Hjermitslev.

Løverdag, den 17. juli 1915

Vejret: Hen på dagen begyndte det at regne. Regnen fortsatte til ud på aftenen.

Arbejde: Kørte nogle svin til slagteriet i Hjørring. Ingeborg og Holger var med.

Da jeg var blevet skilt ved svinene, kørte jeg hen til Karl Jensens og spændte fra. Ingeborg og Holger besøgte Marie og Anne.

Jeg afsendte 3 breve.

Jeg tog til Forsamlingsbygningen, hvor jeg mødtes med Søren Nørmark, høker Kristian Pedersen, Søren Ejstrup, Martin Sørensen, Grøntved, mejeribestyrer Jensen. Vi skulle til generalforsamling i Andels Kulforretningen i Aalborg. Vi havde lejet en bil og efter, at vi havde drukket kaffe og røget cigarer, tog vi af sted. Vi ankom til Aalborg kl. 10½. Sønden for Hæstrup Møllegård var et automobil fra Aalborg kørt i grøften. Turen til Aalborg var ret fornøjelig. Jeg var ikke tidligere kommet ad denne vej. I Aalborg kørte vi ind til Nytorv. Vi passagerer stod af og gik ind i byen.

Hos Georg Schultz købte jeg Aalborgbogen, og hos antikvarhandleren på Algade købte jeg også et par bøger.

Vi samledes på Hotel Kong Frederik, hvor vi spiste middag. Mejeristens svoger og chaufføren spiste med. Vi betalte 26 kr. for måltidet.

Efter middagen tog vi i Håndværkerstiftelsen, hvor generalforsamlingen skulle afholdes. Mødet var begyndt, da vi ankom – og vi gik, inden det sluttede. Vi tog til Hotel Kong Frederik og drak eftermiddagskaffe, som mejeristens svoger betalte. Herefter gik turen tilbage til Hjørring. Det regnede under hele turen. Vi betalte 35 kr. for transporten.

Søndag, den 18. juli.

Vejret: Gråvej og regn først på dagen. Sidst på dagen blev vejret smukt.

Messefald i Mygdal Kirke, da pastor Kirkegaard prædikede i Sct. Hans. Jeg kørte til Hjørring med Vilhelm, Karl og Holger. Vi spændte fra hos Karl Jensen. Vi spiste til middag hos Kristen Lønsmann. Ingeborg og Otto var der. Efter middagen gik vi op til Marie, hvor vi drak kaffe. Laurits Nyengs datter var på besøg hos Marie. Efter kaffen gik vi en tur i Svanelunden og Plantagen inden vi tog tilbage til Lønsmann for at spise mellemmadder inden hjemturen.

Mandag, den 19. juli.

Vejret: smukt.

Arbejde. Hentede 5 læs hø. Vi har nu 18 læs hø på fæhusloftet.

Betalte kommunepenge til Anders Kabbeltved – 54 kr. 10 øre.

Tirsdag, den 20. juli 1915

Vejret: Regn hen på dagen.

Arbejde: Julius og Peter hentede tørv i mosen. De væltede på vejen, da de kørte derfra og en del tørv blev våde.

Jeg var i brugsen med nogle fakturabind og tog derfra til bestyrelsesmøde i mejeriet. I aften var der møde i Mygdal Forsamlingshus. Redaktør Borgstrup var der for at oprette en radikal forening i Mygdal Sogn.

Onsdag, den 21. juli.

Vejret: Lidt regn.

I eftermiddags var jeg i brugsen for at arbejde med regnskabet. Vilhelm var ude med de mejeripenge, som jeg havde med hjem fra bestyrelsesmødet i aftes.

Telefonisk bestilte jeg superfosfat hos købmand Martin Olesen, Hjørring.

Torsdag, den 22. juli.

Vejret: Smukt.

Jeg var i brugsen for at arbejde med regnskabet, og jeg betalte 45 kr. 69 øre på min bog. På hjemvejen var jeg inde på mejeriet.

I aften holder indremissionær Sørensen, Molbjerg, møde i missionshuset. Ingeborg deltog i mødet.

Jeg modtog dokumenter fra sagfører Jensen i sagen mod Niels Søndergaard.

I dag gav lærerinde frk. Nielsen sine børn ferie. Skolen begynder igen den 23. august.

Fredag, den 23. juli.

Vejret: Regn det meste af dagen.

Jeg arbejde med brugsens regnskab i eftermiddags.

Otto Godsk var her ved aftenstide og blev gjort bekendt med sagfører Schmidts indlæg.

Niels Kiel søn var her og anbefalede sig til mejeribestyrerpladsen her på mejeriet.

Lørdag, den 24. juli.

Vejret: Smukt med en enkelt regnbyge.

Sidst på dagen var Laurits Vadet her og fik kassebogen gjort færdig, og jeg blev færdig med regnskabet. Jeg modtog min forretningsførerløn af Laurits Vadet. Den er på 75 kr.

Søndag, den 25. juli.

Vejret: Smukt.

Gudstjeneste i Mygdal Kirke i eftermiddag kl. 6. ved pastor Høher, Tversted.

Ingeborg og Kristian var i kirke. I morges cyklede Julius og Peter til Hjørring og tog toget derfra til Løkken til det årlige strandmøde. De var hjemme igen kl. 10½. Andreas var her i eftermiddags. Jeg betalte ham 70 kr. for 2 fingre, han havde købt til slåmaskinen.

Mine og hendes 2 børn – Anna og Kristian – kom her i eftermiddags. Kristian var hjemme i eftermiddags. Han havde kørt sin madmoder til Hjørring i morges, hvor hun ville besøge Valdemar.

Mandag den 26. juli.

Vejret: Smukt med vind fra vest.

Arbejde: Julius kørte mælk.

Jeg sendte bøgerne og regnskabet til brugsforeningen.

I eftermiddags slog jeg høet i engen med maskine. Julius slog noget med høleen. Peter cyklede op til Ejnar og fik en ny kniv sat på knivstangen. Vaske klæder.

Sognepræst for Hjerm menighed i Ribe stift – J. Th. Engberg – er udnævnt til sognepræst for Mosbjerg og Bindslev menigheder.

Proprietær Graff har solgt hovedgården Stensbæk i Bindslev til et konsortium, i her i blandt hr. Langberg. Købesummen ca. 235.000 kr. Besætning og udvendigt inventar medfølger. Overtagelse pr. 1. august.

Tirsdag, den 27. juli 1915

Vejret: Smukt.

Arbejde: Vi slog resten af høet i tørvegravene, bækken og grøfterne og rev det sammen. Hovedagrene nr. 125 – 128 blev pløjet.

Sidst på eftermiddagen gik jeg til brugsen, hvor revisorerne var færdige med at revidere. Herfra kørte jeg til Nørmark mølle efter rugmel og byggryn. Klokken var over 8, da jeg kom derop, og mølleren knurrede noget af denne grund.

Mejeribestyrerne Andersen fra Vidstrup og Terp fra Tornby var her. Modtog årsberetningen fra Andels Sanatorieforeningen.

Onsdag, den 28. juli.

Vejret: Smukt med regn i formiddags.

Arbejde: Færdige med at pløje brakmarker. Lugede kartofler i haven, radrense og muget under svinene.

Jeg skrev en kopi af brugsforeningens regnskab og havde en samtale med bogtrykker Jørgensen angående trykning heraf.

Torsdag, den 29. juli.

Vejret: Smukt med enkelte regnbyger.

Jeg kørte til Hjørring med den sorte og den brune for kassevognen. Hos smed Bertelsen i Bjergby fik jeg lagt nye sko under den sorte. Jeg købte en skibspumpe af Bertelsen for kr. 20, som han så ville gøre klar til brug.

Jeg havde 2 kar med op til bødker Munk, Varbro.

Hos bødker Kjærsgaard indleverede jeg en 6 pølser og 1 skinke til røgning.

Jeg spændte fra hos Martin Olesen hvor jeg købte superfosfat og cement – og hilste på missionspræst Nyholm.

Jeg var inde hos bogtrykker Th. Jørgensen, Ekspresttrykkeriet, for at få ham til at trykke brugsforeningens regnskab. Der skal trykkes 200 eksemplarer og det vil koste 12 kr. Hhan lovede at sende mig det den 6. august.

Han fortalte, at han var gift med en datter af Mads Kobbersholt, og han viste mig nogle af de trykte ark af Historisk Samfunds Årbog.

Jeg var inde og fik en samtale med redaktør Mikkelsen. Vi talte om lærer J. C. Larsen, Vraa. Han fortalte, at han har en broder, der hedder Ole, som i daglig tale kaldes flyvvolle. Han gik omkring og satte ruder ind for folk. J. C. Larsens søn – ham med den spaltede gane – var en slem knægt. En gang, hvor de fulgtes ad inde på kirkegården, slog han et marmorkors af en gravsten. Han forsøgte at lyve sig fra handlingen. Han rejste til Amerika, hvor han blev gift. Han døde derovre.

En anden af Larsens børn bor i Rakkeby. Han har også været i Amerika og skal være en

indskrænket og dum karakter. J. C. Larsens kone var meget gerrig. Hende kan Mikkelsen ikke mindes med glæde. Vi aftale, at jeg ikke skulle skrive J. C. Larsens biografi til Vendsyssel Tidende. Mikkelsen troede ikke, at jeg havde interesse nok derfor.

Jeg talte med saddelmager Jens Møller fra Lendum.

Jeg kom hjem kl. 5.

Jeg modtog en ansøgning fra mejeribestyrer Terp, Tornby om mejeribestyrerposten på mejeriet.

Møde i Mygdal Forsamlingshus ved pastor Andersen, Tolstrup.

Freitag, den 30. juli 1915

Vejret: Regn først på dagen. Senere smukt og tørt.

Arbejde: Julius hentede et læs sand på standen i formiddags. Vi tog nordre ende op af broen i svinestalden og lagde det nye gulv med brokker og cement.

Modtog en bog "Fortid og nutid" udgivet af Dansk historisk Fællesforening.

Krøgskrædderen var her i aften og tog mål af mig til et nyt sæt tøj, som han lovede færdigt i løbet af 14 dage. Han havde en mængde tøjprøver med.

Lørdag, den 31. juli.

Vejret: smukt.

Arbejde: Vi sankede og stakkede hø. Der blev 50 stakke.

Anden dags dyrskue i Hjørring. Line kom med Martin Sørensen derop.

Hun modtog 15 kr. af sin løn, og jeg fæstede hende for næste år. Jeg lovede hende lidt mere i løn.

Jeg betalte Jydsk telefon Aktieselskab 18 kr. for juli kvartal.

Søndag, den 1. august.

Vejret: Smukt.

Andreas har fødselsdag, og jeg ønskede ham tillykke pr. telefon i morges.

En undermejerist fra Skjørping – Jens Vidstrups søn fra Bindslev – var her i dag.

Jeg skrev svar på sagfører Schmidts indlæg i Niels Søndergaards sag.

I formiddags, da vi trak køerne ind, kom Nikoline løbende ind til os og råbte, at drengene havde skudt hverandre. Jeg og Ingeborg løb ud i haven, hvor Karl stod og jamrede sig.

Peter havde af vanvare skudt med salonriffel mod Karl og havde ramt ham på højre side af halsen. Karl spyttede blod, og såret på halsen blødte også. Vi fik ham ind i seng og Julius cyklede ned for at hente læge Laursen i Bindslev.

Straks han ankom, undersøgte og forbandt han Karl. Lægen mente, at lungen var blevet ramt, og at det var årsagen til, at Karl spyttede blod. Karl kunne heller ikke løfte højre arm, og lægen ville have ham indlagt på Hjørring sygehus. Han telefonerede dertil og bad dem modtage Karl.

Jeg fik Karl pakket ned i fjedervognen og kørte til Hjørring med ham. Jeg betalte læge Laursen. Ingeborg tog med til Hjørring. Ved ankomsten blev vi modtaget af en sygeplejerske med en bære, som Karl blev lagt over på.

Karl blev undersøgt af læge Jensen. Karl blev fotograferet med røntgenstråler, og lægen viste os, at kuglen sad bag på halsen ved en ryghvirvel. Den skulle blive siddende, idet lægen ikke mente, at den ville gøre nogen skade. Jeg betalte 50 kr. for indlæggelsen.

Efter at Karl var blevet vasket og gjort i stand, blev han indlagt på stue nr. 1, hvor der lå 3

mænd og en lille dreng.

Ingeborg spurgte, om hun måtte blive til dagen efter. Dette blev afvist med begrundelsen, at drengen ikke var farlig syg.

Vi forlod sygehuset efter besøgstid.

Udenfor traf jeg Kristian Dam og købmand Niels Peter Andersen. Kristian Dam fortalte, at Niels Peters kone – Kristiane – døde på sygehuset i går. Hun havde været syg i 8 dage.

Ingeborg gik op til Marie, og jeg kom senere den vej. Vi drak kaffe og kørte derefter hjem.

Petra kom for at høre til Karl.

Sidstegudstjeneste i Mygdal. Julius var i kirke.

Mandag, den 2. august 1915

Vejret: gråvejrs og vindstille.

I formiddags spurgte Ingeborg pr. telefon til Karls velbefindende. De svarede, at han havde sovet godt og spist lidt i dag.

Da vi sad og spiste til middag, ringede Kristen Lønsmann. Han havde været ude for at se til Karl. Karl var godt tilpas. Han var feberfri, men havde svært ved at synke maden. Pastor Kirkegaard havde også ringe for at spørge til Karl. Kirkegaard viste ikke, at Karl var indlagt på sygehuset, men havde hørt, at han var kommet til skade. Også købmand Jeppe Kristensen, Retholt, ringede og skulle spørge til Karl fra Stine Therkildsen. Niels Pedersen, Grøntved kom for at høre til Karl.

I formiddags var der en mejerist fra Gærum her og i eftermiddags var Storgaard, Brønderslev her.

Telefonisk bød Svendsen mig en 12 års følhopper for 1.000 kr.

Tirsdag, den 3. august.

Vejret: Stærk regn sidst på natten – i dag smukt.

Peter og Ingeborg kørte til Hjørring med Andreas' lille hest for jumben. De spændte fra hos Karl Jensen og var derefter inde for at se til Karl. Karl havde det godt og havde ingen pine, når han ligger ned. Kristens plejedatter – Johanne – og Anne havde været på besøg hos Karl.

Lægen havde ikke skiftet Karls forbindelse siden i søndags. Peter lånte Karl sit ur.

Da de kom til Hjørring, kom Kristen og tog imod dem og inviterede til middag. De var også oppe hos pigerne med en slump kartofler og en høne.

De var taget hjemme fra kl. 9½ og var hjemme igen kl. 9 (kl. 21).

Høker Martha var her lidt over middag. Hun kom hende fra Martin Thøgersens. I aftes var Martins kone – Karen Marie – blev syg af stærke mavekramper. Datteren – Johanne – var alene hjemme. Martin og drengene var i mosen for at røgle tørv. Johanne løb hen til Niels Grøntved og fik hjælp. Niels havde ringet efter læge Stougaard fra Niels Jakobsen telefon. Lægen kom – i bil – omkring midnat.

Da var Martin lige kommet hjem. Hesten var løbet fra dem og løb op i land. Det tog nogen tid at få den indfanget.

Karen Marie troede, at hun skulle dø og havde sendt bud efter Jens. Jens var utrøstelig og lå på sine knæ og bad til Gud om at få lov til at beholde sin mor.

I dag er Karen Marie bedre.

Martha bad mig om at eksaminere hendes søn Aage, for at det kunne blive bekendt hvilke

kundskaber, han sidder inde med. Jeg lovede at komme, inden der skulle holdes eksamen.

Niels Grøntved var her for at se på den 3. største kvie. Han bød mig kr. 180 for den. Jeg forlangte kr. 200.

Mejeribestyrer Lauritsen var her sidst på dagen.

Onsdag, den 4. august 1915

Vejret: Mildt og smukt vejr.

Arbejde: markarbejde af forskellige slag.

I middags kom der en mejeribestyrer fra "Hejmdal", Aalbæk Sogn, og senere kom der en, fra Aarslev, Fyn, en fra Ørsø, Dronninglund, en fra Vejby samt mejeribestyrer Nielsen, Bindslev, og hans bror.

Modtog brev fra Kristen Vejen, hvori han meddelte, at han kommer på fredag. Jeg skrev et brevkort til ham, hvori jeg bad ham komme i morgen eller fredag inden kl. 5. Dette kort fik jeg mejeribestyrer Nielsen til at besørge.

Kristian var hjemme i aften, hvor vi også havde besøg af Niels Grøntveds husholderske – Kathrine. Niels havde været inde på sygehuset for at besøge Karl, der havde det godt. Hun fortalte en del om Martin Thøgersens kone, der var blevet alvorlig den aften, hun blev syg. Hun tog det løfte af Kathrine, at hun skulle hjælpe hende med at tjene Herren, hvis hun atter blev rask. Hun formanede både Martin og børnene at tjene Herren.

Torsdag, den 5. august.

Vejret: Torden og stærk regn midt på dagen. Lummert.

Jeg var inde hos Niels Jakobsen og modtog 100 kr. i erstatning for den hvide hoppe samt 3 kr. 25 øre for en dyrlægeregning.

Kr. Lønsmann meddelte i middags pr. telefon, at Karl havde det meget godt og havde fået lov til at sidde op i sengen i dag.

I eftermiddags spurgte jeg til ham på sygehuset. De svarede, at han havde det meget godt, men havde lidt feber. Vilhelm var oppe ved høker Martha med æg.

Fredag, den 6. august.

Vejret: Lummert.

Julius og Vilhelm kørte til Hjørring i dag i kassefjedervognen for at hente gødning (superfosfat).

De var inde på sygehuset for at se til Karl, som havde det ret godt. De var også oppe hos Marie.

De hentede et par kar hos bødker munk, som han havde repareret.

I dag var der besøg af flere ansøgere til mejeribestyrerstillingen, og jeg modtog en halv snes ansøgninger pr. post.

Kristen Vejen var her med mejeribestyreren fra Tversted.

Han havde en del af bedstefaderens papirer med, som jeg lånte. Jeg lånte ham to bøger af Camilo Bruun "Fra Vendsyssel" og "Ved strand og klit II"

Sidst på dagen var jeg oppe i brugsforeningen til generalforsamling. Købte en rulle skrån for 10 ører. På hjemvejen talte jeg med høker Martha, der ankedede over, at uddeler Larsen ikke ville tillade dagvognen at lægge hendes varer af i brugsforeningen. Jeg bad hende om at tale med uddeleren igen.

Kristian var hjemme i aften. Jeg havde telefonsamtaler med Kr. Lønsmann og Andreas Degnbøl.

Løverdag, den 7. august 1915

Vejret: Lummert og gråt.

Steffensen var her i formiddags for at gennemgå ansøgningerne til mejeribestyrerpladsen. I eftermiddags var jeg til bestyrelsesmøde i mejeriet.

Ingeborg var på besøg hos Martin Thøgersen i eftermiddags for at se til Karen Marie, der har det bedre.

Modtog brev fra Marie.

Søndag, den 8. august.

Vejret: Smukt og klart.

Førstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Ingeborg og jeg var i kirke og gik til alters.

Der blev lyst til ægteskab første gang for Martinus Krøgholts datter Petrea og smed Søren Pedersens søn Bernhard.

Da pastor Kirkegaard kom til kirken, spurgte han til Karl. Han sagde, at det var et mirakel, at Karl ikke havde fået mere skade, når han spyttede blod.

Tine var med hjem fra kirken. Kristian og Julius cyklede til Hjørring efter middag for at se til Karl.

Karl var oppe og gik ude på gangen. Han var vel tilpas.

De var oppe hos Marie og Anna. Julius tog et fotografi af dem.

I morges ringede Steffensen mig op for at spørge om hvem, der var indstillet til mejeribestyrerpladsen. Da jeg meddelte ham dette, sagde han, at det var udmærket, og at han var en dygtig mand. Kristen Holtegaard var ikke slet så fornøjet: Han spurgte, hvorfor vi ikke havde indstillet Storgaard. Jeg svarede, at han ikke kunne præstere noget videre på smørproduktionen.

Kristen var imod, at vi havde indstillet Lauritsen. Han syntes, at vi skulle undgå at få en bestyrer med familieforbindelser blandt interessenterne.

Mandag, den 9. august.

Vejret: Klart og smukt.

Arbejde: Julius kørte mælk og hentede majs i brugsen.

Afsendte breve til de 3 indstillede mejeribestyrere.

Tirsdag, den 10. august.

Vejret: smukt og varmt.

Arbejde: Hentede tørv i mosen.

Jeg blev syg hen op eftermiddagen. Jeg havde det slemt og fik kuldegysninger.

Lærer Jensen havde været i Hjørring i dag og havde været inde for at se til Karl, som havde det godt.

Onsdag, den 11. august 1915

Vejret: Varmt.

Arbejde: Julius og Peter hentede et læs tørv. Det sidste i det gamle skifte.

Jeg var sengeliggende hele dagen.

Torsdag, den 12. august.

Vejret: Varmt.

Jeg var oppe i dag, men er ikke rask.

Freitag, den 13. august.

Vejret: smukt.

Arbejde: Mejede rug og stakket hø fra lergravene.

Svend Kristian, Gøggaards mølle var her for at bilde kværnstenene. Der sad noget dej i dem og de trængte ikke til at blive bildet.

Han fortalte, at Kristensen, Sdr. Gjøggaard er slem til at drikke. For kort tid siden var han i Hjørring. Han blev fuld og kom først hjem over midnat. Hans søn havde gennembanket ham, hvilket han nok har for skik, når hans far er urimelig.

Lærer Holms (forhen Uggerby) datter, der var lærerinde i Sdr. Gøggaard blev opsagt fra sin plads. De havde sagt, at de ikke ville have lærerinde mere, men grunden var vel nok den, at de mente, at sønnen ville spille kæreste med hende.

Sidst på eftermiddagen kørte jeg til skrædderen med den sorte for jumben. Jeg skulle prøve en ny frakke og vest. Vi kom til at tale om Tophøj, som skrædderen slet ikke yndede. Tophøj var alt for selvklog var ikke afholdt som børnelærer. Mens han var forstander på Horne Højskole, og frk. Heintselmann var lærerinde der, kunne de ofte sidde i timevis og samtale i en stue, mens Tophøjs kone sad i en anden stue og græd.

Pastor Engbjerg skal indsættes i Mosbjerg og Bindslev den 12. september.

Modtog brev fra cand. mag. Ernst Gram, Kongens Lyngby, hvori han forespurgte om jeg kunne give ham oplysninger om hans forældre. Han nedstammer fra historikeren Hans Gram, der er født i Bjergby Præstegård.

Løverdag, den 14. august.

Vejret: Varmt – vind fra øst.

Arbejde: Høstarbejde.

Vi fandt en høne med 16 kyllinger på tørvehusets loft.

I formiddags var jeg hos Nørmark Mølle efter mel, men kunne intet få. Ingeborg var med til Bjergby og fik derfra kørende med Andreas til Hjørring.

Jeg var hos smed Bertelsen med et slibestenssving for at få ham til at sætte en sten fast derpå efter at have udført reparation på svinget. Ajlepumpen var færdig efter reparation.

Jeg kørte derpå til præstegården, hvor jeg fik en samtale med pastor Kirkegaard. De var i færd med at lave om inde i rollingen. Kirkegaard havde modtaget et brev samt 2 prospektkort, et af Bjergby kirke indefra og et billede, taget syd fra af både kirke og præstegård.

Liber Daticius i Bjergby går ikke længere tilbage end til 1843.

Kirkegaard klagede over den uorden, der var i papirerne, efter pastor Hindsholm.

De mangler, der blev indsat ved afleveringsattesten, er godkendt af ministeriet, der ikke havde taget noget hensyn til pastor Hindsholms indsigelser.

Han fortalte, at Mads Overgaards datter Johanne havde søgt brudeudstyslegatet, der i år er på over 900 kr.

Fru Kirkegaard havde forstuvet den ene arm ved, at en plade var væltet ned på hende. Hun gav mig en tallerken rødgrød, inden jeg kørte hjem.

På vej hjem var jeg hos Degnbøl efter en høle.

Jeg var ude for at meje med leen, men så blev jeg syg og måtte til sengs. Peter kom og forsatte med at meje, men slog Andreas' høledrag og mejepinde i stykker.

Midt på eftermiddagen kom Ingeborg hjem fra Hjørring og hun havde Karl med. Hun havde betalt sygehuset 28 kr. for de 14 dage, Karl havde været indlagt.

Karl er helt rask og livlig og længtes vel nok efter at komme hjem.

Modtog brev fra mejeribestyrer J. Laursen, Asdal.

Søndag, den 15. august 1915

Vejret. Varmt med vind fra NØ.

Sidstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Jeg, Julius og Line var i kirke. Der blev døbt 2 børn, vist et par tvillinger fra Odden Huse. Anton Skovsmoses barn blev begravet.

Lærer Kristian Andersen (Kabbeltved) og hans kone var i kirke.

Mejeribestyrer Jensen har købt Kristian Larsens ejendom for kr. 13.500.

Ingeborg er i missionshuset i aften.

Johannes Degnbøl og David (Kristians Birkbaks søn) var her i eftermiddags. De havde en hundehvalp med, som Andreas gav Karl i går.

Mandag, den 16. august.

Vejret: Gråt.

Arbejde: Satte rugen, der blev mejet i lørdags, sammen.

Maler Andreas' Karl Ejnar var her for at male motoren.

Jeg købte et høledrag i brugsen og fik smed Ejnar Pedersen til at lægge Andreas' le. Jeg lånte den så i eftermiddags for at kunne meje noget rug. Vi skal bage i morgen, men kan ikke købe rug i brugsen.

Jeg fik bud med Steffensen til Hjørring efter mel. Han kører smør i dag. Julius cyklede op til mejeriet med et brev til sagfører Jensen, som mejeristen lovede at besøge i morgen.

Tirsdag, den 17. august.

Vejret: Varmt og smukt.

Arbejde: Blev færdig med at meje rug. Der blev 81 traver á 6 neg.

Skrædderens datter var her med en ny vest til mig. Jeg betalt 35 kr. i forskud for det sæt klæder, hendes fader er ved at sy til mig.

Mælkevoغن havde 50 pund rug med fra Steffensen

Martin Pedersen, Kabbeltved var her i morges og blev indmeldt som interessent i mejeriet.

Mejeribestyrer Kristensen, Gærum var her i formiddags.

Havde en samtale med pastor Kirkegaard angående undersøgelsen af, om der er noget sendt fra præstegården til landsarkivet i Viborg.

Kristian Olesen, Odden Mølle var her med en adresse til mejeriets bestyrelse.

Onsdag, den 18. august 1915

Vejret: varmt med stærk regn på eftermiddagen.

Arbejde: Markarbejde, hentede tørv og foderstoffer.

I morges var jeg inde hos Steffensen for at betale den rug, han havde købt til mig i går.

Mejeribestyrer Jensen var her med to kontrakter til brug ved afskrivning af en kontrakt med den bestyrer, vi har antaget.

Afsendte brevkort til bestyrelsesmedlemmerne.

Fredag, den 20. august.

Vejret: smukt.

Cyklede op til Peder Fynbo for at få ham til at våge ved en so i morgen.

Line modtog en barbermaskine. Hun havde sendt 1 kr. i frimærker til et reklamefirma og skulle have en præmie for at løse en gåde.

Løverdag, den 21. august.

Vejret: Regn – hele dagen.

Arbejde. Hentede tørv i mosen.

Peder fynbo kom først på dagen.

I eftermiddags mejede vi byg, men blev ikke færdige. Jeg kørte maskinen i en grøft og det gav sig til at regne stærkt.

Jeg var i brugsen for at betale ind på min kontrabog, og jeg var inde på mejeriet for at tale med Jensen.

Søndag, den 22. august.

Vejret: Smukt.

Førstegudstjeneste i Mygdal kirke. Peter og Martin Sortkjær kom, og vi fulgtes ad til kirke.

Kristian, der var hjemme, jeg, Ingeborg, Karl og Holger var i kirke. Pastor Kirkegaard spillede på orglet før og efter tjenesten og til salmen "Kom, regn af det høje".

Der blev lyst for smed Bernhard Pedersen og Petra Krøgholt. Jeg talte med Martinus Krøgholt, der fortalte, at hans datter Petrea skal have bryllup den 31. august og derfor ønskede få udbetalingen den 30. ds. Søster Tine var med hjem fra kirke. Kristian og Julius var oppe i Bjergby Præstegård til ungdomsmøde i eftermiddag. Præsten fortalte dem noget om Augustinus. Karl og Holger var oppe i Degnbøl i eftermiddags. Den magre hvide ko fødte en sortbroget tyrekalv i formiddags. Line var i byen i eftermiddags.

Mandag, den 23. august.

Vejret: stærk regn og blæst.

Arbejde. Kørte mælk, tærskede rug og høstede byg.

Tine rejste herfra i formiddags.

Niels Pedersen, Grøntved har her for at købe den lille hvidbrogede ko med hul på den ene patte og en tom kvie for 450 kr.

Modtog brev fra Johannes med et fotografi af E.Gram (cand. mag.) Holger var i skole i dag. Det var første dag efter ferien.

Tirsdag, den 24. august.

Vejret: Blæst med vind fra vest.

Arbejde: Høstarbejde.

Koen, der fik kalv i søndags, har været syge siden i aftes. Jeg telefonerede til dyrlægen i Bindlev. Han kom her op ad formiddagen. Han erklærede, at det var mælkefeber. Han pumpede luft op i patterne og gav hende en indsprøjtning: Hun måtte ikke malkes før

aften. Han mente, at hun snart ville være ovre sygdommen. Ved middagstid rejste koen sig op, og hen under aften var hun tilsyneladende helt rask igen. Dyr lægen tog 8 kr. Han er tilsyneladende et flinkt menneske. Jeg leverede koen og kvien sidst på dagen, som jeg solgte Niels Grøntved i går. Slagter Pedersen, Hjørring var her og ville købe kvien.

Onsdag, den 25. august 1915

Vejret: Blæst med vind fra vest.

Marie Degnbøl var her. Til september skal hun op til Lars Peter, Skoven, og være husholderske. Niels Pedersen, Grøntved, vil have hende til 1. november i stedet for Kathrine.

Torsdag, den 26. august.

Vejret: Blæst og vind fra vest.

Sendte 2 brevkort og brev til bestyrelsesmedlemmer i mejeriet. Modtog brev fra Eskild Pedersen.

Fredag, den 27. august.

Vejret: Blæst og vind fra vest.

Arbejde: Høstede og skrælplojede.

Løverdag, den 28. august.

Vejret: Blæst og vind fra vest.

Efter middag kørte jeg og Karl til Hjørring. Peder Fynbo var med til Bjergby. Han fik 10 kr. for den uge, hvor han har siddet ved soen og hjulpet med høsten.

Jeg havde en sæk kartofler til Marie og Anna.

Da vi kom til Hjørring gik Karl ind på sygehuset efter et klæde og hilste på gamle bekendte. Jeg spændte fra hos Kragelund, hvor jeg gjorde forskelligt indkøb af foderstoffer.

Jeg var oppe hos Elisabeth Sørensen, Skagensvej med garn til underbenklæder og trøjeærmer.

På Landmandshoteller havde jeg en samtale med mejeribestyrer Jensen. Jeg traf Kristian Vanggaard på Landmandshotellet. Han fortalte, at lærer Jens Friis, Horne, interesserer sig en hel del for gravminder og lignende. Han vil gerne have oplysninger om stene ved Mygdal Kirke. Kristian havde tilrådet ham at skrive til mig om dette.

Jeg traf lærer N. P. Petersen på gaden og fulgtes med ham hjem. Historisk Samfund har nu 552 medlemmer. Årbogen bliver på 180 sider. Den vil blive trykt i 800 eksemplarer. Pedersen vil have telefon om kort tid. Han mener, at dette ville kunne skaffe en del flere medlemmer.

Jeg lånte 2 årbøger af ham, nemlig for Aarhus Stift og for Ribe Amt.

Jeg var inde hos redaktør Mikkelsen. Både han og hans kone havde læst Th. Larsens bog, men hans svigermøder vil også gerne læse den. Han sagde, at hun var en datter af Mathias Jensen, Hedegaard, og havde været gift med Ræbild, Møjen. Hun er en gudfrygtig kone og interesserede sig meget for bogen, da hendes familie fra Smidstrup er omtalt en del i bogen. Mikkelsen lovede at sende den, når hun fik den læst

Søndag den 29. august 1915

Smukt vejr.

Vi tog til sidstegudstjeneste i Mygdal.

Efter gudstjeneste kom pastor Kirkegaard hen til mig for at aftale et menighedsrådsmøde, hvor en ny organist skulle antages. Præsten havde fået lærer Jensen til at spille i dag, som afløser for lærer Vinther.

Mødet blev fastlagt til torsdag den 2. september kl. 19.30.

Efter kirke besøgte jeg Kristian Degnbøl. Vi var begge i Missionshuset om aftenen, hvor Peter Nørskov læste en prædiken og Jens Kr. Weinkouff sluttede mødet.

Mandag den 30. august.

Smukt, stille vejr.

Arbejde: Der blev kørt mælk, mejet for til maskinen, mejet og sat sammen.

Sidst på dagen var jeg til bestyrelsesmøde i mejeriet. På vej hjem var jeg i brugsforeningen for at handle.

Tirsdag den 31. august.

Smukt vejr.

Arbejde: Der blev mejet og kørt ind.

I eftermiddags var der bryllup i Krøgholt mellem Martinus' datter Petrea og smed Sørensens søn Bernhard.

Vi sendte et telegram.

Jeg havde en samtale med dyrlægen i Sindal, som havde lovet at være repræsentant for Historisk Samfund i Sindal sogn.

Lånt et rugbrød i Degnbøl.

Onsdag den 1. september.

Smukt vejr.

Satte (neg) sammen, hentede tørv og kørte ind.

Karl var i skole. Den første dag efter ferien.

Afsendte brev til højskoleforstander Sandbæk, Tommerup, og lærer N. P. Petersen, Hjørring.

Torsdag den 2. september.

Vejret smukt.

Hentede tørv i mosen og kørte korn ind.

Jeg var til menighedsrådsmøde, hvor vi drøftede ansættelsen af en organist. Under mødet cyklede lærer Jensen hjem efter menighedsrådsloven.

Vi var alle enige om, at lærer Vinther burde være organist. Kr. Degnbøl bælgetræder.

Vi indstillede til Sognerådet, at organisten aflønnedes med 100 kr. årligt og bælgetræderen med 30 kr. årligt – for at medvirke ved gudstjenester på alle søn- og helligdage og ellers, når sognepræsten ønskede det.

Det indstilledes ligeledes, at der ved andre lejligheder udbetaltes honorar på 3 kr. til organisten og 2 kr. til bælgetræderen.

Dog anså vi det for bedre, at aflønne organisten med 120 kr. og bælgetræderen med 45

kr. og så lade ancienniteten bortfalde.

Vi sad og samtalte til kl. 11. Kirkegaard fortalte om en præst i Mosbjerg, der ville gøre menigheden begribeligt, hvor godt der var i himlen og brugte følgende lignelse:

Mosbjerg Hede er stor. Tænk jer nu, at der i den sad pind ved pind og på hver pind sad en stegt gås. Sådan er der inde i Himlen.

Det skulle være provst Kampmanns oldefader, der havde brugt denne lignelse.

Han fortalte, at pastor Madsen Hindsholms søn er syg af en skjoldbrugssygdom. Han fortalte også en del om Harboørepræsten Jensens opførsel. Det var biskop Styhr, der ville have ham til præst der.

Jeg betalte lærer Jensen 10 kr. til orglet.

Fredag den 3. september 1915

Smukt vejr.

Arbejde: Hentede tørv. Mejede og kørte havre.

Krøgskrædderen var her med et sæt tøj til mig, som han selv havde skaffet tøjet til. Han tog 54 kr. for hele habitten samt 2 kr. for at sy en vest.

Jeg betalte ham restbeløbet, idet han havde fået 35 kr. i forskud.

Løverdag den 4. september.

Vejret smukt.

Arbejde: De sidste tørv blev hentet, og der blev mejet og kørt ind.

Jeg modtog brev og program fra forstander Sandbæk, Tommerup Højskole.

Søndag den 5. september.

Vejret varmt.

Vi var til førstegudstjeneste i Mygdal.

Thøgersen var her sidst på dagen.

Jeg skrev til cand. mag. Ernst Gram og redaktør Anton Jakobsen, Sæby.

Andreas var her for at klippe mig.

Mandag den 6. september.

Varmt.

Arbejde: Kørte mælk, mejede og kørte hvede hjem.

Modtog brev fra Jydsk Andels Kulforretning.

Mejeribestyreren bød mig at ville bytte den sorte med den røde følhøppe. Han ville have 600 kr. i bytte.

Tirsdag den 7. september.

Vejret varmt.

Arbejde: Mejet.

Onsdag den 8. september 1915

Vejret varmt.

Arbejde: Mejet havre, sat sammen, revet bygstub og pløjet.

Torsdag, den 9. september.

Vejret varmt og stille.

Arbejde: Kørt hveden hjem, sanket rivelse, sat havren sammen, pløjet og tromlet.

Ingeborg var til møde i Missionshuset, hvor missionær Jakobsen, Fjerritslev, talte.

Modtog brevkort fra Ludvig Hansen, hvorpå han meddelte, at han ville komme til brugsforeningen den 15. september for at revidere.

Steffensen meddelte mig, at han havde fået brevkort med samme besked.

Sendte brevkort til Kr. Jespersen og bad ham komme til møde på mejeriet den 16. som tillidsmand.

Fru. M. Kabbeltved er beskikket som forskolelærerinde ved Flade Skole fra 1. september.

Sognerådet havde indstillet hende som nr. 2. som nr. 1 havde man indstillet Kr. Degnbøls datter Margrethe. Som nr. 3 var lærer Fischers datter fra Asdal blevet indstillet.

Pastor Hansen, Andst – tidligere Horne – Asdal er beskikket som præst til St. Hans – St. Olai.

Freitag den 10. september.

Vejret, varmt og stille.

Arbejde: Høstede, satte samme og pløjede.

Modtog brev fra Hans Kristiansen, Skallerup med 7 nye medlemmer. Jeg fik 8 nye medlemmer, indtegnet pr. telefon fra lærer N. P. Petersen, der nu også har fået telefon.

Fik brev fra Maria, der er helt kvik for tiden.

Jeg talte med Kristian Knudsen, der meldte sig ind i Historisk Samfund. Han fortalte, at Andreas Kabbeltved er syg af en mavesygdom. Læge Evertsen havde været der i tirsdags. Andreas mente, at grunden til, at han var blevet syg var, at han havde kørt maskinen, da de mejede. Han skal holde sengen i nogen tid.

Jeg talte med lærer N. P. Petersen og afleverede navnene på de nytegnede medlemmer.

Petersen oplyste, at vi nu var oppe på 600 medlemmer, og han mente, at vi nok kunne få 100 mere.

Årbogen er trykt, men medlemslisten skal vente længst mulig for at få alle med.

Løverdag den 11. september.

Vejret smukt med lidt blæst.

Arbejde: Satte sammen, rev stub, sankede rivelse og kørte ind, pløjede og malede grut.

Modtog brev fra Vendsyssel Land & Folk fra Anton Jakobsen. Sæby.

Efter skole var Karl i Brugsforeningen efter et sæt klæder til Otto og noget tøj. I pakken var der en pude (trøster) til mig fra Marie. Det var min fødselsdagsgave.

Der var et kort til Julius. De ville have ham til at komme derop for at fotografere dem.

Søndag den 12. september.

Vejret smukt.

Vi var til sidstegudstjeneste i Mygdal.

Der blev lyst til ægteskab 1. gang for skomagerens søn, Frederik Vilhelm Larsen og Peter Skovmoses datter.

Præsten opfordrede folk til at give en gave til deling mellem Magdalenehjemmet og

Diakonissestiftelsen, da der for 14 dage siden ikke blev givet noget. Præsten mente, at der nok var en fra menighedsrådet, der ville tage imod gaven. Der var ikke andre fra menighedsrådet end mig og Jensen i kirke. Jensen sad oppe i kirken. Da jeg sad nede ved døren var jeg nød til at sætte mig med min hat – på bænken ved døren. Jeg havde ikke penge med og Kristian Knurborg spurgte mig da også derom. Han havde heller ikke penge på sig.

Jeg gav pastor Kirkegaard de 15 kr., der var kommet ind og jeg sagde til ham, at jeg havde gjort mere for ham, end jeg ville have gjort for pastor Hindholm. Hertil svarede Kirkegaard, at det var sært, at jeg ville gøre det. Vi blev enige om, at anskaffe et par bøsser til opsætning ved døren.

Fra kirken gik jeg til Degnbøl. Jeg talte med Laurits Jespersen, der sagde, at vi nok måtte købe et par bøsser på kirkens regning.

Mandag den 13. september 1915

Vejret. Blæst.

Arbejde. Ryddede op i laden, rensede affaldskorn, malet rug til brød og rev stub.

Den brune og den sorte blev "bundet inde" i dag.

Andreas var her i dag og skar (kastrede) 11 ornegrise. .

Var oppe på mejeriet for at køre smørdritler til Hjørring.

Jeg købte et sæt kobler i Brugsen.

Da jeg var blevet skilt ved dritlerne, spændte jeg fra hos Kragelund

Jeg købte majs, bomuldsfrøkager og flormel. Jeg betalte ikke for varerne. Jeg var oppe hos Maria og Anna. Maria var gået en tur ud til sygeplejerske Kristine Nielsen på Elsagervej. Hun er nogenlunde dygtig nu. Anne har en pige i lære i en månedstid. Kristian Lønsmann er syg af en byld i halsen. Lægen kommer i dag.

Afsendte en pakke bøger til Johannes.

Jeg var inde hos møbelhandler Niels Kristensen, Stokbrogade, for at købe 6 stole. Jeg gav 9 kr. pr. stk.

Jeg talte med redaktør Mikkelsen, der sagde, at han havde sendt Th. C. Larsens bog til C. Klitgaard, Aalborg.

På Landmandshotellet traf jeg mejeribestyrer Jensen og Hjortshøj. Vi byttede heste. Jeg skal have den røde 10-års hoppe for den sorte hest og give 600 kr. og et gammelt sæt tøj i bytte.

Jeg var inde i Østergaard i Vellingshøj for at se den hoppe, jeg havde købt. Mejeristen fortalte, at Steffensen havde ringet til Storgaard dagen efter, at han var blevet valgt til bestyrelsen, for at ønske ham tillykke.

Storgaard havde sagt, at han ikke var videre glad for at tage pladsen på den måde, som det var foregået på. Steffensen havde ment, at der var af mindre betydning. Jensen sagde, at Julius Sten havde skadet mejeriet meget ved sin færd.

I aften holdt missionær P. Andersen møde i Missionshuset. Line og Peter var der.

Tirsdag den 14. september 1915

Vejret. Smukt.

Arbejde: tærsket, sat i stak

Modtog takkekort fra Bernhard og Petrea Krøgholt.
Anton Larsen, Uggerby indmeldt i Historisk Samfund.

Onsdag den 15. september.

Vejret. Smukt.

Arbejde: Muget under svinene, tærsket og bagt brød.

Julius kørte mejerivognen til mejeriet og tog vores vogn med hjem.

Kørt havre hjem og satte i stak. Kørte en stjært i stykker.

I aften var jeg i brugsforeningen. Revisor Ludvig Hansen var der.

Konvent i Bjergby Præstegaard i eftermiddags.

Torsdag den 16. september.

Vejret. Stærk blæst.

Arbejde: Kørte mælk, hentede resten af kornet og lagde det i stak. Dækkede de 2 havrestakke til. Tærskede, malede grut og rev stub.

I eftermiddags kørte jeg til mejeriet med den sorte for jumben. Bestyrelsen havde møde sammen med tillidsmændene. Jensen sendte en karl op efter den røde, som jeg så fik for hjem.

Fredag den 17. september.

Vejret. Stærk blæst.

Min 51 års fødselsdag. Modtog brevkort fra søster Tine og brev fra lærer J. Pedersen.

Arbejde. Kørte havrerivelse hjem.

Julius var oppe hos Peder Brogaard for at få den røde takseret til Forsikringsforeningen.

Han satte den til 900 kr.

En repræsentant fra Mejerierne Ulykkesforsikring var her i formiddags og ville have mig til at tegne forsikring. I Mand- og Hustruafdelingen. Jeg ville ikke tegne nogen forsikring.

Løverdag den 18. september.

Vejret. Blæst.

Arbejde. Muget under svinene, pløjede og tærskede.

Modtog brev fra Horne Højskole.

Marked i Tversted.

Søndag den 19. september.

Vejret. Smukt og koldt.

Vi var til førstegudstjeneste i Mygdal.

Før tjenesten talte jeg med pastor Kirkegaard. Han sagde, at han ikke havde sendt pengene til Magdalenehjemmet og Diakonissestiftelsen – så det kunne nok lade sig gøre, at komme med endnu. Jeg gav ham så 2 kr.

Kirkegaard ville vide, om jeg syntes, at vi skulle samle ind til Israels-missionen ved høstgudstjenesten. Jeg mente, at det kunne han selv bestemme. Han foreslog så, at der blev indsamlet til "Fredehjem" og Den sønderjyske Kirkesag. Kirkegaard har en slægting i det sogn, som Fredehjem er beliggende.

Andrea Melholt var med hjem fra kirke og vi var i missionshuset om aftenen. Jeg betalte Andrea 6 kr. for at passe mine svigerforældres gravsted på Bjergby Kirkegaard. Betalingen var for 1914 og 1915.

Andrea var meget fornærmet på pastor Kirkegaard, som hun syntes havde behandlet hende uretfærdigt.

Lars Koldals datter, der var husjomfru på Bryggeriet Vendia, havde stiftet et legat på 150 kr., som skulle tildeles en mand eller kvinde for at passe hendes gravsted. Sognepræsten skulle bestemme hvem, der skulle have denne bestilling. Jomfruen havde ønske om, at Andrea skulle have den bestilling, og det var der også blevet skrevet til hende. Dette havde hun meddelt præsten, som sagde til hende, at så kunne hun passe gravstedet, som Thomas Bæk hidtil havde gjort. Dette gjorde hun så, men så skrev jomfruens svoger fra Toft i Vidstrup, at han ønskede, at Thomas Bæk skulle have fortjenesten med vedligeholdelsen af gravstedet og så lod præsten, på trods af aftalen med Andrea, Thomas få gravstedets pasning.

Vi talte en del om Hans Bager, som nu er 89 år.

Laurits Jespersen fortalte, at Steffen havde sagt, at mejeriet havde betalt Leonhard 8 kr. ekstra for at køre sin mælk, og Martin Andersen, Kabbeltved, havde anket over, at han ikke kunne få ost hjem. Mens mejeriet solgte hele læs til grossererne.

Mandag den 20. september.

Vejret. Koldt og smukt.

Arbejde. Kørte mælk, pløjede, såede superfosfat, rensede rug, malet grut og vasket klæder.

Peter cyklede til Hjørring med en fugl, som han ville have udstoppet.

Hanne Degnbøl var her for at opkræve brandpenge.

Hængte garn og sten på rugstakken. Den stærke vind havde ramponeret den østre ende.

Andreas havde solgt sit føl til mejeribestyrer Jensen og nu ville Jensen have ham til at tage 400 kr. hos mig (som jeg skylder Jensen).

Set grågæssene.

Tirsdag den 21. september.

Vejret. Smukt.

Arbejde. Julius såede superfosfat, såede rug og harvet.

Jeg telefonerede til boghandler Laage, Frederikshavn, og bad ham sende mig nogle bogkataloger i henhold til en bekendtgørelse i Vendsyssel Tidende.

Fra Sognerådet modtog jeg beskikkelse som snefoged i 3 år fra 1. december 1915.

Thomas Vandjær har telefonisk spurgt, om jeg ville sælge ham et læs brosten. Det ville jeg ikke.

Onsdag den 22. september.

Vejret. Smukt.

Arbejde: Pløjede, harvede og såede rug.

Pløjet vandfurer op og muggede under svinene.

Modtog bogkataloger fra boghandleren.

Mads Overgaard var her for at feje skorstene.

Torsdag den 23. september 1915

Vejret. Tørt og smukt.

Arbejde. Pløjet, rensede grøfter og pløjet vandfurer op.

I formiddags kom Peter Jacobsen, Rødemølle og Kristen Godsk. De købte hver 3

månedsgribe á 20 kr. pr stk.

Holger bliver 8 år. Han modtog kort fra Maria og et fra Niels Jakobsens drenge, samt et penneskift og en blyant fra Maria.

I aften holdt pastor Kirkegaard ungdomsmøde i Mygdal n. Skole. Line var til mødet.

Freitag den 24. september.

Vejret. Smukt og varmt.

Arbejde. Skrælplojede og såede superfosfat, rensede hvede, kastet hovedfurer op, lavet hakkelse og malet grut.

Marked i Sindal.

Modtog brev fra Hejdemann, der forespørger om min gamle tærskemaskine er afleveret.. Jeg meddelte ham dette pr. telefon.

Lørdag den 25. september.

Vejret. Gråt og lummert.

Arbejde. Pløjet, sået rug og hvede.

Telefonisk har jeg meddelt højskoleforstander Frøkjær, at Andreas Menholt kommer til mødet om højskolen på mandag i Hjørring.

Jelstrup Marked i Hjørring.

Søndag den 26. september.

Vejret. Regn det meste af dagen.

Vi var til sidstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Lærer Rasmussen, Bjergby fungerede som kirkesanger. Lærer Jensen er i Randers.

2 børn blev døbt. Den ene var Andreas Vandkjærs (han er bestyrer på Mosbjerg fattiggård). Det fik navnet Margrethe Andreasen. Det andet var vist fra Skovfogedhuset. Det fik navnet Thorvald Kristian Larsen.

Kirken var smukt pyntet, og der blev foretaget indsamling, der foregik på den måde, at præsten fik Niels Pedersen til at stå i østre side af døren. De penge, der kom i hans hat gik til Den sønderjyske Kirkesag, som efter præstens oplysninger blev båret af den grundtvigske kreds. I vestre side af døren stod Niels Pedersen, Grøntved. Pengene, der kom i denne gik til Fredehjem, som særligt omfattedes folk fra Indre Missions kreds. Jeg gav 2 kr. til sidstnævnte. Der var mange i kirke.

I eftermiddags holdt købmand Simon P. Jensen, Hjørring børnegudstjeneste i Missionshuset. Karl og Holger var deroppe. Kl. 17 holdt han ungdomsmøde hvor Julius og Vilhelm var med.

Jeg skrev til broder Johannes, forstander Frøkjær og Statsbiblioteket.

Mandag den 27. september.

Vejret. Gråt.

Arbejde. Skar hakkelse, tærskede, kørte mælk og pløjede.

Jeg var oppe i kirken for at studere Claus Svendsen Børnsdorps gravsten. Andreas var med for at holde lyset, mens jeg læste og gjorde optegnelser.

Da stenen blev indsat i korvæggen, var der en pensioneret lærer Nissen fra Randers her for at lede arbejdet med og læste også indskriften på stenen. Stenen er meget slidt på midten. Jeg kunne læse følgende: "Herunder hviler... I død og ære de fornemme ... Sign.

Claus Svendsen Børnsdorph ... født i Angel i Holsten i året 1663. D. 27. december ... kom i tjeneste hos hr. Christian Hegel... von Plessen år 1681.

Ham og hans søn K,... Christian Ludvig von Plessen. Hand tjente... rejste med anno 1701 da han forpagtede... Odden og giftede sig med dydsirede Madam ... Vibecke Nielsdatter Birch, som levede 8 uger med ham og hviler under samme sten anno ... 1705 indlod han sig i ægteskab igen med Gudelskende Mette Thomasdatter... som har ladet denne sten koste og påligge... deres brøllup... hende hand ... levede 1766...velsignede... Gud med 1777.

Jeg skrev et længere brev til Jens Peter Frie, et brev til broder Johannes, forstander Frøkjær, Horne, og Statsbiblioteket i Aarhus.

Tirsdag den 28. september 1915

Vejret. Stærk regn hele dagen.

Var i Hjørring for at handle foder hos Kragelund. I Diskontobanken hævede jeg 400 kr. Jeg købte en skrivebog hos boghandler Bech og fik ham til at rekvirere 3. række af samlingen til Jydsk Historie og topografier.

Vi spiste til middag hos Anne og Marie. Jeg havde 3 fotografier med, som Julius havde taget af pigerne.

Jeg var hos lærer Jensen for at levere 5 årbøger og jeg lånte 3 af Vejle Amts Årbøger fra Klitgaard. Både borgmester Barfoed og Klitgaard havde læst J. Chr. Larsens bog og syntes ikke, at de egnede sig til at blive trykt i Samfundets årbøger. Jeg foreslog at lade dem trykke særskilt eller en del af dem.

Historisk Samfund har nu 630 medlemmer og årbogen er trykt. Den er på over 200 sider og er for tung til at kunne sendes for 20 øre. Det vil koste 35 øre, at få den sendt ud. I den anledning skal der afholdes bestyrelsesmøde om 14 dage.

Redaktør Mikkelsen havde sendt 50 kr. til Historisk samfund og forlangt at blive livsvarigt medlem. Dette kan ikke lade sig gøre, da det ifølge lovene (vedtægterne) skal koste 100 kr.

Jeg talte med bogtrykker Jørgensen. Han er i færd med at trykke en bog for Jens M. Madsen, Thise.

Modtog brev fra Else Jensen, Kirkensgaard.

Onsdag den 29. september.

Vejret. Tørt

Arbejde: Pløjet og kørt roer ind.

Var hos Anders Kabbeltved med et vædderlam med ham. Jeg betalte 3 kr. i bytte. Vi vaskede 3 levefår, 2 vædderlam og 2 gimmerlam.

Tog kartofler op i haven.

Jeg havde en telefonsamtale med mejeribestyrer Kjær, Mosbjerg og fik ham til at melde sig ind i Historisk Samfund og tillige være repræsentant for Mosbjerg Sogn.

Kristian bliver 18 år i dag.

Torsdag den 30. september 1915

Vejret. Lidt regn.

Arbejde. Pløjede og skrælpøjede stubben. Tog kartofler op i haven

Julius var i brugsen efter majs og kolonial. Derfra til Degnbøl Mølle efter brødkorn. Modtog 6 bøger fra Statsbiblioteket. Afskrev en medlemsliste til Mund- og klovsygeforeningen.

Fredag den 1. oktober.

Vejret. Smukt.

Arbejde: Kørt ajle ud, hentet roer ind og taget de sidste kartofler op i haven. Klippet 6 levefår og bagt brød.

Jeg modtog et interessant brev fra lærer J. C. Pedersen Frie, Lund Skole. Han indmeldte sig som medlem af Hjørring Amts historiske Samfund. I eftermiddags var der generalforsamling i mejeriet. Jeg var først i brugsen, hvor jeg betalte på min bog.

Løverdag den 2. oktober.

Vejret. Meget smukt.

Arbejde. Tromlet, tog kartofler op fra marken og muget under svinene.

Søndag den 3. oktober.

Vejret. Regn det meste af dagen.

Arbejde.

Konfirmation i kirken. Der var 28 konfirmander, der i blandt en søn fra Søren Houen. Jens Chr. Weinkouff og Laurids Grimmeshave havde hver en datter, der blev konfirmeret. Kristian havde et brev med hjem, som han havde modtaget fra forstander Sandbæk, Tommerup.

Mandag den 4. oktober.

Vejret. Vind fra nordøst og lidt koldt.

Arbejde. Kørte mælk, kørte roer ind og skar hakkelse.

I eftermiddags blev hestene omtakseret til Forsikringsforeningen. Betalte posten for et kvartal af Folkelæsning.

Kreaturene bindes ind.

Tirsdag den 5. oktober.

Vejret. Gråt og lidt blæst.

Arbejde. Tromlet.

Ingeborg og jeg rejste til Frederikshavn.

Vi kørte til Sindal med den røde for jumben. Julius var med og kørte befordringen hjem.

Toget var 20 min.forsinket, men det kom da, og det gik jævnt raskt til Frederikshavn. Vi var i kupé med en kreaturhandler fra Fyn.

Da vi kom til Frederikshavn, gik vi straks ud til Bangsbostrand Mølle. De var i færd med kartoffeloptagning. Vi drak kaffe og spiste til middag der. Kl. 2 gik jeg til Frederikshavn, mens Ingeborg blev i møllen til aften. Hun var en tur henne ved Stine Degnbøl, der tjener hos lærerinde Olesen. Da jeg kom til Frederikshavn, gik jeg hen til boghandler Laage og bestilte nogle bøger fra Gad og købte to billedhæfter. Jeg var på stationen, hvor jeg traf mejerist Olesen, Aalborg. Vi gik hen til smøreksperten, hvor vi traf Jensen og mejeribestyrer Jensen fra Sindal. Jensen, Mygdal og hans kone var kommet med

middagstoget. Efter at der var bedømt 24 mærker, gik vi over på hotellet (Bechs) og spiste smørrebrød. Vi var 3 – Olesen, Jensen og mig. Herefter tog vi toget til Hjørring.

Onsdag den 6. oktober 1915

Vejret. Smukt.

Arbejde: tog kartofler op og rev toppene sammen og kørte dem hjem i haven.

Torsdag den 7. oktober.

Vejret. Smukt med vind fra øst.

Arbejde. Pløjet, samlet kartofler, tromlet, tærsket og kørt fyrreudhugst. Tærsket en del og skåret hakkelse.

Satte nyt hjul på møgbøren.

Hårøpkøberen var her og skar hårene af kreaturernes haler.

Jeg sendte brevkort til de nye mejeribestyrelsesmedlemmer og bad dem komme til møde på mejeriet på mandag.

Efterårsmøde i Bjergby i dag.

Jeg talte telefonisk med bestyreren på Stensbæk og mindede ham om, at han havde lovet mig at undersøge, om der fandtes nogle gamle papirer af historisk interesse på gården.

Han sagde, at det havde han gjort, men havde ikke fundet noget.

På loftet havde der været en del papirer og noget andet skrammel. Det havde Graff givet ordre til skulle brændes – inden han rejste.

Fredag den 8. oktober.

Vejret. Lidt kold.

Arbejde. Kørte riet hjem. Julius bødede (*reparerede*) noget på tagene på laden og på tørvehuset.

I eftermiddags gik jeg op til mejeriet. Jensen og jeg afskrev en liste over bidragydere til Mund- og klovesygeforsikringen. Hans Svendsen og lærer Jensen var også på mejeriet.

Ved efterårsmødet i Bjergby i går havde mejeribestyrer Christensen, Houbak, efter pastor Blichfeldts foredrag, takker taleren. Det havde gjort et godt indtryk på ham at mærke, at det ikke var for pengene skyld, at han stod der.

Løverdag den 9. oktober.

Vejret. Lidt koldt med vind fra øst.

Arbejde. Julius satte en anden dør ind på den østre ende af tørvehuset.

Jeg kørte til Hjørring med den røde og den brune for fjedervognen. Andreas kørte med.

Hos smed Bertelsen, Bjergby fik jeg lagt nye forsko under den røde. Det kostede 1. kr. 40 øre.

Jeg havde 3 skæpper kartofler med til Anna og Maria. Da jeg havde læsset af, spurgte politibetjent Torp Pedersen, der stod gravede i haven, hvad kartoflerne kostede. Jeg mente, at de kostede 4 kr. pr. tønne.

Var hos Kragelund for at købe foder.

Solgte et lammeskind. Var hos sadelmageren for at få repareret den brunes seletøj og en

skagle.

Hos boghandler Bech modtog jeg 3. række af samlingen Jysk historie og Topografi.

Jeg spiste til middag hos Maria og Anna.

Jeg var på Herredskontoret for at gøre nogle optegnelser efter de gamle Pantebøger.

Jeg var henne hos Maria for at drikke kaffe. Andreas fortalte mig, at Bertel Mølgaard, Mosbjerg havde besvangret sin tjenestepige sidste år. Hans kone Kristine lå i barselsseng. Pastor Madsen Hindsholms søn er syg af skjoldbrugs-kirtelsygdom og skal afholde sig fra studeringer i 2 år.

Jeg modtog 1. nr. af Mads Jepsens Folkelæsning.

Søndag den 10. oktober 1915

Vejret. Gråvejr.

Andreas var her for at betale mig 70 kr. for en tyrekalv. Jeg betalte ham hans udlæg for mig til indremissionær Nielsen Brønderslev, der har en gæld på 2500 kr. Ingeborg gav ham 2 kr. til Indre Missions Hus i København.

Vi var til sidstegudstjeneste i Mygdal Kirke.

Valdemar Kristiansen, Klodske, havde et barn i kirke, der blev døbt og fik navnet Johannes.

Præsten spurgte, om jeg ville give et bidrag til et billede af biskoppen. Det ville jeg.

Mandag den 11. oktober.

Vejret. Lidt koldt.

Arbejde. Kørte mælk, huggede ris og pløjede.

Var til bestyrelsesmøde i mejeriet. Modtog mejeripenge.

Tirsdag den 12. oktober.

Vejret. Gråvejr og rusk.

Arbejde. Pløjede, kørte ris ind i tørvehuset og tærskede.

Nulle Martin begyndte at rense bækken op nede i engen. Han begyndte i nordre ende af min eng og går sydpå.

Jeg, Niels Jakobsen og Kristen Holtegaard var der nede for at akkordere med ham om at gøre arbejdet for 8 øre pr. favn og på egen kost.

Luk Laurits var her en tur i eftermiddags. Hans skal i gang med at pikke Martin Sørensens stald.

Jeg modtog 4 bøger fra boghandler Laage, Frederikshavn.

Peter var ude med mejeripenge.

I dag var der efterårsmøde i Mygdal med gudstjeneste kl. 11 med pastor Schøler, Aalborg, og foredrag i forsamlingshuset kl. 4 af forstander Bagtrup, Frederiksborg Højskole.

Andres Kabbeltved kørte galt med mælkevognen. Han havde været inde hos høker Martha og havde ikke bundet hestene, som stak af, og da de skulle svinge ved Line Vandkjær forsatte de ud over grøften og ind i Jens Pedersens rodfrugter. Vognen væltede i vejgrøften.

Onsdag den 13. oktober 1915

Vejret. Lidt regn.

Arbejde. Kørte til mølle med korn. Gravede haven. Børstede og fedtede seletøj og slagtede 2 lam.

Torsdag den 14. oktober.

Vejret. Stille vejr.

Arbejde. Pløjede og gravede haven.

Fredag den 15. oktober.

Vejret. Meget mildt og stille vejr.

Arbejde. Tog kålrabi op.

Pastor Kirkegaard telefonerede for at sige, at sognerådet var gået ind på at bevilge organisten en årlig løn på 120 kr. og bælgetræderen 45. kr. Han var ked af, at bælgetræderens løn ikke var sat op til 60 kr. Jeg mente, at den kunne forhøjes senere. Han meddelte mig, at der skulde afholdes eksamen i skolerne i næste uge, idet skolerne ville holde roeferie i den sidste uge i oktober.

På mandag holdes eksamen i Bjergby Skole kl. 8 og i Snevre Skole kl. 1, i Mygdal n. skole tirsdag kl. 9 og i Mygdal s. skole fredag kl. 10. Han mente ikke, at det gik an at tage de to store skoler på en dag, da vi så kom for let over det.

Han mindede om, at han i aften holder møde i Mygdal n. skole. Kristian og Julius gik til mødet.

Jeg havde en telefonsamtale med Andreas. Han sagde, at der gik rygter om, at de solgte ost fra mejeriet, og at der skulle være kørt et helt læs der fra i nat.

Løverdag den 16. oktober.

Vejret. Meget mildt.

Arbejde. Pløjet, kørt blade hjem, taget roer op, skåret hakkelse og tærsker.

Ingeborg var på kirkegården for at plante roser på Florines gravsted.

Modtog brev fra Horne Højskole.

Jeg havde en samtale med Steffensen om ostelevering.

Otto har 4 års fødselsdag

Søndag den 17. oktober.

Vejret. Stille vejr.

Arbejde.

Vi var til førstegudstjeneste i Mygdal.

Pr. telefon havde jeg en samtale med Steffensen, Kristian Knurborg, Hans Steensen og Andreas om den ostelevering, der sætter liv i gemytterne.

Mandag den 18. oktober.

Vejret. Gråt og lidt regn.

Arbejde. Kørte mælk og købte foder i brugsen. Tog roer op.

Betalte kommuneskat.

Eksamen i Bjergby og Snevre skoler i dag.

Peter bliver 15 år i dag og modtog en bog fra Marie – "Ungdomslivet" af Olfert Richard.

Var på mejeriet og i brugsforeningen.

Tirsdag den 19. oktober 1915

Vejret. Lidt koldt – blæst hen på dagen:

Arbejde. Tog roer op, malede grut og skar hakkelse,

I dag er der eksamen i Mygdal Nordre Skole for 1. og 2. klasser.

Til eksamen mødte – foruden mig – pastor Kirkegaard og Frederik Uslev. Efter at have drukket kaffe, gik vi ind i 2. klasse.

Jensen katekiserede i religion. Børnene i 2. klasse sang ret godt. Skrivning var derimod dårlig.

Pastor Kirkegaard fortalte at pastor August Kristensen døde sidste søndag under gudstjenesten i Tørring Kirke. Han døde på prædikestolen – ramt af et apoplektisk tilfælde. Da vi senere modtog avisen, viste det sig, at dette ikke passede. Han døde i sit hjem kl. 11 om aftenen, men havde været utilpas i kirken. Efter hvad Kirkegaard fortalte, døjede han en del med kirkesangeren – lærer Vad i Tørring.

Vi talte en del om historisk samfund og om ungdomsmøderne.

Jeg betalte pastor Kirkegaard 2 kr. til biskop Møllers billede.

I 2. klasse er der 22 drenge og 11 piger. Af disse blev 8 drenge (der i blandt Karl) og 8 piger flyttet til øverste klasse.

I 1. klasse var der eksamen.

Der er 22 drenge og 17 piger. Vi var der ikke længe, fordi pastor Kirkegaard ville til Hjørring. Hans skulle til lægen med sin plejedatter og til præstekonvent i Vraa i morgen.

I aften er der møde i Missionshuset, hvor forskellige samfundsansliggende skulle drøftes. Vi var en forsamling på 10 mænd, nemlig: Kristen Lyngsig, Andreas Degnbøl, Laurits Jespersen, Laurits Grimmehave, Knud Møller, Edvard Knudsen, Kristen Rams, murer Peter, Jens Præstegaard og mig.

Vi talte om missionsugen, der skal holde fra den 15. til den 22. november – begge dage medregnet. Følgende skal tale: præsterne Engberg, Hølser, Lysholm og Kirkegaard.

Lærerne Hansen, Aarslev, Holm, Horne samt missionær Andersen, Aalborg.

Kirkegaard har sørget for talerne og lovet at modtage præsterne og de øvrige samt være til tjeneste, om det måtte ønskes.

Til repræsentant for Horne Højskole valgtes på mit forslag Edvard Knudsen, Ørnboel.*

Vi talte en del om, hvad der kan gøres for de unge.

Jeg mente, at det ville være godt, hvis pastor Kirkegaard vil tage sig af dem og fortælle dem om gode mænds levnedforløb. Jeg vandt kun lidt forståelse for min idé. Præsten sagde til mig, at til hans møder i Nordre Skole kom der ikke andre end

Ungdomsforeningens medlemmer.

Lærer Jensen holdt 50-års fødselsdag i dag.

Mikkelsen, Højvælde er død.

Onsdag den 20. oktober.

Vejret. Koldt med blæst,

Arbejde. Kørte roer ind, tærskede rivelse og hentede grødkorn.

Kristian Knurborg ringede mig op for at spørge, om jeg ville med til Retholt. Man skulle mødes for at drøfte om der skulle holdes en fest for mejeribestyrer Jensen.

Torsdag den 21. oktober 1915

Vejret. Koldt og blæsende.

Arbejde. Kørte roer ind.

I eftermiddags kørte Julius et læs flyttegods fra mejeriet til Østergaard i Vellingshøj. Jeg havde en telefonsamtale med pens. Lærer Larsen, Vraa. Larsen fortalte mig, at han havde været til møde i Kirkeligt Samfund i Hjørring hvor Morten Larsen talte. Han syntes, at jeg skulle komme til disse møder. Han bad mig besøge sig, hvilket jeg lovede.

Fredag den 22. oktober.

Vejret. Blæst med regn sidst på dagen.

Arbejde. Kørt roer i kule, kørt gulerødder hjem.

Eksamen i Mygdal n. skole kl. 9. Jeg gik der op. Præsten og Frederik Uslev mødte også.

Frøken Lauritsen ville gerne have været til begravelse i Vrejlev med pastor Aug.

Kristensen. Præsten havde sagt, at hun godt kunne rejse. Jeg sagde, at når præsten havde givet hende lov, kunne hun jo bare tage af sted.

Da præsten kom meddelte lærer Vinther, at der intet var bekendtgjort om, at han ville holde møde i skolen, da han ikke havde vist noget om det før i aftes. Frederik Uslev havde meddelt det.

Dette blev præsten ked af. Han vidste ikke bedre, end at han havde sagt Vinther det. Men da han på den anden side gerne ville til begravelse i Vrejlev, så tilrådede Vinther ham at tage derud.

Jeg fik lejlighed til at inviterer præsten til afskedsfest for mejeribestyrer Jensen. Han meddelte, at han ikke kunne deltage da han skulle til bryllup med Bonne Pedersens husholderske, frk. Grønborg, som skal giftes med en lærer.

Der blev holdt eksamen med 2. klasse. De er ret gode til at skrive – særligt pigerne. Efter middag holdt vi en kort eksamen med 1. klasse.

Bag efter sad vi og tale om forskellige emner. Krigen, jernbanen og kommunalpolitik.

Lærer Vinther fulgte mig ned til hører Jens. Han skulle til Hjælpekassemøde, og der skulle foretages indstillinger til brudeudstyrslegater. Der er 3 ansøgere, nemlig Mads Overgaards datter, Jens Nørgaards datter og Niels Peter Skovmoses datter. Sidstnævnte er for velhavende, og Jens Nørgaards datter kan ikke få nogen anbefaling fra Frederik Uslev, som hun har tjent i 5 år. Han vil nok anbefale hende for arbejde, men ikke for ærlighed.

Han syntes bedst om at lade Johanne få det, men det fortælles, at Jens Nørgaards datter har foreslået hende, at de skal dele det, hvilket Johannes skal være gået ind på.

Løverdag den 23. oktober.

Vejret. Regn.

Arbejde.

Vi tog til efterårsmarked i Hjørring.

Julius fik 5 kr. til at købe fremmedordbøger for.

Jeg var oppe hos lærer N. P. Petersen. Der traf jeg Jens Iversen fra Hundeleve. Vi sad og talte sammen en god times tid og drak kaffe. Vi kom til at tale om lærer Larsen, Vraa. Han har været hos Petersen angående udgivelse af sin bog. Petersen havde talt med ham om, at han selv skulle bekoste udgivelsen af sin bog, men Larsen havde sagt, at det var han for fattig til. Han har kun sin pension på 1.100 kr. at leve for.

Lærer Madsen, Hallund har bogen for tiden og er blevet anmodet om at sende den til lærer Larsen, når han havde fået den læst igennem.

J. Iversen indmeldte sig i Aalborg Amts historiske Samfund.

Vi modtog hver et eksemplar af Vendsyssel Årbogen. Vi får bøgerne som bestyrelsesmedlemmer og modtager senere et eksemplar som medlemmer.

Jens Iversen og jeg fulgtes ad til Vendsyssel Tidendes kontor. Han fortalte mig, at mens Larsen var lærer i Lyngby, levede de meget fattigt.

Han fortalte, at når der var eksamen i skolen havde de ikke mere end 2 par knive og 2 par gafler. Præsten fik det ene par og læreren det andet.

Jens Iversen var godt kendt med redaktør Mikkelsen. Vi talte en del om lærer Larsen og hans bog.

Mikkelsen var ked af Larsens skrift, men nænnede ikke at sige, at det var noget bras, han havde skrevet, og som ikke egnede sig til udgivelse.

Han gjorde mig et forslag. Når nogen kunne skaffe 300 købere til bogen, der bliver på ca. 300 sider almindelig bogformat og koster 2 kr. pr. eksemplar ville han sørge for at få den trykt.

Han sagde, at Larsen havde givet 20.000 kr. til en kirke i Rønnebjerg. Desuden havde hans kone fået ham med til at skænke hans børnebørn (han har kun et barn, der har børn) 6.000 kr. – så (nu) har han kun sin pension at leve af, og pensionen kan ikke forhøjes, fordi han har givet sine midler bort.

Mikkelsen opfordrede mig til at aflægge Larsen et besøg. Larsen ville gerne brevveksle med folk, men nogle udlod at svare, og så var han bange for at overdænge folk.

Mikkelsen fortalte, at Jens Iversen har en meget god og stor bogsamling. Mens han var soldat, gik han ofte til boghandleren og opstøvede sjældne bøger. Hos boghandler Bech modtog jeg Studenterforeningens Historie.

Niels Jacobsen solgte et par røde heste på markedet i dag.

Kristians Knusborg telefonerede og meddelte, at afskedsfesten for mejeribestyreren var udsat til på fredag, idet pastor Kirkegaard havde spurgt telefonisk, om vi havde forandret festdagen. Dette havde Ingeborg bekræftet.

Forstander Frøkjær, Horne bad om at få tilsendt 15 kort og 15 stk. vedtægter.

Søndag den 24. oktober 1915

Vejret, Koldt.

Vi var til sidstegudstjeneste i Mygdal kirke. der blev dødt 3 børn. Kristians Knudsens datter blev døbt og fik navnet Lydia Kristiansen. Andreas Degnbøl og Søren Haven stod faddere. Der blev indsamlet gaver til Kirkelig Forening for Indre Mission i København. Jeg gav 50 øre. Ingeborg og Peter er i missionshuset i aften.

Mandag den 25. oktober.

Vejret. Koldt.

Arbejde. Kørte mælk, fik lagt nye bagsko under den røde, tog resten af gulerødderne op, tærsket, malet grut og skåret hakkelse,

Modtog brev fra Johannes og et katalog.

Afsendt bøger til Statsbiblioteket.

I eftermiddags var jeg ned i Kabbeltved for at indbyde til afskedsfesten for mejeribestyreren. Kun Andreas Kabbeltved og hans kone ville med.

Tirsdag den 26. oktober 1915

Vejret. Hård frost og lidt sne.

Arbejde: Kørte roer hjem i kule, tog resten af de hvide gulerødder op og afleverede penge til mejeristens afskedsfest.

Jeg var i Brugsforeningen og derfra til bestyrelsesmøde mejeriet.

Onsdag den 27. oktober.

Vejret. Frost og koldt.

Arbejde. Kørte roer, gulerødder og kålrabi til kule.

Jeg var inde hos Niels Jakobsen for at betale hestepremie.

Torsdag den 28. oktober.

Vejret. Frost.

Arbejde: kastet jord på roe- og kålråbikulerne. Slagtet den gamle vædder og 2 får.

Jeg modtog et korrespondancekort fra forstander Sandbæk, Tommerup. Jeg havde en samtale med Marius Jensen og mejeribestyrer Jensen.

Fredag den 29. oktober.

Vejret. Smukt og frost.

Arbejde. Kastet jord på roe- og kålråbikulerne og dækkede gulerødderne i haven. Kristian Knurborg var her med en mappe med givernavne til gaven samt tegningslisterne. Afsendt brev til forstander Sandbæk og kort til Kristen Lønnsmann. Karl og Holger var til børnegudstjeneste i Uggerby.

Vi var i forsamlingshuset til afskedsfest med mejeribestyreren. Vi kom kl. 5 og var hjemme igen kl. 9½.

Løverdag den 30. oktober.

Vejret. Frost.

Arbejde. Huggede og savede brænde. Var i Hjørring med 2 grise til andelsslagteriet.

Jeg var hos lærer N. P. Pedersen hvor jeg modtog en pakke af Historisk Samfunds Årbøger til uddeling. Han var vred på redaktør Mikkelsen, fordi han havde anmeldt Årbogen i avisen – inden han fik lov til det. Petersen havde spurgt Mikkelsen, hvor han havde Årbogen fra. Mikkelsen havde svaret, at havde gode venner i bestyrelsen. Han spurgte, om jeg havde lånt ham bogen. Jeg svarende nej, og at det ikke er min skyld, at Borgstrup var gnaven over, at bogen var anmeldt i Vendsyssel Tidende først. På vejen hjem mødte jeg mejeribestyrer Jensen, der udtrykte glæde ved en vellykket fest.

Brandsynsmændene var her i dag. Og fiskekrejlerne var her også, men vi købte ikke af dem.

Søndag den 31. oktober.

Vejret. Tø og lidt koldt.

Vi var til førstegudstjeneste. Ingeborg og jeg gik til alters.

Der blev lyst til ægteskab 1. gang for tjenestekarl Jens Martin Jensen af Grøntved og Jens

Nørgaards datter.

Andreas var her og jeg betalte ham 2 kr. til Lutherskirken i København.

Mandag den 1. november 1915

Vejret. Gråt og lidt koldt.

Arbejde. Kørt mælk og tog kålrabi op hele dagen.

Redaktør Mikkelsen ringede mig op og omtalte først Årbogen, som han fandt vellykket.

Hans spurgte, om jeg var i sognerådet. Det sagde jeg naturligvis nej til. Han og

folketingsmand Sørensen, Vanggaard ønskede at holde et møde i Bjergby Øvelseshus,

men han vidste ikke hvordan han skulle bære sig ad dermed. Jeg henviste ham til Niels

Bak. Noget efter ringede jeg ham op for at høre, om han havde fået løfte om huset. Det

bekræftede han. Jeg sagde, at den valgte dag var en uheldig dag – idet pastor Kirkegaard

holdt møde i Mygdal skole samme dag. Han ville forsøge, at få pastor Kirkegaard til at

flytte sit møde til en anden dag, da Sørensen, Vanggaard ikke kunne flytte sin aftale.

Jeg talte med mejeribestyrer Storgaard, der fortalte at han var færdig med at flytte. Til

undermejerist havde han fået en søn af Søren Skrubbeltrang, der er vikar på

”Søndagshvile” i Bindslev.

(ref. 1. november blev kaldt skiftedag – og der er en lang fortegnelse over karle og piger til flytter fra og til i sognet).

Tirsdag den 2. november.

Vejret. Gråt og lidt regn.

Arbejde. Resterende rodfrugter blev taget op.

Kørte til Hjørring for at gøre forskellige ærinder og besøg.

I dag begyndte skolegangen igen efter ferien.

Kristensens søn fra S. Gjødegaard tog til Lyngby landbrugsskole i dag.

Onsdag den 3. november.

Vejret. Ruskregn hele dagen.

Arbejde. Kørte roer hjem i kule og tærsket.

Niels Bak havde spurgt Søren Houen, om vi ikke havde givet mejeribestyreren andet end et sølvuhr. Det havde stået i Venstrebladet.

Torsdag, den 4. november.

Vejret. Gråt og ruskregn hen på dagen.

Arbejde. Kørt roer ind:

Var på mejeriet og i brugsforeningen i eftermiddag.

Sendte brev til Kreditforeningen i Viborg. Jeg skulle skrive under på, hvor stort et beløb jeg skylder.

Jeg fik mejeribestyreren og uddeleren til at skrive under som vitterlighedsvidner.

Den 1. november døde Marie Kristensen Træholt. Enke efter Kristen Kristian Fællend. Hun

blev 75 år. Hun boede i Hjørring hvortil hun flyttede, da hun solgte sit hus i Træholt til

Frederik Uslev i fjor.

Fredag den 5. november 1915

Vejret. Klart vejr med vind fra øst.

Arbejde. Kørte kålrabitoppe og røde gulerødder hjem, Pløjede med den nye plov. Den går godt. Malede grut.

Delte årbøger ud til forskellige medlemmer.

Martin Jensen begyndte at kaste Skelgrøften op.

Pensioneret lærer S. Chr. Christensen forhen lærer i Mosbjerg er død – 91 år gammel.

Løverdag den 6. november.

Vejret. Klart, smukt vejr.

Arbejde. Pløjet, kastet jord på roekulerne, muget under får og svin, tærsket og skåret hakkelse.

Søndag den 7. november.

Vejret. Lidt regn.

Vi var til sidstegudstjeneste i Mygdal.

Der blev lyst til ægteskab 1. gang for Knud Møllers søn Nikatius Kristiansen og Mads Overgaards datter Johanne Pedersen og 2. gang for Mads Overgaards datter Kristine. Johanne Overgaard er tildelt legatet for i år.

Peder Thirup fortalte, at hans Dreng, som han har modtaget fra værgerådet, lider af polypper. Han er tilset af en læge, der anbefaler, at han underkastes behandling. Peder ventede at modtage nærmere underretning fra hans hjemstedskommune, før han tog til læge med drengen. Peder sagde, at han nok troede, at der er en ordentlig dreng. Jeg aftalte med Pastor Kirkegaard om at komme op til han for at foretage studier i arkiverne. Jeg lovede Andreas, at han måtte få Peter i morgen til hjælp med kålrabierne.

Mandag den 8. november.

Vejret. Smukt.

Julius kørte mælk. Pløjede hovedageren. Var hos Degnbøl for at køre kålrabi hjem.

I eftermiddag var jeg på mejeriet til bestyrelsesmøde. Jeg gik den vej af Odden, hvor jeg traf ejeren. Godsejeren viste rundt i roemarken. Han var i færd med at afprøve en roeoptagningsmaskine. Den fungerede ikke tilfredsstillende. Jeg gav godsejeren en Årbog og bad om lov til at se i gårdens arkiver. Den fik jeg. Jeg traf fru, som er meget venlig. Hun var meget forlegen over, at hendes strithårede rottehund var løbet væk. Hun bad om tilladelse til at få en plakat op i brugsen og hun ville betale 10 kroner til den, der skaffede hunden tilbage. Det fik hun lov til, og jeg lovede at omtale til bestyrelsesmødet i mejeriet. På vej fra gården mødte jeg – igen – godsejeren. På konens opfordring spurgte jeg om lov til at låne "skrinet", som jeg, efter nogen overvejelse fik lov til.

Jeg talte med N P Petersen i telefonen. Han spurgte, om jeg kunne komme til bestyrelsesmøde i historisk Samfund på torsdag. Det lovede jeg.

Tirsdag, den 9. november.

Vejret. Vedvarende regn hen på dagen.

Kørte til Hjørring med Ingeborg, Julius og Niels Petersen. Der var møde i Hedningemissionen med udsalg i teatersalen på Hotel du Nord.

Der var gudstjeneste i St. Cathrine Kirke kl. 10 ved pastor Brinck. Efter prædiken var der offer til Hedningemissionen. Jeg gav 2 kroner. Vi spiste til middag hos Maria og Anna. Derefter var vi til foredrag med missionær Bittemann fra Indien. Han talte om Jesu Missionsbefaling.

Onsdag den 10. november 1915

Vejret. Regn

Julius var på Odden efter arkivskrinet og derefter ved møllen efter brødkorn.

Jeg blev ringet op af N. P. Petersen, der meddelte mig, at Historisk Samfund holder møde i morgen eftermiddag. Klitgaard kom med toget. Han var bange for, at vi ikke har Årbøger nok. Han har kun 50 tilbage. Boghandleren har 40.

Tømrer Martin Andreasen blev indmeldt i Historisk Samfund.

Petersen mente, at det var redaktør Vogelius, Frederikshavn, der havde anmeldt bogen i Jyllandsposten. Jeg lånte et eksemplar af Jyllandsposten af købmanden.

Torsdag den 11. november.

Vejret: regnbyger.

Jeg gik til Hjørring for at deltage i bestyrelsesmøde i Historisk Samfund.

Jeg var i Præstegården. Præstefamilien spiste til middag, da jeg kom. Jeg blev budt med til bords.

Præsten viste mig rundt i huset, som de havde fået helt lavet om. Det havde kostet præsten 700 kr. at få det sat i stand.

Han fortalte, at provst Ussing havde en slem rappenskralde til frue og en dårlig søn, der er jurist, men er et svin, der har ødelagt en af sin fars konfirmander.

Vi kom til at tale om lærerpersonalet i Bjergby og Mygdal skoler. Han sagde, at frk. Schultz i Bjergby ikke er meget godt begavet. Det har hans bror, der er seminarielærer i Hjørring, sagt. Lærer Rasmussen syntes han undertiden var noget drengagtig.

I sommer, da pastor Bertelsen var i Bjergby, havde lærer Jensen været kirkesanger.

Bertelsens kone havde da sagt, i anledningen af hans optræden, at han vist ikke lever ret længe.

Kirkegaard sagde om lærer Larsen, Vraa, at han led af præstesygge. Han gik i kirke 2 gange hver søndag og til alle de foredrag, han kunne. Han syntes ikke om, at han havde givet alle de penge til en kirke i Rønnebjerg, som han havde skrabet sammen i gerrighed. Jeg var til bestyrelsesmøde i Historisk Samfund i læseforeningens lokale i Museumsgade. Der blev forhandlet om læsestof til næste år Årbog.

Der blev bevilget 200 kr. til N. P. Petersen for det arbejde, han udfører for Samfundet, og han blev rost for den energi, som han lægger i foreningen.

Anton Jakobsen, Sæby syntes, det var en stor belastning for budgettet, men han ville ikke modsætte sig dette. Borgmesteren fremhævede, at det kun var i år, at sekretæren skulle have så højt et honorar.

Jeg foreslog, at foreningen skulle overtage Jakobsen bog og beholde Jakobsen som dens redaktør. Det var der ikke nogen stemning for.

Lærer Larsens bog fik ikke nogen blid medfart.

Jeg foreslog, at vi optog en artikel om en af vore herregårde.

Jeg tilbød at skrive Oddens historie og forlangte kun, at få mit manuskript tilbage – hvis

ikke det blev benyttet. Det gik Klitgaard ind for.

Vi talte lidt om artiklen: Fra sogneforstanderskabets dage.

Vi talte også om oplagets størrelse for næste år. Vi enedes om 1000 stk. Et forslag om 1200 stk. støttede jeg. Samfundet har mere end 700 medlemmer.

Det blev omtalt, at sognefogeden i Rubjerg og Kristen Nørremølle førte dagbøger.

Klitgaard lovede at undersøge kilden til historien om en præst i Bjergby – Peder Vognfører – der var blevet brændt.

Fredag den 12. november 1915

Vejret: Gråvejr med byger.

Arbejde. Pløjet af gravet have.

Jeg havde en samtale med lærer Holm. Han fortalte, at det var Søren Ørnboel, der havde en dagbog, som han havde fået lov til og se og tage uddrag af.

Han lovede at undersøge, om Thomas Pilgaard havde tegninger af gamle skibe fra Vestkysten

Pjaltekræmmeren var her.

Lidt før aften kom Hans Svendsen og tog mig med til et møde på i Lilholt. Vi skulle omlægge en kørselsrute.

Lørdag, den 13. november.

Vejret: Regn det meste af dagen.

Julius var ude at pløje, men måtte spænde fra på grund af regnen.

Jeg havde en telefonsamtale med lærer N P Petersen. Han fortalte, at lærer Holm havde fortalt ham, at Søren Ørnboel var noget i barndom. Han var stolt, når nogen kom for at se hans dagbog. Han plejede ellers ikke at lade nogen se den.

Vi fik 5 nye medlemmer.

Søndag den 14. november.

Vejret: Blæst med vind fra vest.

Vi var til 1. gudstjeneste i Mygdal.

Jeg skrev en del breve og kort.

Mandag, den 14. november.

Vejret. Smukt.

Arbejde, Mælkekørsel, gravning af haven og pløjede.

Vi var i forsamlingshuset, hvor der var møde med soldatermissionær Brandt og pastor Kirkegaard.

Kirkegaard holdt ungdomsmøde om aftenen.

Om eftermiddagen ringede fru Kirkegaard for at spørge om hvem, der skulle hente pastor Høhner i morgen. Jeg sagde, at det skulle Laurits Jespersen.

Det var hun ked af. Hun ville gerne, at det havde været mig. Så kunne jeg være sammen med pastor Høhner.

Jeg lovede, at træffe foranstaltninger dertil. Hun ønskede også, at pastor Høhner kom til Bjergby Præstegaard. Hun ville også vide, hvem der skulle køre for pastor Engberg på fredag.

Tirsdag, den 15. november 1915

Vejret: smukt med frost.

I aften begynder missionsugen i Bjergby kirke med pastor Høhner som taler. Ingeborg og jer var der. Der var mange folk i kirken. Lærer Rasmussen var indkaldt som vikar.

Onsdag den 16. november.

Vejret: Frost og lidt koldt.

Jeg leverede 2 grise til slagteriet i Hjørring de vejede 106 kg og 97 kg.

Gjorde forskellige indkøb i Hjørring.

Sørensen fortalte, at Cloos var ved at sælge sin forretning til Jydsk Andels Foderstofsforening.

Var hos Maria. Hun havde været syg de sidste dage.

Jeg var hos lærer Petersen. Vi kom til at tale om Anton Jakobsen, Sæby. Han sagde, at forholdet mellem Jakobsen og Klitgaard var noget køligt. Han kendte ikke grunden. Om de sidste udgaver af "Vendsyssel Folk & Land" udtalte han, at Jakobsen ikke kunne være dem bekendt – så dårlige som de var.

I aften taler missionær Andersen, Aalborg i Bjergby kirke. Pastor Kirkegaard taler i Uggerby kirke i aften. De har også missionsuge.

Torsdag, den 18. november.

Vejret: frost og lidt vind.

Vi kørte den søndre halmstak ind.

I aften taler pastor Kirkegaard i Bjergby Kirke.

Kulturministeriet har udnævnt residerende kapellan ved Vor Frelser Kirke i København – pastor Chr. Ludvigs - til biskop over Aalborg Stift.

Ludvigs er født 11. november 1877 i Skanderborg, hvor faderen var gæstgiver eller hotelvært.

Han tog teologisk eksamen i 1902 men fik ikke 1. karakter.

I aften leverede jeg posten kr. 1,75 til brev med min navnebevilling.

Fredag den 19. november.

Vejret: frost, smukt og stille.

Jeg var i præstegården. Præsten var i færd med at ekspedere sin post. Da han var færdig, fik jeg plads ved skrivebordet, hvor jeg optegnede en del fra de ældste kirkebøger.

Jeg lånte "Liber Daticius" af præsten.

Kl. 6 kom Bertel Mølgaard kørende med pastor Engberg.

Pastor Engberg holdt en god tale. Kirken var fyldt.

Efter gudstjeneste var vi flere, der mødtes i præstegården.

Vores nye biskop Ludvigs er lidt ældre end Kirkegaard. De har været studiekammerater.

De hørte begge til grundtvigsk studiekreds. Ludvigs blev tidligt kristeligt vakt, men

Kirkegaard syntes nok, at han kunne vente en halv snes år – inden han blev biskop.

Lørdag, den 20. november.

Vejret: smukt, stille med frost.

Tærsket en del korn.

Jeg afskrev en del af "Liber Daticius"
I aften var vi i Bjergby kirke

Søndag, den 21. november 1915

Vejret: Blæst og koldt. Tø,
Vi var til sidstegudstjeneste i Mygdal.
Julius og Line var i Bjergby kirke i aften.

Mandag, den 22. november.

Vejret: tøvejr og blæst.
Ingeborg og jeg var i Bjergby Kirke.
Lærer Hansen, Horne talte.
Bagefter sang Horne Sangforeningen nogle sange.

Tirsdag, den 23. november

Vejret: Blæst og vind fra V til NV.
Vi sorterede rosenkartofler og kom dem i en kule i haven.
I aften slutter missionsugen i Bjergby med pastor Lysholm som taler.
Jeg var til bestyrelsesmøde i mejeriet.
Jeg leverede et par Årbøger. Kristen Jespersen og Jens Hansen forlangte at blive optaget i Historisk Samfund.
Fra mejeriet gik de fleste af os til forsamlingshuset, hvor der var møde i Venstrevælgerforeningen med redaktør Mikkelsen.
Søren Larsen bød de fremmødte og redaktør Mikkelsen velkommen. Efter en fællessang holdt Mikkelsen foredrag, hvori han viste, at det er socialisterne, der har magten i landet. Han talte godt og til tider lidt vittigt.
Efter en fællessang blev der rettet nogle uinteressante spørgsmål til Mikkelsen fra lærer Jensen, Niels Bæk og Søren Houen, der ankedede over, at Vendsyssel Tidende havde forhøjet abonnementsprisen fra kr. 2 til kr. 2.35.
Mikkelsen sagde, at det var bestyrelsen, der havde bestemt dette – og at han ikke selv er aktionær. Mikkelsen kom over og satte sig hos mig. Han var glad for at se mig til mødet. Hans fortalte, at han i går havde holdt møde i Volstrup Ungdomsforening, hvor han talte om Bjørnstjerne Bjørnson.
Jeg talte med fhv. mejeribestyrer Jensen. Han ser ud til at befinde sig godt dom landmand. Thirup talte om sin værgemålsdreng. Pastor Kirkegaard lovede at skrive til værgemålsmyndigheden om hans sygdom, men Thirup havde intet hørt fra ham. Jeg lovede at tale med pastor Kirkegaard i morgen. Drengen kan heller ikke ligge tør om natten.

Onsdag den 24. november.

Vejret: Frost og klart.
Peter var til møde i Missionshuset i Bindslev.
Jeg talte med lærer Petersen. Han sagde, at Klitgaard ville foreslå at lade et nyt oplag trykke på 400 stk., hvilket vil koste kr. 450.
Jeg sagde, at jeg vil drøfte dette med bestyrelsen.
Jeg talte med pastor Kirkegaard om Peder Thirups dreng. Han havde skrevet til

Overværgerådet – men de svarer ikke lige sådan en, to, tre.

Peder Thirup var her – på vejen hjem fra mosen. Jeg tilrådede ham at tage drengen til læge. Han sagde, at drengen var lidt bevendt til sit arbejde.

Torsdag, den 25. november 1915

Vejret: Lidt sne, frost og koldt.

Julius lavede en ny hjelm i hønsehuset.

Jeg var i Hjørring for at gøre forskellige indkøb.

Jeg var hos N P Petersen og senere på Aalborgvej, hvor jeg besøgte den gamle Hans Pedersen, Melholt (bager).

Jeg troede, at han havde gjort nogle optegnelser om gamle dage. Det havde han ikke. Han er i sit 90. år.

Han interesserer sig ikke for andet end politik, og han holder flere aviser.

Han fortalte, at han var blevet konfirmeret af kapellan Henriksen og havde gået i skole hos lærer P L Trane.

Hans Bager lovede, at han ville lave nogle optegnelser og overlade dem til mig.

Jeg var inde og tale med redaktør Mikkelsen. Jeg betalte 2 kr. til fattiggassen, som han havde udstedt opråb om at hjælpe.

Der var klapjagt på Odden i dag. Vilhelm var der oppe som klapper.

Fredag, den 26. november.

Vejret: hård frost og koldt.

Tærsket op - opmålt kornet.

Talte med borgmester Barfoed i telefon. Jeg forespurgte, om han havde talt med godsejeren til Baggesvogn om, der fandtes noget af historisk interesse i arkivet på gården. Han havde glemt det. men ville tale med godsejeren, som han snart skulle mødes med.

Talte med N. P. Petersen, der fortalte, at sognefogeden i Rubjerg var stødt over, at et eksemplar af Årbogen var blevet sendt til en lærer i sognet, som var sognefogedens personlige bekendte.

Lørdag, den 27. november.

Vejret: frost og smukt.

Talte med borgmester Barfoed om mulighed for at gennemgå arkivet i Baggesvogn. Jeg må komme når som helst.

Jeg var på Baggesvogn samme dag, hvor jeg gennemgik en mængde gamle papirer.

Blandt andet en gammel fæsteprotokol, der begynder for mere end 200 år siden af Volf Abraham Unger. Godsejer Glud har desuden en hel del flinteredskaber og urner, der er funder i gravhøje på marken.

Jeg tog en afskrift af ejerne af Baggesvogn fra 1454 til i dag. Glud er en venlig og ligefrem mand, der interesserer sig for gamle minder.

Provst for Elbo m. fl. Herred og sognepræst for Smidstrup sogn – Hans Chr. Møller – er død i Smidstrup Præstegård. Han døde af en hjertesygdom. Afdøde var tilsluttet Indre Mission. Hans Chr. Møller har været kapellan i Bjergby – Mygdal før pastor Barfoed. Han var dengang en nidkær og dygtig prædikant, men har vist ikke i mange år arbejdet sammen med Indre Mission.

Søndag, den 28. november 1915

Vejret: Blæst og tøvejr. Regn sidst på dagen
Førstegudstjeneste i Mygdal.

Mandag, den 29. november.

Vejret: frost

Betalte 50 kr. for Kristians ophold på højskole for december – marts måneder.

Betalt statsskat.

Kristiansen, Stenshede var her i eftermiddags med en tegningsliste til Venstreforeningen her i sognet. Jeg tegnede mig og betalte 50 øre i medlemsbidrag.

Kristian fortalte, at Laurits Nyengs søn Steffen er på Hjørring Sygehus. Han skal på sindssygehospital. Der forelå en skrivelse desangående ved sidste sognerådsmøde. Han var på en gård i Bindslev. Der slog han alle ruder itu. De lod lægen hente til ham, og da de spurgte Steffen, hvorfor han havde gjort det, svarede han, at det var for at få luft.

Jeg modtog et brev fra Hans Pedersen. Andreas Degnbøl spurgte, om han kunne blive medlem af Historisk Samfund.

Tirsdag den 30. november.

Vejret: Sne og regn om eftermiddagen.

Julius var hos Kristian Degnbøl for at arbejde.

Onsdag, den 1. december.

Vejret: gråvejr.

Modtog regning fra sagfører M. Jensen for processen Kristian Møller, Højtved.

Torsdag, den 2. december.

Vejret: tø.

Jeg modtog brev fra Overværgerådet, hvori det beskikker mig til at føre tilsyn med Peder Thirups tjenestedreng.

Jeg modtog brev fra Frederikshavn Menighedsråd. Jeg opfordres til at skaffe underskrifter på en protest mod Ludvigs udnævnelse til biskop.

Fredag, den 3. december.

Vejret: Let frost

I middags talte jeg med pastor Kirkegaard. Jeg fortalte ham, at jeg havde modtaget skrivelsen fra Frederikshavns Menighedsråd. Præsten ville gerne se skrivelsen.

Julius Møllers søn Nikatius og Mads Overgaards datter Johanne blev viet i Mygdal kirke.

Præsten leverede Johanne Brudelegatet, der i år var særlig stort – nemlig kr. 973.

Jeg sendte brev til C Klitgaard med optegnelser fra Odden – bestemt til eventuel optagelse i Vendsysselske Årbøger

Pastor Kirkegaard var her for at tale om skrivelsen fra Frederikshavn Menighedsråd.

Kirkegaard havde modtaget en skrivelse fra nogle københavnske professorer, som opfordrede til protestere mod dr. Larsens valg til forstander på Skaarup Seminarium.

Præsten lånte en lygte til hjemturen.

Løverdag, den 4. december 1915

Vejret: stille med hård frost.

Præsten telefonerede og meddelte, at lygten var gået itu.

Søndag, den 5. december.

Vejret: hård frost.

Jeg har til sidstegudstjeneste i Mygdal.

Præsten meddelte mig, at der skal være skolekommissionsmøde i Præstegården tirsdag aften. Jeg syntes nok, det var en kort varsel, men ville ikke forlange det ændret. Præsten mente ikke, at vi behøvede at sidde og snøvla over mødet ret længe.

Jens Pedersen var her for at tilbagebetale mig 80 øre, som jeg havde betalt for meget til Sygekassen.

Mandag, den 6. december.

Vejret: Blæst, frost og vind fra øst.

Posten udeblev på grund af snevejr.

Præsten meddelte mig, at Skolekommissionsmødet var flyttet til kl. 7 i stedet for kl. 8.

I Bjergby Kirke er de i færd med at installere et centralvarmeanlæg.

Under udgravningen ved alteret havde man fundet skeletterne af to mænd. Den ene lå i en kiste – den anden på maven ved siden af.

Det siges, at den ene er en præst og den anden mand, som præsten har slået ihjel.

Præsten havde forlangt at blive jordet på dette sted, for at det kunne blive opdaget, hvor den, han havde dræbt, lå.

Tirsdag, den 7. december.

Vejret: Regn.

Jeg meddelte pastor Kirkegaard på telefon, at jeg ikke kom til Skolekommissionsmøde i aften. Det ville han, at jeg skulle. Præsten havde talt med Kristensen, Gjødegaard om Drengen.

Kristensen havde sendt drengen hjem 12 dage før november for at han skulle søge skole.

Præsten mente så, i betragtning af at drengen hørte til 2. klasse, at Kristensens kunne idømmes en mult for 5 uger og 4 dage.

Under overskriften Mygdal "Et overfald i Baggsvogn Skov". En ung dame herfra var i går cyklende til Sindal. På hjemvejen, tidligt om aftenen, blev hun overfaldet af en mandsperson i Baggsvogn Skov. Hun var blevet mishandlet og søgt slæbt ind i skoven. Det lykkedes ikke voldmanden. Under kampen kom en vogn kørende, og voldmanden forsvandt ind i skoven.

Uden bydende nødvendighed bør en kvinde ikke færdes ene på landevejen om aftenen. Steffensen sagde, at det var mejersken på Mygdal mejeri Kristen Taagholt's datter, som var blevet overfaldet.

Onsdag, den 8. december.

Vejret: Tøvejr og regn i formiddags.

I aften holdt pastor Kirkegaard bibellæsning på Mygdal Skole. Han kom noget sent. Han var gået vild på Odden Mark.

Bagefter var vi en del, der drak kaffe i skolen. Vi talte en del om skelletfundene i Bjergby.

Ved Skolekommissionsmødet i aftes var henvendelsen om protester mod Dr. Larsens udnævnelse til debat.

Pastor Kirkegaard og Frederik Uslev skrev under og Kirkegaard skrev også mit navn på, Det havde jeg givet tilladelse til.

Jeg modtog brev fra sagfører Jensen med akter i Niels Søndergaard-sagen.

Torsdag, den 9. december 1915

Vejret: Blæst.

Jeg var i Hjørring. Jeg var oppe at se til pigerne. Missionær Andersens kone var der for at se til Marie.

Jeg var også hos lærer Petersen.

Fredag den 10. december.

Vejret: stille vejr med frost.

Talte med godsejer Viese om isningen.

Jeg talte med M. Jensen vedr. forsamlingshuset. Der var møde i eftermiddags vedr. pastor Bertelsen, Vraa.

Modtog brev fra C. Klitgaard. Telefon med sagfører S. Jensen.

I går afsendte jeg brev til Hans Petersen, Melholt og Statsbiblioteket.

Lørdag, den 11. december.

Vejret: Let frost og sne.

Andreas fortalte mig, at Søren Kristoffersens hus i Hvirrekjær var brændt i morges. Hans havde tændt ild og var derpå gået ud i stalden for at malke. Kort efter brændte huset.

Ejer Steffensen var her for at låne nogle svinemærker.

Søndag, den 12. december.

Vejret: Let frost og sne.

Ingeborg og jeg var til førstegudstjeneste i Mygdal.

Mandag, den 13. december

Vejret: hård frost og stille vejr.

Afsendt brev til Kristian på Tommerup, søster Ottine og Andreas Sandager samt kort til Akademisk Antikvariat.

Modtog en protestadresse fra Frederikshavn mod biskop Ludvigs. Den skal være udfærdiget af pastor Jensen, Horsens.

Jeg modtog et brev fra Horne Højskole hvor jeg blev mindet om, at jeg ikke havde meddelt, om der var valgt nogen repræsentant for Horne Højskole i det herværende samfund. Jeg har for lang tid siden meddelt P. Kiel at Edmund Knudsen var valgt.

Tirsdag, den 14. december

Vejret: Frost og smukt vejr.

Jeg og mejeribestyrer Storgaard var i Frederikshavn til smørbedømmelse. Jeg kørte med hesten for Andreas Degnbøls slæde, som jeg havde lånt til Hjørring. Vi tog med toget fra Hjørring til Frederikshavn. Vi kom i selskab med mejeribestyrer Ankjær Olesen fra

”Viktoría” i Skallerup, Jens Laurits Thirup og repræsentant Olesen fra Aalborg. Thirup oplyste, at han havde nogle medlemmer til Historisk Samfund og lovede at sende adresserne.

Storgaard meldte sig ind i samfundet.

Da vi kom til Frederikshavn gav bestyrerne sig straks i gang med at bedømme smørret.

Da vi var tilbage i Hjørring, gik jeg op til Marie og Anne.

Storgaard fortalte, at han mente, at han kunne blive kasseret som soldat på grund af, at han har en broksskade.

Han fortalte, at han har 3 brødre. Den ene er mejeribestyrer i Linderum i Ugilt og en er vognstyrer ved den elektriske sporvogn i København og hans kone har en smør- og fedtforretning. Den 3. bror har hjemmet.

Storgaard har tjent ved garnisonen i Viborg i et år som korporal og har været i Amerika i 4 år. Han havde opholdt sig i Texas og havde haft forskellige bestillinger.

Onsdag, den 15. december 1915

Vejret: Regn og tøvejr.

Vilhelm var i brugsen for at høre efter en pakke bøger fra Statsbiblioteket. Uddeleren sagde, at den var taget. Han viste ikke af hvem. Jeg telefonerede til uddeleren og fik samme besked.

Der blev indledt en større eftersøgning.

I aften er der ungdomsmøde i Præstegården

Torsdag, den 16. december

Vejret: Tøvejr og gråt.

Jørgen Jørgensen har solgt sin gård i Aasendrup for kr. 57.000. Han købte den for 2 år siden for kr. 47.000. Han kom til Holtegaard i aftes.

Fredag, den 17. december

Vejret: Frost til morgen – tø op ad dagen.

I eftermiddags var jeg i Brugsen. Jeg fik Larsen til at sende mine rentepenge.

Jeg fik en kurv med den kørende post til Maria. I dag fik jeg endelig pakken fra Statsbiblioteket. Kristen Godsk havde haft den med til brugsen. Den var kommet ud til Anton Jakobsen. Jeg var med uddeleren oppe på loftet.

Jeg var på mejeriet for at tale med mejeribestyreren. Han var ikke hjemme. Jeg talte i telefon med ham om aftenen. Jeg talte med ham om at få Hans Jensen til at lave smørtræerne noget mindre og mere akkurate.

Jeg talte med Peder Thirups kone oppe i Brugsen. Hun fortalte, at de ikke ville beholde deres plejedreng længere end til 1. maj.

Lægen havde fjernet hans polypper. Det havde kostet kr. 3, men det havde ikke hjulpet videre.

Vilhelm fik 1 kr. med i skole til en julegave til læreren.

I aften skrev jeg et brev til C. Klitgaard og sendte det med posten.

Lørdag, den 18. december

Vejret: Mildt

Sidst på dagen var Julius over hos Krøgskrædderen for at prøve et sæt tøj. Betalte læreren for historiebogen.

Søndag, den 19. december 1915

Vejret: Smukt med frost.

Line og jeg var til sidstegudstjeneste i Mygdal.

Betalte lærer Jensen kr. 2,80 for Kristeligt Dagblad for januar.

Fra kirken fulgtes jeg med Andreas Degnbøl. Han fortalte om ungdomsmødet sidste onsdag, hvor pastor Rubæk, Ingstrup, var mødt. Pastor Kirkegaard havde spurgt, om ikke der kom nogle fra Mygdal. Der var ingen mødt. Han havde spurgt lærer Jensens kone om det samme. Hun havde svaret, at hun havde set en pige komme med en bog under armen.

Karl Brinck har solgt sin ejendom til Marius Krage, Astrup og har derefter købt Skolepeters ejendom i Skibsby.

Der er gilde i Knurborg i aften. Det var der også sidste torsdag aften, hvor Andreas var derovre. Lise var der begge aftener som opvartningspige.

I eftermiddags var Karl og Holger til børnegudstjeneste i Missionshuset.

Ingeborg gik op til Kristen Lyngsig noget før aften. Jeg var der også. Vi var i Missionshuset i aften. Peter Nørskov læste en prædiken og Kristen Lyngsig sluttede. Det blev talt om at få et juletræ til børnene, og det besluttedes at holde børnefest med juletræ den 4. januar.

Der blev talt om, hvorvidt præsten skulle bedes om at komme og tale til børnene. Der blev udtalt frygt for, at de lokale ledere ikke kunne komme til orde. Kristen Rams var bange for, at præsten skulle sige noget som børnene ikke havde godt af at høre,

Kristen Lyngsig havde det imod præsten, at han altid talte aktivt i sin prædiken til troende mennesker. Peter Nørskov bemærkede, at det er "ingen ting han står og fortæller"

Jørgen Jørgensen har købt Martin Bidstrups hus for kr. 2.500.

Mandag, den 20. december

Vejret: Frost og klart vejr.

Jeg afsendte et brev til J. Andreasen, Hjorteballe.

Tirsdag, den 21. december

Vejret: Hård frost.

Julius var oppe hos Kristian Degnbøl for at hjælpe med at lave en slæde til mig.

Den sidste af de 3 sorte tyre lå død i sin sti i morges.

I eftermiddags var jeg i brugsforeningen. Jeg betalte min skyld til dato.

Jeg var på mejeriet til bestyrelsesmøde.

Onsdag, den 22. december

Vejret: Snefog og frost hele dagen. Den korteste dag.

Jeg ville have været i Hjørring i dag, men opgav på grund af det hårde vejr.

Modtog julekort fra søster Tine.

Torsdag, den 23. december.

Vejret: Hård frost. Morgen – 12, middag – 11 det har føget hele dagen.

Da der har lagt sig snedriver øst for gården, bragte vi mælken ud til sognevejen.

Julius var hos skrædderen for at hente sit nye sæt tøj, men det var ikke færdigt. Han var oppe ved posten med 8 breve. Pr. telefon rekvirerede jeg julebøger fra boghandler Beck og missionær Andersen. Mejeribestyrer Storgaard blev i dag kasseret som soldat ved kassationsretten i Viborg.

Fredag, den 24. december 1915

Vejret: Snefog hele dagen.

Mælken blev kørt til mejeriet. Pumperne i stalden og i bryggers er frosset.

Først på dagen ringede jeg til bryggeriet Vendia og spurgte Kristen Lønnsmann, om han havde set noget til Kristian, der skulle komme med 10-toget i aftes. Det havde han ikke. Toget var først kommet kl. 1 i nat. Først på aftenen ringede Kristen og meddelte mig, at Kristian var i hans hjem. Toget, han var kommet med, var blevet delt i tre dele og han var kommet med den sidste del, der først kom til Hjørring i morges kl. 3½.

I formiddags ringede lærer N. P. Pedersen og meddelte mig, at det var besluttet, at der skulle trykkes et nyt oplag af Årbogen.

Han havde 40 medlemmer, der ingen bog kunne få.

Jeg indmeldte mejeribestyrer Storgaard.

Vi ønskede hinanden glædelig jul.

Andreas fortalte mig, at køreposten først var kommet til Retholt ved aftenstide – efter at have været 4 timer undervejs. Han vil ikke køre fra Retholt før i morgen, og de gående poste skal først gå ud fra Retholt i morgen kl. 9.

Vi havde et juletræ tændt i aften, men jeg manglede jo en hel del bøger, som jeg havde rekvireret, men som jeg ikke havde fået på grund af vejret.

Lørdag, den 25. december – 1. juledag.

Vejret: Frost, men nogenlunde vejr.

Jeg, Julius og Vilhelm var til førstegudstjeneste i Mygdal.

Efter tjeneste talte med præsten om protestadresserne mod biskop Ludvigs. I Berlinske Tidende stod, at den var underskrevet af 195 menighedsråd i Aalborg Stift. Noget sådant var aldrig hændt før. Pastor Kirkegaard yndede ikke de svar, som Ludvigs havde givet på de spørgsmål, der var rettet til ham i Kristeligt Dagblad. Ludvigs var gået uden om spørgsmålene, og det lignede ham ikke. Præsten syntes, at Ludvigs skulle have sagt sin mening eller have undladt at svare.

I eftermiddags kom en karl fra Odden, kørende, med posten.

Jeg modtog fra boghandler Beck "JUL" af Gunner Engberg, Børnenes julehilsen og almanakken. "Det nye år". Fra missionær Andersen – Hjemmets julebog.

Brev fra Johannes med et fotografi af begge hans døtre. Kort fra M. Jensen, Østergaard, Eskild Pedersen, Nr. Sundby og Mathilde Degnbøl, Baggessvogn.

Ingeborg modtog et kort fra Kathrine, der tjente hos Niels Grøntved sidste år.

Ved aftenstide kom Kristian gående fra Hjørring. Han var kommet ind med toget kl. 3½.

Han opholdt sig i ventesalen, indtil det blev dag, hvor han gik op til Marie og Anna og derfra ned til Lønnsmann, hvor han tilbragte juleaften. Han var i Sct. Olai kirke i dag.

De er 45 elever på landbrugsskolen i Tommerup.

Han deler værelse med en lærersøn fra Thorsminde.

Søndag, den 26. december – 2. juledag 1915

Vejret: smukt med frost.

Sidstegudstjeneste i Mygdal. Der var ingen herfra i dag.

Vilhelm var i brugsforeningen for at hente en kurv fra Maria og Anna. Den indeholdt gaver og godter. Der var brev fra Maria, hvori hun fortalte, at Kristian Krattet og hans kone Gine holdt sølvbryllup i dag. Kristians moder var kommet på alderdomshjem.

Mandag, den 27. december

Vejret: Frost og stille.

Jeg var ude at se på vejen. Ved middagstid hyrede jeg 6 mand til at kaste sne.

Jeg var inde hos Kristian Frederiksen. Vi fik en snak om biskop Ludvigs m.m. Frederiksen er noget radikal i sine anskuelser. Han fremhævede, at den som vil noget med Guds rige må vise, at han har medfølelse for dem, som er uheldigt stillet i samfundet.

Jeg modtog et brev fra lærer Larsen, Vraa.

Tirsdag, den 28. december

Vejret: let frost og lidt sne.

Storgaard ringede og sagde, at taget på kulhuset var ved at falde sammen. Han havde fået smeden til at hjælpe sig med at stive det af.

Han bad mig komme i morgen.

De har kørt is i dag. Isen er 9 tomer tyk og af god beskaffenhed.

Onsdag, den 29. december

Vejret: frost og sne, det meste af dagen.

Jeg var med Andreas i Hjørring i dag.

Der var temmelig meget sne mange steder. Nogle steder så meget, at vi måtte køre uden om.

På Amtstuen, der er flyttet ned i Sofus Thomsens ejendom på Østergade, betalte jeg mine skatter.

Jeg på Vendsyssel Tidende, hvor jeg på ekspeditionskontoret fik et billede af August Kristensen.

Hos boghandler Beck betalte jeg, hvad jeg skyldte og købte Martins kalender for 1916.

Jeg var hos missionær Andersen for at betale for Hjemmets Julebog. Vi kom til at tale om tiden. Han fortalte, at der var meget nød hos de mindre bemidlede. Han mente, at det var en skam, at bønderne skulle tjene stort i disse unormale tider, men andre af landets borgere var ved at fortvivle over dyrtiden. Han mente ikke, at arbejdsfolkene kunne eksistere på landet, hvis ikke de havde jord at dyrke.

Vi kom også til at tale om biskop Ludvigs. Jeg bemærkede, at han var varmt anbefalet af pastor Sørensen ved Garnisonskirken. Andersen svarede, at Sørensen var meget vrøvlevorn.

Han spurgte til pastor Kirkegaard og om, han kom bedre af sted hos os end i Bindslev. Jeg vidste ikke bedre, end at han kom godt over det i disse sogne. Han sagde, at når de holdt missionsuge i Mosbjerg holdt Kirkegaard møde et andet sted på samme tid i sognet og ligeledes i Bindslev. Der begyndte han med de samme kunster. Men så gik Peter Trønsmark ned til ham og satte ham stolen for døren. Enten skulle præsten eller deres møder aflyses. Det hjalp på karlen.

Andersen lovede at holde et møde i Mygdal Missionshus den 9. januar.

Jeg talte med Søren Ørnboel hos Søren M: Jensen. Han fortalte, at han havde været oppe for at hente sin hædersgave for sin deltagelse i krigen i 1864. Han er 75 år.

Han fortalte en del om opholdet ved Dannevirke og Dybbøl. Peder Nørmark var hans sidemand. Han hentede den sygdom, der til sidst endte med hans død, dernede.

Da de rejste ned til Dannevirke sang de og var i højt humør og var ikke fri for at have medlidenhed med de stakkels preussere, som der nu skulle tilintetgøres. En gammel kommandosergent sagde til dem, at når de havde ligget dernede i et par måneder så fik de nok andre tanker, sagde han – og pegede på et punkt i landskabet. Der sad jeg og skrabede lusene af mine klæder.

Jeg spurgte ham, om ikke han havde gjort optegnelser over sine oplevelser. Det havde han, og han sagde, at lærer Holm havde lånt dem. Jeg spurgte, om jeg kunne låne dem bagefter Holm. Det måtte jeg gerne.

Søren Ørnboel har sin broder Niels Skeen hos sig. Han er 90 år.

I dag fejrer Kristian Krage, Uggerby og hans hustru guldbryllup.

Den gamle Lars Uslev er død. Han blev 86 år. Han skal begraves 3. januar.

G. Viese til Odden holder fødselsdag i dag.

Modtog brevkort fra J. Andreassen.

Torsdag, den 30. december 1915

Vejret: Frost og stille vejr.

I formiddags var jeg oppe i brugsforeningen. Jeg kørte med Kristian Rødemølle. Han fortalte at han havde været til guldbryllup hos Kristian Krage i går. Der var mange folk – ca. 100 - og de ventede lige så mange i dag.

Mens jeg var i brugsen kom Hans Jensen og bad mig komme over til sig. Det var dritlerne, han ville tale med mig om. Han havde gjort sig en del ulejlighed med at gøre dem mindre. Han ville gerne beholde arbejdet, men han ønskede at få noget tillæg, idet materialerne var steget i pris.

Hans Jensen har et stort og pænt værksted og en smuk lejlighed.

Jeg drak en kop kaffe og sad og talte lidt med dem, inden jeg gik.

Jeg var på mejeriet og så hvor miserabelt taget på kulhuset så ud. Jeg lovede at kalde bestyrelsen sammen den 4. januar.

Kristian Pedersen, Bjergby holder sølvbryllup i dag.

Jeg havde en telefonsamtale med lærer Holm. Han lovede at sende mig Søren Ørnboels dagbog, og jeg var nysgerrig efter at vide noget om protestadresserne mod biskop Ludvigs.

Sendte 6 kort til bestyrelsesmedlemmerne i mejeriet og bad dem komme til møde på mejeriet den 4. januar. Dagsordenens punkt var restaurering af kulhusets tag.

I Vendsyssel tidende står der, at Kristen Vrangager og han kone holder sølvbryllup i dag med festmåltid på "du Nord".

Fredag, den 31. december

Vejret: mildt.

I eftermiddags var jeg hos Krøgskrædderen for at hente et sæt klæder. Det kostede kr. 41.

Niels Jakobsens kone er nedkommet med en datter.

Modtog Søren Ørnboles dagbog fra lærer Holm
Nytårsaften forløb fredeligt og stille her på gården.

Oversigt over begivenheder i 1915.

- 2/1 Jeg og Ingeborg var kørende ned til Hebbelstrup.
- 4/1 Jeg var til kirkeværgemøde hos Laurits Jensen
- 5/1 Opgørelse i Brugsforeningen
- 7/1 Hveden optærsket – Brev fra C. Klitgaard.
Anders Vestergaard i Snevre død.
- 10/1 Pastor Hindsholm holdt afskeds gudstjenester i Bjergby og Mygdal Kirker.
- 13/1 Anders Vestergaard begravet.
- 14/1 I Bjergby Præstegaard til afskeds møde.
- 15/1 Sendt 3 kalve til eksportslagteriet
- 16/1 Valdemar Hebbelstrup og hans kone var her.
- 18/1 Lærerinde frk. Sørensen, Bjergby dør.
- 22/1 Provst Harboe, Hjørring dør.
- 24/1 Poul Uslev var her og foretog korntælling.
- 28/1 Til Sognerådsmøde.
- 30/1 Mund og klovsyge i Skibsby.
- 5/2 Hentede 10 sk. Kunstgødning.
- 7/2 Pastor Blichfeldt, Rubjerg var i Mygdal Kirke.
- 8/2 Ingeborg 44 år.
- 9/2 Meddelelse om ansøgning til præsteembedet.
- 12/2 Samtalemøde i Ørnboel.
- 14/2 Pastor Lysholm, Horne i Mygdal Kirke.
- 15/2 Modtog dommen i sagen mod Lars Møller.
- 16/2 Indbydelse til Historisk Samfund.
- 18/2 Menighedsrådsmøde hos Kristian Dahl.
Møde i fattiggården om billigt rug.
- 22/2 Missionsuge i Mygdal med lærer Tophøj, Bindslev.
- 24/2 Nielsen, Stabæk i Mygdal Kirke.
- 25/2 Generalforsamling i brugsforeningen.
Lærer Jensen i Mygdal Kirke.
- 26/2 Pastor Lysholm og missionær Bruun i Mygdal kirke.
- 28/2 Pastor Bertelsen, Vraa i Mygdal Kirke.
Stiftsprovst Zeuthen dør.
- 3/3 Rugen aftærsket.
- 4/3 Kørt en havrestak ind.
- 5/3 Leveret 2 td. rug i Bjergby.
- 6/3 Hos Peter Nørskov og i Fattiggården.
- 8/3 Møde i Bangsbostrand.
- 9/3 Missionær P. Andersen i Missionshuset.
- 12/3 I Fattiggården til lærerindeindstilling (Bjergby)
- 17/3 Optærsket. Karl Olesen, Odden dør.
- 18/3 Ingeborg oppe ved Peter Steen.
Hesteavlsmøde i Forsamlingshuset.
- 22/3 Hesteavlsmøde i Odden.
Peter Steen dør.

- 26/3 Telefonsamtale med redaktør Mikkelsen.
Pastor Kirkegaard udnævnes til præst her i pastoratet.
Pastor Lysholm i Mygdal Kirke.
- 30/3 Steffensen formand for Brugsforeningen.
Proprietær N. Olesen, Asdal, dør.
- 31/3 Peter Steen begravet.
- 1/4 Pastor Sevaldsen i Mygdal Kirke.
- 2/4 Pastor Røsselt i Mygdal Kirke
- 3/4 Tegnet til et orgel - kr. 50.
- 4/4 Missionær Jonstrup i Missionshuset.
- 6/4 Til smørbedømmelse i Frederikshavn.
Kvindemøde hos Kurvemarie.
- 9/4 Opgørelse i Brugsforeningen
- 10/4 -
- 11/4 Pastor Kirkegaard – afskedsprædiken i Bindslev.
- 12/4 Eskild Pedersen var her – hestesyn.
- 13/4 Generalforsamling i Mejeriet – fårene på græs.
- 14/4 Laurids Pedersen, Dalsgaard, var her.
- 18/4 Pastor Kirkegaard indsat som præst af provst Sevaldsen.
Kristen Holtegaard, sølvbryllup.
Lærer Anders Kabbeltved, Frederikshavn, dør.
- 19/4 Kørt smør.
- 22/4 Nicoline rejste til København.
- 24/4 Jeg var oppe i Bjergby Præstegaard.
- 27/4 Leveret 9 grise. En so fødte 13 grise.
- 29/4 Eksamen i Mygdal n. Skole.
- 1/5 Holgers første skoledag. Opfordret de sidste kålrabi.
- 3/5 Begyndte at så vårsæd.
- 4/5 Satte kartofler i haven.
- 7/5 Folketingsvalg.
Den hvide hoppe fødte et brunt hoppeføl.
- 8/5 Hos redaktør Mikkelsen.
- 12/5 Læge Laursen, Bindslev var her.
- 15/5 Udkørte det sidste af møddingen. Kreaturtælling.
- 16/5 N. Chr. Jensen og hustru, Retholt har guldbryllup.
- 18/5 Kreaturerne på græs.
- 24/5 Thomas Mikkelsen var her.
- 28/5 Orgelmøde i Mygdal n. skole.
- 29/5 Pastor Lund, Harritslev, bryllup.
- 31/5 Ritualmøde i n. skole.
Gymnastikinspektør Kirkebjerg i Bjergby Skole.
Kristian Degnbøl – 60 år.
- 2/6 Vasket får.
- 3/6 Møde i Mygdal n. skole om rituallet.
Pastor Kirkegaard og frue var her.
Købmand Korsholt, Bindslev død.
- 5/6 Møde i Odden skov. Kirkegaard og Holm.
- 7/6 P. Andersen, Aalborg i Missionshuset
- 8/6 Hvide hoppe død. Slagtet en gris.

- 10/6 Menighedsrådsmøde i Bjergby Præstegaard.
 11/6 Generalforsamling i Brugsforeningen.
 13/6 Med skolebørnene i Lønstrup.
 13/6 Johannes kom her.
 14/6 Kirkesyn i Mygdal.
 15/6 Maren Jensen, Vraa, dør på Birkumgaard.
 16/6 Niels Lund, Bindslev dør.
 16/6 T. C. Larsen, Vraa var her
 19/6 Johannes var her.
 21/6 Hos redaktør Mikkelsen. T. C. Larsens bog.
 23/6 Møde i Slotved Skov. J. Andreassen var her.
 24/6 Hestemarked i Hjørring.
 25/6 Rønglet tørv i mosen.
 28/6 Ungdomsmøde i Bjergby Præstegaard.
 29/6 I Frederikshavn til smørbedømmelse.
 Købt cykel til Peter (kr. 87).
 30/6 Møde i Missionshuset. Jakobsen og Kirkegaard.
 1/7 Opgørelse i Brugsforeningen.
 Sognerådsmøde.
 4/7 Ingeborg til Hebbelstrup.
 6/7 Revideret hos Kristian Dahl.
 7/7 Telefonklokke opsat.
 10/7 Begyndte at hente tørv.
 Laust Bruun i Missionshuset.
 13/7 Marianne Vestergaard, Snevre – bryllup.
 16/7 Kristen Jakobsen, Rødemølle – bryllup.
 17/7 Til Aalborg pr. bil. Andels kulforretningen.
 18/7 Kørt til Hjørring i besøg.
 25/7 Julius og Peter i Løkken.
 26/7 Slog hø i engen
 28/7 Færdig med at pløje brak 3. gang.
 31/7 N. P. Andersens kone dør.
 1/8 Karl såret af en salonbøsse. Læge Laursen var her. Karl på sygehuset.
 2/8 Arealtælling.
 3/8 Ingeborg og Peter i Hjørring.
 6/8 Generalforsamling i brugsforeningen.
 Kristen Vejen var her.
 7/8 Indstilling af mejeribestyrer.
 8/8 Tine var her.
 11/8 Begyndte at meje rug
 13/8 Kværn billedet.
 14/8 I Præstegården.
 Karl kom hjem fra sygehuset.
 15/8 Modtog hunden "Monni".
 17/8 Afmejet rugen.
 19/8 Orglet kom til Mygdal Kirke.
 22/8 Orglet indviet
 24/8 Dyrlæge Vejrum var her.
 26/8 So fik 18 grise.

- 19/8 Generalforsamling i mejeriet. Storgaard blev valgt.
- 31/8 Bernhard Pedersen og Martinus Krøgholts datter bryllup.
- 2/9 Menighedsrådsmøde i Mygdal nordre Skole.
- 3/9 Leverede skoletørv.
- 4/9 Hentede de sidste tørv i mosen.
- 8/9 Opskåret.
- 13/9 Bunden hestene inde.
- 15/9 Ludvig Hansen i brugsforeningen.
- 16/9 Byttet hest med Jensen.
- 17/9 Indhøstet.
- 19/9 Lærer Fischer i Missionshuset.
- 21/9 Begyndt at så rug. Udnævnt til snefoged.
- 25/9 Færdig med at så rug.
- 27/9 I kirken for at studere en gravsten.
- 29/9 So bedækket.
- 30/9 Færdig med at skrællepløje.
- 4/10 Kreaturerne bundet inde.
- 5/10 Ingeborg og jeg i Frederikshavn og Bangsbostrand.
- 14/10 So fik 15 grise.
- 17/10 August Kristensen dør.
- 19/10 Mikkelsen, Højvælde dør.
Eksamen i Mygdal n. skole.
- 21/10 Valdemar Hebbelstrup og hans kone var her.
- 22/10 Eksamen i Mygdal søndre Skole.
- 26/10 Jesper Jespersen, Grønhøj dør – 34 år gammel.
Larsen, Lykkegaard, Bindslev 80 år.
- 29/10 Afskedsfest i forsamlingshuset for mejeribestyrer Jensen.
- 1/11 Kristian flytter hjem til Hebbelstrup.
Marie Kristensen, Træholt – 75 år.
- 2/11 De sidste rodfrugter taget op.
- 3/11 Kristian taget til Tommerup Højskole.
- 4/11 Kørt de sidste kålrabier hjem.
- 5/11 Lærer Kristensen fh. Mosbjerg dør – 91 år.
- 9/11 Udsalg i Hjørring for Hedningemissionen.
- 11/11 Bestyrelsesmøde i Historisk Samfund.
- 12/11 Til møde i Lilholt ang. Mejeriet,
- 16/11 Missionsugen begynder i Bjergby. Pastor Høhner, Tversted.
- 18/11 Ludvigs udnævnes til biskop.
- 19/11 Pastor Engbjerg i Bjergby Kirke. Jeg var i Præstegården om eftermiddagen og aftenen.
- 22/11 I Bjergby Kirke. Lærer Hansen, Horne.
- 24/11 Provst H. C. Møller, Svenstrup dør.
- 25/11 Besøgt Hans Pedersen, Melholt.
- 30/11 Julius begyndte at arbejde hos Kristian Degnbøl.
- 3/12 Nikatius og Johanne Overgaard – bryllup.
- 6/12 Dyrslægen var her.
- 8/12 Bibellæsning i nordre skole. Pastor Kirkegaard.
- 11/12 Søren Kristoffersens hus på Pindherrevej brændte her til morgen.
- 14/12 I Frederikshavn til smørbedømmelse.

16/12 Slagtet en gris.
 26/12 Kristian Krattet og Gine – sølvbryllup.
 29/12 Lars Kristian Larsen, Uslev dør 86 år gammel.
 30/12 Høker Kristian Pedersen og hustru, Bjergby – sølvbryllup.
 Kristian Vrangager og hustru – sølvbryllup.

Så er året 1915' saga ude. Det blev et år, der vil blive mindet længe. Den forfærdelige verdenskrig har raset længe og spredt død og ødelæggelse over største delen af Europa. Vi skylder vor Himmelske Fader en stor tak for hans beskyttelse af vort fædreland. Og vi må bede Gud om at bevare os i det år, der kommer. Her i vort samfund er der ikke sket noget videre. Vi har fået en ny præst i løbet af året. Pastor Hindsholm rejste herfra i begyndelsen af året. Jeg er godt tilfreds med præsteskiftet. Pastor Kirkegaard er en rar og jævn mand, og han har en dejlig kone. Vi har jo også fået en ny biskop. Ludvigs – som der har stået en strid om. I vort hjem er der ikke sket forandringer – bortset fra at Kristian tog til Tommerup Højskole i november. I foråret blev der oprettet et Historisk Samfund for Hjørring Amt. Jeg har sæde i dets bestyrelse. Jeg har meget fornøjelse af denne forenings oprettelse. Vi har skiftet mejeribestyrer og uddeler i brugsforeningen i årets løb.

1916

Løvedag, den 1. januar – Nytårsdag.

Vejret: stærk regn i aften.

Førstegudstjeneste i Mygdal. Jeg, Kristian, Julius og Peter var i kirke. Der var altergang (4 gæster).

Der var indsamling i kirken til fordel for Bibelselskabet.

Jeg modtog et langt brev fra Hans Bager i aften.

Så er et nyt år oprundet. Og Herren give, at det må blive et nådeår for os og for vort fædreland.

Der er iblandt mennesker kommet en sær kritisk og misundelig tone som gør, at der intet kan udrettes. Det gælder ikke alene rent verdslige. Men også åndelige sager.

Partifanatisme mærkes på en uhyggelig måde. Den ene stodder kan ikke tåle, at den anden har to kæppe.

Søndag, den 2. januar

Vejret: Stærk blæst. Vind fra sydvest til vest. Tø med oversvømmelse.

Sidstegudstjeneste i Mygdal Kirke. Kristian var i kirke.

Jeg kørte ham til Højene. Line var med op til sin fader i Bjergby. Da jeg kørte hjem, fik Niels Grøntveds husholderske kørende med fra Varbro Bødkeren.

Mandag, den 3. januar

Vejret: Smukt.

I formiddags havde jeg mandskab ude for at kaste sne. Vi kastede lidt øst for Rødemølle og henne ved Hebbelstrup. Der var mødt 7 mand.

På vejen hjem var jeg om ad købmanden og købte en fl. portvin og i Brugsen købte jeg chokolade. Ingeborg var inde til Niels Jakobsen i eftermiddags i barselsvisit og havde nævnte genstande med.

Otte Godsk var her i dag. Han havde et stykke papir med, hvorpå han havde affattet et svar til sagfører Schmidts sidste indlæg.

Kristian kørte til Missionshuset med vores gamle bordplade. Den skulle de bruge ved juletræsfesten.

Vandel blev ved med at gå over vejen nord for Jakobsens. Tønden, der for nogen tid siden gav anledning til oversvømmelsen, sidder nok atter i røret.

I aften affattede jeg et svar på E. Schmidt skrivelse.

Tirsdag, den 4. januar

Vejret: Tøvejr og blæst.

Jeg var i Brugsen hele dagen til opgørelse.

Der var bestyrelsesmøde i mejeriet i eftermiddags.

I eftermiddag kl. 1 var der juletræsfest for børn i Missionshuset. Ingeborg, Karl, Holger og Vilhelm var der oppe. Der var mødt mellem 50 og 60 børn.

Pastor Kirkegaard mødte og talte til børnene. Laurits Grimmeshave afsluttede.

Jeg modtog 4. hefte af "Fortid og nutid".

Onsdag, den 5. januar.

Vejret: Blæst med vind fra vest og tø.

I eftermiddags kørte Julius sand på vejen norden til Niels Jakobsen. Anders Kabbeltved og skomageren arbejdede med at få tønden ud af røret. Det fik de først i går eftermiddags og vand sank. I formiddags hentede Anders et læs lyng, som Skomageren havde slået i går. Det blev kørt sand på lyngen, der var lagt på vejen.

Der var møde i Præstegården i aften om Santalmissionen. Præsten vil søge at oprette en kreds for denne mission.

Dagen efter Nytårsdag rejste Steffensens kone til Hørby for at hente datteren Anne hjem. Hun var kommet ud til en købmand af deres bekendtskab for at tjene. Hun var hjemme i julen. Da hun kom derud igen efter julen, blev hun sær, og de måtte hente hende hjem igen.

Torsdag, den 6. januar

Vejret: Regn om aftenen

I aften kl. 5 er der ungdomsmøde i Missionshuset med postbud Østergaard, Hjørring, som taler. Kristian, Julius, Peter og Line var der oppe. Da Jens Præstegård skulle køre Østergaard hjem kørte han forbi en ølvogn og derefter på en grusdyng og væltede. Hesten løb fra vognen. Hamlet spang. Men der skete ellers ikke nogen skade. Jens lånte en anden vogn og bragte Østergaard til Hjørring.'

I skolen var der juletræ i aften. Vilhelm var der oppe. Præsten med kone og børn var der også.

Fredag, den 7. januar

Vejret: lidt regn.

Jeg kørte til Hjørring med Ingeborg og Kristian. Kristian rejste tilbage til Tommerup. Jeg gav ham kr. 60 med. Heraf skulle han betale forstanderen kr. 45 for januar måned.

Vi var hos Marie og Anna og spiste til middag og drikke chokolade inden vi tog hjem.

Jeg var inde hos lærer N. P. Petersen og tilbageleverede Aalborg Amts Aarbog og lånte Kærulfske Studier 1., 2. og 3. af ham.

Anton Jakobsen vil have Årbogen delt i to og udsendt hvert halvår.

Jeg var hos sagfører Jensen med akterne i Niels Søndergaards sag.

Løverdags, den 8. januar.

Vejret: Slud.

I dag var Vilhelm og Karl i skole for første gang efter ferien.

Søndag, den 9. januar

Vejret: Frost

Vi var til Førstegudstjeneste i Mygdal.

Der blev foretaget indsamling til Santalmissionen.

Jeg var i Missionshuset i aften. Der var kun mødt ganske få. Peter Nørskov læste en prædiken, og Laurits Grimmeshave sluttede.

Mandag, den 10. januar

Vejret: Blæst med vind fra vest.

I mørkningen var Peter oppe i Brugsen med en pakke bøger til Statsbiblioteket. Jeg modtog 2 kataloger fra Akademisk Antikvariat.

Tirsdag, den 11. januar

Først på dagen var jeg henne hos Niels Grøntved for at tilbyde ham den halte kvie. Han var med hjemme for at se den. Vi blev enige om, at Niels skal slagte den og sende kødet til København på min regning og risiko mod, at jeg betalte ham et rimeligt honorar derfor. I eftermiddags gik jeg og Andreas Degnbøl hen til Andreas Sandager og blev der til ud på aftenen. Sandager har bygget et stort og bredt fæhus nord for gården. Vi var oppe for at se på et par grave fra Hedenold. De var stødt på dem i sommer, da de tog noget fyld ovenpå Kirkebakken. Foruden de to afdækkede grave fandtes der to mere østen for dem. Her havde man fundet urne og spyd.

Lærer Thomasen og dyrlæge Hansen havde været nede i gravene for at undersøge dem. De mente, at gravene stammede fra tiden før Kristi fødsel. De tog urnerne med til Hjørring. Andreas mente, at navne Kirkebakken stammede fra, at der havde været begravelsesplads på den.

Vi var henne for at se plantningen på Draghøj og Raakjær.

Jeg så nogle gamle papirer, som skrædder Andreas havde med. De var fra 1847.

Vi modtog brev fra Kristian hvori han meddelte, at han var vel ankommet til Tommerup, dog med nogen forsinkelse.

Onsdag, den 12. januar.

Vejret: Smukt med let frost.

Jeg fik mit manuskript om Odden tilbage fra C. Klitgaard tillige med en del oplysninger om Linderumgård. Han vil have en del ændret ved mine optegnelser.

Jeg havde en telefonsamtale med pastor Kirkegaard i anledningen af, at Klitgaard skriver, at der skulle findes noget om Bjergbypræsten Peder Vognfører i Aalborg Bispearkiv. Jeg

bad pastor Kirkegaard undersøge, om det er rigtigt og, i bekræftende fald, skaffe mig disse papirer. Jeg tænkte på at skrive en præstehistorie for det herværende pastorat. Til dette ønsker jeg så fyldestgørende oplysninger som muligt. Kirkegaard lovede beredvilligt at undersøge sagen.

Han tilbød at låne mig en gammel Liber Daticius, som han havde fundet i arkivet. Den indeholdt forordninger og cirkulærer.

Pastor Kirkegaard vil være til stede ved biskop Ludvigs indvielse på søndag. Han mente, at han blev den eneste præst fra stiftet, der kom til denne fest.

Torsdag, den 13. januar 1916

Vejret: Ustadigt med regn, sne, tøj, frost, blæst og stille.

Jeg og Ingeborg gik ned til Bindslev til helliggørelsesmøde i Tronsmark Missionshus.

Mødet begyndte med bøn og sang. Derefter talte pastor Schøtt, Sindal, om Tusindårsriget ud fra Joh. Aab. 20. kap.

Han talte klart derom, men forsøgte ikke på udlægninger, som ikke fuldt ud kunne stemme med den hellige skrift.

Om middagen var jeg og Ingeborg oppe til Søren Højens i Aagaard. Foruden os var Bertel Mølgaard, Mosbjerg, og hans kone samt smed Johan Møhl, Astrup og hans kone også der. Bertel Mølgaard fortalte, at de var 3 menighedsrådsmedlemmer i Mosbjerg (han var den ene) som havde underskrevet protestadressen mod biskop Ludvigs. I Bindslev var der mindst 50, der havde skrevet sig på listen.

Om eftermiddagen var der forhandlingsmøde i Missionshuset.

Pastor Høher, Tversted indledte med en tale, hvori han viste, at glæde og kraft er forenet med et sundt troende levned. Efter hans tale førtes der en forhandling under hvilken bl. a. følgende havde ordet.

Smed Lars Peter fra Tversted, Peter Jørgen, Sørig, missionær Andersen, pastor Larsen, pastor Lysholm, pastor Engberg, pastor Høher, pastor Schøtt, Knud Jensen, Horne, træhandler Nielsen, Hjørring, møbelhandler Niels Kristensen, Hjørring, Lars Veienkouff, Kristen Skoven og flere.

I dag var der auktion i Horne over besætning og rodfrugter.

Fredag, den 14. januar.

Vejret: Let frost og smukt.

Udført forskelligt arbejde på ejendommen.

Løverdags, den 15. januar.

Vejret: Uroligt med regn og blæst.

Udført forskelligt arbejde på ejendommen.

Søndag, den 16. januar.

Vejret: Let frost.

Ingen gudstjenester i Bjergby og Mygdal kirker, idet pastor Kirkegaard er i København ved biskop Ludvigs indvielse.

Peter var i Missionshuset i aften.

I formiddags talte jeg med formanden for Hjørring Museum og spurgte, om der fandtes et par malerier på museet af Odden. Han fortalte, at der var to malerier fra 1590, som var malet af Røsensparre. Museet havde købt dem af enkefru Rodskjær. Jeg spurgte, om der kunne fås en reproduktion af dem til brug i en afhandling om Odden. Det bekræftede han. Jeg spurgte godsejer Glud til Baggesvogn, om jeg kunne låne den fæsteprotokol, som findes på Baggesvogn. Det bekræftede han og bad mig være forsigtig med den – hvilket jeg naturligvis lovede.

Jeg sendte brev til C. Klitgaard og lagde et par avisartikler om Odden ved.

Mandag, den 17. januar.

Vejret: Tø – vinden gik fra vest til øst.

Afsendte brevet til Klitgaard og sendte brev til Maria, som har fødselsdag i dag.

Tirsdag, den 18. januar.

Vejret: Mildt med lidt regn.

Jeg var i Baggesvogn for at hente fæsteprotokollen, 2 jordebøger fra 1710 og 1838 samt en fortegnelse over Baggesvogns ejere. Godsejeren sagde, at jeg nok kunne låne papirerne, når jeg ville indestå for dem med "Liv og sjæl og de dele".

Niels Grøntved var her i aften. Han viste mig en afregning på min ko, som var blevet kasseret i København. Den får jeg altså intet for.

Niels fortalte mig, at der var tale om at opstille Kristian Knudsen, Agdrup i Taars som Højres kandidat til Folketingsvalg i Hjørring. Der er mænd fra Indre Mission i Bindselev og pastor Schøtt, der har arbejdet derfor. Kristian Frederiksen havde ikke givet Kristen Knudsen noget godt skudsmål. Han kan ikke spise ved samme bord, som sit tyende og er tillige gerrig.

Onsdag, den 19. januar.

Vejret. Blæst, gråvejr og regn om aftenen.

Jeg var i Hjørring for at gøre forskellige indkøb. Jeg traf Søren Nørmark, som inviterede mig på kaffe. Anders Møller, Uslev, kom også med. Vi traf Niels Bak udenfor beværtningen på det gamle rådhus. Han kom også med.

Jeg spurgte Søren Nørmark om, hvor jeg kunne afhænde rug, som jeg skulle af med. Han sagde, at jeg kunne sælge den til hvem som helst, når bare jeg fik attest på, at den blev brugt til brød. Jeg kunne vel også sælge den hjemme. Hans Svendsen har ikke avlet rug i år. Dette bekræftede Niels Bak.

Jeg var oppe hos lærer N. P. Petersen med Søren Ørnboles dagbog. Jeg var inde på Vendsyssel Tidende for at få en avis om Slagterifesten.

I Diskontobanken hævede jeg kr. 100.

Jeg traf Otte Godsk, der gav kaffe.

Jeg talte med møbelhandler Niels Kristensen, Han fortalte, at der i forgårs havde været mødet i Samfundet i Hjørring. Her var der mødt nogle fra Bindselev – blandt andre pastor Schøtt. Kristen Knudsen, Agdrup var til stede. Det blev drøftet om, hvor vidt Knudsen skulle opstilles for Højres kandidat til Folketinget. Knudsen ville have klarhed over, om samfundet ønskede ham opstillet. Forsamlingen kunne ikke give Kristen Knudsen nogen klarhed på mødet.

Jeg talte med Nielsen, Stabæk, der bekræftede, at Niels Søndergaards søn havde meldt sig som interesseret i Uggerby Mejeri.

Jeg talte med lærer Rasmussen, Bjergby, der var kommet hjem fra Sikringsstyrkerne sidste løverdag. Han havde været til sin broders bryllup. Han mente, at krigen ville ende om 3 måneder.

Søren Nørmark har fået indlagt telefon i dag.

Torsdag, den 20. januar.

Vejret: Tø, regn og hagl.

Forskelligt arbejde på ejendommen.

Fredag, den 21. januar.

Vejret: Tø og regn.

I eftermiddags var Anders Kabbeltved her med folketællingslisterne. Han bad mig hjælpe med tællingen den 1. februar.

Smed Ejner Pedersen var her for at reparere ajlepumpen og låsen ved Odden-skrinet.

Modtog brev fra C. Klitgaard. Telefon med uddeler Larsen.

Løverdag, den 22. januar.

Vejret: Tø.

Jeg har været syg i min ryg og læn og har måttet holde sengen hele dagen. Niels Grøntved var her.

Søndag, den 23. januar.

Vejret: Tø.

Førstegudstjeneste i Mygdal ved pastor Kærgaard, Tårs. Vilhelm var i kirke. Jeg holdt sengen det meste af dagen.

Mandag, den 24. januar.

Vejret: Gråvej og regn.

I eftermiddag var Lars lejets kone her med et Landboforeningskort.

I aften var der en karl her fra Heidemanns for at sætte et blikrør på en aksel ved kværnen.

Jeg modtog brev fra sagfører Jensen.

Jeg har været noget bedre i dag, men min ryg er fremdeles dårlig.

Tirsdag, den 25. januar.

Vejret: Tø og uroligt vejr.

Jeg arbejdede en del med brugsforeningens bøger

Jeg afsendte brev til Otto Godsk og kort til Anders Sandager. Jeg modtog brev fra Niels Porse (Smøreksporsten) og kreditnota fra uddeleren.

Carl hentede Pain Expeller (*det må være noget smertestillende*) og amerikansk olie hos Niels Grøntved.

Onsdag, den 26. januar 1916

Vejret: Klart vejr med tøj.

Jeg har arbejdet med brugsforeningens regnskab. Min ryg har været dårlig i dag. Brev til Cloos.

Torsdag, den 27. januar.

Vejret: Smukt med let frost.

Uddeler Larsen var her i eftermiddags og hjalp med brugsforeningens bøger.

Modtog brev fra Danish Dairies med indbydelse til møde i Randers den 17. februar.

Fredag, den 28. januar.

Vejret: Smukt med frost.

Sendte penge med posten til Kristian, så han kunne betale for højskoleophold for februar måned.

Havde en telefonsamtale med Andreas Sandager.

Lørdag, den 29. januar.

Vejret: Tøj og lidt regn.

Modtog telefonhåndbog for 1916.

Andreas Degnbøl var her i eftermiddags og modtog frø og plantebestilling.

Han klippede mit hår.

Søndag, den 30. januar.

Vejret: Tøvejr.

Ingen gudstjeneste i Mygdal Kirke.

Line holdt sengen i dag.

Jeg skrev nogle anmærkninger til min historie om Odden

Mandag, den 31. januar.

Vejret: Tøvejr.

Afsendte brev til Klitgaard med mine optegnelser om Odden – 15½ bikubeark sider.

Sendt kort til L. Pedersen, Glimsholt med Senius Kristensens besætningsantal.

I eftermiddags kom Andreas Sandager og hans stedsøn – lærer Laurids Sandager – her.

Vi granskede en del i de gamle dokumenter. Baggessvogns Fæsteprotokol og Jordebøger.

Jeg bestilte have og rodfrugtfrø gennem Planfningsforeningen. Jeg betalte kr. 1 til foreningens jubilæum (Hedeselskabet).

Andreas fortalte, at Fr. Steffensens datter Anne døde i dag.

Hun havde været hjemme siden den 6. januar. Hun havde tjent hos en købmand i Hørby.

Hun døde af tuberkulose i hjernen. Hun var meget syg, men de sidste dage havde hun været meget klar i hovedet og var sig bevidst om, at hun skulle herfra.

Anders Sandager meldte sig ind i Historisk Samfund. Jeg telefonerede dette til lærer N: P: Petersens kone. Hun fortalte at Petersen er syg og ligger med varme omslag.

Jeg spurgte Martinus Krøgholt om hvor højt min ejendom var vurderet til ejendomsskyld. Kr. 26.000 – svarede han. På mit skatteschema satte jeg min formue til kr. 22.000.

Modtog brev fra Kristian.

Jeg lovede Andreas Sandager at følge med ham til Sindal Præstegaard sidst i februar og undersøge kirkebøgerne der.

Tirsdag, den 1. februar.

Vejret: Let frost.

Julius og Peter tærskede rug med plejlen.

Folketælling over hele landet. Jeg assisterede Kabbeltved med optællingen

Den 12. januar døde Martin Andersen forh. Træhandler i Bindslev.

Jeg var til bestyrelsesmøde i mejeriet. Vi talte om at få boret et hul til et 6 tommer rør i brønden.

Vi akkorderede med Hans Jensen om at lave smørtræet til os dato til april for kr. 1.45 pr. drittel.

Til at deltage i Smørforeningens generalforsamling valgtes I. Kornbeck, Lilholt og Hans Svendsen, Karlsminde.

Modtog indlæg fra sagfører Jensen og en erklæring fra Otto Godsk.

Onsdag, den 2. februar.'

Vejret: frost.

Jeg på Odden med dokumentskrinet. Viese var ikke hjemme.

Anders Kabbeltveds søn var her for at hente folketællingslisterne.

Betalte posten telefonopkrævningen på kr. 17.30.

Modtog brevkort fra C. Klitgaard hvori han meddelte mig, at han havde modtaget mine optegnelser om Odden. Han ville videregive dem til bogudvalget med sine anbefalinger.

Jeg telefonerede med Viese og meddelte, at jeg havde beholdt et par dokumenter og bad om tilladelse til at benytte nogle kort over ejendommen.

Posten fortalte, at Nissens kone døde pludseligt i går.

Hun døde under et besøg hos sønnen i Bjergby.

Torsdag, den 3. februar.

Vejret: Tø,

Niels Oles datter kom til skade på skolen i går. Hun ville hoppe fra et bord til et andet. Hun blev hentet af sin far.

Kylling-Senius' kone faldt ned fra loftet og kom til at sidde skrævs over en stol. Der blev sendt bud efter lægen.

Fredag, den 4. februar.

Vejret: Blæst med vind fra syd.

Talte med Kragelund om at aftale rug.

Løverdags, den 5. februar.

Vejret: Tøvejr.

Afskrev i bikubeark Baggesvogns Fæsteprotokol.

Søndag, den 6. februar 1916

Vejret:

Vi var til førstegudstjeneste i Mygdal Kirke.

Mandag, den 7. februar.

Vejret: Blæst med regnbyger.

Jeg var i Brugsforeningen. Jeg og Th. Larsen affattede et foreløbigt regnskab. Kassereren og revisoren var der også.

Tirsdag, den 8. februar.

Vejret: Ustadig med hagl.

I eftermiddags blev Steffensens datter begravet. Der var mange, der deltog i begravelsen.

Foran ligvognen gik der 10 piger og strøede grønt. Der var et følge på 34 vogne.

Graven var på den nye del af kirkegården

Ved graven bragte lærer Jensen en tak på familien vegne.

Ingeborg har 45 års fødselsdag. Fra Marie og Anna fik hun et smukt broderi. "Herren er nær" stod der, og det var indrammet i en gylden ramme.

Onsdag, den 9. februar.

Vejret: Mildt.

Jeg modtog brev med indbydelse til Bangsbostrandmødet.

Torsdag, den 10. februar.

Vejret: Frost og smukt.

Jeg var oppe i kirken for at se en gammel kirkeregnskabsbog og så kirkens regnskab.

Jeg var oppe hos Peder Thirup for at se til drengen. Thirup oplyste, at han kun ville beholde drengen til 1. maj. De var meget misfornøjede med, at drengen lader sit vand i sengen om natten.

Jeg spurgte drengen om, hvor han gerne ville hen. Han sagde, at han gerne ville i gartnerlære.

Fredag, den 11. februar.

Vejret: Smukt med frost.

Der var skovauktion i Baggesvogn. Jeg tog der ned og tog fæsteprotokollen og jordebogen med.

På Baggesvogn talte jeg med den gamle skovfoged. Han viste mig gårdens karlekamre og samlingsstue.

Jeg afsendte en pakke bøger til Statsbiblioteket.

Jeg var i Brugsforeningen til bestyrelsesmøde. Der besluttedes at udbetale 8% i overskud og henlægge 1%.

Der holdes generalforsamling den 25. februar.

Forfatteren og redaktør af "Folkelæsning" – Mads Jepsen – døde pludseligt i går. Ham blev ramt af en lammelse i den ene side og døde kort efter. Han blev 48 år.

Løverdag, den 12. februar 1916.

Vejret: Frost og stille.

Vi tog noget af en stenkiste op ved fæhuset.

Søndag, den 13. februar.

Vejret: Snefog først på dagen. Regn hen under aften.

Vi var til førstegudstjeneste i Mygdal Kirke.

Præsten meddelte mig, at der skulle holdes skolekommissionsmøde i præstegården i morgen.

Vi talte om indsamlingen til Kvindehjælpen i Aarhus. Lærerne på begge skoler vil forestå indsamlingen.

Mandag, den 14. februar.

Vejret: Stille.

Steffensen var her for at hjælpe med at revidere Hesteavlerforeningens regnskab. Der var generalforsamling i foreningen om eftermiddagen.

Jeg var til Skolekommissionsmøde i aftes.

Tirsdag, den 15. februar.

Vejret: Blæst med vind fra vest.

Onsdag, den 16. februar.

Vejret: Vind fra vest og snefog.

Jeg havde en telefonsamtale med Jensen, Østergaard i Vellingshøj om boringen med mejeriet.

Torsdag, den 17. februar.

Vejret: Snefog.

I eftermiddags var jeg i Brugsforeningen for at hjælpe uddeleren med at udtage varer til auktionen ved generalforsamlingen.

Ingeborg var ude og samle ind til Kvindehjælpen.

Fredag, den 18. februar.

Vejret: smukt med frost.

Jeg var på Forsørgelsesvæsenet for at tale med gartner Rasmussen og byrådssekretær Nisted om, hvordan jeg skulle forholde mig overfor drengen, der er hos Peder Thirup. Her oplyste Nisted mig om, at det er drengens hjemstedkommune, der skal betale lægeregningen.

Rasmussen oplyste, at det er værgerået, der skal skaffe drengen en plads til 1. maj. Jeg skal bare – som tilsynsførende – påse, om drengen har det godt. Jeg sagde, at drengen gerne vil i gartnerlære. Dette mente Rasmussen ikke kunne nytte noget.

Der tales meget om grosserer Jørgen Storm, der har fået en bøde på kr. 42.000 for at lade et parti kaffe komme til Hamburg. Det forlyder, at hans læge har anbefalet ham at rejse fra byen.

Løverdag, den 19. februar.

Vejret: Smukt med frost.

Jeg modtog et eksemplar af Jyllandsposten med en anmeldelse af Klitgaards "Kejserkrigen".

Søndag, den 20. februar.

Vejret: Stille med frost og stærk sol.

Vi var til førstegudstjeneste i Mygdal.

Biskop Ludvigs er på visitats i Hjørring.

Mandag, den 21. februar.

Vejret: Smukt med frost.

Modtog brev fra entreprenør Nielsen, Odense.

Tirsdag, den 22. februar.

Vejret: Smukt med frost.

Ingeborg var i skolen med de penge, som hun havde samlet ind til Kvindehjælpen.

Aftale med Andreas Sandager om at tage til Sindal Præstegaard på mandag.

Sandager fortalte, at Martin Thøgersen skal til møde med Sognerådet. Han har opgivet sin formue for lavt.

Onsdag, den 23. februar.

Vejret: Hård frost og blæst med vind fra sydvest.

Jeg tog med toget til Vraa.'

Her blev det fortalt, at grosserer Jørgen Storm og hustru var taget til Amerika. Andre sagde, det han var ugift og var kommet på sindssygeanstalt. Da jeg kom tilbage til Hjørring gik han og spankulerede på perronen.

I Vraa skulle jeg besøge lærer T. C. Larsen. Han bor i et hus tæt ved Højskolen. Hans lejlighed er pæn og tarvelig.

Larsen har skænket hele sin formue til blandt andet en kirke i Rønnebjerg. Han har kun sin pension.

Larsen går til gudstjeneste to gange hver søndag.

Han har skrevet en bog om sin livsførelse, som jeg lånte. Jeg lovede at levere den til redaktør Mikkelsen, når jeg er færdig med den.

Torsdag, den 24. februar.

Vejret: Stille med frost

Jeg modtog et katalog fra Importøren.

Jeg begyndte at afskrive lærer T. C. Larsens levnedsbog..

Fredag, den 25. februar 1916

Vejret: Hård frost med vind fra øst.

I eftermiddags var jeg til generalforsamling: Storgaard meddelte mig, at entreprenør Nielsen vil komme til mejeriet i morgen.

Løvedag, den 26. februar.

Vejret: Stærkt snefog hele dagen.

Jeg var til møde på mejeriet med mejeribestyreren og entreprenør Nielsen. Vi akkorderede med ham om at bore efter vand.

Søndag, den 27. februar.

Vejret: Frost og koldt.

Ingen gudstjeneste i Mygdal. Pastor Kirkegaard har fået fåresyge.

Mandag, den 28. februar.

Vejret: Lidt sne og frost.

Lærer Jensen forlangte og fik brugsens regnskab og meddelelse om indkaldelse til generalforsamling.

Modtog katalog fra fabrikant Brüel, Hjørring.

Tirsdag, den 29. februar.

Vejret: Vind fra øst.

I eftermiddags var jeg på mejeriet for at anviser nogle regning til betaling. Oppe nord fra høkeren holdt der en fragtkusk. Denne ene hest var stædig og ville ikke tage fat. Det hjalp, da kusken brændte en "skrubtudse" af.

Onsdag, den 1. marts.

Vejret: Let frost.

Frk. Nielsen var her i aften. Fru Kirkegaard havde bedt hende om at tage sig af drengen, der er hos Peder Thirup og sørge for, at værgerådet skaffer en plads til ham til 1. maj. Hun fik drengens papirer.

Jeg havde en telefonsamtale med lærer Holm, der fortalte at pastor Kirkegaard var meget syg. Ud over fåresygen var der stødt en tarmbetændelse til. Han må kun få citronvand.

Torsdag, den 2. marts.

Vejret: Mildt, sne hele dagen.

Sandager og jeg tog til Sindal Præstegård for at studere Liber Daticius. Der var ikke noget af interesse. Forinden havde præsten vist os kirken. Inde i kirken hænger der en zinktavl til minde om Volf Abraham Unger og med hans slægtsregister. Kirken har et orgel.

Efter aftensmaden bød vi den stille og gæstfri præst farvel.

Fredag, den 3. marts.

Vejret: Mildt med frost og sne.

Jeg var hos lærer Petersen for at tale om indholdet i Årbogen. Vi talte også om muligheden for at få et billede af Odden med i bogen. Under min søgen efter et billede af Odden blev jeg gjort bekendt med, at der skulle være en gammel kiste i Asdal, som skulle have hørt hjemme på Odden.

Løverdag, den 4. marts.

Vejret: Stille vejr.

En klinker fra Kolding var her.

Søndag, den 5. marts – fastelavn.

Vejret: Smukt.

Vi var til førstegudstjeneste i Mygdal. Den ene af Hans Nielsens tvillinger blev begravet i dag.

Vi har i Missionshuset i aften

Jeg betalte til Plejehjemsforeningen.

Mandag, den 6. marts.

Vejret: Frost og klart vejr.

I dag var der 2 møder i Missionshuset i Uggerby

Tirsdag, den 7. marts.

Vejret: Sne og frost.

Onsdag, den 8. marts.

Vejret: Hård frost og lidt sne.

Fhv. medlem af Bjergby – Mygdal Sogneråd Peder Poulsen, Uslev dør, 88 år gammel.

Torsdag, den 9. marts.

Vejret: frost.

Fredag, den 10. marts.

Vejret: Hård frost.

Løverdag, den 11. marts.

Vejret: Hård frost og meget koldt.

Modtog brev fra pastor Kirkegaard, hvor i han bed mig komme til Bjergby Skole på onsdag til en prøve i diktat og genfortælling.

Søndag, den 12. marts.

Vejret: Hård frost og snefog.

Vi var til sidstegudstjeneste i Mygdal.

Mandag, den 13. marts 1916

Vejret: Hård frost og snefog.

I aftes nedbrændte en ejendom på Aagaards Hede. Konen og datteren blev noget forbrændt. Ilden skulle være påsat af et barn.

Tirsdag, den 14. marts.

Vejret: Frost og blæst. Vind fra NØ.

I eftermiddags blev Peder Uslev begravet.

Jeg var i Brugsen, hvor vi talte om en tilbygning og senere om bestyrelsesmøde i mejeriet.

Onsdag, den 15. marts.

Vejret: Frost og isslag.

Jeg var i Præstegården. Derfra gik jeg til Rasmussens skole, hvor der have været diktat og genfortælling. Rasmussen havde søgt sognerådet om tilskud til et skab til opbevaring af konserverede fugle og dyr. Jeg lovede, at anbefale han ansøgning.

Torsdag, den 16. marts.

Vejret: Lidt sne og regn.

Ingeborg og jeg var til møde i Missionshuset.

Fredag, den 17. marts.

Vejret: Let frost med vind fra nord.

Jeg var hos lærer N. P. Petersen med nogle bøger. Petersen er ikke rigtig rask. Han har problemer med maven og overvejer en operation.

Jeg var på Vendsyssel Tidende for at indrykke en annonce om generalforsamling i mejeriet. Jeg fik udbetalt et honorar på 10 kr. 71 øre for 3 artikler, jeg har skrevet til avisen, nemlig " En Vurdering i 1839", om Anders Vestergaard og om Peter Steen.

Jeg var hos fabrikant Brüel for at købe en emaljeret kakkellovn og en grubegyde.

Smed Søren Pedersens søn, Peder, og landpost Kristen Mogensen datter fra Bjergby holdt bryllup i dag.

Løverdag, den 18. marts.

Martinus Krøgholt telefonerede først på dagen om, at der var kommet bud fra Herredskontoret om, at alle veje i Vennebjerg Herred skal ryddes for sne. Jeg gik så ud til vejen og fik 5 mand sat i arbejde på den nordre vej.

Jeg var på mejeriet for at se på borearbejdet.

Søndag, den 19. marts.

Vejret: Smukt.

Vi var til førstegudstjeneste i Mygdal.

Mandag, den 20. marts. Vejret:

Vejret: Smukt og mildt.

Der er møde i Bangsbostrand.

Vi var en del, der mødtes på stationen i Sindal.

Der blev spurgt, om ikke pastor Kirkegaard skulle med til Bangsbostrand. Det kom til udtryk, at Kirkegaard ikke regner lægprædikanter for ret meget. Jeg mente, at det var en fejl, mange præster har.

Pastor Jensen, Horne indledte mødet. Han påpegede, at mødet var privat – og at man ikke ønskede, at der blev taget referat til bladene.

Under mødet blev det drøftet personsager og holdning. En sag verserer ved Højesteret. Personlige meninger for og imod andres holdninger m.m.

(Interesserede må henvises til at gennemlæse dagbogens sider 248 til 259. dagbogen er registreret på Vendsyssel Historiske Museum som sag. Nr. 23-1977 – Ark. Nr. 401).

Tirsdag, den 21. marts.

Vejret: Snefog.

Da telefonen blev åben, ringede jeg hjem for at forhøre, hvordan de befandt sig. De havde det godt.

Bangsbo mødet fortsatte.

Jeg var til smørbedømmelse – senere på dagen

Der kom henvendelser fra Hørbylund og Vrejlev om at få Peder Thirups dreng i henhold til en bekendtgørelse i avisen.

Onsdag, den 22. marts.

Vejret: Frost og stille.

Jeg havde en række telefonsamtaler vedr. Peder Thirups dreng.

I eftermiddags var gartneren her. Han ville nok have Peder Thirups dreng for sommeren, men han ville ikke give ham løn.

Jeg indmeldte mig i Andelsgødningsforeningen.

Torsdag, den 23. marts.

Vejret: Hård frost.

Jeg havde en del telefoniske henvendelser om Peder Thirups dreng.

Drengen var her i eftermiddag hvor jeg talte med ham, om de tilbud der var kommet.

Fredag, den 24. marts.

Vejret: Frost og stille vejr.

Jeg talte med gartneren om Thirups dreng. Drengen havde været hos ham og efter at have set ham og talt med ham, var han til sinds at betale ham løn.

Lørdag, den 25. marts.

Vejret:

Dagligt arbejde og indkøb i Hjørring.

Søndag, den 26. marts.

Vejret: Blæst, regn, sne, tø og frost.

Vi var til sidstegudstjeneste i Mygdal Kirke.

Telefonsamtale med Søren Ejstrups svigersøn, som ville have Thirups dreng,

Mandag, den 27. marts.

Vejret: Sne sidst på dagen.

Tirsdag, den 28. marts 1916

Vejret: Smukt og stille.

Modtog brev med tilbud om at modtage værgemålsdrengen.

Onsdag, den 29. marts.

Vejret: Stille med sne om eftermiddagen.

Modtog brev med tilbud om at modtage værgemålsdrengen.

Torsdag, den 30. marts.

Vejret: Regn sidst på dagen.

Fredag, den 31. marts.

Vejret: Blæst og tø med vind fra sydøst.

Pastor Kirkegaard talte i forsamlingshuset om krigen og kristendommen.

Løver dag, den 1. april.

Vejret: Blæst og tø med vind fra sydøst.

Søndag, den 2. april.

Vejret: Meget smukt og klart vejr.

Vi var til førstegudstjeneste i Mygdal kirke.

Mandag, den 3. april.

Vejret. Smukt og forårsagtigt.

Der var hestesyn på Knurborg.

Tirsdag, den 4. april.

Vejret: Meget smukt.

Der var generalforsamling i mejeriet.

Jeg var hos gartneren for at tale om Carl Bast. Jeg bad ham tale med præsten om Thirups dreng.

Onsdag, den 5. april.

Vejret: Smukt vejr.

Lærer N. P. Petersen bad mig skive en artikel til Vendsyssel Tidende om Historisk samfund og i artiklen opfordre læserne til at melde sig ind i Historisk Samfund. Petersen ville bede andre om at skrive artikler til andre aviser.

Lærer Jensen ønskede at vide noget om mejeriet. Jeg lovede at sende han regnskabet.

Betalte postoprævning fra Vendsyssel Tidende for avertissement om værgemålsdrengen.

Torsdag, den 6. april.

Vejret: Smukt.
Sendte lærer Jensen mejeriregnskabet.

Fredag, den 7. april 1916

Vejret: Blæst og koldt.
Modtog skrivelse og skema fra Overværgerådet.

Lørdag, den 8. april.

Jeg var oppe hos lærer N. P. Petersen for at tale med ham om billederne af Odden til min afhandling. Petersen mente, at min artikel om Historisk Samfund ville give flere medlemmer.

Jeg akkorderede med gartneren om løn til Thirups dreng. Han vil give ham kr. 25 for sommeren. Gartneren havde talt med præsten, der havde sagt, at jeg kunne bortfæste drengen.

Jeg talte telefonisk med præsten. Jeg fortalte, at jeg havde bortfæstet drengen (Carl Bast) til gartneren, og jeg bad ham udfylde det skema, som jeg havde været inde hos ham med.

Søndag, den 9. april.

Vejret: Koldt og blæst fra vest.
Der var konfirmation i Bjergby Kirke.
22 blev konfirmeret.

Mandag, den 10. april.

Vejret: Lidt køligt med vind fra vest.
Jeg var på mejeriet, hvor jeg hjalp Storgaard med at påligne Mund- og Klovesygebidrag.
Jeg var hos gartneren, der fortalte, at pastor Kirkegaard havde udfyldt skemaet til Overværgerådet og leveret det hjemme til mig.

Tirsdag, den 11. april.

Vejret: Smukt vejr.
Hans Nielsen, Skarndals barn blev begravet i dag.

Onsdag, den 12. april.

Vejret: Lidt blæst.
Ingeborg var oppe i Brugsen. Der var en rejsende i manufaktur, der.
Pastor Kirkegaard ringede og meddelte mig, at der var berammet eksaminer i Bjergby Skole, Snevre Skole og Mygdal søndre Skole.
Vendsyssel Venstreblad forlangte at få et referat af Hesteforsikringens generalforsamling.
Efter at have talt med N. Jakobsen meddelte jeg Bladet, hvad der var blevet forhandlet.

Torsdag, den 13. april.

Vejret: Lidt gråt.
Sendte brev til Overværgerådet.

Fredag, den 14. april.

Vejret: Gråt og lidt regn.
Fik et føl takseret til Hesteforsikringen.

Løverdags, den 15. april.

Vejret: Ustadiqt.
Jeg var i Hjørring i forskellige ærinder og indkøb.
Jeg tale med Niels Søndergaard. Han var inde hos sagfører Schmidt. Han var noget oprørt i anledningen af hans proces og lod til at ville have sagen for Overretten.

Søndag, den 16. april.

Vejret. Smukt.
Vi var til sidstegudstjeneste i Mygdal.

Mandag, den 17. april.

Vejret: Blæst.
Jeg var til eksamen i Mygdal søndre skole. Børnene er ret dygtige.
Efter endt eksamen var kommissionen inde hos lærerinden, hvor vi samtalede lidt.
Præsten fortalte en del fra sin studentertid og sagde, at hans kone syntes godt om artiklen, jeg havde skrevet til Vendsyssel Tidende om Historisk Samfund.

Tirsdag, den 18. april.

Vejret. Regn, blæst og kulde.
Talte med N. P. Petersen, der bad mig skaffe en repræsentant i Asdal.
Der var eksamen i Snevre Skole

Onsdag, den 19. april.

Vejret: Regn det meste af dagen.
Fhv. proprietær Olesens hustru, Ane Marie født Mikkelsen, er død 83 år gammel.

Torsdag, den 20. april – Skærtorsdag.

Vejret: Smukt.
Vi var til førstegudstjeneste i Mygdal.

Fredag, den 21. april – Langfredag.

Vejret: Regnvejrr.
Kristian var til sidstegudstjeneste i Mygdal.
Kristian fortalte efter Lars Marinussen, at vognmand Svend Jensen i Bindslev havde stjålet varer fra brugsforeningen og købmanden i Nr. Bindslev når han havde kørt fragt for dem.

Løverdags, den 22. april.

Vejret: Gråt og lidt regn.
Markarbejde m.m.
Trine Uglsig er død.

Søndag, den 23. april – Påskedag.

Vejret: Smukt.

Vi har til førstegudstjeneste i Mygdal.

Mandag, den 24. april – 2. Påskedag 1916

Vejret: Smukt.

Vi var til sidstegudstjeneste i Mygdal.’

Trine Uglsig blev begravet.

Jeg talte med Andrea Menholt om hendes farbror. Han er blevet ramt af et apoplektisk anfald og er lam i den ene side. Hun mente ikke, at han levede ret længe. Hun ville tage op og våge hos ham i nat. Han er, efter Andreas mening, rationalist og pukker på sin egen retfærdighed.

Tirsdag, den 25. april.

Vejret. Varmere.

Jeg var i Brugsen og til bestyrelsesmøde i mejeriet.

Onsdag, den 26. april.

Vejret: Varme.

Markarbejde.

Torsdag, den 27. april.

Vejret: Varmt.

Udført markarbejde.

Der var eksamen i Mygdal søndre Skole. Præsten var mødt.

Jeg var hos Peder Thirup. Jeg så Karl Basts tøj og talte med Thirup om drengen. Jeg betalte præsten 20 øre for en skudsmålsbog.

Lærer Jensen havde krævet Martin Andersen for høstoffer. Han har ikke betalt offer i den tid, han har boet i Kabbeltved.

Fredag, den 28. april.

Vejret: Varme.

Kommissionær Niels Madsen, Sindal døde i dag. Afdøde var ugift. Han havde fremskudte stillinger på grund af sin fortagsomhed og dygtighed. Han var en fremskridtmand på både landbrugets og det offentlige livs område. Han var i en årrække sognerådsformand og formand for mejeriet. Han var, i det hele taget, forrest blandt dem, der satte fart i de landsøkonomiske foretagender på egnen.

Løverdage, den 29. april.

Vejret: Smukt.

Mejeriet bestyrelse var samlet for at se på boringen, der nu er tilendebragt.

Den gamle Hans Pedersen, Bjergby død i går.

Søndag, den 30. april.

Vejret: Smukt.

Vi var til førstegudstjeneste i Mygdal.

Mandag, den 1. maj.

Vejret: Smukt
Marked i Sindal

Tirsdag, den 2. maj

Vejret: Varme.
Marie Degnbøl ringede og bad mig hjælpe hende med at klage over sin kommuneskat. Jeg lod hende vide, at det er for sent.

Onsdag, den 3. maj.

Vejret. Regn det meste af dagen.
Satte 200 nåletræsplanter.
Entreprenør Nielsen rejste fra mejeriet i går. Han fik udbetalt kr. 800 for borearbejdet.

Torsdag, den 4. maj.

Vejret: Smukt.
Jeg har været på mejeriet, i Brugsen og hos Gartneren.

Fredag, den 5. maj.

Vejret. Varme.
Sendte brev til Værgerådet.
Hans Pedersen blev begravet på Bjergby Kirkegaard.
Jeg talte med pastor Kirkegaard om hvad, jeg kunne forlange til Karl Basts påklædningen.
Jeg bad præsten om at foranstalte, at der blev holdt grundlovsmøde i Odden Skov. Det lovede han.

Løverdag, den 6. maj.

Vejret: Blæst.
Optegnelserne for dagen handler om sygdom i og udenfor Chr. Grøntveds familie.

Søndag, den 7. maj.

Vejret: smukt.
Vi var til sidstegudstjeneste i Mygdal.
Jeg havde en telefonsamtale med Senius Slyngborgs kone. Hun fortalte, at Julius Grøntved døde i morges. Han var livsforsikret for kr. 1.000.

Mandag, den 8. maj.

Vejret: Tørt og varmt.
Modtog brev med indlagt årsberetning fra Foreningen af 1837 til forsømte børns frelse og hvori denne – efter henvisning fra sognerådsformanden Peter Nørskov – bad mig føre tilsyn med drengen – Niels Robert Jørgensen – der er i pleje hos Niels Pedersen, Grøntved.

Modtog brev fra Mejeriforeningen Vendsyssel med adgangskort til møde i Hjørring den 12. maj om Andelsbanken.

Tirsdag, den 9. maj.

Vejret: Regn det meste af dagen.

Afsendte brev til Foreningen af 1837 for udsatte børn.

Onsdag, den 10. maj 1916

Vejret: Lidt gråt og regn sidst på dagen.

Julius skal begraves på løverdag.

Der skal være koncert i Mygdal Kirke på søndag.

Torsdag, den 11. maj.

Vejret: Lidt regn.

Talte med Hans Svendsen. Han fortalte, at han på Foderstofsforeningens generalforsamling var blevet valgt til bestyrelsen. Jeg opfordrede Svendsen til at tage til møde i Hjørring om Andelsbanken, som mejeriets repræsentant. Det lovede han. Han fortalte, at Astrup mejeri var begyndt at fyre med fyrreudhugst og han mente, at der kunne spares 10 kr. dagligt ved dette, og han mente, at vi skulle forsøge med dette i Mygdal.

Fredag, den 12. maj.

Vejret: Smukt med lidt regn sidst på dagen.

Markarbejde.

Løverdag, den 13. maj.

Vejret: Smukt med lidt koldt.

Vi deltog i min brorsøn, Julius, begravelse fra Badskær Kirke. Andreas kørte os til Hjørring, hvor vi gik ud til Vestbanegaarden, hvor vi løste billet til Dybvad. I Hørby skiftede vi tog og tog med til Dybvad. Her stod vi af og gik mod Slyngborghus. Her fik vi noget at spise, inden vi sang en salme. Lærer Claussen, Badskjær, fremsagde trosbekendelsen og fadervor, hvorefter kisten blev båret ud i vognen, der kørte til Badskjær Kirke, Foran gik 10 unge piger (7 hvidklædte) og strøede grønt. Der var 12 vogne, og mange gik til fods. Kisten blev båret ind i kirken, hvor pastor Nielsen holdt en kort og indholdsløs prædiken, inden kisten blev båret ud i graven. Senius Slyngborg bragte de tilstedeværende en tak for deltagelsen og for den smukke mindesten, der var skænket af familien og kontrolforeningens medlemmer. Jeg var ved min broders grav, der er på samme kirkegård. Vi gik så op til Hørby, hvor jeg gav kaffe på afholdshotellet, inden vi tog toget til Hjørring. Der telefonerede jeg efter Peter, som skulle komme os i møde – vi mødtes ved Varbro bødkeren.

Søndag, den 14. maj.

Vejret: Smukt.

Vi var til førstegudstjeneste i Mygdal.

Martin Pedersens og Jørgen Jørgensens spædbørn blev begravet.

I eftermiddags var der koncert i Mygdal Kirke. Kristian var der og billetten kostede 55 øre.

Mandag, den 15. maj.

Vejret: Regn det meste af dagen
 Modtog brev fra Værgerådet vedrørende Karl Bast.

Tirsdag, den 16. maj 1916

Vejret: Blæst.

Onsdag, den 17. maj.

Vejret: Blæst.
 Vi var i Hjørring for at gøre indkøb.
 Jeg havde en sæk kartofler med til Marie og Anna. Spiste til middag hos dem.

Torsdag, den 18. maj.

Vejret:
 Pastor Kirkegaard har ikke fået aftale om en taler til Grundlovsmødet.

Fredag, den 19. maj – Bededag.

Vejret: Smukt.
 Vi var til sidstegudstjeneste i Mygdal.
 Snedker Hans Jensens datter blev døbt,
 Præsten viste mig et cirkulære ifølge hvilket, Skolekommissionen kunne give de større børn 3 ugers ferie for at hjælpe med arbejdet med sukkerroer og andre rodfrugter.
 Han spurgte, om jeg mente, at det var nødvendigt. Jeg svarede nej – og det samme havde Frederik Uslev gjort.
 Vi var til møde i Mygdal søndre Skole hvor pastor Kirkegaard holdt møde om Arbo Rasmussen sagen.
 Efter møder var Niels Grøntved med hjemme. Vi talte om hans dreng, som jeg skulle føre tilsyn med.
 Th. Steffensen meddelte mig, at Kristian Larsen havde forlangt at blive udmeldt af Brugsforeningen. Han indbød mig til at deltage i Brugsforeningens repræsentantskabsmøde i Aalborg på mandag.

Løverdag, den 20. maj.

Vejret: Varmt.
 Markarbejde.
 Otto Jakobsen ringede for at tale om Marie. Han mente, at hun skulle sendes til rigshospitalet nu og ikke afvente en friplads. De par kroner om dagen, det kostede at være der, var ikke grund til at udsætte det for. Hun ligger og svækkes dag for dag.

Søndag, den 21. maj.

Vejret: smukt.
 Vi var til førstegudstjeneste i Mygdal.

Mandag, den 22. maj.

Vejret: Meget smukt.

Jeg modtog kommuneligningen fra Peter Nørskov.

Talte med Lønnsmand. Han mente ikke, at Marie kom før på Rigshospitalet selv om hun ikke fik friplads.

Tirsdag, den 23. maj 1916

Vejret: Lidt støvregn.

Jeg var til bestyrelsesmøde i mejeriet.

Onsdag, den 24. maj.

Vejret: Regn først på dagen. Om eftermiddagen smukt.

Forskelligt arbejde på gården.

Torsdag, den 25. maj.

Vejret: smukt med blæst.

Kristen Vandkjær var her. Han bad om, at jeg vil fritage han for arbejdet som revisor i mejeriet. Han er blevet så dårlig, at han ikke kan gøre arbejdet længere.

Fredag, den 26. maj.

Vejret: Gråt og regn sidst på dagen.

I eftermiddags faldt Karl ned fra det øverste af laden. Han var oppe for at se til en svalerede. Han kom til sengs, men har vist ikke lidt skade.

Modtog brev fra Karl Bast. Han bad om tilladelse til at besøge sine forældre i pinsen. Jeg talte med præsten om dette. Han rådede mig til at skrive til Overværgerådet derom.

Præsten spurgte, om jeg ville indtræde i valgbestyrelsen, når der skulle afholdes menighedsrådsvalg. Jeg svarede, at hvis det var et ønske, ville jeg ikke have noget imod dette.

Lørdag, den 27. maj.

Vejret: Smukt.

Jeg var i Hjørring

Jeg besøgte Marie og Anna. Marie talte om at skrive til missionær Nyholm og formå ham til, at hun snart kunne optages på Rigshospitalet.

Jeg var hos Otto Jakobsen for at tale med ham om Marie. Han bad mig gå ned til Overlæge Evertsen og tale med ham om at forhøre på Rigshospitalet om, hvornår det kunne forventes, at Marie blev optaget der.

Jakobsen ville yde sin hjælp til hendes ophold.

Der var ventetid hos overlæge Evertsen. Da det blev min tur, forelagde jeg sagen for overlægen. Jeg bad ham skrive til Rigshospitalet for at forhøre om udsigten til at Marie kunne optages. Evertsen spurgte om, hvad han skulle skrive. Det mente jeg, at han var den bedste til at vurdere. Han sagde, at man let kunne komme til at fornærme dem, og at de tog patienterne ind i den rækkefølge, de modtog begæringerne om optagelse. Jeg sagde, at jeg godt kunne forstå det. Men jeg mente, at når der blev betalt for en patient, ville denne blive optaget før en patient på friplads. Det svarede lægen nej til.

Jeg svarede, at det måske ikke nyttede at forhøre på Rigshospitalet, men det kunne, efter min mening nytte i forhold til Marie, der lå og ventede på svar. Lægen var meget elskværdig og jeg tror ikke, at jeg stødte ham.

Jeg var til generalforsamling i Historisk Samfund.

Der blev talt om at udvide bestyrelsen med et par medlemmer.

Kl. 3 hævdede borgmester Barfod generalforsamlingen – og så gik han.

Kl. 4 var der bestyrelsesmøde. Der blev forhandlet om at lade Årbogen udkomme 2 gange om året. Der var holdninger for og imod. Jeg mente, at vi skulle forelægge det for repræsentantskabet.

På vej hjem fortalte pastor Kirkegaard om sit besøg hos biskop Ludvigs. Ludvigs stillede sig mere forstående overfor indre Mission end biskop Møller. Hvor der er døde sogne, vil Ludvigs arbejde for at der ansættes præster af Indre Missionsk retning.

Ludvigs har bedt sin amanuensis om at undersøge Stiftskisten for et eventuelt indhold fra Bjergby og Mygdal sogne.

Søndag, den 28. maj.

Vejret: Blæst.

Vi var til sidstegudstjeneste i Mygdal.

Efter tjenesten havde jeg en samtale med lærer Vinther, Han havde fået en skrivelse fra Ministeriet om aflønning af organisten.

Organisten skal aflønnes med kr. 150 årligt – eller kr. 100 for de ordinære tjenester + kr. 4 for hver gang han spiller der ud over.

Vinther er bange for, at Sognerådet vil modsætte sig dette og ville vide hvordan menighedsrådet ser på dette.'

Jeg sagde, at menighedsrådet ikke vil knibe på lønnen.

Vi talte om høker Mathias' pengefund. Han går og finder penge alle vegne. Jensen mente, at han tog dem fra Marthas pengeskuffe. Jensen og Johanne har talt med Martha om sønnens pengefund. Hun bliver vred når der sættes tvivl ved drengens troværdighed.

Mandag, den 29. maj.

Vejret: Lidt gråt.

Blev færdige med at så korn.

Reviderede Kommunaligningen. Sendte brev til Overværgerådet.

Tirsdag, den 30. maj.

Vejret: Lidt regn.

Færdig med at så rodfrugter.

Onsdag, den 31. maj.

Vejret: Regn i formiddag.

Torsdag, den 1. juni Kristi Himmelfartsdag.

Vejret: Gråvejrs med regn.

Vi var til førstegudstjeneste i Mygdal.

Der blev indsamlet til Ydre Mission.

Peter var nede ved åen for at fiske.

Fredag, den 2. juni.

Vejret: Blæst og koldt med regn.

Jeg var på Andelsslagteriet med en syg so. Den blev ikke vejret, men jeg fik en seddel på leveringen.

Jeg var i Plantagen for at se en fjerkræudstilling.

Løverdag, den 3. jun 1916.

Vejret: Regn i formiddags.

Søndag, den 4. juni.

Vejret: Blæst og koldt.

Vi var til sidstegudstjeneste i Mygdal. Præsten meddelte, at de som ville deltage i menighedsrådsvalget til efteråret skulle hente et skema til udfyldningen inden udgangen af juni. Præsten meddelte endvidere valgbestyrelsens sammensætning.

Mandag, den 5. juni.

Vejret: Blæst og koldt.

I eftermiddags var vi til Grundlovsmøde i Odden skov med pastor Kirkegaard og lærer Tophøj som talere.

Præsten kom mig i møde og sagde, at det var et meget uheldigt sted, at holde møde. Jeg svarede, at der vel ikke var andre steder, der var bedre. Præsten mente, at mødet kunne flyttes til en græsmark udenfor skoven. Vi flyttede mødet til den lunere plads.

Jeg modtog brev fra Værgerådet og fra Mejeriforeningen Vendsyssel.

Tirsdag, den 6. juni.

Vejret: Bygevejr med torden.

Jeg var til bestyrelsesmøde i Brugsen og på mejeriet.

Jeg modtog Hjælpekassens regnskab fra Peter Nørskov. Talte med provst Sevaldsen. Jeg spurgte, om han var formand for Værgerådet. Det er han ikke. Det er lærer Nørgaard Mikkelsen ved Vestre Kommuneskole.

Onsdag, den 7. juni.

Vejret: Regn med torden.

Modtog brev fra smørekssportforeningen om at møde til smørbedømmelse i Frederikshavn den 13. juni.

Torsdag, den 8. juni.

Vejret: smukt med enkelte regnbyger.

Jeg var på mejeriet for at tale med Storgaard om brændselsspørgsmålet.

Jeg talte med Hans Svendsen, Karlsminde, og Jeppe Bastholm. De kan begge levere 50 læs udhugst.

Uldkræmmeren var her.

Fredag, den 9. juni.

Vejret: Smukt – regn sidst på dagen.

Modtog brev fra Overværgerådet som meddeler, at Carl Chr. Bast ikke kan få tilladelse til at besøge sine forældre i pinsen, før Overværgerådet havde korresponderet med Frederikshavns Værgeråd derom.

Modtog brev om, der skal være generalforsamling i Teglværket den 19. juni.

Løverdag, den 10. juni 1916.

Vejret: Smukt med blæst.

Steffensen og Hans Svendsen forlangte begge at få generalforsamlingen flyttet til en anden dag på grund af sommermøde i Hjørring.

Generalforsamlingen bliver flyttet til den 22. juni.

Søndag, den 11. juni – Pinsedag.

Vejret: Stærk regn det meste af dagen.

Vi var til førstegudstjeneste i Mygdal.

Mandag, den 12. juni – 2. pinsedag.

Vejret: Tørt klart vejr.

Vi var til sidstegudstjeneste i Mygdal.

Efter tjeneste talte jeg med Peter Nørskov om organistens løn. Han mente, at menighedsrådet skulle afgive sin erklæring på den fra Ministeriet til præsten sendte skrivelse.

Jeg fik brev fra redaktør Mikkelsen hvori han udtalte sig smigrende om min artikel om "Substituten".

Tirsdag, den 13. juni.

Vejret: smukt og tørt.

Jeg var hos præsten for at tale med ham om skrivelsen fra Ministeriet om organistens løn. Præsten lovede at sende sognerådsformanden den i løbet af 2 dage. Præsten var rejseklar. Han ville ud til biskoppen i Aalborg.

Jeg tog til Hjørring. Jeg var hos redaktør Mikkelsen for at tale om min biografi af "Substituten".

Redaktør Mikkelsen fader kendte Substituten, som ofte kom i hjemmet. Han var meget videbegærlig og søgte gerne præsternes selskab. Her kunne han få sin kundskabstørst slukket.

Mikkelsen bad mig skrive noget om hans produktioner i uddrag med – både satiriske og alvorlige. Og gerne 10 sider. Mikkelsen havde et billede af Substituten, som skulle ledsage biografien. Mit navn skal stå under titlen.

Vi talte om folketingsmand Sørensen, Vanggaard. Jeg sagde, at det var blevet fortalt, at han ekstravagerede i København. Dette ville Mikkelsen ikke benægte.

Mikkelsen troede, at Knudsen, Agdrups kandidatur var trukket tilbage efter mødet i Hjørring, hvor han havde gjort en dårlig figur.

Mens jeg var der, kom Mikkelsens kone ind. Vi blev præsenteret for hinanden. I samtalen løb fandt vi ud af, at vi havde slægtskab. Hun havde en slægtstavle, som hun havde modtaget af den gamle konsul Nielsen.

Jeg mødte N. P. Petersen. Han var syg og ventede på at blive optaget på Rigshospitalet. Missionær Nyholm har været på Rigshospitalet for at forhøre, om Marie snart ville blive optaget. Det havde han ikke fået noget svar på. Han havde sendt brev til Marie om dette. Jeg fik en anmodning om at foranledige, at generalforsamlingen blev flyttet fra den 22. til den 21. juni, idet der var marked den 22.

Onsdag, den 14. juni.

Vejret: smukt og varmt.

Telefonerede til bestyrelsen om ændring af generalforsamlingen til den 21. juni.

Torsdag, den 15. juni.

Vejret: Blæst.

Talte med lærer Jensen om en erklæring, dateret april 1915, fra læge Mogensen, der mente, at høker Marthas dreng skal undervises alene. Jensen sagde, at en sådan erklæring kun var gældende i tre måneder. Jeg lovede at bede pastor Kirkegaard om at tale med Martha om dette og høre, hvad drengen kan.

Fredag, den 16. juni.

Vejret: Smukt.

Provst Dreisler, Frederikshavn er død efter kun få dages sygeleje. Han var født den 21. juli 1850.

Lørdag, den 17. juni.

Vejret: Varme.

Jeg kørte til Hjørring med svin og gjorde indkøb.

Talte med lærer N. P. Petersen der fortalte, at Klitgaard var til historisk møde i Nyborg i dag.

Boghandler Jens Nielsen bad om at blive indmeldt i Historisk Samfund.

Historisk Samfunds første Årbog er trykt i 1250 eksemplarer og det skal bogen for dette år også.

Søndag, den 18. juni.

Vejret: Koldt og blæsende.

Vi var til førstegudstjeneste i Mygdal.

Jeg skrev artiklen om Substituttens forfattervirksomhed færdig.

Mandag, den 19. juni.

Vejret: Blæst og koldt.

Jeg var til generalforsamling i teglværket. Der var mødt 30 aktionærer.

Søren Nørskov åbnede generalforsamlingen og blev valgt til ordstyrer.

Det blev vedtaget at udlodde overskuddet.

Der var valg til bestyrelsen. Tre nuværende medlemmer ønskede ikke at modtage genvalg.

En skriftlig afstemning gav valg til Søren Krage, Uggerby, Jeppe Kristensen og Søren Houen.

Til revisor genvalgte Kristian Dahl.

Tirsdag, den 20. juni 1916

Vejret: Smukt.

Grundtvigsk sommermøde i Hjørring.

Onsdag, den 21. juni.

Vejret: Smukt.

Jeg var oppe i Brugsen - de er i færd med at bygge pakhus.

Derefter var jeg til generalforsamling og bestyrelsesmøde i mejeriet.

Jens Pedersen, Glimsholt, var mødt og fortalte om Andelsbanken.

Jeg talte i telefon med Maria Degnbøl. Hun havde besøgt Marie og Anne i går, Marie var meget dårlig, og Anna lå også i sengen

Lærer Holm. Snevre ville have bekendtgjort i aviserne, at folk skulle udfylde skemaer til menighedsrådsvalget inden udløbet af denne måned.

Torsdag, den 22. juni.

Vejret: Blæst med vind fra vest.

Vendsyssel Tidende og Nordjysk Dagblad bad om referat fra generalforsamlingen i går.

Begge fik et mundtligt referat.

Fredag, den 23. juni.

Vejret: smukt og varmt.

Afsendt brev med referat fra mejeriets generalforsamling til Vendsyssel Venstreblad.

Sendte Laurits Jepsen en meddelelse om, hvad der er henlagt til Mygdal efter

Kommissionsforretningen i 1909.

Modtog Fattiggårdens regnskab fra Niels Bak.

Sognerådet var på vejsyn i dag.

Lørdag, den 24. juni.

Vejret: Smukt.

Modtog resten af min historie om Odden fra Klitgaard.

Søndag, den 25. juni.

Vejret: Smukt.

Vi var til sidstegudstjeneste i Mygdal.

Efter tjenesten kom lærer Vinther hen til mig og ankede over den måde, som lærer Jensen synger salmen "O kristelighed". Jensen følger ikke orglet. Jeg lovede at tage dette op med lærer Jensen.

Mandag, den 26. juni.

Vejret: Smukt.

Modtog bilagene til fattiggårdens regnskab.

Afsendte et eksemplar af mejeriets love til Mejeristatistikken i Odense.

Tirsdag, den 27. juni 1916

Vejret: Varme

Jeg var hos bogtrykker Jørgensen i Hjørring. Han ville have et par linjer i min historie om Odden slettet.

Jeg mødte pastor Kirkegaard. Han sagde, at Martinus Krøgholt og frk. Nielsen ville have sidstegudstjenesten rykket tilbage, idet folk i Mygdal bruger den gamle tid. Jeg svarede, at det var for mig ligegyldigt, om tiden blev rykket.

Onsdag, den 28. juni.

Vejret: Regn i formiddags. Smukt i eftermiddags.

I dag er der session i Hjørring for Mygdal sogn.

Talte med pastor Kirkegaard og spurgte, om det var meningen at formiddagsgudstjenesten skal rykkes en time tilbage. Det mente præsten nok. Det erklærede jeg mig utilfreds med. Så lader vi være – erklærede præsten.

Torsdag, den 29. juni.

Vejret: Smukt.

Det årlige Slotvedmøde holdes i dag.

Jens Thøgersen var på session i går og blev taget til infanteriet.

Fredag, den 30. juni.

Vejret: Meget smukt.

Uddeler Larsen spurgte, om han var vælger til menighedsrådsvalget. Jeg svarede ja – du er over 25 år. Kommissen hentede derefter skemaet på skolen og kom med det.

Løverdag, den 1. juli.

Vejret:

Jeg var i Hjørring ni forskellige ærinder. Jeg var oppe hos Marie og Anna. Marie så dårlig ud i dag.

Jeg var oppe hos N. P. Petersen for at udveksle bøger.

Gamle lærer Larsen, Vraa var kommet til Hjørring og tog med mig hjem. Han havde været på Vendsyssel Tidendes kontor for at gennemgå et manuskript om hans broder. Han havde få bemærkninger dertil.

Søndag, den 2. juli.

Vejret: Varme.

Vi var til førstegudstjeneste i Mygdal.

Efter tjenesten afleverede jeg 11 valgskemaer til præsten

Lærer Jensen inviterede Larsen og mig til at besøge sig om eftermiddagen.

Mandag, den 3. juli.

Vejret: Varme.

P. Glud har solgt Baggsvogn til landbrugskandidat Jespersen for kr. 620.000.

Tirsdag, den 4. juli 1916

Vejret: Varme.

Talte i telefon med Kornbeck, der syntes, at jeg skulle tage til generalforsamling i Horsens.

Talte med redaktør Mikkelsen om manuskript til Larsens bog.

Onsdag, den 5. juli.

Vejret: Varme.

Modtog brev fra redaktør Mikkelsen med mit manuskript til "Substituten".

Kristian Vandkjær døde i eftermiddags.

Talte i telefon med Mathilde Degnbøl. Hun sagde, at lærer Jensen havde sagt, at man fra Odden kan se et tysk luftskib. Det er en Zeppeliner, der kredser ude over havet.

Torsdag, den 6. juli.

Vejret: blæst.

Fredag, den 7. juli.

Vejret: Blæst.

Talte med Storgaard, der spurgte om ikke mejeriet burde sende en signeret krans til Kristian Vandkjærs begravelse. Det svarede jeg ja til.

Lørdag, den 8. juli.

Vejret: smukt med stærk regn i aften.

Søndag, den 9. juli.

Vejret: Smukt.

Vi var til sidstegudstjeneste i Mygdal.

Mandag, den 10. juli.

Vejret: Varme.

Vi var til årsfest i Missionshuset.

Der blev samlet ind til fordel for – og ligelig fordeling - mellem Missionshuset og Indre Mission.

Niels Grøntved var her i aften. Han bad mig skaffe sin plejdrengs dåbsattest.

Tirsdag, den 11. juli.

Vejret: Regn.

Overretsassessor Tybjerg og han søn var her. De havde været henne for at se til Niels Grøntveds plejdreng – Villy. De var også inde for at se til Viggo. De var kørende i bil.

Jeg arbejdede med Brugsens regnskaber hele dagen.

Onsdag, den 12. juli.

Vejret: Regn først på dagen.

Kristians Vandkjær blev begravet i dag.

Pastor Kirkegård fremhævede Kristian Vandkjær, som den stille trofaste mand med det milde blik.

Der var et begravelsesfølge på ca. 120. Der var mange krans. Andelsmejeriet i Mygdal havde sendt en signeret krans.

Pastor Kirkegaard fortalte mig, at min biografi af "Substituten" var i Vendsyssel Tidende i dag.

Jeg talte med Vendsyssel Tidendes kontor og bad dem forbeholde mig 10 eksemplarer af avisen med min artikel om "Substituten".

Torsdag, den 13. juli 1916

Vejret: Regn.

Telefon fra uddeleren Larsen og Anton Larsen, Uggerby Kro, som havde læst min artikel om Substituten.

Der var ungdomsmøde i Bjergby Præstegaards have.

Fredag, den 14. juli.

Vejret: Regnvejrr.

Jeg var i brugsen. Larsen og jeg konfererede varebøger.

Telefon med Hans Nielsen, Skarndal. Han spurgte til ostegodtgørelsen og sødmælksosteproduktionen.

Løvedag, den 15. juli.

Vejret: Lidt regn til morgen.

Modtog brev fra Læsø angående Sømandshjemmet.

Søndag, den 16. juli.

Vejret: Regnbygger.

Vi var til afholdsfest i Hjørring. Vi mødtes ved Håndværkerstiftelsen og gik i procession til Springvandspladsen. Der traf jeg lærer N. P. Petersen og så fulgte jeg ikke med længere. Petersen er under lægebehandling af Stougaard, der fraråder ham at komme på Rigshospitalet foreløbig.

Jeg var i Plantagen for at se på festens begyndelse. Jeg hørte lidt af en finsk professors tale, som jeg døjede med at forstå.

Jeg gik op til Marie og Anna, hvor vi samledes.

Marie var bedre i dag end sidst jeg så hende.

Mandag, den 17. juli.

Vejret: Regn det meste af dagen.

Jeg arbejdede med brugsen regnskaber i dag.

Tirsdag, den 18. juli.

Vejret: regn.

Jeg var i Brugsen og til bestyrelsesmøde i mejeriet.

Jeg var hos gartneren for at anvise en regning for Martinus Krøgholt.
Der var ild over kedlen på mejeriet i dag. Loftet og taget blev noget ødelagt.
Modtog brev fra Vendsyssel mejeriforeningen angående en smørudstilling.

Onsdag, den 19. juli 1916

Vejret: Smukt.

En brandforsikringsagent fra selskabet Danmark var her. Line fik sit tøj forsikret.

Torsdag, den 20. juli.

Vejret: Meget varmt.

Uddeler Larsen var her i aften. Han fortalte, at bestyrelsen havde givet ham løntillæg med ½ %. Han har tidligere forlangt, at foreningen skulle betale for indpakkingsmateriale, men det ville de ikke.

Fredag, den 21. juli.

Vejret: Meget varmt.

Modtog kontokurant fra Andelsslagteriet.

Løverdags, den 22. juli.

Vejret: Smukt og varmt.

Modtog brev fra Overværgerådet om Carl Bast og Mejeriforeningen Vendsyssel.

Søndag, den 23. juli.

Vejret: Varmt.

Ingen gudstjeneste i Mygdal.

Mandag, den 24. juli.

Vejret: Varme.

Tirsdag, den 25. juli.

Vejret: Varme.

I eftermiddags var jeg inde på mejeriet for at få mig et bad.

Jeg var i Brugsen for at arbejde med regnskaberne.

Onsdag, den 26. juli.

Vejret: Varme.

Jeg bad uddeler Larsen om at komme og gennemgå regnskaberne kritisk. Han lovede at komme i morgen.

Modtog brev fra sagfører A. Olesen, Nørresundby angående min optegnelser om "Substituten".

Torsdag, en 27. juli.

Vejret: Varme.

Fredag, den 28. juli.

Vejret: Blæst.

Vi har til Dyrskue i Hjørring.

Jeg var på Vendsyssel Tidendes ekspedition for at afhente eksemplarer af de blade, hvori min omtale af Substituten havde været bragt.

Jeg talte med N. P. Petersen. Han har endnu ikke modtaget arkiverne fra Baggessvogn.

Jeg var oppe hos Marie og Anna. Marie har været meget syg i sidste uge, hvor hun døde med at tale. Anna fortalte mig om sagfører Olesen, Nørresundby, som hun havde tjent hos i 7 år. Han er ugift og noget af en særting. Han har bygget et alderdomshjem i Vrensted til minde om sin mor.

Talte med Martin Sørensen, Grøntved, og Anton Gjøggaard. De ville have, at Kristian skulle være kontrolassistent her i sognet fra 1. november. Han skal have et kursus i oktober, hvis han vil have pladsen.

Jeg mente ikke, at Kristian egnede sig til den stilling. Han er ikke ret dygtig til at regne og skrive.

Lørdag, den 29. juli.

Vejret: Blæst.

Dyrskue i Hjørring.

Jeg talte med redaktør Mikkelsen om sagfører Olesen brev. Sagføreren har udtalt ønske om, at Substituttens produktioner blev trykt – og han ville gerne støtte dette.

Samtalen blev afbrudt, da der blev råbt "3 minutter" og Mikkelsen bad mig komme inden om en af dagene.

Søndag, den 30. juli.

Vejret: Stærk blæst.

Vi var til førstegudstjeneste i Mygdal.

Der er kommet brev om, at Marie skal rejste til Rigshospitalet i aften.

Mandag, den 31. juli.

Vejret: Blæst.

Sendte brev til sagfører Olesen, Nørresundby.

Marie kommer først af sted til Rigshospitalet i dag. Hun kunne ikke få sovevogn i går.

Tirsdag, den 1. august.

Vejret: Smukt.

Uddeler Larsen var her i aften.

Onsdag, den 2. august.

Vejret: Blæst og lidt regn.

Jeg blev færdig med Brugsens regnskab i dag.

Modtog brev fra Danish Dairies og en bog " Vendsyssel Folk og Land".

Torsdag, den 3. august.

Vejret: Storm.

Ingeborg var hos Krøgskrædderen og bestilte et sæt konfirmationstøj til Vilhelm.

Fredag, den 4. august 1916

Vejret: Lidt blæst.

I eftermiddag var jeg i Houen med brugsforeningens regnskab, varebog og hovedbog. Kristian var oppe hos Sørensen for at blive fæste som kontrolassistent til Kontrolforeningen her i sognet.

Lørdag, den 5. august.

Vejret: Varme.

Modtog brev fra Marie og fra Mejeriforeningen.

Søndag, den 6. august.

Vejret: Smukt og varmt.

Vi var til sidstegudstjeneste i Mygdal.

Mandag, den 7. august.

Vejret: Smukt.

Jeg var oppe hos Peder Thirup for at betale ham 23 kr., som jeg havde modtaget fra Børglum-Furreby sogneråd.

Sendte brev til sagfører Olesen, Nørresundby med bogen om P. C. Larsen.

Kornbeck var her og fik mig til at tegne mig i Mejeriernes Ulykkesforsikring for en periode på 10 år, hvorved præmien bliver nedsat med 15 %.

Tirsdag, den 8. august.

Vejret: Smukt men gråt.

Modtog beretning om De danske Mejeriforeningers 4. årsmøde.

Onsdag, den 9. august.

Vejret: Smukt.

Jeg var i Houen for at rette i brugsforeningens regnskab. Anders Nørgaard sad der, da jeg kom. Han var netop blevet færdig med at revidere.

Torsdag, den 10. august.

Vejret: smukt og varmt.

Lærer Jensens pige var her for at opkræve til orglet.

Gartneren meddelte mig, at han ikke ville beholde Carl Bast længere end til 1. november.

Modtog brev fra Storgaard angående udførselstilladelse for ost.

Fredag, den 11. august.

Vejret: Smukt.

Modtog Brugsen regnskab fra uddeler Larsen. Efter at jeg havde rettet dette sendte jeg det med posten.

Løverdags, den 12, august.

Vejret: Lidt gråt.

Vi var i Hjørring hvor vi besøgte Anna. Hun havde fået brev fra Marie, der skrev at hun var blevet undersøgt med røntgenstråler.

Tidligere købmand i Horne – Søren Lyckegaard – er afgang ved døden i Allinge på Bornholm.

Jeg var oppe hos lærer N. P. Petersen for at betale medlemsbidrag til Vendsyssel historiske Museum.

Jeg lånte et katalog over Hjørring Bogsamling af Petersen. Jeg lovede at forhøre hos lærerinde Thyra Vinther, om hun har nogle af P. C. Larsens håndskifter.

